

nederlandstalig islamitisch maandblad sinds 1948

al-islam

augustus 2007



khilafat



Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a (1835-1908). De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: *God heeft mij gezonden om de band tussen God en de mens te herstellen door ware liefde en oprechtheid in de harten der mensen aan te kweken; de waarheid te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.*

Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde Hazrat Ahmad^a in 1892 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de heilige Profeet van de Islam, Mohammed^s en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten. Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van Elias^a was vervuld in de persoon van Johannes de Doper^a, de tweede komst van Jezus^a in geestelijke zin was vervuld in de komst van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a.

Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde fundamentalisten of fanatici. Hun regel is 'Er is geen dwang in de godsdienst' (Koran, 2:257). Zij houden zich alleen met het geloof bezig en niet met politiek. Zij willen niemand iets opdringen en streven naar goede contacten met al hun medemensen. Hun motto is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'

Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door andere moslims worden onderdrukt en vervolgd, ondanks het feit dat zij precies volgens de leer en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de Messias geloofden en daarom werden vervolgd.

Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven de Beloofde Messias en worden vervolgd.

Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van God. Hij wordt Allah genoemd en is een Levende God, Die ook thans tot de mensen spreekt; de engelen van God; het geloof in de geopenbaarde oorsprong van de heilige Schriften en de waarachtigheid van alle profeten.

Zij geloven dat Jezus^a van de dood aan het kruis werd gered en op hoge leeftijd onder de verloren stammen van Israël in Kasjmir is overleden.

Mohammed^s was de laatste wetgevende profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde de tweede komst van Jezus^a (een niet-wetgevende profeet) van onder de moslims.

Zij geloven in het hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs, en in 'taqdir', de 'maat der dingen'; een wet die in de gehele schepping werkzaam is en waardoor elk ding zijn specifieke eigenschappen bezit.

Al-Islaam is het officiële maandblad van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. | *Mobarak Moskee*, Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag. | T: 070-3245902 | F: 070-3242881 | e-mail: islaam@ahmadiyya.nu | voorzitter: Hibatunnoer Verhagen | hoofdmissionaris: Naeem Ahmad Warraich | jaarabbonnementen: binnenland euro 24,- | buitenland euro 28,- | losse nummers: euro 2,50 | giro nr. 95707 | © *Al-Islaam* ISSN: 0021-180X

Het doel van deze maandelijkse publicatie is de lezers inlichten en informeren over religieuze, sociale, economische en politieke vraagstukken gezien vanuit islamitische visie. Meningingen die voorkomen in deze publicatie stemmen niet noodzakelijkerwijze overeen met opvattingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hoofdredacteur: Abdul Hamid van der Velden
 Redactie: Tahira Robina Joemmanbaks, Drs. Muhammad Amjad, Abdul Aala, Daud Akmal, Fahiem Ahmad Dieffenthaler, Said Ikhlaf.
 Vertalingen: Latief Verhagen
 Fotografie: Abdur Rehman Mir
 Administratie: Mohammad Anwar
 Marketing: Munir Ahmad Tariq
 Distributie: Shakil Sirajdin
 Vormgeving: Abdul Haq Compier

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنْ قُلْتُمْ قَوْلًا فَأَنَا عَلَيْهِ مَا حَيْثُ وَ عَلَيْكُمْ مَا حَيْثُكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تُهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٦﴾
 وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

Zeg: Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien gij u afwendt is hij slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee hij is belast, en gij zijt slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee gij zijt belast. En indien gij hem gehoorzaamt, zult gij geleid worden. En de plicht van de boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging.

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals hij degene die voor hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die hij voor hen heeft gekozen zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.



Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}
De Beloofde Messias en Mahdi
1835-1908

Hazrat Hakim Nooruddin^{ra}
Khalifatul Masih I
1841-1914



Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{rh}
Khalifatul Masih V
1950



**Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmood Ahmad^{ra}**
Khalifatul Masih II
1889-1965



Hazrat Mirza Nasir Ahmad^{rh}
Khalifatul Masih III
1909-1982



Hazrat Mirza Tahir Ahmad^{rh}
Khalifatul Masih IV
1928-2003

Twee Manifestaties van Gods Macht

Aangezien de Almachtige God mij door herhaaldelijke openbaringen op de hoogte heeft gesteld dat de ure van mijn heengaan nabij is, en dat deze openbaringen zulk een kracht hadden dat ze mijn diepste wezen deden schudden – mijn hart koel makend voor dit leven – heb ik het gepast geacht om enige woorden van vermaning en advies te schrijven voor mijn vrienden en dezulken voor wie mijn woorden tot nut zouden strekken (p. 5). (...) Dus, mijn lieve vrienden! Het is altijd Gods weg geweest om twee manifestaties te laten zien van Zijn Macht (...) En het is onmogelijk dat Hij vandaag de weg zou veranderen die al zo lang gevestigd is geweest. Treurt daarom niet om wat ik u zeg. Weest niet verdrietig, want gij zijt voorbestemd om de Tweede Manifestatie te zien van Zijn Macht. En deze Tweede Manifestatie zal des te beter voor u zijn, aangezien deze bij u zal blijven tot aan de Dag des Oordeels. En de Tweede Manifestatie kan niet verschijnen, totdat ik zal zijn heengegaan (10). (...) Komt dan tezamen in gebed en wacht op de Tweede Manifestatie. (...) Laat rechtvaardige en zuivere zielen onder u, de eed van trouw aanvaarden in mijn naam (11). (...) Zulke personen moeten worden gekozen op basis van een consensus onder de gelovigen. (..) Onthoud dat zo een persoon alleen erkend wordt na verloop van tijd. Voordien kan hij een onbelangrijke persoon hebben geschienen. Of, door een misverstand kan hij zelfs geheel ongeschikt lijken, daar zelfs de meest volmaakte mens ooit maar een zaadje of bloedklomp was in de baarmoeder (11, voetnoot).

—*Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a*

DE BELOOFDE MESSIAS EN MAHDI

The Will (Al-Wassiyat). Tilford: Islam

International Publications Ltd.

1997; 5-6, 10-11

Sommigen beweren dat de woorden ‘degenen onder u’ (24:56) alleen betrekking hebben op de metgezellen en dat khilafat tot een einde kwam met hen; dat het niet zou verschijnen onder de moslims tot aan de Dag des Oordeels. Met andere woorden, het khilafat verscheen alleen als een droom of een verzinsel voor een periode van dertig jaar; na die periode zou er voor de Islam een eeuwige verdoemenis zijn (...). Omdat niemand voor eeuwig leeft, verordent Allah dat de profeten, die de meest eerbare en beste mensen op aarde zijn, hun leven op aarde voortzetten bij wijze van reflectie. Met dit doel vestigde God khilafat, opdat de wereld nooit verstoken zou blijven van de zegeningen van het profeetschap.

—*Hazrat Mirza Ghulam Ahmad*^a

DE BELOOFDE MESSIAS EN MAHDI

Shahadatul Quran: 330/353

5 Twee Manifestaties van Gods Macht

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a

6 Nooit verstoken van de zegeningen van het profeetschap — Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a

9 De eeuw van het Ahmadiyya kalifaat

14 De eigenschappen van khulafa

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^{ra}

15 Kalifaat: een belofte aan degenen die geloven en goede werken verrichten

Abdul Haq Compier

19 Wees rechtvaardig voor de zaak van Allah

Hazrat Hakim Nooruddin^{ra}

21 Gehoorzaamheid aan khilafat

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{rh}

24 ‘Als een lamp in een nis’

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^{ra}

omslag Mensen van verschillende afkomst verenigen zich op de hand van de huidige kalief, Mirza Masroor Ahmad (aba). Foto: Iftekhar Joemmanbaks

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

- s) salla llâhu alaihi wa-sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
- a) alaihi s-salâm: ‘vrede zij met hem’
- ra) radiallâhu anhu/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’
- rh) rahmatu llahi alaihi/ha: ‘Allah zij hem/haar genadig’
- aba) ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz: ‘moge Allah, de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen’

Arabishe woorden worden zoveel mogelijk weergegeven in de internationale transcriptiecode. Referenties uit de Heilige Koran worden aangegeven door (sura:vers).

De eeuw van het Ahmadiyya Kalifaat



De vijfde kalief van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) bij Baitunnoer, Nunspeet, juni 2006.. Foto: Iftekhar Joemmanbaks

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a stichtte de Ahmadiyya Moslim Jamaat in 1889, en begon daarmee het toelaten van mensen in de Djamaat als leden. Op basis van goddelijke openbaringen verklaarde hij in 1890 zowel de Beloofde Messias als de Beloofde Mahdi te zijn. Hij verklaarde ook een onderdanig profeet te zijn aan Hazrat Mohammad^s die van de Almachtige Allah de taak heeft gekregen om de godsdienst van Hazrat Mohammad^s te dienen.

De Heilige Koran en de geschiedenis van de Islam zijn vol voorbeelden die op het feit duiden dat wanneer de Almachtige God een profeet zendt, het Zijn doel is om met name een verandering teweeg te brengen in de houding van de mensen. Dit vereist tijd en een langdurig en voortdurend streven, dat niet bereikt kan worden in de levensduur van één persoon. Dus, de profeet hoeft alleen maar het zaad te zaaien. Om de missie van de profeet te voltooien kiest Allah na zijn dood opvolgers, de één na de ander. Elke opvolger wordt *khalifa* (oftewel Kalief) genoemd in de Islamitische terminologie.

Dus, na Hazrat Mozes^a werd Yoshua als Kalief gekozen. Na Hazrat Isa (Jezus)^a werd Petrus als Kalief gekozen. Na Hazrat Mohammed^s werd Hazrat Abu Bakr als Kalief gekozen. Daarom was het noodzakelijk dat na het overlijden van de Beloofde Messias en Mahdi^a de Almachtige Allah een Kalief koos en, als het ware, Zijn eeuwenoude praktijk voltooide.

De Beloofde Messias en Mahdi^a heeft in 1905 het boek *Het Testament* geschreven,

waarin hij de Ahmadiyya Moslim Djamaat op de hoogte stelde van de terugkerende openbaringen omtrent zijn dood. Hij stelde de Djamaat gerust met de woorden:

Ik ben een manifestatie van de macht van Allah. In mij manifesteert Allah Zijn kracht. En nadat ik er niet meer ben zullen er andere personen zijn die de manifestaties zullen zijn van het tweede gezag van Allah.

Hij zei ook:

Het is essentieel voor jullie om ook de tweede manifestatie mee te maken, en de komst van de tweede manifestatie is beter voor jullie omdat die eeuwigdurend zal zijn, de duur welke niet zal eindigen tot aan de Dag des Oordeels.

De 'laatste wens' van de Beloofde Messias en Mahdi was dat 'de vrome leden van de Jamaat in mijn naam Bai'at doen.'

De Beloofde Messias en Mahdi^a overleed op 26 mei 1908, en op 27 mei werd Hazrat Maulvi Noor-ud-din^{ra} door alle Ahmadi's van Qadian en omwonende gebieden die op dat moment in Qadian aanwezig waren als Kalief gekozen. Tussen deze mensen bevonden zich ook alle belangrijke Ahmadi's

‘Het is essentieel voor jullie om ook de tweede manifestatie mee te maken, en de komst van de tweede manifestatie is beter voor jullie omdat die eeuwigdurend zal zijn, de duur van welke niet zal eindigen tot aan de Dag des Oordeels.’

en familieleden van de Beloofde Messias en Mahdi^a. Na zijn verkiezing deed Hazrat Khalifatul Masih I de Bai’at, d.w.z. hij nam de eed van trouw af. Dus de allereerste consensus van de Ahmadiyya Moslim Djamaa’at na de dood van de Beloofde Messias en Mahdi^a was die betreffende de oprichting van het Kalifaat. Deze Bai’at had plaats in de boomgaard van de Beloofde Messias en Mahdi^a die zich ten noorden van Bahisti Maqbarah (de speciale begraafplaats voor toegewijden) te Qadian bevindt.

Na de Bai’at leidde Hazrat Khalifatul Masih I^a het Janaza gebed (het gebed voor de overleden persoon) van de Beloofde Messias en Mahdi^a in dezelfde boomgaard. Deze plaats staat tegenwoordig bekend als ‘Janazah Gah’ of de Begraafplaats.

Alvorens Hazrat Khalifatul Masih I bai’at afnam sprak hij de jamaat toe. In zijn toespraak merkte hij op:

Maar als u aandringt op het afleggen van de eed van trouw aan mij, merk dan op dat deze belofte totale toewijding betekent. Bij een gelegenheid gaf Hazrat Sahib indirect aan om niet meer aan mijn huis te denken. Vanaf dat ogenblik werden al mijn eer en denken gecentreerd op hem, en ik dacht nooit meer aan huis. Aldus is het afleggen van de eed een plechtige en ernstige kwestie. Hij die de belofte doet, maakt al zijn vrijheid ondergeschikt aan de wil van een ander. Dat is waarom Allah, De Verhevene, de mens Zijn bediende heeft genoemd. Het is moeilijk voor een individu om zich te kwijten van de persoonlijke verantwoordelijkheden namens een ander. Met

betrekking tot de diversiteit van temperamenten is een vast besluit nodig om overeenstemming te bewerkstelligen. Ik ben altijd onder de indruk geweest van de werkzaamheden van Hazrat Sahib. Hij had gezondheids problemen en toch droeg een dergelijke zware last die bestond uit diverse activiteiten. Maar hij genoot van ononderbroken goddelijke steun, en ik, bijna van zijn leeftijd, vind mijzelf leeg. De broederlijke saamhorigheid is puur het gevolg van goddelijke genade. Niets kan zonder Zijn gunst worden bereikt.

In zijn toespraak zei hij ook: *Ik wens dat vóór de begrafenis van het lichaam van de Beloofde Messias een overeenstemming tussen ons moet worden bereikt. Na de dood van de Heilige Profeet^a hadden zijn metgezellen onder leiding van Hazrat Abu Bakar, zorggedragen voor de uitvoering van verscheidene grote projecten waarvan grootste de samenstelling van de Heilige Koran in boekvorm was. Een parallelle activiteit zou vandaag zijn zich te concentreren om het in praktijk te brengen. Daarna organiseerde Hazrat Abu Bakar de inzameling van Zakat. Dat is een groot project dat een hoge graad van gehoorzaamheid vraagt; en er zijn verscheidene andere verantwoordelijkheden en verplichtingen waarvan men zich moet kwijten. Nu, wat ook uw individuele neigingen kunnen zijn, u zult mijn adviezen moeten uitvoeren. Als dit voor u aanvaardbaar is zal ik gewillig of ongewillig deze verantwoordelijkheid op mij nemen.*

De tien voorwaarden van de eed, bepaald door de Beloofde Messias, zullen van kracht

zijn. Ik zal bovendien ook het onderwijzen van De Heilige Koran, de inzameling van Zakat, de opleiding van missionarissen en dergelijke andere projecten benadrukken als Allah mij met Zijn genade inspireert. De godsdienstige instructies en de cursussen voor de studies in theologische instellingen zullen mijn goedkeuring vereisen. Ik neem deze verantwoordelijkheid op me alleen omwille van Allah

Laat er onder jullie een lichaam van personen zijn die deelnemen aan het goede en kwaad verbieden.

Denk goed na, al het goede is verbonden met de eed. Mensen zonder een leider zijn als het ware als als dode.

Na eerste bai’at in Qadian, toen de leden van de Ahmadiyya Gemeenschap uit het hele land naar Qadian kwamen, legden zij samen en met veel enthousiasme de eed van trouw af aan Hazrat khalifatul Masih I.

Om de inspanningen voor de overwinning van Islam voort te zetten, werd Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, na de dood van Khalifatul Masih I in 1914, verkozen als Khalifatul Masih II. Na zijn dood in 1965, werd Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad verkozen als khalifatul Masih III. En na zijn dood in 1982 werd Hazrat Mirza Tahir Ahmad verkozen als Khalifatul Masih IV, en na zijn dood werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad Sahib als Khalifatul Masih V gekozen. Deze heilige mensen zijn duidelijke bewijzen van de tweede manifestatie van macht van Allah.

Denk goed na, al het goede is verbonden met de eed. Mensen zonder een leider zijn als het ware als als dode.

En wat door de Beloofde Messias en Mahdi werd voorspeld, nl. ‘ik kwam van God als manifestatie van de macht van God. En na mij zullen er sommige andere personen zijn die de tweede manifestatie van de macht van God zullen zijn’ is steeds keer op keer opnieuw vervuld. *Alhamdulillah.*

De Almachtige Allah ondersteunde de Jamaat met de eerste manifestatie van de tweede macht in de persoon van Hazrat Maulvi Nooruddin op 27 mei 1908. In mei 2008 zal deze onschatbare gift van Almachtige Allah honderd jaar bestaan. Om onze diepe dankbaarheid aan de Almachtige Allah te laten zien voor deze onschatbare gift en voor Zijn gunsten en genade die wij ontvangen hebben door het Khilafat, heeft Hazrat khalifatul Masih V besloten dat het jaar 2008 als het jaar van het honderdjarige Khilafat Ahmadiyya wordt gevierd. Hazur heeft een schema van vieringen goedgekeurd die zullen plaatsvinden in elke Jamaat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de hele wereld.



Khalifatul Masih V (aba) met medewerkers van Jalsa Salana Nederland 2006 bij Baitunnoer te Nunspeet, op 20 juni 2006. Foto: Iftekhhar Joemmanbaks

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken doen beloofd, dat Hij hen tot khalifa's op aarde zal stellen (...) houdt het gebed en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt de boodschapper, opdat gij barmhartigheid moogt ontvangen (24:56-57). Het vers zegt ... dat de vervulling van deze belofte afhangt van het feit of de moslims het gebed houden, de zakaat betalen en de boodschapper van Allah gehoorzamen in alle religieuze en wereldse zaken van de moslimnatie. Dan zullen zij de leiders aller volkeren worden en bovenal zal de Eenheid en Enigheid Gods – het ware doel van de Islam – stevig verankerd zijn op aarde. (...) De Koran noemt drie soorten khalifa's:

- 1) Khalifa's die profeten zijn zoals Adam^a en David^a (...);
- 2) Profeten die de khalifa's zijn van een andere en grotere profeet zoals de Israëlitische profeten, die allen khalifa's waren van Mozes^a (...);
- 3) Khalifa's die een profeet opvolgen, maar die zelf geen profeet zijn, met of zonder wereldlijke macht, zoals heilige personen die kennis hebben van de Wet. Hun doel is de wet te beschermen tegen corruptie (5:45).

Samenvattend bevat dit vers alle categorieën van khilafat, dat wil zeggen, het Rechtgeleide Khilafat na de Heilige Profeet^s, de Beloofde Messias^a, zijn opvolgers^{rh} en de geestelijke hervormers of Mujeddids^{rh}. Hun doel is het om de Wet te beschermen en om 'de verdwaalde kudde weer terug te brengen in de schoot van de Meester'. De speciale kenmerken van deze khalifa's zijn:

- a) Zij zijn benoemd tot Khalifa door Gods Eigen Bevel, in die zin dat de harten der gelovigen geneigd worden tot hen, en zij hen vrijwillig aanvaardden als hun khalifa's.
- b) De religie die zij dienen raakt stevig verankerd op aarde door hun gebeden en zendingswerk.
- c) Zij genieten evenwichtigheid en innerlijke rust onder tegenslagen, ontberingen en vervolging, wat niets kan verstoren; en
- d) Zij aanbidden alleen God, dat wil zeggen, in het vervullen van hun grote verantwoordelijkheden vrezen zij niemand en vervullen hun verplichtingen onverstoord en zonder ontmoedigd te raken of hun kalmte te verliezen door de moeilijkheden op hun weg.

—Hazrat Mirza Bashiruddin

Mahmud Ahmad^{ra}

KHALIFATUL MASIH II

The Holy Qur'an With English Translation and Commentary.

Tilford: Islam International Publications Ltd.

1988 Vol IV; 1870

Khilafat: een belofte aan degenen die geloven en goede werken verrichten

Abdul Haq Compier

وَمَكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ الَّذِي أَرَادُوا أَن يُضِلُّوا لَهُمْ
وَلِيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ فِيمَن بُعِدُوا عَنْهُمُ آمَنًا يَعْبُدُونَهُ
لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٦﴾

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot [khalifa's] op aarde zal stellen. (Koran, 24:56)

'Kalifaat' is een naam voor geestelijk leiderschap in de Islam. Dit concept wordt vaak niet goed begrepen. Men ziet een geestelijk leider al gauw als iemand die psychologische of politieke macht nastreeft. In samenlevingen waar democratisering en individualisme de koers aangeven beschouwt men dit als een bedreiging van de vrijheid en men reageert dan verontwaardigd. Anderzijds geloven veel moslims ook dat het kalifaat een politiek doel heeft, en zij vinden een politiek orgaan juist noodzakelijk om de moslims te bevrijden uit hun achtergestelde situatie in de wereld. En hiermee bevestigen ze juist de angst bij degenen, die hun vrijheid bedreigd zagen. De politieke interpretatie van het begrip khilafat is echter verkeerd. Het kalifaat is geen politieke structuur. In deze lezing hoop ik iets van de ware betekenis van het begrip duidelijk te maken

Het idee van *khilafat* laat zich niet op hetzelfde niveau definiëren als democratie of monarchie. Khilafat is een situatie van

geestelijke leiding, die ontstaat na de komst van een profeet. Na het overlijden van de profeet kiezen zijn volgelingen met hun diepste gebed de persoon uit die de geestelijke leiding van de profeet overneemt. Khalifa betekent letterlijk 'plaatsvervanger' en 'opvolger'.

De essentie van khilafat is gelegen in rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid in de relatie van de gemeenschap met God en rechtvaardigheid in de relatie van de leden van de gemeenschap onderling. Deze relatie moet gebaseerd zijn op absolute verantwoordelijkheid, op 'geloof en goede werken' (24:56). Van de buitenkant kan khilafat er uit zien als een soort van koningschap of priesterschap. Maar aan de binnenkant beheersen hemelse wetten van rechtvaardigheid de gevoelens en de beslissingen van zowel de leider als de volgelingen.

Op een bepaalde manier is khilafat dus het tegenovergestelde van een politiek

‘Wanneer er geen rechtvaardigheid is, stort dit hele systeem in. Zonder rechtvaardigheid neemt Allah geen deel aan het proces en is het aan de mensen om te kiezen wie zij maar willen, volgens de meerderheid van stemmen.’

systeem, voor zover een politiek systeem gebaseerd is op machtsverhoudingen. Khilafat bestaat alleen bij gratie van rechtvaardigheid.

Er is een mooi gesprek overgeleverd van de tweede kalief van de Islam, Umar^{ra}, met een metgezel van de profeet Mohammed^{ra}, genaamd Salman Farsi^{ra}. Hazrat Umar^{ra} vroeg Salman^{ra}: ‘Ben ik een khalifa of een koning?’ Harzat Salman^{ra} antwoordde: ‘Wanneer gij ook maar één dirham aan belasting hebt geïnd, en deze onwettig hebt besteed, dan zijt gij een koning, en geen kalief’. Toen Salman^{ra} dit gezegd had, moest Umar^{ra} huilen.¹ Umar huilde uit zijn vrees voor God: niemand was rechtvaardiger dan hij; toch (of liever: daardoor) vreesde hij als geen ander voor Gods Oordeel.

Khilafat verwijst niet alleen naar de leider, de khalifa, maar ook naar de volgelingen; khilafat wordt geschonken aan de gelovigen als een beloning voor hun geloof en goede werken (24:56) en is, aangezien de khalifa onder hun handen wordt gekozen, een resultaat van de leiding die God hen heeft geschonken door een profeet.² Bovendien, wanneer zij zich niet rechtvaardig verhouden tot hun leider heeft het bestaan van het khilafat geen nut meer. Dit betekent dat khilafat ophoudt te bestaan wanneer rechtvaardigheid uit een gemeenschap verdwijnt.³ Leiderschap kan in politieke zin nog blijven bestaan, maar khilafat in zijn essentie van rechtvaardigheid, verdwijnt. In dit kader deed de Heilige Profeet, Mohammed^{ra}, de volgende bekende profetie over zijn gemeenschap. Hij zei:

Het profeetschap zal bij u blijven zolang als Allah het wil. Hij zal het beëindigen en het opvolgen met kalifaat dat is gebaseerd op het profeetschap, zo lang als Hij dat wil, en Hij zal het beëindigen. Dan zal er een tirannieke monarchie zijn en het zal zo lang blijven als Allah het wenst...’.

En zo gebeurde het ook. Door wantrouwen, jaloezie, machtsstrijd en intriges⁴ was er na dertig jaar niets meer over van het kalifaat dan koningschap; een wereldse relatie van een leider met zijn onderdanen. Deze relatie kon nog altijd rechtvaardigheid in zich hebben, maar deze was niet van het hoge geestelijke niveau waarbij men werkelijk van khilafat kan spreken. Men maakt tegenwoordig dan ook een onderscheid tussen de ‘rechtgeleide kaliefen’ en andere leiders.

De voorwaarde van rechtvaardigheid geldt op elk gebied van het functioneren van de gemeenschap. Als voorbeeld lees ik u een treffende tekst voor over de verkiezing van de kalief door de moslimgemeenschap, geschreven door Maulana Mustafa Sabet, een lid van de Ahmadiyya gemeenschap uit Egypte, die momenteel dagelijks op onze zender MTA te zien is in het programma ‘Hawarul Mobashir’:

De gelovigen bidden dat Allah voor hen een leider der rechtvaardigen [li l-muttaqina imaman, (25:75); ‘amirul mu’minîn’] aanstelt. Een leider der rechtvaardigen is de meest rechtvaardige persoon die geschikt is als leider, en het zijn alleen de rechtvaardigen die het recht hebben om hem te kiezen (...). Deze personen moeten zelf een hoog niveau van rechtvaardigheid hebben bereikt, zodat

er al een relatie gevestigd is tussen hen en God. Zij zullen Allahs leiding vragen; Allah beantwoordt hun gebeden, en geeft hen Zijn wil door, een bepaalde persoon te benoemen: de Imam der Rechtvaardigen. Vervolgens zullen ze hun stemmen uitbrengen. Wanneer er geen rechtvaardigheid is, stort dit hele systeem in. Zonder rechtvaardigheid neemt Allah geen deel aan het proces en is het aan de mensen om te kiezen wie zij maar willen, volgens de meerderheid van stemmen. Dus niet iedereen die wordt gekozen, is ook door God uitverkoren. Iemand moet worden gekozen volgens de principes van God (‘according to the system of God’) om te worden aangesteld door God. Wanneer de meest rechtvaardige wordt gekozen als de leider der rechtvaardigen, en alleen de rechtvaardigen hebben hun stem laten gelden, alleen dan is die persoon ook aangesteld door God.’⁵

Samenvattend: khilafat is niet in de eerste plaats een organisatiestructuur, maar een situatie waarin de relaties van de mensen binnen een gemeenschap gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Zozeer, dat God deze gemeenschap leidt met Zijn Eigen Hand, en hen zegent met een leider die Zijn leiding ontvangt. Die gemeenschap krijgt zo een opvallend bestaan in de wereld, dat het met recht ‘Gods uitverkoren volk’ mag worden genoemd. Een dergelijke gemeenschap is in staat wonderen te verrichten. Zoals het 1400 jaar geleden, in die tijd van de eerste kaliefen van de moslims, een wonder was hoe een paar arme mensen uit een uithoek van de woestijn binnen dertig jaar de leiders werden van driekwart van de bewoonde wereld.

Die gemeenschap krijgt zo een opvallend bestaan in de wereld, dat het met recht ‘Gods uitverkoren volk’ mag worden genoemd.

Wonderen van khilafat zijn bijvoorbeeld:

- 1) Dat de gemeenschap een éénheid vormt die de hemelse Eenheid van God op aarde weerspiegelt. Dit uit zich in verbroedering, maar ook in onvergelykbare opofferingsgezindheid;
- 2) In de harten der mensen is een geestelijke rust die voelbaar wordt als een spirituele rust binnen de gemeenschap.
- 3) Hoewel alle wereldse machten zich verenigen om de gemeenschap te vernietigen, blijft zij groeien en groeien.
- 4) Zij worden als gevolg van Gods leiding en omwille van hun rechtvaardigheid binnen afzienbare tijd tot de leiders van de mensheid op elk gebied.

Ik heb u hiervoor al de profetie voorgelezen waarin de profeet Mohammed^s voorspelde, dat er na hem khilafat zou zijn, maar dat deze na verloop van tijd zou overgaan in koningschap en zelfs in tirannie. Het einde van deze profetie brengt echter goed nieuws. Ik zal nu de gehele profetie nu aan u voorlezen:

Mohammed^s zeide: ‘Het profeetschap zal bij u blijven zolang als Allah het wil. Hij zal het beëindigen en het opvolgen met kalifaat dat is gebaseerd op het profeetschap, zo lang als Hij dat wil, en Hij zal het beëindigen. Dan zal er een tirannieke monarchie zijn zo lang als Allah het wenst en het zal tot een einde komen. Dan zal despotische monarchie volgen zo lang als Hij het wenst en het zal tot een einde komen op Zijn bevel. Dan verschijnt het kalifaat dat is gebaseerd op het profeetschap’. Hierna bleef de Heilige Profeet^{ra} stil. (Musnad Ahmad bin Hanbal)

'... dan verschijnt het kalifaat dat is gebaseerd op het profetschap'.

—Mohammed^s

VOETNOTEN

De Heilige Profeet Mohammed^s voorspelde dus dat na een periode van tirannieke en despotische monarchie, God weer een profeet zou zenden en het ware kalifaat bij de moslims terug zou komen. Wij brengen u het goede nieuws dat dit rechtvaardige kalifaat vandaag weer in de wereld is. Het is het kalifaat dat is ontstaan na de komst van de voorspelde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a, de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat. Hij heeft zijn gemeenschap verheven om Gods leiding te kunnen ontvangen, en de erfgenaam te mogen worden van de belofte van khilafat. In deze tijd aanschouwen wij het wonder, te zien hoe het khilafat van de Ahmadiyya gemeenschap groeit tegen alle tegenslagen in, en hoe het geloof, wijsheid en vrede verspreidt in een wereld die balanceert op het randje van de afgrond. Wij prijzen ons gelukkig dat wij vandaag in het gezelschap zijn van een ware kalief van de Islam, de leider van de Ahmadiyya Moslim Djamaat: Hazrat Mirza Masroor Ahmad.^{aba} Zijn aanwezigheid op aarde is belangrijker dan de regen die ons voedsel doet groeien. Moge Allah ons in staat stellen ons khilafat te bewaken met rechtvaardigheid. *Amien*.

Deze tekst is een bewerking van de toespraak die werd uitgesproken op de Jaarlijkse Bijeenkomst 2006, op zaterdag 17 juni.

1. At-Tabari. *Tarikh al-Rusul wa l-Mulk*
2. 'De belofte [van khilafat in vers 24:56] is gegeven aan de gehele moslimnatie, maar het instituut van Khilafat zal een tastbare vorm aannemen in de persoon van zekere individuen, die de opvolgers zijn van de Profeet (s) en de vertegenwoordigers van de gehele natie. (...) Zij zijn benoemd tot Khalifa door Gods Eigen Bevel, in die zin dat de harten der gelovigen geneigd worden tot hen, en zij hen vrijwillig aanvaardden als hun khalifa's'. (Mahmud Ahmad, Bashiruddin. *The Holy Qur'an With English Translation and Commentary*. Tilford: Islam International Publications Ltd. 1988 Vol IV; p. 1870)
3. 'De woorden 'wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn' (24:56), duiden op de grote zegening die het kalifaat is. Zonder het kalifaat kan er geen solidariteit zijn, geen cohesie en éénheid onder de moslims, en kunnen zij geen werkelijke vooruitgang boeken. Als de moslims niet de juiste achting tonen voor het kalifaat door volledige steun en gehoorzaamheid te bieden aan hun khalifa's, zullen ze Gods gunst verspelen en bovendien Gods ongenoegen over zich afroepen'. (Mahmud Ahmad, Bashiruddin. *The Holy Qur'an With English Translation and Commentary*; p. 1870)
4. Een fascinerende analyse hiervan is te lezen in het boek: *Islam mein ikhtelafat ka âghâz* (in Urdu) door Khalifa II^{ra}, te downloaden op www.alislam.org
5. Mostafa Sabet. *The Khalifa Is Appointed by God*. Toespraak op Khilafat Day, Toronto, 3 Mei 1992, en geredigeerd voor de Ahmadiyya Gazette door de auteur. http://www.alislam.org/khilafat/appoint_God.htm. Mostafa Sabet definieert scherp het verschil tussen profetschap en khilafat; God zendt de mensen profeten vanuit zijn eigenschap van *Rahman* (Barmhartig, zonder te vragen); Khilafat wordt geschonken vanuit zijn eigenschap van *Rahim* (Genadevol, als beloning voor hetgeen de mens aan goed doet). Zodoende verschijnen profeten als leiding aan volkeren die volledig in zonde zijn afgedwaald, en worden khalifa's juist verkozen onder de gemeenschap van rechtvaardigen, die zich om de profeet had geschaard.

Wat is uw plicht bij Allah? Dat u zich houdt aan ware leerstellingen, uw handelen ermee in overeenstemming brengt, en rechtvaardig zijt. Rechtvaardigheid beschermt tegen leed en schenkt gemak. Een rechtvaardige is verlost van alle dwang. God heeft hem lief en voorziet in zijn behoeften zoals hij zich nooit had kunnen voorstellen. Zijn gebeden worden verhoord en hem wordt de overwinning geschonken over zijn vijanden, die vernietiging vinden. Voor de rechtvaardige worden de poorten tot hemelse kennis geopend. Daarom is mijn eerste aanmaning: weest rechtvaardig, weest rechtvaardig, weest rechtvaardig voor de zaak van Allah.

—Hazrat Hakim Nooruddin^{ra}

KHALIFATUL MASIH I

Muhammad Zafrullah Khan. Hazrat Maulvi Nooruddin. Londen:

The London Mosque. ca. 1980; 160

Geen profeet of khalifa zal u ooit vragen iets te doen dat indruist tegen de geboden van Allah of tegen het gezonde verstand. Ze zullen u niet vragen in het vuur te springen of uzelf in zee te verdrinken (p. 205). De Heilige Profeet^s ... stelde eens Abdullah bin Huzafa^{ra} aan als leider [van een expeditie]. Tijdens de reis maakten ze een kampvuur voor warmte en om op te koken. (...) Abdullah bin Huzafa^{ra} (die wel van humor hield) zei, ‘Zijn jullie niet verplicht te gehoorzamen in alles wat ik van u vraag?’ Zij zeiden: ‘Natuurlijk’. (...) Hierop zei Abdullah bin Huzafa^{ra}: ‘Ik zeg u voorwaar om in dit vuur te springen’. Sommigen weigerden en antwoordden: ‘Wij zijn moslim geworden om te ontsnappen aan het vuur’. Maar anderen bereidden zich voor om te springen. Toen Abdullah bin Huzafa^{ra} dat zag, vroeg hij hen te stoppen. Bij terugkomst deden de metgezellen verslag van dit voorval aan de Heilige Profeet^s. De Heilige Profeet^s zei, ‘Als zij waren gesprongen, hadden zij er voor altijd in gebleven.’ Verder zei hij: ‘Gehoorzaamheid is niet geboden wanneer het ongehoorzaamheid aan Allah inhoudt. Gehoorzaamheid is alleen gevraagd in goede beslissingen.’ (*Sunan Ibn Majah*, kitabul jihad; *Sunan Abdu Daud*, kitabul jihad, babun fi ta’at). (...) Sommigen hadden begrepen dat het de islamitische leer was om de leider te gehoorzamen in alles, in alle omstandigheden en op elke manier. Maar sommige metgezellen, die meer hadden begrepen van Allah’s geboden, en meer gezelschap van de Heilige Profeet^s hadden genoten, weigerden. Zij volgden het bevel niet op omdat het zelfmoord betekende, en zelfmoord is expliciet verboden in de Islam. (...) Het moet duidelijk zijn dat een profeet of een khalifa nooit zo zal spreken, zelfs niet als een grap. Daarom zegt de almachtige Allah dat wanneer u ziet dat een functionaris Allah’s geboden overtreedt, u dit moet verwijzen naar Allah en Zijn boodschapper (4:60). In deze tijd is het rechtgeleide khilafat gevestigd na het heengaan van de Beloofde Messias^a. Wendt u daarom tot de khalifa. Zijn beslissing zal *inshallah* altijd goed zijn en in overeenstemming met de geboden van Allah en Zijn boodschapper.^s

—*Hazrat Mirza Masroor Ahmad*th

KHALIFATUL MASIH V

Conditions of Bai’at & Responsibilities of an Ahmadi

Tilford: Islam International Publications Ltd.

2006; p. 175-177; 205-206



Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), Khalifatul Masih V in Nunspeet



Hierboven en omslag: Baiat-ceremonie, waarin leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat de eed van trouw affiegeen aan de huidige kalief, Mirza Masroor Ahmad (aba).
Baitunnoer, Nunspeet, 18 juni 2006.



Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba}

Khalifatul Masih v, de vijfde opvolger van de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, en de tegenwoordige geestelijk leider (*khalifa*).

Na het overlijden van de Beloofde Messias^a in 1908 werd Hazrat al-Haj Hakim Nooruddin^{ra} zijn eerste kalief. Na diens dood in 1914 werd hij opgevolgd door Hazrat al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^{ra}. Hij leidde de gemeenschap tot 1965. De derde opvolger was Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad^{ra}. Hazrat Mirza Tahir Ahmad werd op 10 juni 1982 gekozen tot Khalifatul Masih iv. Onder zijn bezielende leiding is de gemeenschap uitgegroeid tot 200 miljoen leden. Op 22 april 2003 werd de vijfde en huidige *khalifa* benoemd. Hij vervulde eerder taken in verschillende religieuze functies, in het onderwijs, en werkte vanuit zijn agrarische opleiding onder andere aan het verbeteren van de landbouw in Afrika.

Vanuit een bescheiden begin, iets meer dan 100 jaar geleden, is de gemeenschap uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de godsdienst.

Onze leden – mannen, vrouwen en kinderen – hebben hun eigen organisaties op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. Ook draagt ieder lid een deel van zijn of

haar inkomsten bij aan de fondsen van de gemeenschap voor het omvangrijke netwerk van plaatselijke, landelijke en internationale organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v. tv-uitzendingen (MTA) en geeft publicaties uit waaronder 54 vertalingen van de Heilige Koran. Zij heeft vestigingen in meer dan 175 landen.

In Nederland is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werkzaam sinds 1947, en telt thans 12 regionale afdelingen. In 1955 werd door de gemeenschap in Den Haag de eerste moskee van Nederland, de Mobarak Moskee, geopend. De Nederlandse vertaling van de Heilige Koran zag het licht in 1953.

Voor bezoek aan de moskee, individueel of in groepen, informatie over de Islam, gratis folders, literatuur, lezingen, etc., wordt u verzocht contact op te nemen met de imam van de Mobarak Moskee.

MTA Sinds 1994 zendt de televisiezender MTA (Muslim Television Ahmadiyya International) 24 uur per dag programma's uit in verschillende talen. MTA biedt een alternatief voor de hedendaagse televisiezenders en tracht educatieve programma's te verzorgen voor zowel jong als oud. De technische details voor ontvangst van MTA in Nederland zijn als volgt:

Satelliet: Hotbird 4

Positie: 13 Graden Oost

Beam: Wide | Systeem: Digitaal

Videofrequentie: 10722 MHz

Polarisatie: Horizontaal

Video PID: 1004

Audio: Urdu: 1204, Engels: 1304, Arabisch: 1404,

Frans: 1504, Duits: 1604, Bengali: 1704.

Voor meer informatie: *MTA International*

P.O. Box 12926, | Londen SW18 4ZN Uk

T: 0044- 2088 700922 | F: 0044- 2088 750249

E: info@mta.tv





De gelijkenis van Allahs licht is als een lamp in een nis. De lamp is in een glas. Het glas is als een schitterende ster (24:36) In spirituele terminologie kunnen de lamp, het glas en de nis respectievelijk staan voor het Goddelijke Licht, voor Gods profeten die het licht beschermen tegen uitdoven en er extra glans en helderheid aan geven, en voor de khalifa's of opvolgers van de profeten die het licht verspreiden en het doel en richting geven omwille van de leiding en verlichting der wereld. Deze interpretatie vloeit voort uit en wordt ondersteund door de context aangezien het einde van deze soera [vers 56] spreekt over de vestiging van khilafat onder de moslims.

—*Hazrat Mirza Bashiruddin*

Mahmud Ahmad^{ra}

KHALIFATUL MASIH II

The Holy Qur'an With English Translation and Commentary.

Tilford: Islam International Publications Ltd.

1988 Vol IV; 1860

al-islam leert:

- gelijkheid van alle mensen
- geen dwang in de godsdienst
- eerbied voor alle profeten
- universele broederschap
- geen zonde als erfenis
- de onmetelijke liefde en genade van God
- de Beloofde Messias is gekomen