

Nederlandse Islamitische blad sinds 1948

**AL-ISLAAM**

Januari – Maart 2020

Mohammed(s) en de karikaturen



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle**

**Vers uit de Heilige Koran:**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de Laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

(Heilige Koran, 33:22)

**Gezegde van de Heilige Profeet Mohammed(s):**

Hazrat Imam Malik(ra) heeft de boodschap overgebracht dat de Heilige Profeet(s) zei: Ik ben gestuurd om de morele eigenschappen te vervolmaken. In andere woorden ben ik gestuurd om de beste morele waarden te tonen.

(Mauta Imam Malik)

**Uit de geschriften van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as):**

Mij is te verstaan gegeven dat van alle boodschappers, hij die de volmaakste en de zuiverste leerstellingen die vol wijsheid zijn, bracht, en hij die de edelste van de menselijke eigenschappen in zich tentoonspredde, de Heilige Profeet Mohammed, onze heer en meester is, mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn.

(Ruhani Khazain, deel 17, Arbaien, nr. 1, blz. 345)

## Inhoud:

Introductie Al-Islaam tijdschrift.....	4
Het gezegende voorbeeld van Mohammed(s) en de karikaturen.....	5
Het leven van Mohammed(s).....	7
Beschuldigingen H.S.M. Frankenvrij tegen Koran weerlegd.....	8
Afscheidsrede Professor van Koningsveld.....	9
Interview van Professor van Koningsveld.....	10
Nieuwjaarskaart.....	11
De Islamitische wijze van het vieren van Nieuwjaar.....	12
Schoonmaakactie 1 Januari 2020.....	13
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.....	14

***In de tekst komen volgende afkortingen voor:***

- (s) Sallalaho Alaihi wasallam: Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.*  
*(as) Alaihissalaam: Vrede zij met hem.*  
*(ra) Radi-Allaho Anho/ha: Moge Allah welbehagen hebben in hem/haar.*  
*(rh) Rahmatullahi Alaihi/ha: Allah zij hem/haar genadig.*  
*(aba) Ayyaduhullaho Taala binasrihil-Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen.*



## Introductie Al-Islaam tijdschrift:

Al-Islaam is het officiële Nederlandstalig tijdschrift van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. Dit is de eerste digitale versie en is een voortzetting van de gedrukte versie van het tijdschrift.

Al-Islaam is een tijdschrift waarin lezers waardevolle informatie kunnen vinden met betrekking tot de rijke literatuur over de islam, antwoorden op hedendaagse vraagstukken, en de activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Het doel van deze publicatie is de lezers inlichten en informeren over religieuze, sociale, economische en politieke vraagstukken gezien vanuit Islamitische visie.

Artikelen, ideeën, suggesties, en/of berichten over de activiteiten van de Gemeenschap in uw regio zijn welkom. In uw correspondentie moet u vermelden of u wilt dat uw naam wordt gepubliceerd of dat u liever anoniem blijft. We zullen ervoor zorgen dat uw contactgegevens op geen enkele wijze bekend worden.

Klik hier voor andere versies van Al-Islaam: <https://bieb.islamnu.nl/tijdschriften/>

### **Redactie:**

Hoofdredacteur: Saeed Ahmad Jatt

Redactie: Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf

Administratie: Ahmad Said Ikhlaf

Vormgeving: Hamaad Akmal

Distributie: Azhar Naeem

Marketing: Kashif Akmal

Website en Techniek: Ahsan Karim Mahmud

# Het gezegende voorbeeld van Mohammed(s) en de karikaturen

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

In 2005 publiceerde het Deense dagblad Jyllands-Posten denigrerende cartoons over de Heilige Profeet Mohammed (s). Schokgolven van verontwaardiging gingen door de moslimwereld als gevolg van de publicatie van de karikaturen van de Heilige Profeet Mohammad (s). De onwetenden, misleid door de moellahs gaven zich over aan woede in het openbaar, en een ongebreidelde chaos volgde. Bepaalde moslimgroepen dreigden met geweld tegen de Deense krant en de cartoonisten. Als reactie kozen kranten in heel Europa ervoor om de cartoons opnieuw te drukken. In hun ogen werden ze bedreigd door gewelddadige extremisten en geloofden ze dat vrije meningsuiting niet gecensureerd of beperkt mag worden. Uiteindelijk besloot de krant zich te verontschuldigen voor het kwetsen van gevoelens, maar niet voor het publiceren van de cartoons.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) is de Kalief, de geestelijk leider, van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, met tientallen miljoenen leden de grootste moslimorganisatie ter wereld. Zijne Heiligheid is wereldwijd bekend bij politieke en religieuze leiders om zijn inzet voor wereldvrede en mensenrechten uit naam van de Islam. Hij sprak rond deze tijd waarin de cartoons werden gepubliceerd de wereld toe in een serie van vijf inspirerende en verlichtende vrijdagpreken over dit onderwerp. Deze vrijdagpreken worden gepresenteerd in het boek, *'Het gezegende voorbeeld van de Heilige Profeet (s) en de Karikaturen'*<sup>1</sup>.



Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

De publicatie van de cartoons roept verschillende prangende vragen op: *Hoe moet een moslim volgens de ware leerstellingen van de Islam reageren wanneer de persoon van wie we zoveel houden wordt bespot in naam van de vrijheid van meningsuiting? Moeten we vlaggen verbranden, gewelddadige demonstraties organiseren of fatwa's uitvaardigen? Waarom vinden mensen de vrijheid van meningsuiting een licentie om te beledigen en te bespotten? En hoe kunnen we onze fundamentele vrijheden het beste uitoefenen om een mooiere wereld te creëren?*

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt in artikel 10 lid 1 de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd, gevolgd door artikel 10 lid 2 dat beperkingen stelt:

***“Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen (...).<sup>1</sup>”***

In Nederland is de meningsvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet, maar er zijn ook beperkingen. Voorbeelden van beperkingen in het strafrecht zijn artikel 137c (verbod tot belediging van een groep wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap), en artikel 137d (verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen). Ook zijn er artikelen tegen smaad, laster en opzettelijke belediging van de Koning.

Vragen die de lezer intrigeren komen ook aan bod: Pleit de Kalief voor een restrictie van de vrije meningsuiting? Kan men nog spreken van meningsvrijheid als miljoenen moslims worden gekwetst?

[Klik hier](#) om dit boek te lezen.

---

<sup>1</sup><https://bieb.islamnu.nl/product/mohammed-en-de-karikaturen/>

<sup>1</sup>Artikel 10(2) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) (EVRM)

[https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_NLD.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf)





# Het leven van Mohammed(s)

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra)

Deze biografie vertelt niet alleen de belangrijkste gebeurtenissen en keerpunten in het leven van de Heilige Profeet Mohammed(s), maar helpt de lezer zelf lering te trekken uit de vele levenswanderingen waar de Heilige Profeet Mohammed (s) doorheen is gegaan.

Omstreden punten worden tot in detail behandeld, zoals de relatie van de Heilige Profeet Mohammed(s) met de joodse stammen van Medina en de oorlogen met de Arabische stammen. Hieruit blijkt keer op keer de diepe rechtvaardigheid en de vergaande opofferingen van het voorbeeld van de moslims en de Heilige Profeet Mohammed(s). Er is een apart gedeelte gewijd aan een beschrijving van de deugden van de Heilige Profeet Mohammed(s), zijn menslievendheid en zijn liefde voor de Schepper.



Een fragment uit het boek:

***“Het leven van de Heilige Profeet(s) is als een open boek, waarin men, ongeacht welk deel men openslaat, interessante zaken tegenkomt. Van geen enkele andere Leider of Profeet is het leven zo gedetailleerd beschreven en zo toegankelijk om het te bestuderen als dat van de Heilige Profeet(sa). Toegegeven moet worden dat de enorme hoeveelheid aan feiten kwaadwillende critici genoeg stof heeft gegeven om hier negatief over te schrijven. Maar, het is ook waar dat de critici, nadat ze eenmaal het materiaal hebben onderzocht en zich eigen hebben gemaakt, niet kunnen ontkennen dat op het gebied van geloof en toewijding het leven van niemand anders zo inspirerend is geweest.***

Dit boek ‘Het leven van Mohammed’ van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) presenteert de prominente gebeurtenissen in de beginfase van de geschiedenis van de Islam met solide historische getuigenissen. *Heeft de Heilige Profeet Mohammed(s) getracht om de oorlog voort te zetten? Wat zegt de Heilige Koran over oorlog en vrede? En wat waren de richtlijnen van de Heilige Profeet Mohammed(s) over oorlogsvoering?* Sommige bevooroordeelde oriëntalisten en historici hebben verschillende incidenten uit de geschiedenis van de Islam verkeerd voorgesteld in een poging het karakter van de Heilige Profeet Mohammed(s) aan te tasten. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) heeft deze aantijgingen in dit boek weerlegd. Bovendien behandelt het boek een formidabele weerlegging van de bezwaren van de oriëntalisten en van de leek.

Dit boek is ook bedoeld voor de moslimjeugd die over het algemeen in het geheel niet op de hoogte zijn van het leven van de Heilige Profeet Mohammed(s) en de vroege geschiedenis van de Islam. Het boek is er om een beknopt overzicht van de ware stand van zaken te introduceren; het is gemakkelijk te begrijpen, op een eenvoudige en interessante manier.

[Klik hier](#) om dit boek te lezen.

## **Beschuldigingen H.S.M. Frankenvrij tegen Koran weerlegd** Gepubliceerd in het VVD- Partijblad Liberaal Reveil juni 2007



N.a.v. het artikel van een persoon onder het pseudoniem “H.S.M. Frankenvrij” in het VVD-partijblad *Liberaal Reveil* van maart 2007 met als titel “*De Koran getoetst aan de westerse beschaving en rechtsorde*” heeft onze afdeling Majlis Ansar Sultan-ul-Qalam, ook bekend als het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde, een reactie gegeven. Deze reactie met als titel “*Motieven Koranverbod weerlegd*” is gepubliceerd in *Liberaal Reveil* van juni 2007.

Sommige media en westerse schrijvers zijn voortdurend bezig met het schetsen van een ongenueanceerd, negatief en onvolledig beeld van de Islam, waardoor opzettelijk valse informatie en beeldvorming wordt gecreëerd. De onschuldige massa is het slachtoffer. Het gevolg is een afwijzende houding tegenover de Islam en alsmaar toenemende tegenstellingen tussen Moslims en niet-Moslims. Een reactie werd opgesteld om het publiek te informeren.

In dit artikel *passeren meerdere vragen de revue die kundig worden beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen: Moet er een verbod komen op de verkoop van de Heilige Koran? Spoort de Heilige Koran Moslims aan om geweld te gebruiken tegen ongelovigen? Vrezen Moslims bij ongehoorzaamheid om huichelaars genoemd te worden? En bracht de Heilige Profeet Mohammed (s) geweld in de praktijk toe?*

*Majlis Ansar Sultan-ul-Qalam is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Djamaat die tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam en de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.*

[Klik hier](#) om het volledige artikel te lezen.



## Revisionisme en Moderne Islamitische Theologie

Afscheidsrede door

**Prof. dr. P.S. van Koningsveld**

ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de  
Godsdienstgeschiedenis van de Islam in West-Europa  
aan de Universiteit Leiden  
op maandag 23 maart 2009

In zijn afscheidscollege polemiseerde professor van Koningsveld tegen de zogeheten islamologen die beweren dat Mohammed niet bestaan heeft en die de betrouwbaarheid van de Heilige Koran als bron in twijfel trekken. Professor van Koningsveld noemt ze pseudowetenschappers en 'fanatieke dilettanten' en toont in de oratie stap voor stap dat er wel degelijk historische bronnen zijn uit de eerste beide eeuwen van de Islam voor het bestaan van de Heilige Profeet Mohammed (s).

Een voorbeeld uit de afscheidsrede van Professor van Koningsveld:

*“Mohammed was, is en blijft op zuiver wetenschappelijke gronden te beschouwen als een historische persoon, die in het geloof van zijn profetschap boodschappen heeft verkondigd die na zijn dood in codices (mushaf's) zijn geredigeerd en omstreeks het jaar 650 van de christelijke jaartelling in de officiële tekst van Kalief Uthman zijn vastgelegd, die de andere redacties heeft verdrongen. De Koran, evenals de zeer talrijke in opdracht van Mohammed opgestelde documenten, vormen de basis voor de studie van zijn biografie. Daarbij komt nog de historisch-kritische studie van de zeer talrijke gedichten van tijdgenoten, zowel voor als tegen Mohammed gecomponeerd, evenals van de zeer uitvoerige gegevens in de traditieliteratuur (de hadith). Dit, dames en heren studenten en collega's, is het rechte pad in studie en onderwijs.”*

[Klik hier](#) om het volledige afscheidsrede te lezen.



# Interview Prof. dr. P.S. van Koningsveld

Voormalig hoogleraar in de  
Godsdienstgeschiedenis van de Islam in West-Europa  
aan de Universiteit Leiden  
in het jaar 2008

We willen onze bijzondere dank uitspreken aan twee leden van onze Gemeenschap die de totstandkoming van dit interview mogelijk hebben gemaakt.

De eerste vraag luidde dat er een vermeende citaat is van professor van Koningsveld waarin hij zegt dat het grootste probleem van de Islam de christelijke literatuur is die tegenwoordig in grote hoeveelheden wordt uitgegeven en waarin onjuiste middeleeuwse argumenten worden gebruikt. Bedoelde professor van Koningsveld hiermee dat er een respectvolle weergave over de Islam en de Heilige Profeet Mohammed(s) in de christelijke literatuur moet worden uitgegeven?

Professor van Koningsveld legt uit dat sommige oriëntalistische de naam hebben gekregen van revisionisten, mensen die op radicale wijze de vroegere geschiedenis van de Islam willen herzien.

In dit boeiende interview met professor van Koningsveld *passeren meerdere vragen de revue: Wat is de beste manier om de koran te interpreteren en wordt er misbruik van gemaakt? Hoe kunnen we de teksten begrijpen naar deze tijd? Wat is uw opvatting over de betrouwbaarheid van de tekst van de Heilige Koran? Sommigen beweren dat de oude Koranteksten die in die grote moskee in Sanaa in Jemen gevonden waren, afwijken van de huidige tekst, waarom worden zulke beweringen gedaan als hierover geen enkele wetenschappelijke publicatie bestaat? Klopt de bewering dat Sjiieten oudere papieren bezitten dan Soennieten? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) beweerde in de geest en kracht te zijn gekomen van de Messias. Hij heeft tientallen miljoenen volgelingen. Maar hoe komt het dat de christenen, moslims en joden hem niet hebben geaccepteerd? En hoe denkt u dat we een inclusieve samenleving kunnen bereiken waarin we met ons allen de samenleving verbeteren en waarin iedereen naar vrede streeft?*

[Klik hier](#) om het volledige interview te lezen.

# Nieuwjaarskaart 2020

... we zijn allemaal onderdeel van het mensdom, nu meer verbonden met elkaar dan ooit. Laten we onze diversiteit omarmen en ons concentreren op het vestigen van éénheid, zodat duurzame vrede kan ontstaan in de wereld.

— Hazrat Mirza Masroor Ahmad

*Global Imam*

VIJFDE VOORZITTER VAN DE BELGIËSCHE MOSLIEU  
Tegengast 'Islam & Europa', België, 22 oktober 2019

*Liefde voor iedereen  
haat voor niemand*



AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP NEDERLAND  
Abulhasan Ali Nadwi, Oostduinlaan 79, 2596 LJ Den Haag  
070-3248902 | info@ahmadiyya.nl | www.ahmadiyya.nl

f @AhmadiyyaNL  
y AhmadiyyaNL



Als een moslim goddelijk kinder vindt ik dat u uw cultuur en erfgoed moet beschermen door een halt toe te roepen aan de onbegrip van religie. En de mensen vraag te brengen naar het geloof - of dat nu het Christendom is, het Jodendom, of welke religie dat ook.

— Hazrat Mirza Masroor Ahmad

*Global Imam*

VIJFDE VOORZITTER VAN DE BELGIËSCHE MOSLIEU  
Tegengast Islam & Europa  
België, 22 oktober 2019



*De versie van Wikia de Nederlandse Moslims*

*Vreugdevolle feestdagen en een veilig en  
gezegend 2020 voor u en uw dierbaren.*

*De Ahmadiyya Muslim Community is een wereldwijde religieuze organisatie.*



## De Islamitische wijze van het vieren van Nieuwjaar

### Vrijdagpreek Kalief van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over Nieuwjaar

Op 30 december 2016, hield het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) de vrijdagpreek in de Baitul Futuh-moskee in Londen.

De Kalief(aba) zei:

*“Aan het begin van het nieuwe jaar moeten we bidden dat God onze vroegere zonden moge vergeven en ons in staat zal stellen meer goede daden te verrichten in het komende jaar.”*

*“We moeten bidden dat we het komende jaar geen enkele spirituele tekortkoming van het vorige jaar herhalen.”*

*“Gaan we reflecteren over welke wereldse zaken we hebben verkregen, of gaan we na wat de geestelijke vooruitgang is geweest die we hebben geboekt? En als we gaan kijken naar onze geestelijke toestand, welke criteria gebruiken we dan om te beoordelen wat voor goede dingen we hebben verworven of wat we hebben nagelaten?”*

[Klik hier](#) om het uitgebreide samenvatting van de vrijdagpreek te lezen.



## Schoonmaakactie 1 januari 2020

'Reinheid is een vereiste van het geloof', vinden de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Ze maken er daarom al jaren een gewoonte van om op de eerste dag van het nieuwe jaar door heel Nederland vuurwerkrestanten op te ruimen. Dit werd in kranten, en via tv- en radio-omroepen bekendgemaakt. Wie zijn deze leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap?

*Welke drijfveer beweegt de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die in alle vroegte wederom de straat opgingen? Wat zei de Heilige Profeet Mohammed(s) over het schoonhouden van onze omgeving? Ruimen de leden het vuurwerk op omdat ze een taakstraf hebben of uit geloofsovertuiging? Is dit een regionale actie of zijn er meerdere regio's actief? Wordt het gewaardeerd door de samenleving?*

Dit en nog meer wordt o.a. in het persbericht behandeld. [Klik hier](#) om het volledige persbericht te lezen.



Tillburg



Amsterdam



Den Haag



Nunspeet

## **De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap**

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de langverwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware leer van de islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve hoofd van de Gemeenschap.



De Beloofde Messias en Imam Mahdi (as)

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is *'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'*

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50<sup>ste</sup> jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. [Klik hier](#)

### **Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:**

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslims Gemeenschap die tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. Zie Link: <http://www.moslimschrijvers.nl/>

**De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in:** gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen.

### **Contact:**

[Info@islamnu.nl](mailto:Info@islamnu.nl)

[www.islamnu.nl](http://www.islamnu.nl)

[www.alislam.org](http://www.alislam.org)

[www.mta.tv](http://www.mta.tv)

[Tel:070-3245902](tel:070-3245902)