

*Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes of dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan al wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. (LUCAS 21:34-36)*

Een slag van goddelijke hand zal alle intriges van ongeloof teniet doen, maar niet met het zwaard of het geweer, maar door middel van het verlichten van een aantal zielen, met goddelijk Licht en door het vervullen van vrome harten van goddelijke luister. (AHMAD, 1835-1908)

# Een boodschap van vrede en een woord van waarschuwing.

Een toespraak gehouden door Hazrat Mirza Nasir Ahmad (Khaliefatul Masieh III)<sup>f</sup>,  
voormalig hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  
op 28 juli 1967 in de Wandsworth Town Hall, London, S.W.



Deze uitgave verscheen als bijlage bij *Al-Islaam*, mei 2002.

*Al-Islaam* is het officiële maandblad van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. |  
*Mobarak Moskee*, Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag, | t: 070-3245902 | f: 070-3242881 |  
e-mail: [islaam@ahmadiyya.nu](mailto:islaam@ahmadiyya.nu) | voorzitter: Hibatunnoer Verhagen | hoofdmissionaris:  
Naeem Ahmad Warraich | jaarabbonnementen: binnenland euro 24,- |  
buitenland euro 28,- | losse nummers: euro 2,50 | © *Al-Islaam* ISSN: 0021-180X

Het doel van deze maandelijkse publicatie is de lezers inlichten en informeren over religieuze, sociale, economische en politieke vraagstukken gezien vanuit islamitische visie.

Hoofdredacteur: Abdul Hamid van der Velden  
Redactie: Tahira Robina Fahim, Drs. Muhammad Amjad, Abdul Aala, Daud Akmal,  
Fahim Ahmad Dieffenthaler, Said Ikhlaq.  
Fotografie: Abdur Rehman Mir  
Administratie: Mohammad Anwar  
Marketing: Munir Ahmad Tariq  
Distributie: Shakil Sirajdin  
Vormgeving: Abdul Haqq Compier

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

- s) *sallallaaho aleyhi wa sallam*: 'mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn'
- a) *aleyhissalaam*: 'vrede zij met hem'
- r) *rahmatullahi alaiha*: 'moge Allah haar genadig zijn'

Arabische woorden worden zo veel mogelijk fonetisch weergegeven.  
Referenties uit de Heilige Qor'aan worden aangegeven door (soera:vers).

Als hoofd van de Ahmadiyya Beweging heb ik de eer een geestelijk ambt te bekleden. In die hoedanigheid ben ik met verantwoordelijkheden belast, welke ik niet naast mij neer mag leggen dan op het moment dat ik mijn laatste adem uitblaas. Deze verantwoordelijkheden omvatten al mijn medemensen, van wie een ieder door de broederband mij dierbaar is. Mijne heren, de mensheid bevindt zich op het moment aan de rand van de afgrond. Tegen die achtergrond ben ik de drager van een belangrijke boodschap voor u en voor al mijn broeders. Met het oog op de omstandigheden zal ik trachten het kort te houden. Mijn boodschap is die van vrede, harmonie en hoop voor de mensheid. Ik hoop oprecht dat u aandachtig zult luisteren naar wat ik te zeggen heb en erover zult nadenken met een open en verlichte geest.

Het jaar 1835 betekent een hoogtepunt in de menselijke jaartelling. In dat jaar werd een kind geboren in Qadian, een onbekend dorp in het noorden van India. Generaties lang hadden zijn voorouders de streek rond Qadian met onderscheiding bestuurd. Maar het grote huis was in magere tijden gekomen en had veel van zijn glorie verloren. Het kind dat werd geboren was geen gewoon kind. Hij was voorbestemd een grote revolutie teweeg te brengen niet alleen in het rijk van de geest, maar ook in het rijk van de stof. Zijn ouders noemden hem Ghulam Ahmad en hij werd later aan de wereld bekend onder de naam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Door God werd hij als de Messias en de Mahdi aangesteld. Familieannalen geven aan dat hij geboren werd op 13 februari 1835. Het was een tijd van onwetendheid. Niet veel mensen in dat deel van

India hielden van leren. Nauwelijks een paar konden lezen of schrijven. Dikwijls bleef een brief ongelezen bij gebrek aan iemand die hem lezen kon.

De onderwijzers die met het onderricht van het kind belast waren, waren niet erg geleerd. Ze leerden hem de Heilige Qor'aan lezen. Maar ze waren niet bekwaam genoeg om zelfs de eenvoudigste uitleg van de betekenis en spirituele diepten van het Heilige Boek te geven. Ze gaven hem ook elementair onderricht in Arabisch en Perzisch.

Hij leerde de twee talen lezen, maar kreeg geen enkele bekwaamheid daarin. Hij bestudeerde onder leiding van zijn vader, die een beroemd geneesheer was, enige boeken op het gebied van inheemse medicijnen. Dit was het totaal van zijn formele educatie. Zeker, hij hield veel van boeken en werd gewoonlijk in beslag genomen door het lezen daarvan in de bibliotheek van zijn vader. Maar daar studeren en geleerdheid in die tijd niet erg in tel waren, wilde zijn vader dat hij meehielp in het behartigen van zijn wereldlijke aangelegenheden, en dat hij zich ervoor ging interesseren, en dat hij sociale achting en populariteit zou verkrijgen. Vandaar dat zijn vader hem van zijn studies trachtte af te houden en hem er voor waarschuwde een boekenwurm te worden.

Het is duidelijk dat hij de enorme taak, door Allah aan hem toevertrouwd, met zo'n elementaire educatie niet tot uitvoer had kunnen brengen. Daarom werd Allah Zelf zijn gids en leraar en onderwees hem in de betekenis van de Heilige Qor'aan en in de geheimen van de geest en van het leven. Hij verlichtte zijn geest met Zijn licht en zegende hem met het meesterschap van de pen met schoonheid en aantrekkelijkheid van uitdrukking, en hielp hem een groot aantal boeken van onovertroffen schoonheid schrijven en toespraken houden die schatkamers van geleerdheid en geestelijke kennis zijn.

De tijd van zijn geboorte was voorspeld door de vroegere profeten en vond opmerkelijke vermelding in hun geschriften en gezegden. Ik zou hier slechts één zo'n profetie willen noemen, gedaan door de Heilige Profeet Mohammed, Hoofd van de profeten<sup>5</sup>. Hij had geprofeteerd over de Mahdi, meer dan dertienhonderd jaar voordat een aantal valse pretendents voor het geestelijk ambt van de beloofde Messias en Mahdi zouden opstaan onder de Moslims.

Geen van hen zou de werkelijke Messias zijn, behalve één, een werkelijke volgeling van de Heilige Profeet, en om de waarheid van zijn aanspraak te bewijzen, zouden twee grote hemelse tekenen verschijnen. Deze tekenen zouden de zon- en de maaneclipsen zijn, die plaats zouden vinden in dezelfde maand Ramadaan. De maaneclips zou zich voordoen op de eerste van de daarvoor in aanmerking komende nachten voor zulke eclipsen, dat is de 13e. De zoneclips zou zich voordoen op de tweede van de daarvoor in aanmerking komende dagen voor zulke eclipsen, dat is de 28e.

Het vaststellen van de maand Ramadan uit al de overige maanden en ook nog het vaststellen van bepaalde dagen van de eclipsen was inderdaad een machtige profetie. Om een dergelijke samenloop van gebeurtenissen te voorspellen moet men boven de grenzen van menselijke kennis uitgaan. Inderdaad, toen de tijd daar was, verscheen ook de pretendent, en deze verklaarde de Mahdi te zijn, en dit werd gevolgd door de twee hemelse tekenen – de twee eclipsen – zoals het met nauwkeurigheid en juistheid was voorspeld. Zeer zeker was deze profetische uitspraak van de Heilige Profeet, zoals de gebeurtenissen het een dertienhonderd jaar later bewezen, in waarheid goddelijk geïnspireerd en van bovenmenselijke oorsprong. Op deze wijze werd de profetie vervuld. Het kind dat in 1835 werd geboren, verklaarde in 1891 de Beloofde Messias en Mahdi te zijn. Ter ondersteuning van zijn aanspraak bracht hij talrijke argumenten naar voren en somde een groot aantal hemelse tekenen op; ook bood hij de wereld een aantal van zijn eigen profetieën aan, waarvan sommige in zijn eigen tijd in vervulling gingen, terwijl de vervulling van andere later plaatsvond en weer andere tot vandaag doorgaan. De eigentijdse theologen verwierpen zijn aanspraak. Een van de redenen voor deze verwerping welke door hen naar voren werd gebracht, was, dat de profetie van de Heilige Profeet, namelijk die betreffende de zon- en maaneclipsen die plaats zouden vinden in een bepaalde maand en op bepaalde dagen, en die een teken zouden zijn voor de betrouwbaarheid van zulk een pretendent, nog niet vervuld was. Daarom kon hij volgens hen niet de ware Mahdi zijn. Maar de Almachtige God houdt altijd Zijn beloften en behandelt Zijn oprechte dienaren met liefde en trouw. In overeenstemming met Zijn belofte en de profetie van de Heilige Profeet, vonden de zon- en maaneclipsen in de juiste maand en op de juiste data in 1894 plaats, en manifesteerden aldus aan de gehele wereld dat de God van Mohammed<sup>5</sup> Almachtig en de Allerhoogste is. Hij toonde dit teken niet één maar twee keer, want het werd het volgend jaar op het westelijk halfrond herhaald. De twee eclipsen vonden plaats in de juiste maand en op de juiste data, zodat de mensen van het Oosten en van het Westen, van de nieuwe en de oude wereld, getuigen konden zijn van de opperste glorie en macht van God en van de betrouwbaarheid van de Heilige Profeet Mohammed<sup>5</sup> en zijn geestelijke zoon Hazrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>a</sup>. Groot is de Heilige Profeet die deze profetie op basis van Goddelijke kennis uitsprak, en groot is zijn geestelijke zoon, in wiens gestalte de profetie werd vervuld. In de periode van Mohammed<sup>5</sup> tot Hazrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>a</sup>, in een tijdsverloop van 1300 jaar, waren er verschillende personen die beweerden Mahdi's te zijn, maar de zon en de maan droegen geen getuigenis van de betrouwbaarheid van één van hen behalve in het geval van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dit alleen moet vol-

## EEN BOODSCHAP VAN VREDE EN EEN WOORD VAN WAARSCHUWING

doende voor u zijn om de zaak onpartijdig en oprecht te overdenken, en de aanspraak van deze pretendent te overwegen, waarvan ik de eer heb diens boodschap deze avond aan u over te brengen, en aan wiens zijde de zon en maan als vurige getuigen van zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid stonden.

Tot zover over de zon en de maan; laten wij ons nu tot de aarde wenden en horen wat zij te zeggen heeft. Met de komst van de Beloofde Messias en Mahdi zouden vreemde en buitengewone omwentelingen en revolutionaire veranderingen, zowel stoffelijke als geestelijke, plaatsvinden. Inderdaad, heel die verscheidenheid van revoluties en belangrijke historische veranderingen zijn verschillende dimensies van hetzelfde revolutionaire proces dat ingeluid werd met zijn komst als Mahdi en Messias en die tevens getuigenis van zijn waarheid dragen. Wat nog meer zegt, deze omwentelingen vinden plaats zoals voorspeld door de Heilige Profeet en de Beloofde Messias. Laat ik enige voorbeelden geven.

Gedurende de eerste tijd van de missie van de Beloofde Messias<sup>a</sup> was er geen enkel Oosters land dat kon wedijveren met de macht van de geciviliseerde en machtige naties van het Westen. Toen, in 1904, werd hem geopenbaard, dat spoedig bepaalde Oosterse naties zouden opstaan als belangrijke wereldmachten die de suprematie van het Westen zouden uitdagen. Kort daarop versloeg Japan Rusland en bevestigde daarmee zijn aanspraak als een Oosterse wereldmacht. Na de val van Japan in de Tweede Wereldoorlog kwam China als een grote Oosterse macht op. De opkomst van deze twee naties als wereldmachten veranderde de loop van de geschiedenis en terwijl de jaren verder gaan zal hun invloed op nog grotere schaal bespeurd worden.

Dit alles is gebeurd overeenkomstig de goddelijke Wil zoals die aan de Beloofde Messias<sup>a</sup> geopenbaard werd.

Een andere belangrijke gebeurtenis van deze eeuw, welke de gehele wereld beïnvloedde, is de verdwijning van de Tsaar en zijn familie en zijn imperialistisch regime en de triomf van het communisme. De Russische revolutie die de loop van de geschiedenis veranderd blijkt te hebben, vond plaats precies in overeenstemming met de profetie van de Beloofde Messias<sup>a</sup>. Het was in 1905 dat hij op basis van goddelijke openbaring profeteerde dat de Tsaar van Rusland, zijn gezin en zijn regeringsstelsel tegenover gruwelijke ellende zouden komen te staan en vernietigd zouden worden. Het is een merkwaardige coincidentie dat binnen de termijn van enkele maanden na deze profetie de politieke partij werd opgericht die zo'n 12 of 13 jaar later de monarchie en het koninklijk huis van de Tsaar omverwierp. De uiteindelijke opkomst van het communisme en zijn uitgestrekte vertakkingen zijn te bekend om uitwerking te behoeven. Moge het voldoende zijn te zeggen dat de omverwerping van het

tsaristische regime en de overwinning van het communisme in Rusland en elders, een tragisch hoofdstuk van de menselijke geschiedenis is en dat het lezen ervan pijn doet, maar dat geenszins ontkend kan worden. Geen land ter wereld, met inbegrip van het uwe, is immuun tegen zijn invloed geweest. Maar we zijn verbaasd noch ondersteboven van de wijze waarop de gebeurtenissen hun loop hebben gehad. Hun intensiteit, snelheid en richting werden alle voorspeld door de Beloofde Messias<sup>a</sup> en ze zullen te zijner tijd als belangrijke bijdragen tot de voltooiing van het goddelijke plan gezien worden. Het was voorspeld en de voorspelling beschreef levendig en gedetailleerd dat in de dagen van de Mahdi en Beloofde Messias twee grote machten zouden opstaan en de wereld in twee vijandige kampen verdeeld zou worden. Geen andere macht zou sterk genoeg zijn om hun suprematie te betwisten. Zij zouden uiteindelijk in conflict komen, elkaar bevechten en ondergaan in dat proces. Dit is echter niet de enige oorlog waartegen de Beloofde Messias en Mahdi waarschuwde. Hij profeteerde vijf belangrijke catastrofes van wereldafmetingen.

Over de Eerste Wereldoorlog verklaarde hij dat zij plotseling over de wereld zou komen. De wereld zou geschokt worden. Reizigers zouden zich tegenover grote moeilijkheden geplaatst zien. Rivieren zouden rood worden van het bloed. De jongeren zouden tot seniliteit geschokt worden. Bergen zouden exploderen. De verschrikkingen van de oorlog zouden de mensen gek maken. Het zou de tijd zijn van de vernietiging van de Tsaar. Het zaad van het wereldcommunisme zou gezaaid worden. Vloten zouden paraat gehouden worden, en grote zeeslagen geleverd. Wereldrijken zouden omvergooid worden en steden zouden in kerkhoven veranderen. Deze slachting zou gevolgd worden door een andere wereldoorlog van zelfs grotere afmetingen en dodelijker gevolgen. Dit zou de wereldkaart veranderen en het lot van naties omvormen. Het communisme zou als een wereldmacht verschijnen en voorwaarden beginnen op te leggen. Uitgestrekte gebieden zouden onder zijn heerschappij vallen. Dat is precies wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Vele landen van Oost-Europa werden communistisch, en China met 700 miljoen inwoners volgde daarop. De opkomende landen van Afrika en Azië worden sterk door het communisme beïnvloed. De wereld is in twee vijandige kampen verdeeld, elk tot aan de tanden gewapend met de modernste, vernuftigste wapens en staan klaar om de wereld in de brandende hel van dood en vernietiging te werpen.

De Beloofde Messias<sup>a</sup> profeteerde ook dat een Derde Wereldoorlog van nog grotere omvang de tweede zou volgen. De twee vijandige kampen zullen zo plotseling met elkaar in botsing komen dat iedereen erdoor overrompeld wordt. Dood en vernietiging zal van de

hemel regenen en hevige vlammen zullen de aarde verzwelgen. De kolos van de moderne beschaving zal ineensstorten. Zowel het communistische als het tegenovergestelde blok zullen in het proces vergaan. Rusland en zijn satellieten aan de ene kant en de V.S. en zijn bondgenoten aan de andere zullen vernietigd worden, hun macht gebroken, hun beschaving aan de ondergang prijsgegeven, hun maatschappij verbrijzeld. De overlevenden zullen verbaasd en ontzet zijn. Rusland zal zich sneller van de ramp herstellen dan het Westen. De profetie zegt duidelijk dat de Russische bevolking zich snel zal herstellen en vermenigvuldigen. Zij zullen teruggebracht worden naar hun Schepper en de Islam en de Heilige Profeet van de Islam accepteren. Een volk dat de Naam van God van de aarde tracht uit te wissen en Hem uit de hemel tracht te verdrijven zal zich de dwaasheid van zijn gedrag realiseren en zich tenslotte aan Hem onderwerpen als trouwe gelovigen van de Enige en ene God. U kunt dit als een fantasie beschouwen. Maar zij die de Derde Wereldoorlog overleven zullen getuigen en de waarheid van hetgeen ik gezegd heb uitdragen. Dit zijn de woorden van God Almachtig. Zij zullen vervuld worden. Zijn besluit kan niemand afwenden. Het einde van de Derde Wereldoorlog zal het begin van de triomf van de Islam zijn. De mensen zullen de waarheid in grote getale aannemen en beseffen dat alleen de Islam de ware religie is en dat de vrijmaking van de mens slechts verkregen kan worden door de boodschap van Mohammed<sup>5</sup>. Al deze gebeurtenissen zijn belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de mens. De opkomst van Japan en later die van China aan de Oosterse horizon, de totale verdwijning van Tsaristisch Rusland, de triomf van het communisme en zijn groeiende invloed in de wereld op grote schaal, de Eerste Wereldoorlog die de wereldkaart veranderde en de Tweede Wereldoorlog die een geweldige ontredde- ring en beroering teweegbracht, zijn geen gewone gebeurtenissen. Zij vonden plaats zoals voorspeld was. We moeten ons herinneren dat de Beloofde Messias<sup>a</sup> zijn missie vervulde en de genade van Allah binnenging op de 26ste mei 1908. Aan al deze profetieën was lang tevoren grote publiciteit gegeven. De tekenen van de opleving van de Islam zijn reeds zichtbaar. Ze mogen nog niet zo erg helder zijn, toch zijn ze gemakkelijk te onderscheiden. De zon van de Islam zal tenslotte in zijn volle pracht verrijzen en de werelden verlichten. Maar voordat dit gebeurt, moet de wereld nog een oorlog ervaren—een bloedbad—die de mensheid geschokt en gekastijd achter zal laten. Maar, mijne heren, laat ons niet vergeten dat deze profetie, zoals alle profetieën, een waarschuwing is, en dat de voltrekking uitgesteld of zelfs afgewend kan worden indien de mens tot zijn Heer terugkeert, berouw heeft en zijn handelwijze verbetert. Hij kan de

Goddelijke toorn nog afwenden indien hij ermee stopt de valse goden van weelde, macht en prestige te aanbidden, een oprechte relatie met zijn Heer aangaat, afziet van alle overtreding, zijn plicht doet t.o.v. God en de mens, en voor het werkelijke menselijke welzijn leert te werken. Dit alles hangt af van de naties die de wereld vandaag domineren en die bedwelmd zijn door de zware wijn van weelde, macht en prestige. Zijn ze bereid deze staat van dronkenschap van zich af te schudden? Zijn ze vurig verlangend naar geestelijke zegen en geluk?

Indien dat niet het geval is, zal goddelijke toorn neerdalen. Indien zij hun kwade wegen niet verlaten en in hun arrogantie volharden, zal geen macht of valse goden iets baten tegen de aangezegde kastijding.

Wees daarom goed voor uw eigen zelf en voor uw kinderen. Luister naar de stem van uw Heer, die vol van Genade, altijd Barmhartig is. Moge Zijn barmhartigheid uw hart beroeren, en Hij u de kracht en de gelegenheid schenken om de waarheid aan te nemen voor uw eigen heil.

Nu een woord over de geestelijke revolutie waarvoor Hazrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>a</sup>, de grote geestelijke zoon van de Heilige Profeet Mohammed<sup>5</sup> bestemd was om deze te veroorzaken. We moeten ons herinneren dat in de tijd van zijn komst de wereld van de Islam een periode van buitengewone hulpeloosheid en verval doormaakte. De Moslims waren arm en onwetend. Industrieel waren ze achterop en hadden hun initiatief in handel en zaken verloren. Over politieke macht beschikten ze niet meer. Nergens in de wereld genoten zij werkelijke onafhankelijkheid. Moreel waren ze bankroet en leden aan een acuut gevoel van frustratie. Ze hadden zelfs de wil verloren om er weer bovenop te komen en zich in de rij van de levende naties van de wereld te voegen. De Islam werd van alle kanten aangevallen en er was niemand om haar te verdedigen. De Christenheid was de meest bittere en meest actieve van haar vijanden. Zijn zendingen waren naar alle delen van de wereld uitgegaan, en leidden een bittere slag tegen de Islam. Geld en politieke macht werden gretig ingezet om te helpen. Hun belangrijkste mikpunt was altijd de Islam. De Christenheid vertrouwde zo op haar overwinning dat de voorstanders triomfantelijk verklaard hadden:

1. Het continent van Afrika was een peulenschilletje;
2. Er zou in India geen Moslim overblijven;
3. De tijd was gekomen om de vlag van de Christenheid boven Mekka te hijsen.

Tegenover dit alles stond Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alleen, op een paar arme Moslims na die zich bij hem geschaard hadden.

## EEN BOODSCHAP VAN VREDE EN EEN WOORD VAN WAARSCHUWING



Hij had geen macht, geen geld en geen politieke ruggesteun. Maar Hij Die Heer en Meester van alles is, was zijn Helper. Hij was het, Die hem de opdracht gaf aan de wereld te verkondigen, dat de dagen van de herleving van de Islam nabij waren, en dat de dag waarop de Islam over alle religies zou triomferen door zijn geestelijke kracht niet ver was.

Voordat ik verder ga, een woord van uitleg. De Islam leert, en wij Moslims geloven oprecht, dat Jezus Christus<sup>a</sup> een rechtschapen profeet van God was, en zijn moeder een toonbeeld van deugd. Van beiden wordt in de Qor'aan gesproken als zijnde eerbiedwaardig. Inderdaad, Maria<sup>r</sup> wordt in de Qor'aan als voorbeeld van reinheid genoemd en daar met meer respect beschreven dan in het Evangelie. De Qor'aan veroordeelt echter met uiterste strengheid hun verheffing tot godheden door de Kerk. Dat, en de weigering van de Kerk om de Heilige Profeet Mohammed<sup>s</sup> te accepteren, zijn de scherpe scheidingslijnen tussen Christendom en Islam geworden. De Beloofde Messias<sup>a</sup> heeft gezegd:

*Ik ben voortdurend aan het peinzen over de mogelijkheid om tot een beslissing te komen tussen ons en Kerk-Christendom. Mijn hart bloedt over de dwalingen om doden te aanbidden. Want, wat zou pijnlijker zijn dan dat een nederig menselijk wezen als God aanbeden wordt en louter een handvol stof uitgeroepen wordt als de Heer van alle werelden. Ik zou reeds lang van verdriet gestorven zijn indien God, Die mijn Heer en mijn Meester is, mij niet had toevertrouwd dat de Eénheid van Allah uiteindelijk zal zegevieren, dat alle andere godheden zullen vergaan; valse goden van de hun toegeschreven goddelijkheid ontdaan zullen worden; de periode waarin Maria als de Moeder van God aanbeden wordt tot een einde zal komen en de leerstellingen van de goddelijkheid van haar zoon eveneens zal wegsterven. God Almachtig zegt in de Qor'aan: 'Indien ik wil, zullen Maria en haar zoon Jezus en allen die de aarde bewonen, omkomen.'*

*Welnu, Hij heeft gewild dat de valse goddelijkheid van beiden de dood zullen sterven. De twee godheden moeten daarom sterven. Niemand kan hen redden. Met hen zullen al die neigingen sterven, welke dwongen tot gehoorzaamheid aan valse goden. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. De dagen zijn nabij dat de zon der waarheid in het Westen verrijzen zal, en Europa de werkelijke God zal leren kennen. Daarna zal de deur van berouw gesloten worden. Want, zij die wensten binnen te gaan, zullen met vurig verlangen binnengekomen zijn. Alleen zij wier hart van nature verzegeld is, die niet het Licht, maar de duisternis liefhebben, zij zullen buiten blijven. Alle religies zullen vergaan, behalve de Islam, en*

*alle wapens zullen breken, behalve het hemels wapen van de Islam, dat noch breken, noch bot worden zal totdat het de machten van de duisternis versplinterd heeft. De dag is nabij, dat de zuivere Eénheid van God, die zelfs woestijnbewoners die onbekend met alle religie zijn in hun hart voelen, zich overal zal verspreiden. Die dag zal geen valse verlossing of valse God overleven.*

*Een slag van goddelijke hand zal alle intriges van ongeloof teniet doen, maar niet met het zwaard of het geweer, maar door middel van het verlichten van een aantal zielen, met goddelijk Licht en door het vervullen van vrome harten van goddelijke luister. Pas dan zult u begrijpen wat ik zeg. (Tabligh-i-Risalat: Vol. VI blz. 8,9)*

Sinds de tijd dat deze profetische woorden gesproken werden, heeft de wereld van de religie zich totaal veranderd. Het uitgestrekte continent Afrika schaaft zich, in plaats van zich bij de gelederen van het Christendom te voegen, onder de banier van de Islam. In India schrikken de Christelijke zendelingen terug voor de ontmoeting met zelfs jonge, onervaren Ahmadi's. De wens, de Christelijke vlag boven Mekka te laten wapperen blijft en zal altijd een ijdele hoop blijven. De tekenen van de vervulling van de profetie omtrent de overwinning van de Islam worden steeds duidelijker. Ik heb zo even gesproken over de profetie van de Derde Wereldoorlog, na welke de Islam triomfantelijk in zijn volle glorie verrijzen zal, en ik heb ook erop gewezen dat deze catastrofe afgewend kan worden door oprecht berouw en door het pad van deugdzaamheid te betreden zoals dat in de Islam geleerd wordt. Het is aan u om te kiezen en uzelf en uw kinderen te redden door een werkelijke relatie met God aan te gaan, gebaseerd op zekerheid en overtuiging, of uzelf en uw nageslacht te veroordelen tot totale vernietiging door wegen te kiezen die van Hem afleiden. De goddelijke waarschuwer heeft u in de naam van God en Zijn Boodschapper de Heilige Profeet Mohammed<sup>s</sup> gewaarschuwd. Hij heeft zijn plicht gedaan. Ik bid dat God u de kracht en de moed moge verlenen om uw plicht te doen. Laat mij met zijn eigen woorden besluiten:

*Bedenk, God heeft mij omtrent vele aardbevingen ingelicht. Wees er daarom verzekerd van, dat wanneer aardbevingen Amerika en Europa teisteren, zij ook Azië zullen treffen. Sommige ervan zullen op de dag des oordeels gelijken. Zoveel mensen zullen sterven, dat er rivieren met bloed zullen vloeien. Zelfs de vogels en de dieren zullen niet bestand zijn tegen de dood. Een verwoesting zal over de aarde gaan die de grootste zal zijn sinds de geboorte van de mens. Woonplaatsen zullen weggevaagd worden alsof nooit iemand daarin gewoond had. Dit zal vergezeld gaan van vele andere verschrikkelijke rampen die de aarde en de hemelen zullen voortbrengen, totdat*

*hun buitengewone natuur voor elk weldenkend mens duidelijk wordt. Al de literatuur van wetenschap en filosofie zal te kort schieten om iets dergelijks te tonen. Dan zal de mensheid hevig beangstigd zijn en zich afvragen wat er gaat gebeuren. Velen zullen ontkomen en velen zullen omkomen. De dagen zijn nabij; inderdaad ik zie dat ze vlakbij zijn wanneer de wereld getuige zal zijn van een afschuwelijk schouwspel. Niet alleen aardschokken maar ook vele verschrikkelijke rampen zullen over de mens komen, sommige van de hemelen, andere van de aarde. Dit zal gebeuren omdat de mensheid ermee opgehouden is haar ware God te aanbidden en opgegaan is geraakt in zaken van deze wereld met geheel haar hart, inspanning en intentie. Indien ik niet gekomen was zouden deze rampen misschien wat uitgesteld zijn, maar met mijn komst werden de geheime bedoelingen van een getarte God, die tot dusver verborgen waren, openbaar. God zegt: 'Wij straffen niet, tenzij Wij een Boodschapper zenden.'*

*Zij die berouw hebben zullen veiligheid vinden en zij die vrezen voordat de ramp over hen komt, zal genade geschonken worden. Denkt u dat deze rampen geen vat op u zullen hebben? Of kunt gij uzelf redden door list en bedrog? Zeker niet. Op die dag zullen alle menselijke plannen te kort schieten. Denk niet dat aardbevingen alleen Amerika en andere continenten treffen maar dat uw eigen land bewaard zal blijven. Werkelijk, u kunt een grotere ramp ervaren. O Europa, u zult niet veilig zijn en o Azië, ook u bent niet onkwetsbaar. En o bewoners van eilanden, geen valse goden zullen komen om te redden. Ik zie steden vallen en nederzettingen verloren gaan. De Ene en Enige God heeft lang gezwegen. Afschuwelijke daden werden voor Zijn ogen begaan, en Hij zweeg. Maar nu zal Hij Zijn Aangezicht in majesteit en geweldig ontzag openbaren. Laat hij die oren heeft horen, dat de tijd niet ver is. Ik heb mijn best gedaan om allen onder de bescherming van God te brengen, maar het werd bepaald dat hetgeen geschreven werd ook zou gebeuren. Oprecht zeg ik, dat ook de omkering van dit land snel nadert.*

*De tijden van Noach zullen weer voor uw ogen verschijnen, en uw eigen ogen zullen getuigen zijn van de ramp die over de steden van Lot kwam. Maar God is langzaam in Zijn toorn. Heb berouw opdat u genade geschonken moge worden. Hij die Hem niet vreest is dood, niet levend. (Haqiqatul Wahy p. 256-257)*

Ons laatste woord is:

Alle lof behoort Allah toe,  
de Heer der werelden.

Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih III, de derde opvolger van de Beloofde Messias<sup>a</sup> werd geboren in Qadian (India). Reeds op jeugdige leeftijd leerde hij de Heilige Qor'aan van buiten. Hij studeerde in Qadian, behaalde een graad in filosofie en economie aan het Government College, Lahore, een afdeling van de Punjab Universiteit, en was afgestudeerd aan de Universiteit van Oxford. Hij was een groot specialist op het gebied van onderwijskunde. Voor zijn verkiezing tot het verheven ambt van Khalief als opvolger van zijn eerbiedwaardige vader, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, de tweede opvolger van de Beloofde Messias<sup>a</sup>, was hij als directeur verbonden aan het Djamia Ahmadiyya College, het opleidingsinstituut voor missionarissen, en het Taliemoel Islaam College, een afdeling van de Punjab Universiteit en in verscheidene andere commissies. Hij was tevens hoofd van de centrale Anjuman Ahmadiyya (het uitvoerende orgaan van de Ahmadiyya Gemeenschap), de Khuddamul Ahmadiyya (de jongeren-organisatie) en de Ansarullah (de organisatie voor de ouderen)

Als geleerde, belangstellende voor sport, denker, leraar en leider, hield hij zich bezig met de geestelijke, morele en opvoedkundige programma's van de gemeenschap, welke zich sinds zijn verkiezing tot derde Khalief in 1965 aanzienlijk hebben vermenigvuldigd. Ook legde hij grote nadruk op de dienst aan de minder bedeelde landen in Afrika. Hij had een levendige belangstelling voor sport. Onder zijn auspiciën werd het All-Pakistan Nasir Basketball Tournament gehouden. Hij hield van paarden, en bezat enkele volbloedpaarden. Hij had een grote liefde voor de natuur. Hij was steeds geïmponeerd door de wonderen van de natuur en hij bestudeerde de natuur intensief. Hij was een enthousiast tuinier en kweker van rozen. Hij was een verwoed amateur-fotograaf.

#### **een boodschap van vrede**

Hazrat Mirza Nasir Ahmad was evenals als de huidige Khalief, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khaliefatoel Masieh IV, een kleinzoon van de Beloofde Messias en Mahdi, de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap<sup>a</sup>. Hun beider verkiezing tot Khalief vervult een profetie

uit de Talmud: *Er wordt ook gezegd dat hij (de Messias) zal sterven en dat zijn Koninkrijk zal nederdalen op zijn zoon en zijn kleinzoon.* (Talmud, Londen, 1878, hoofdstuk 54, blz. 37)

Hazrat Mirza Nasir Ahmad was een geestdriftig exponent van menselijke broederschap en gelijkheid der mensen, ongeacht hun kleur, afkomst of geloofsovertuiging. Van hem was de slogan afkomstig: *Liefde voor iedereen, haat voor niemand.*



Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad<sup>f</sup>  
Khalifatul Masih III (1909-1982)

Tijdens zijn historische reis naar zes West-Afrikaanse landen in 1970, verklaarde hij: *Alle mensen zijn gelijk. Er is geen verschil tussen de mensen. Wanneer de wereld dit zal beseffen, zal er heel wat minder onrust zijn.*

Verder zei hij: *Liefde, genegenheid, sympathie en tolerantie onder de rassen, zal grotere resultaten teweegbrengen dan alle bommen die de wereld thans bezit tezamen.*

**een woord van waarschuwing**  
Tijdens zijn bezoek aan Europa in 1967, waarschuwde hij het Westen ervoor dat de wereld snel op weg is naar een ongekende catastrofe. Tenzij het Westen een

pauze in acht neemt in zijn manie voor fysieke macht en materiele overheersing, zal het zichzelf zeker vernietigen, zoals door de Heilige Qor'aan en vroegere Geschriften is voorspeld. Als groot kampioen van de vrijheid en broederschap onder de mensen, was hij gekant tegen armoede en onrechtvaardigheid in alle geledingen van de menselijke samenleving. Alleen de ware Islaam kan volgens hem de huidige sociale, economische en andere problemen waarin de wereld thans verwickeld is, oplossen. Tijdens een persconferentie in Hamburg verklaarde Hazrat Khalifatul Masieh III dat hij in overeenstemming met de tekenen die door de Heilige Profeet Mohammed<sup>s</sup> waren gegeven en de uitspraken van de Beloofde Messias<sup>a</sup> tot de conclusie was gekomen dat de wereld een grote ramp zal treffen welke haar zal verwoesten. Alleen die mensen zullen deze ramp overleven die een werkelijk contact met God hebben en dan zal de Islaam over de gehele wereld heersen, daarbij Rusland en de Verenigde Staten inbegrepen.



