

JULI - SEPT 2020

ISLAMNU.NL

@AHMADIYYANL

Al-Islaam

GEEF GEHOOR AAN DE STEM VAN DE HEMEL.

**DE
IS** **MESSIAS**
GEKOMEN!

EERSTE NEDERLANDSE ISLAMITISCHE BLAD SINDS 1948

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

De Heilige Koran:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا قَدْ جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ
وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
قُتَيْبٍ ۝
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ۝

- 62:3** Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden.
- 62:4** En ook anderen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet. Hij is de Almachtige, de Alwijze.
- 62:5** Dat is Allah's genade, Hij schenkt haar aan wie Hij wil; en Allah is de Heer van grote genade.

(De Heilige Koran 62:3-5)

Gezegde van de Heilige Profeet Mohammad^(s)

Thaubaan^(ra) vertelt dat de Heilige Profeet^(s) zei: "Wanneer u de Mahdi vindt, doet dan bai'ah (de gelofte van trouw) in zijn handen. U moet naar hem toe gaan, zelfs als u hem alleen maar op uw knieën over met ijs bedekte bergen kunt bereiken. Hij is de Mahdi en de Kalief van Allah."

(Ibne Majah)

Uit de geschriften van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as)

"Ik ben voorts gezonden om de wereld een vaster geloof bij te brengen en het bestaan van God duidelijk te maken, want het geloof is verdord en het toekomstige leven wordt nu slechts als een fabel beschouwd; het gedrag van de mensheid doet blijken, dat al haar vertrouwen is geconcentreerd op het wereldse, het materiele en dat ze geen vertrouwen heeft op God, noch in het bestaan van het naderwereldse leven. De mensen spreken over God en het geestelijk leven, maar hun harten zijn vervuld met liefde voor het wereldse. Jezus, trof de Joden in de zelfde toestand aan, als die, waarin thans ik de wereld vind; evenals toen de goddeloosheid de oorzaak was van een gebrek aan Godsliefde in de harten der Joden en de baan had gebroken voor hun verdorven zeden, zo heeft ook thans de wereld God niet meer lief en ben ik gezonden om Waarheid en Geloof in eren te herstellen en om de liefde en vrees jegens God in de harten van de mensen te doen herleven".

(Kitab-ul-Bariyya blz. 254-256)

INHOUD

1.	Voorwoord.....	4
2.	De komst van de Heilige Profeet Mohammed ^(s) in de Bijbel voorspeld en Islam als universele religie volgens het plan van God.....	6
3.	Was Jezus, de zoon van Maria ^(as) , gestorven aan het kruis?.....	10
4.	Is Jezus, de zoon van Maria ^(as) , volgens de Heilige Koran aan een natuurlijke dood gestorven of is hij levend in de hemel?.....	14
5.	Kan een profeet na de Heilige Profeet Mohammed ^(s) verschijnen?.....	16
6.	Is de komst van de Beloofde Messias, Jezus, de zoon van Maria ^(as) , in de Ahadith (overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed ^(s)), vermeld?.....	18
7.	Is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de voorspelde Beloofde Messias en Imam Mahdi ^(as) ? Is het Kalifaat (Khilafat) na hem voortgezet?.....	21

In de tekst komen volgende afkortingen voor:

- (s) *Sallalaho Alaihi wasallam: Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.*
- (as) *Alaihissalaam: Vrede zij met hem.*
- (ra) *Radi-Allaho Anho/ha: Moge Allah welbehagen hebben in hem/haar.*
- (rh) *Rahmatullahi Alaihi/ha: Allah zij hem/haar genadig.*
- (aba) *Ayyaduhullaho Taala binasrihil-Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen*

Voorwoord

Geachte lezers,

Assalamo 'Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.

Na een periode van afwezigheid werd het eerste officiële Nederlandstalige Islamitische blad 'Al-Islaam' in januari j.l. online gelanceerd. Dit is inmiddels het derde nummer, voor de periode juli tot en met september 2020.

Al-Islaam heeft een grote betekenis omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirza Bashir-uddin Mahmood Ahmad^(ra), die de Tweede Khalīfa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalīfa, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de derde digitale versie van Al-Islaam te lanceren. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad.

In dit nummer kunnen lezers waardevolle informatie vinden over de waarachtigheid van de Heilige Profeet Mohammed^(s). Hij was het rolmodel, *Uswa-e-Hasanah* (De Heilige Koran: 33:22) en de genade der werelden, *Rahmatul-lil-'Alamīn* (De Heilige Koran: 21:108). Zijn komst vond plaats volgens Gods plan en in overeenstemming met profetieën uit verschillende wereldreligies. De Heilige Profeet Mohammed^(s) verscheen met de religie Islam in een tijd waarin de menselijke psyche het hoogtepunt van zijn potentie bereikte. Islam is de laatste, ontwikkelde vorm van geestelijke evolutie die de mensheid doormaakt en die in de tijd van de Heilige Profeet Mohammed^(s) haar laatste fase bereikte. In de Islam zijn alle waarheden die tot doel hebben de mensheid in één universele broederschap te verenigen, door God verzameld. De leer van de Islam beperkt zich niet tot één bepaald volk of tot één bepaalde tijd, maar heeft integendeel een universele boodschap voor alle volkeren en voor alle tijden. Voorts wordt in dit nummer de ware betekenis besproken van de titel van de Heilige Profeet Mohammed, '*Khatam-un-Nabiyyīn*'; het Zegel der Profeten^(s). Ook de komst en de missie van Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad van Qādiān, de Beloofde Messias, de Leeuw van Allah in de mantel van de Profeten^(as), komt aan bod. Verder worden thema's behandeld als het Khīlafat (Kalifaat), dat zijn missie voortzet, en er wordt uiteengezet dat Jezus, de zoon van Maria^(as), de kruisiging heeft overleefd en naar andere landen is geëmigreerd om de boodschap van de éénheid van God uit te dragen aan de overige tien stammen van de Israëlieten, waarna hij later op zeer hoge leeftijd een natuurlijke dood is gestorven. Alleen al in de Evangelie kan men meer dan achttien feiten aantreffen waardoor wordt bevestigd dat Jezus, de zoon van Maria^(as), niet aan het kruis is gestorven. Er wordt een dertigtal bewijzen uit de Heilige Koran gegeven waaruit blijkt dat Jezus, de zoon van Maria^(as), een natuurlijke dood is gestorven.

Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad van Qādiān, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), heeft de zoekers naar waarheid met een Islamitische achtergrond meegegeven dat zij een speciaal gebed kunnen doen nl. *Salat-ul-Istikhara* (gebed om Gods raad). Dit kan men doen voor minimaal een periode van twee weken (Het Hemelse Teken, blz. 66 - 67). Zoekers naar waarheid met een andere achtergrond kunnen zich op hun eigen manier wenden tot God de Almachtige en ook om een teken te vragen. Mogen de zegeningen van Allah, de Almachtige, het hart verlichten van de zoekers naar waarheid opdat Hij hun de waarheid moge onthullen.

Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, eenheid en vrede.

Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit mooie blad. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Hibatunnoer Verhagen (*Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland*), de heer Abdul Hamid van der Velden (*Vicevoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland*) voor hun bijzondere bijdrage aan deze editie van Al-Islaam. Moge Allah de Verhevene hen veelvuldig belonen. Amin.

Wij hopen dat dit blad de lezer inspireert en misverstanden met betrekking tot Jezus de zoon van Maria^(as), de Islam en de Heilige Profeet Mohammed^(s) wegneemt.

Met vriendelijke groet,

Redactie Al-Islaam

www.islamnu.nl

<https://bieb.islamnu.nl/tijdschriften/>

Redactie:

Hoofdredacteur: Saeed Ahmad Jatt

Redactie: Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf

Administratie: Ahmad Said Ikhlaf

Vormgeving: Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan

Distributie: Azhar Naeem

Marketing: Kashif Akmal

Website en Techniek: Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal

INTRODUCTIE

De komst van de Heilige Profeet Mohammed^(s) in de Bijbel voorspeld en Islam als een universele religie volgens het plan van God

God heeft door de tijden heen naar alle volkeren en landen Zijn gezanten gezonden aan wie Hij Zijn wil bekend maakte. Een Moslim erkent derhalve de Waarheid, die in vroegere boeken werd geopenbaard.¹

De Heilige Koran zegt hieromtrent:

“...Er is geen volk tot hetwelk geen boodschapper is gekomen.” (Heilige Koran: 35:25)

Nu rijst de vraag: *Als God vroeger ook zijn boodschappers had gezonden, die een bepaalde opdracht brachten voor een bepaald volk, wat was dan de noodzaak voor een nieuwe openbaring en waarom moeten de volgelingen van de vroegere boodschappers Gods in de boodschap van de Profeet van de Islam geloven?*

Antwoord: *Het antwoord op deze vraag heeft verschillende aspecten.*

Ten eerste: ofschoon boodschappers naar alle volkeren werden gezonden om de boodschap van de Almachtige aan hun volk over te brengen, was de boodschap in de loop der tijden niet meer zuiver gebleven door toevoegingen en weglatingen.

Omdat nu de boodschap die God door Zijn gezanten aan de mensheid gaf, vertroebeld was en geen zekerheid van geloof meer mogelijk, ontstond de behoefte aan een ander boek dat de mensheid opnieuw leiding zou kunnen geven. Met dat doel werd de Heilige Koran gezonden.

Ten tweede: De vroegere openbaringen waren niet universeel. De mensheid was echter op een keerpunt van haar ontwikkeling aangekomen en er ontstond behoefte aan een boek dat in haar noden zou voorzien. Dat vroegere openbaringen alleen voor een bepaald volk bestemd waren, blijkt uit de leerstellingen die men tot heden toe aanhangt. Hun God is beperkt evenals hun wereld. De universaliteit ontbreekt in al hun denken en doen. Met andere woorden, het nationalisme werd erin tot uitdrukking gebracht.

Zelfs de profeet Jezus^(as) - die slechts zeshonderd jaar voor de komst van de Islam kwam - heeft dit onder de volgende bewoordingen te kennen gegeven. Hij zond zijn volgelingen uit om zijn Evangelie te prediken en zei:

“Gij zult niet henen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer henen tot de verloren schapen van het huis Israëls.” (Mattheüs 10:5-6)

En tegen een vrouw die gekomen was om hulp te vragen, daar haar dochter deerlijk van de duivel bezeten was, zei hij:

“Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.”

“Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en aan de hondkens voor te werpen.” (Mattheüs 15:24-26)

Het gaat er hier niet om of hij het geloof van de vrouw wilde beproeven; het gaat om de bewoording en wijze van uitdrukking. Bovendien, de aanhaling toont ook aan, dat Jezus' zending alleen bestemd was voor de joden en niet voor andere volkeren, die men niet anders heeft beschouwd dan als honden en zwijnen. Hetzelfde kan men ook in het Oude Testament en de boeken der Hindoes lezen. Zij hebben altijd hun leer aan een bepaald soort mensen gebonden aan wie zij een bijzonder recht toekenden. Immers de geestelijke zegeningen zien zij een monopolie van de bloedverwantschap.

Hieruit blijkt duidelijk dat voor de komst van de Koran er geen geopenbaard boek was dat de mensheid in een broederschap zou kunnen verenigen, hetgeen dan ook tot dan toe niet gelukt was. Dit is de reden dat God, uit Barmhartigheid een universele leerstelling heeft gegeven, die in de vorm van de Koran tot ons is gekomen.

In de Koran wordt niet meer gesproken over een Godheid die gebonden zou zijn aan een bepaald land, volk, ras, of familie. Integendeel wordt gezegd:

“...De godvruchtigste onder u is de eerwaardigste.” (*Heilige Koran: 49:14*)

Ten derde: In de oudste tijden was de mensheid niet in staat een universele leer te begrijpen. Dit is de reden dat God naar verschillende volkeren afzonderlijk profeten zond die met een boodschap kwamen die voor een bepaalde tijd nodig was. Het menselijk verstand was nog niet zodanig ontwikkeld, dat de mens een alomvattende leer zou kunnen verwerken..

Wij lezen dit ook in het Nieuwe Testament, waar Jezus^(as) zegt:

“Ik heb nog vele dingen te zeggen, maar die kunt gij nog niet dragen: maar wanneer die zal zijn gekomen, n.l. de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden.” (*Johannes 16:12-13*)

Ter aanvulling van dit tekort werd nu de Heilige Koran geopenbaard, die met de volgende verklaring naar voren kwam:

“Ik ben Allah, de Alwetende. Dit is een volmaakt boek waarin geen twijfel is, een richtsnoer voor de godvruchtigen.” (*Heilige Koran: 2:2-3*)

“Heden heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt (waardoor) Mijn Gunsten over u voltooid zijn.” (*Heilige Koran: 5:4*)

Hieruit blijkt duidelijk dat de Koran de vervolmaking en voortzetting is van de godsdienst die door de vroegere boodschappers werd gebracht. Dit is de reden dat de Koran zegt: **“Alle boeken zijn hierin verzameld.”**

Alle problemen die zich aan de mensen voordoen, worden in de Koran opgelost. Er worden aanwijzingen gegeven die ons in staat stellen om ons dagelijks leven zo goed mogelijk te leiden, en daardoor tevredenheid en gemoedrust te verkrijgen.

Zowel voor de verbetering van de mens, alsook voor wereldschokkende problemen geeft de Koran uitkomst.

Een oriëntalist schrijft over de inhoud van de Heilige Koran als volgt:

“Laten wij niet vergeten, dat er in het boek (zoals de nieuwste biografie van Mohammad, Ludolf Krehl, het uitdrukt) een volledige code wordt gegeven zowel voor geloof en zeden, als voor de daarop gegronde wet. Er worden ook de grondslagen gelegd voor elke instelling van een uitgebreid gemeenbest, voor het onderwijs, voor rechtsbedeling, voor militaire organisatie, voor de financiën, voor een zeer nauwkeurige wetgeving betreffende de armen: alles gegrondvest op het geloof in de Enige God, Die ‘s mensen bestemming in Zijn Hand heeft. Waar het zoveel belangrijke zaken betreft, moet de maatstaf der voortreffelijkheid, waarnaar wij de samenstelling van de Koran als geheel moeten vergelijken, noodzakelijk met de stof variëren, die in elk bijzonder geval behandeld wordt. De taal van de Koran past zich aan de behoeften van het dagelijks leven aan, waar dit dagelijks leven in zijn particuliere en openbare betrekkingen in overeenstemming gebracht moet worden met de grondbeginselen der nieuwe bedeling.” (*Hughes' Dictionary of Islam.*)

Dit was dus weer een reden voor de openbaring van de Heilige Koran niettegenstaande het feit dat er andere boeken die door God werden gezonden, in de wereld waren.

¹Verhouding van de Heilige Qor'aan tot andere heilige boeken.

De Heilige Qor'aan en Zijn Leer door G.A. Bashir H.A.; Deel I op pagina's 26 t/m 30

<https://bieb.islamnu.nl/product/de-heilige-quran-en-zijn-leer/>

Deze zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de mensheid worden bediscussieerd:

- **Is de komst van de Heilige Profeet Mohammed^(s) in de Bijbel voorspeld?**
- **Beschouwden vroegere religies zich als definitief? Of wezen zij naar de komst van een universele leraar?**
- **Als God vroeger ook Zijn boodschappers had gezonden, die een bepaalde opdracht brachten voor een bepaald volk, wat was dan de noodzaak voor een nieuwe openbaring en waarom moeten de volgelingen van de vroegere boodschappers van God in de boodschap van de Heilige Profeet Mohammed^(s) van de Islam geloven?**
- **Waarom waren er verschillende religies? Was niet de scheiding tussen religies op zichzelf genoeg voor de komst van een nieuw boek dat hen allen zou verenigen?**
- **Moest de menselijke geest niet hetzelfde evolutieproces doormaken als het menselijke lichaam reeds heeft doorgemaakt?**
- **Waarom maakt de Islam er aanspraak op universeler en volmaakter te zijn dan alle vorige godsdiensten en een onveranderlijke universele leer te bevatten die toepasbaar is op menselijke wezens in alle tijden?**

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- [De voorspellingen over de komst van de Heilige Profeet Mohammed^{\(s\)} in de Bijbel.](#)
- [Universele broederschap: Islam was de universele leer volgens het plan van God.](#)
- [Het begrip van universaliteit & Islam is een universele godsdienst.](#)
- [Inleiding tot de studie van de Heilige Koran](#)
door de Tweede Khalifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra)

INTRODUCTIE

Was Jezus, de zoon van Maria^(as), gestorven aan het kruis?

De fundamentele leerstellingen van het Christendom zijn gebaseerd op de dood van Jezus^(as) aan het kruis, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Hoewel de meeste Christenen deze denkbeelden koesteren, zijn er weinigen die de historische echtheid van deze veronderstelde gebeurtenissen durven onderschrijven. Er is ook geen vast bewijsmateriaal om de onnatuurlijke verschijnselen van de opstanding en de hemelvaart te bevestigen.

Gedurende 2000 jaar is over Jezus, de zoon van Maria^(as), op verschillende manieren gesproken en gedacht. De Christenen geloven dat Jezus, de zoon van Maria^(as), door zijn bloed de gehele mensheid zal verlossen van hun zonden. De Joden geloven dat Jezus, de zoon van Maria^(as), niet de voorspelde Messias was en dat hij een vervloekingsdood is gestorven aan het kruis. De Moslims daarentegen geloven op grond van de Heilige Koran dat hij een waarachtig boodschapper van God was. Daarom kon hij niet aan het kruis zijn gestorven.

Het Evangelie maakt duidelijk dat Jezus^(as) *niet aan het kruis is gestorven*, maar dat hij leefde toen hij van het kruis werd afgenomen en in het graf werd gelegd, dat hij leefde toen hij op de derde dag vroeg in de morgen, zoals hij zelf had voorspeld, het graf verliet en dat hij later in het geheim aan zijn discipelen verscheen en hen de verzekering gaf dat hij niet dood was. Volgens het Evangelie kan men meer dan 18 feiten aantreffen waarin bevestigd wordt dat Jezus^(as) niet is gestorven aan het kruis.

De geschriften van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat uit Qadian in India (1835-1908), en het boek "*Waar stierf Jezus*"¹ van imam Jalaluddin Shams zorgde vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog voor grote opschudding. Ze hebben vele Europese en Amerikaanse schrijvers in de vorig eeuw geïnspireerd tot een kritische blik op het verhaal van Jezus^(as) leven en de dogma's van de christelijke kerken. Daarnaast hebben archeologen en historici onderzoek gedaan naar aanwijzingen omtrent Jezus^(as) leven in India. In 1978 werd naar aanleiding van een congres van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door afgevaardigden van verschillende kerken en wetenschapsinstellingen een resolutie aangenomen om het graf te beschermen en verder onderzoek te verrichten. De betrokken wetenschappers hebben de identiteit van het graf in Srinagar, onafhankelijk van de opvattingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, bevestigd als zijnde van Jezus.

Het boek "*Waar stierf Jezus?*" bouwt voort op materiaal dat naar voren werd gebracht door *Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad^(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat uit Qadian in India (1835-1908)*. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) vestigde de aandacht op een graf in de plaats *Srinagar (Kashmir)*, dat de naam '*Yus Asaf*' draagt en in overleveringen werd geïdentificeerd als het graf van Jezus, de zoon van Maria^(as). Jezus^(as) verliet op goddelijk bevel Palestina naar andere landen om te prediken tot de tien verstrooide stammen van Israël die in *Perzië, Afghanistan en Kashmir* woonden. Maria, de moeder van Jezus^(as) en de discipel Thomas hebben Jezus op zijn reizen vergezeld. Jezus^(as) werd "*Yus Asaph*" genoemd. Het woord *Yus* staat voor *Jezus* en *Asaph* voor "*Verzamelaar*". Het was de zending van Jezus^(as) om alle verstrooide stammen van Israël in één kudde bijeen te brengen en te verzamelen. Om deze reden werd Jezus "*Asaph*" genoemd. Aldus voltooide Jezus zijn missie op aarde en *stierf op 120 jarige leeftijd* in Kashmir. Zijn graftombe in Srinagar ligt aan de Khan Yar Straat en is thans een bedevaartplaats. Dit alles is beschreven in het boek "*Waar stierf Jezus*". Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) presenteerde deze overleveringen met ander historisch materiaal om aan te tonen dat het hier werkelijk gaat om het graf van Jezus, de zoon van Maria^(as).

We hopen hiermee misverstanden weg te nemen voor de christenen, die menen dat Jezus^(as) kruisiging betekende dat zijn bloed de gehele mensheid zal verlossen voor hun zonden of voor de joden dat Jezus^(as) een valse Messias was of dat Gods vloek op hem zou hebben gerust.

We hopen dat door de gelovige mensen die verkeerde gedachten hebben over Jezus^(as) wonderbaarlijke ontsnapping aan de kruisdood, het ware verhaal van redding en barmhartigheid zal worden begrepen, dat indrukwekkender is dan de verlossing van zonden door een bloedoffer.

Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (*Kalief*), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Tahir Ahmad^(rh) heeft in een boek van hem het volgende vermeld:

Een kritische benadering is van essentieel belang om de christelijke wereld te redden van een dramatische morele ondergang, waarvan het tij zo moeilijk valt te keren. Volgens mijn analyse verliezen de jongeren van deze tijd in hoog tempo hun geloof in God. (...) Het moreel besef van een mens wordt altijd beheerst en bewaakt door zijn of haar geloof in God. Is dit geloof zwak, gebrekkig of scheelt er iets aan, dan worden normen en waarden in dezelfde mate aangetast. Als het geloof in God bijvoorbeeld botst met ons seculiere begrip van de wereld en met hetgeen gezond verstand ons zegt, wordt langzaam maar zeker de kwaliteit van het geloof in God uitgehold, met een evenredig negatief effect op het moreel besef. (Christianity: a Journey from Facts to Fiction. Londen: Islam International Publications Ltd. 1997; 3-5 door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) Khalifatul Masih IV)

¹ Het boek met de titel “Waar stierf Jezus?, geschreven door wijlen imam Jalaluddin Shams. Het boek verscheen voor het eerst in het Engels in 1945 onder de titel “Where did Jesus die?”. De eerste Nederlandse vertaling werd uitgegeven in 1955 door N. Kluwer te Deventer.

Dit zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de mensheid worden bediscussieerd:

- Volgens de christenen en de joden was Jezus, de zoon van Maria^(as), aan het kruis gestorven en fysiek ten hemel opgevaren? Maar wat als de Bijbel, de historici, moderne medische opinie etc. hierover een heel ander verhaal vertellen en met andere bewijsstukken komen?
- Indien Jezus, de zoon van Maria^(as), niet aan het kruis is gestorven voor de verlossing van de zonden van de mens, hoe zit het dan met de erfzonde van Adam en Eva? Waren Adam en Eva wel de eerste mensen?
- Indien Jezus, de zoon van Maria^(as), niet ten hemel is opgevaren, waar ging hij dan heen? Waar is hij dan gestorven en in welk land en in welke plaats bevindt zich zijn graf tombe?
- Was Jezus, de zoon van Maria^(as), een boodschapper voor de gehele mensheid of slechts een boodschapper voor de Israëlieten?
- Heeft Jezus, de zoon van Maria^(as), of Paulus de Mozaische wetten afgeschaft?
- Is Jezus, de zoon van Maria^(as), werkelijk de zoon van God of wordt hier iets anders mee bedoeld?
- Ligt verlossing in het bloed van Jezus, de zoon van Maria^(as), of ligt verlossing in geloof, liefde, zekerheid en godvrezendheid van God?

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- ["Waar stierf Jezus?" door J.D. Shams.](#)
- ["Jesus in India" door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{\(as\)}](#)
- [Jezus niet gestorven aan het kruis volgens de feiten in het Evangelie](#)
 - Door Dhr. A.H. van der Velden.
- [Al Islaam maart 2002](#)
 - De Nederlandse Moslim Omroep zond op 25 december 2001 in het radioprogramma "Verkenningen" over *het thema "Wie is Jezus?"* een interview uit over de opvatting van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met betrekking tot deze vraag. Het interview met *voorzitter Hibatunnoer Verhagen* werd telefonisch afgenomen door *mevrouw Jacqueline Vorst*.
(Pagina's 12 t/m 19)
- [Al-Islaam, mei 2002](#)
 - Brief aan dagblad Trouw in het kader van de heruitgave van het boek "*Waar stierf Jezus?*" door dhr. Abdul Haq Compier
 - *Goede Vrijdag Opzienbarend TV interview (VARA) in de Barend en Witteman uitzending van vrijdag 29 maart 2002, herhaald op maandag 1 april 2002. Prof. Dr. B. Smalhout (aneesthesioloog) geeft zijn visie op de opstanding: Jezus werd gered van de kruisdood door behandeling in de grafkamer, die diende als een soort geïmproviseerde intensive care, ging daarna naar Kashmir en ligt begraven in Srinagar.*
- [De kruisiging van Jezus^{\(as\)} en zijn leven in India.](#)
 - Door Dhr. Abdulhaq Compier

INTRODUCTIE

Is Jezus, de zoon van Maria^(as), volgens de Heilige Koran aan een natuurlijke dood gestorven of is hij levend in de hemel?

Het standpunt dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap inneemt over Jezus, de zoon van Maria^(as) dat hij een natuurlijke dood stierf, wordt door vele moslims als een ernstige tegenwerping beschouwd. Volgens vele moslims werd Jezus, de zoon van Maria^(as), niet aan het kruis gehangen, maar werd in plaats hiervan levend in de hemel opgenomen en in zijn plaats werd iemand anders die op hem leek aan het kruis gehangen. Zij geloven dat Jezus, de zoon van Maria^(as), in de latere dagen ook weer uit de hemel zal nederdalen.

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat uit Qadian (India), legt in zijn boek “*Azala Auham*” (*Het wegnemen van verdenking*) deel 2, de dertig verzen van de Heilige Koran uit die duidelijk bewijzen dat Jezus, de zoon van Maria^(as), een natuurlijke dood is gestorven. Deze dertig verzen kan men verder onderzoeken in de Heilige Koran. De bedoeling is dat men met deze verzen o.a. de Moslims aan kan tonen en bewijzen dat *Jezus, de zoon van Maria^(as)*, een natuurlijke dood is gestorven.

Dit zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de Moslims worden bediscussieerd:

- Hoe is het idee van de hemelvaart van Jezus, de zoon van Maria^(as), doorgedrongen in de islamitische wereld en hoe heeft dit rond driehonderd jaar na het overlijden van de Heilige Profeet Mohammed(s) vaste grond gekregen in de denkwereld van de moslims.
- Zijn er bewijzen uit de Heilige Koran dat Jezus, de zoon van Maria^(as), niet ten hemel is opgevaren, maar een natuurlijke dood is gestorven?
- Gedurende de Slag van Uhud heeft een groep vijanden de Heilige Profeet Mohammed^(as) aangevallen. Zij raakten het voorhoofd van de Heilige Profeet Mohammed^(as) met een steen, welke een diepe wond veroorzaakte. Een volgende steen trof zijn helm waardoor het metaal zijn wangen doorboorde. De Heilige Profeet Mohammed^(as) raakte gewond en viel neer tussen de doden, die gesneuveld waren. Hij lag bewusteloos tussen de dode lichamen. Allah die van de meest geliefde Heilige Profeet Mohammed^(as) hield en hem als de genade voor de gehele mensheid heeft gezonden, heeft hem niet ten hemel laten opvaren/opnemen, maar Jezus, de zoon van Maria^(as), wel. Zou het niet verstandig zijn voor de Moslims om over dit punt goed na te denken.
- Heeft de Heilige Profeet Mohammed^(as) de Moslims niet ervan overtuigd dat hij Jezus^(as) op de nacht van zijn hemelreis onder de overleden zielen heeft gezien?
- Wat betekenen de woorden *Raf'a* (verheffen) en *Nazala* (nederdalen) en *Salaba* (kruisigen)?
- Kunnen we Jezus, de zoon van Maria^(as), boven God houden en God onteren ter wille van Jezus, de zoon van Maria^(as)?
- Moeten we de ‘ulema (geestelijke Moslimleiders) behagen en de handen van de Christelijke missionarissen/leiders versterken?
- Moeten we de Christelijke missionarissen/leiders en de ‘ulema (geestelijke Moslimleiders) laten denken dat Jezus, de zoon van Maria^(as), God was? Als hij geen God was, hoe kan hij dan levend in de hemel zijn?

- Doet de gedachtegang van de Moslims over de fysieke hemelvaart van Jezus, de zoon van Maria^(as), geen afbreuk aan de Eenheid van Goden versterkt deze niet de valse doctrine van de Drieëenheid van de Christelijke missionarissen/leiders?
- Was God niet aanwezig in deze wereld waar Jezus, de zoon van Maria^(as), zich fysiek bevond (op deze aarde), “voordat hij ten hemel was opgevaren”?

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- [Dertig verzen over de natuurlijke dood van Jezus, de zoon van Maria^{\(as\)}, in de Heilige Koran door Ahmad Said Ikhlaf;](#)
- [Is Jezus^{\(as\)} dood of levend in de hemel?](#)
 - (Da'watul-Amir – Uitnodiging; pagina's 25 t/m 35)
- [Al Islaam Juni 2002](#)
 - De Messias: van waar? (4:158-159) door Hoofdmissionaris Na'eem Ahmad Warraich
 - De verheffing van Jezus^(as) door Prof. Sheikh Mahmud Shaltut (Fatwa 461, 11 mei 1942, Azhar Universiteit, Cairo, Egypte.
 - De Hemelvaart van Jezus(a) in de Islaam en hoe dit rond 300 jaar na het overlijden van de Heilige Profeet Mohammed(s) vaste grond kreeg in de denkwereld van de Moslims (Hazrat Mirza Tahir Ahmad)
 - Enige verzen rond het concept Nuzul (“nederzenden”)
 - Raf'a (verheffen) t.o.v. salaba (kruisigen) in de verzen 4:158 - 159) door dhr. Hibatunnoer Verhagen
- [“Waar stierf Jezus?” door J.D. Shams; pagina's 144 t/m 154](#)
 - Hoe heeft het idee van de hemelvaart van Jezus, de zoon van Maria^(as), postgevat in de islamitische wereld en dat in plaats van hem een “evenbeeld” aan het kruis heeft gehangen? Wat is de werkelijke uitleg hierover in de verzen uit de Heilige Koran: 4:158-159?
- [De redding van Jezus van het kruis Bewijzen uit de Heilige Koran](#)
 - Door Dhr. Abdus Salam Madsen
(Al-Islaam, september 1987)
- [Uitleg over de natuurlijke dood van Jezus^{\(as\)} in de Heilige Koran: 5:118](#)
 - (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi^(as); Al-Wasiyyat - Het Testament, pagina's 18 t/m 20)

INTRODUCTIE

Kan een profeet na de Heilige Profeet Mohammed^(s) verschijnen?

Het antwoord op deze vraag vormt onder de vele Moslims een geschilpunt.

Vele Moslims hebben het geloof dat de Heilige Profeet Mohammed^(s) absoluut de laatste profeet is en dat er na hem geen enkele profeet meer kan komen. Zij verwijzen meestal naar de volgende verzen uit de Heilige Koran of Ahadith (*overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s)*) om te bewijzen dat er geen profeet na de Heilige Profeet Mohammed^(s) zal verschijnen:

- De Heilige Profeet Mohammed^(s) is **خاتم النبيين** (*Khātāmān Nābbiyeen*) – Het Zegel der Profeten (*De Heilige Koran, hoofdstuk 33, vers 41*)
- De Heilige Profeet Mohammed^(s) heeft gezegd: **لَا نَبِيَّ بَعْدِي** (*Lā Nābiya Bādi*) – Er is geen Profeet na mij (*Sahih Bukhari*)
- De Heilige Profeet Mohammed^(s) heeft gezegd: **إِنِّي لَأَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ** (*Innee Ākhirul Anbiyā i*) – Ik ben de Laatste van de Profeten (*Sahih Muslim*)

De vragen die tegenwoordig wereldwijd worden bediscussieerd, zijn honderd jaar geleden onder goddelijke leiding en door begrip beantwoord door de persoon die er aanspraak op maakte de Beloofde Messias te zijn.

Dit zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de Moslims worden bediscussieerd:

- Zij hebben het geloof dat *Khataman Nabbiyeen* betekent dat de Heilige Profeet Mohammed^(s) de *Laatste der Profeten* is en dat er na hem geen enkele profeet meer kan verschijnen. Tegelijkertijd geloven de Moslims nog dat Jezus, de zoon van Maria, een profeet van Allah, na de Heilige Profeet Mohammed^(s) moet verschijnen. Zijn deze twee geloofspunten niet tegenstrijdig?
- Sommige Moslims beweren dat Jezus^(as) bij zijn wederkomst geen profeet zal zijn en andere Moslims beweren dat hij wel een profeet zal zijn. Maar wat vertellen de Heilige Koran en de authentieke overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s) ons over de status van de Messias die in de Latere Dagen zal verschijnen om de spirituele glorie van de Islam te herstellen?
- Als er werkelijk een profeet na de Heilige Profeet Mohammed^(s) zou verschijnen, betekent dit dat het hier om een nieuwe wetgevende profeet gaat, die een nieuwe Sharia, boek of een nieuwe leer zal brengen? Wat zeggen de Heilige Koran en de overleveringen van de Heilige Profeet Mohammad^(s) en de vroegere heilige geleerden van de Islam, zoals Hazrat Muhyiddin Ibn ‘Arabi hierover?
- De Heilige Profeet Mohammed^(s) is later geboren dan Jezus^(as), maar maakt dat hem de laatste profeet als Jezus^(as) na 2000 jaar nog terugkomt en na hem overlijdt? En zal deze dan de status van de Heilige Profeet Mohammed^(s) als “*Het Zegel der Profeten*” oftewel *Khataman Nabiyyeen* niet verbreken?
- Er staat in de overlevering dat de Heilige Profeet Mohammad^(s) zei: “*Het was bij Allah al geschreven dat ik het zegel der Profeten zou zijn, toen Adam nog moest komen*”. (*Kanzul Ummal, deel 6, pag. 112*). Dus als de Heilige Profeet Mohammad^(s) al het zegel der

Profeten was voor de geboorte van Adam, hoe was het dan mogelijk dat er toch vele profeten kwamen?

- Hoe legt men het gebruik van de grammaticale analyse uit van het woord khatam in de Arabische taal? En wat betekent het woord khatam? De *qira'at* is ook een discussiepunt onder de Moslims, sommige Moslims vinden dat de ware *qira'at* van het woord *khatim* (met een i, in plaats van een a) moet zijn en niet *khatam*, omdat zij willen bewijzen dat de Heilige Profeet Mohammed^(s) de laatste Profeet is, in chronologische volgorde. Wat betekent dit? Wat is de geschiedenis van deze Qiraa'aat?

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- [Belangrijke bewijzen in de verzen uit de Heilige Koran over de komst van de niet-wetgevende profeten na de Heilige Profeet Mohammed^{\(s\)}](#)
 - Door Dhr. Ahmad Said Ikhlaif
- [Da'watul-Amir – Uitnodiging; pagina's 42 t/m 52](#)
 - Waarom moeten openbaringen en voorspellingen voortbestaan? & De betekenis van Khataman-Nabiyyin
- [The Holy Quran with English Translation and Commentary; Volume 4 blz. 2576 tot en met 2578 door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifatul Masih II.](#)
 - Interpretatie van de Heilige Koran: 33:41 over *Khataman Nabiyyeen* (het "Zegel der Profeten"). Vertaald door Dhr. Rashid Siddiqie
- [Hoe kan er een profeet komen na Mohammed^{\(s\)}?](#)
 - Door Dhr. Suhaib Ahmad Akmal
- [De betekenis van Khatamun-Nabiyyin \(het 'Zegel der Profeten'\).](#)
 - Door Dhr. A.R. Dard
- [Al-Wasiyyat - Het Testament; pagina's 13 t/m 18](#)
 - *Profeetschap* door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as)
- [Betekenis van het woord KHATAM uit Arabische woordenboeken](#)
- [Wat betekent het woord "Khatam"?](#)
- [Khatam \(met een a\) of Khatim \(met een i\)?](#)
- [Het concept van Khataman-Nabiyyeen \(het 'Zegel der Profeten'\)](#)

INTRODUCTIE

Is de komst van de Beloofde Messias, Jezus, de zoon van Maria^(as), in de Ahadith (overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s)) vermeld?

De Heilige Profeet Mohammed^(s) voorspelde 1400 jaar geleden, geholpen door goddelijke openbaring dat de Moslims in 73 sekten verdeeld zouden zijn. Hij beschreef het huidige verval van de Moslims en hun onderlinge dodelijke strijd en hun meelijwekkende lot tot in detail alsof hij met eigen ogen een blik had kunnen werpen op onze tijd. De overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s) bevatten een tekenende beschrijving van de tijd waarin wij leven.

De Heilige Profeet Mohammed^(s) zei: **“Er zal een tijd komen waarin niets van de Islam zal overblijven behalve de naam ervan en niets zal overblijven van de Koran behalve de letters ervan. De moskeeën zullen vol zijn met aanbidders, maar voor wat betreft rechtschapenheid zullen zij leeg zijn en verlaten. Hun ‘Ulama zullen de slechtste schepselen zijn onder het firmament. Kwade plannen zullen door hen worden gemaakt en deze zullen zich uiteindelijk tegen hen richten”.** (*Mishkat*)

De Heilige Profeet Mohammed^(s) waarschuwde ook de metgezellen en ons (de toekomstige moslims) voor de zogenaamde hedendaagse Moslimgeleerden.

Abu Dhar al-Ghifari zei: **“Ik was op een dag in de aanwezigheid van de Heilige Profeet Mohammed^(s) en ik hoorde hem zeggen: Er is iets wat ik meer vrees voor mijn ummah dan de Dajjal. Het was toen dat ik zo bang werd, dat ik vroeg: O Boodschapper van Allah! Wie is het dat u meer vreest voor uw ummah dan de Dajjal? Hij (De Heilige Profeet Mohammed^(s)) zei: Misleidende Imams/ De leiders (geleerden) die dwalen.”** (*Musnad Imam Ahmad (Hadith nummers 20335, 21334 en 21335)*)

Het volgende uiterst belangrijke gebeuren in de wereldgeschiedenis is de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as).

Men bericht dat de Heilige Profeet Mohammed^(s) gezegd heeft: **“Zelfs als er nog één dag over zou zijn voordat de wereld tot zijn einde zou komen, dan zou Allah deze dag verlengen en die dag niet laten eindigen alvorens Hij de Beloofde Messias en Mahdi zou doen verschijnen.”**(Abu Daud, Deel 2: Kitabul Mahdi)

Met andere woorden, de verschijning van de Beloofde Messias en Mahdi is zo belangrijk voor het in vervulling gaan van het doel waarom de wereld geschapen is, dat hij ongetwijfeld zal verschijnen vóórdát de wereld tot een einde komt.

De overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s) vertellen ons verder ook over de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi in een tijd waarin de wereld vol is van corruptie, overtredingen, ongerechtigheid, en onrechtvaardigheid, en dat alleen zijn komst al dit kwaad zal verwijderen en dat in plaats daarvan deugdzaamheid, billijkheid en rechtvaardigheid gevestigd zullen worden. De woorden van de overleveringen luiden als volgt: **“Hij zal de wereld vullen met rechtvaardigheid en deugd in plaats van de onrechtvaardigheid en ongerechtigheid die de wereld overspoeld hebben.”** De herleving van de Islam zal door de Beloofde Messias en Imam Mahdi op aarde gevestigd worden, zoals dit verordend is door Allah.

Deze zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de Moslims worden bediscussieerd:

- Welke bewijzen worden in de Ahadith (overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s)) vermeld over de komst van de Beloofde Messias^(as)?
- Hoe zal de herleving en de overwinning van de Islam tot stand komen?
- De juiste interpretatie van de voorspellingen over de komst van de Beloofde Messias en Mahdi, het breken van het kruis, het doden van het varken, het doden van de “Dajjal” (=Antichrist), het beëindigen van de oorlog (*voor de zaak van de godsdienst onder goddelijke leiding*) en het verdelen van de rijkdom die niemand zal aannemen, en de ezel van de Antichrist, etc.
- Zijn de Messias en Mahdi twee verschillende personen of één persoon met twee titels?
- Er worden in Sahih Bukhari (*de meest authentieke overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed^(s)*), verschillende beschrijvingen gegeven dat de eerste en tweede Messias verschillende mensen zouden zijn. Ondanks dit verschil heette de tweede Messias nog steeds “Jezus, de zoon van Maria^(as)”. Welke beschrijvingen zijn dat en waarom wordt de wederkomst van de Beloofde Messias ook Jezus zoon van Maria genoemd?
- Wat is de betekenis van het woord “nuzul” (nederdaling)
- Waarom wordt de Beloofde, Jezus, zoon van Maria genoemd?
- Jezus^(as) wordt “Messias” of “Masih” genoemd? Wat betekent het woord “Messias” of “Masih”?

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- [*Al Islaam, maart 2002; dit is een bijlage over de komst van de Messias.*](#)
 - De komst van de Messias en Mahdi^(as) en zijn positie volgens de Heilige Koran en de Hadith en de uitleg van de *‘Ulema en de commentatoren* Door Dhr. Abdul Hamid van der Velden.
- [*Da’watul-Amir – \(Uitnodiging\); pagina’s 74 t/m 101*](#)
 - Voorspellingen en tekenen van de vastgestelde tijd over de tweede komst van de Beloofde Messias en Mahdi
- [*Al-Islaam, april 2006; pagina’s 19 t/m 21*](#)
 - De wederkomst van Isa ibn Maryam^(as) in de Islam Door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra)

- [Geselecteerde gezegden van de Heilige Profeet Mohammed\(s\) Pagina's 50 t/m 54](#)
 - Het verval van de Islam en de herleving van de Islam via de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as).

- [Al-Islaam, juli 1988](#)
 - Een levensschets van de Beloofde Messias en Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as).
 - Tekenen, voorspellingen en overeenkomsten tussen Jezus^(as) en Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as)

- [Al-Islaam, september 1988](#)
 - De komst van de Beloofde Messias en Mahdi
Door Dhr. Abdul Wahab bin Adam

- [Al-Islaam, mei 1989](#)
 - De juiste interpretatie van de voorspellingen volgens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV
 - Hoe zal de herleving van de Islam tot stand komen?
 - De juiste interpretatie van de voorspellingen over de nederdaling van de Messias, het breken van het kruis, het doden van het varken, het doden van de "Dajjal" (=Antichrist) en ook de voorspellingen over de ezel van de Antichrist en het verdelen van rijkdom, maar dit zal door niemand worden aangenomen.

- [Verschillende beschrijvingen van de twee Messiassen in Sahih Bukhari](#)

- [Da'watul-Amir – \(Uitnodiging\) pagina's 40 t/m 42](#)
 - Uitnodiging Waarom wordt de Beloofde, Jezus zoon van Maria genoemd?

- [Waar stierf Jezus? door J.D. Shams; pagina's 116 en 117](#)
 - Jezus^(as) wordt "Messias" of "Masih" genoemd? Wat betekent het woord "Messias" of "Masih"?

INTRODUCTIE

Is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de voorspelde Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as)? Is het Kalifaat (Khilafat) na hem voortgezet?

Dit zijn de meest voorkomende vragen die tegenwoordig wereldwijd onder de Moslims worden bediscussieerd:

- Welke bewijzen zijn er dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian (India) de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) is, die door God is gezonden om de mensheid te hervormen?
- Welke voorspellingen zijn OVER Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), gemaakt en in vervulling gegaan?
- Welke voorspellingen zijn DOOR Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), gemaakt en in vervulling gegaan?
- Wat zijn de twee hoofdzakelijke taken van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) ten aanzien van zijn missie?
- Is er ook Kalifaat (*Khilafat*) verschenen dat de doelstellingen na Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), heeft voortgezet?
- Wat betekent het woord "Khalifa"?
- Wat is Khilafat?
- Hoe wordt Khilafat gevestigd?
- Hoeveel tijdperken waren er van het Khilafat sinds het overlijden van de Heilige Profeet Mohammed^(s)?
- Hoe lang zal het tweede tijdperk van het Khilafat duren?
- Wie waren de rechtgeleide Khalifa's in het eerste tijdperk en wie zijn de Khulafa van de latere dagen?
- Wat is het verschil tussen een rechtgeleide Khalifa en een Khalifa van een extremistische groepering?

Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande links beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- [Da'watul-Amir – \(Uitnodiging\); pagina's 56 t/m 73; 102 t/m 198; 246 t/m 267](#)
 - Argumenten voor de waarachtigheid van de aanspraken van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as)

 - [De zes criteria om de waarachtigheid van een boodschapper van God te toetsen](#)
 - Door Dhr. Ahmad Said Ikhlaf

 - De noodzaak van een hervormer en de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as). Nederlandstalige en Berberstalige programma's opgenomen door Muhammad Ibrahim Ikhlaf m.b.t. Ahmadiyya(t), de ware Islam en zijn stichter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian^(as). Allerlei onderwerpen over de herleving van Islam worden hierin besproken en allerlei misverstanden worden daarbij weggenomen.
- Bekijk deze video's om er meer over te weten te komen:
- [Ahmadiyya De Ware Islam. 13 delige Nederlandstalige video's](#)
 - [Ahmadiyya De Ware Islam. 18 delige Berberstalige video's](#)
- [Bekijk ook deze video over de Beloofde Messias en Imam Mahdi^{\(as\)}s](#)
 - Door Dhr. Safeer Siddiqui en Dhr. Saeed Ahmad Jatt:

 - [Da'watul-Amir – Uitnodiging; pagina's 199 t/m 245](#)
 - Voorspellingen door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi^(as), uitgekomen;

 - [Da'watul-Amir – \(Uitnodiging\); pagina's 74 t/m 101](#)
 - Voorspellingen en Tekenen van de vastgestelde tijd betreffende de Tweede Komst van de Beloofde Messias en Mahdi.

 - [Al-Islaam juli 1988](#)
 - Een levensschets van de Beloofde Messias en Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as)
 - Tekenen en voorspellingen en overeenkomsten tussen Jezus^(as) en Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as)

- [De geestelijke status van de Beloofde Messias^{\(as\)}](#)
 - Door Dhr. Ata Ullah Kaleem

- [PERSBERICHT: Historische toespraak in de Arabische taal van de Khalifa van de Beloofde Messias op 25 maart 2014.](#)
 - Vertaald door dhr. Youssef Ikhlaif

- [Khilafat dat de missie van de Beloofde Messias^{\(as\)} voortzet](#)
 - Door Dhr. Youssef Ikhlaif

- Wat betekent Kalifaat (Khilafat)? [Bekijk video](#)

- [De missie van de Beloofde Messias en Imam Mahdi](#)
 - Door Dhr. Youssef Ikhlaif

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed^(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige Profeet^(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.



De Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as)

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50^{ste} jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. [Klik hier](#)

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed^(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.

[Klik hier](#) voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, [klik hier](#).

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad.

Contact:

Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv [Tel: 085-0606-558](tel:085-0606-558)