

al-islam

vasten





Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a (1835-1908). De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: *God heeft mij gezonden om de band tussen God en de mens te herstellen door ware liefde en oprechtheid in de harten der mensen aan te kweken; de waarheid te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.*

Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde Hazrat Ahmad^a in 1892 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de heilige Profeet van de Islam, Mohammed^s en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten. Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van Elias^a was vervuld in de persoon van Johannes de Doper^a, de tweede komst van Jezus^a in geestelijke zin was vervuld in de komst van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a.

Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde fundamentalisten of fanatici. Hun regel is 'Er is geen dwang in de godsdienst' (Koran, 2:257). Zij houden zich alleen met het geloof bezig en niet met politiek. Zij willen niemand iets opdringen en streven naar goede contacten met al hun medemensen. Hun motto is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'

Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door andere moslims worden onderdrukt en vervolgd, ondanks het feit dat zij precies volgens de leer en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de

Messias geloofden en daarom werden vervolgd. Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven de Beloofde Messias en worden vervolgd.

Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van God. Hij wordt Allah genoemd en is een Levende God, Die ook thans tot de mensen spreekt; de engelen van God; het geloof in de geopenbaarde oorsprong van de heilige Schriften en de waarachtigheid van alle profeten.

Zij geloven dat Jezus^a van de dood aan het kruis werd gered en op hoge leeftijd onder de verloren stammen van Israël in Kasjmir is overleden.

Mohammed^s was de laatste wetgevende profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde de tweede komst van Jezus^a (een niet-wetgevende profeet) van onder de moslims.

Zij geloven in het hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs, en in 'taqdir', de 'maat der dingen'; een wet die in de gehele schepping werkzaam is en waardoor elk ding zijn specifieke eigenschappen bezit.

AHslaam is het officiële maandblad van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. | *Mobarak Moskee*, Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag, | T: 070-3245902 | F: 070-3242881 | e-mail: islaam@ahmadiyya.nu | voorzitter: Hibatunnoer Verhagen | hoofdmissionaris: Naeem Ahmad Warraich | jaarabbonementen: binnenland euro 24,- | buitenland euro 28,- | losse nummers: euro 2,50 | giro nr. 95707 | © *AHslaam* ISSN: 0021-180X

Het doel van deze maandelijkse publicatie is de lezers inlichten en informeren over religieuze, sociale, economische en politieke vraagstukken gezien vanuit islamitische visie. Meningingen die voorkomen in deze publicatie stemmen niet noodzakelijkerwijze overeen met opvattingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hoofdredacteur: Abdul Hamid van der Velden
Redactie: Tahira Robina Joemmanbaks, Drs. Muhammad Amjad, Abdul Aala, Daud Akmal, Fahiem Ahmad Dieffenthaler, Said Ikhlaif.
Vertalingen: Latief Verhagen
Fotografie: Abdur Rehman Mir
Administratie: Mohammad Anwar
Marketing: Munir Ahmad Tariq
Distributie: Shakil Sirajdin
Vormgeving: Abdul Haq Compier

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ V a s t e n ”

“De derde zuil van de islam is vasten. De mensen zijn zich niet bewust van de ware aard van het vasten. Het punt is dat het land waarin men niet reist en de wereld met welke men niet vertrouwd is iemand niet in staat kan stellen de toestand ervan te beschrijven. Met vasten wordt niet uitsluitend bedoeld dat men honger en dorst moet blijven lijden, maar het wezenlijke en de uitwerking ervan kan men slechts kennen door ervaring.

Het ligt in de natuur van het menselijke wezen dat des te minder hij eet, des te meer geestelijke zuivering hij verkrijgt en des te groter zijn vermogen wordt om visioenen te ontvangen. Wat God hier verlangt is dat de mensen hun inname van de ene soort voedsel moeten verminderen en de inname van een ander soort voedsel moeten vergroten.

Iemand die vast moet steeds in gedachten houden dat het doel ervan niet louter is dat hij honger moet lijden, maar eerder dat hij zijn tijd moet doorbrengen met de herinnering van God opdat hij zich van de wereld kan afwenden en zich in de richting van God kan bewegen. Vandaar dat de betekenis van vasten deze is, dat men door zich te onthouden van voedsel dat het lichaam voedt, een ander voedsel kan bereiken dat de geest voedt en deze tevreden stelt.

Mensen die alleen voor God vasten en dit niet slechts uit gewoonte of traditie doen, moeten zich blijven verdiepen in de lof en de verheerlijking van God en in zelfanalyse zodat hun de andere soort voedsel wordt gegeven.”

[Uit een toespraak door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^a, de Beloofde Messias, gegeven in Qadian op 26 december 1906. Oorspronkelijke toespraak in Urdu in *Malfoezaat*, deel 9, blz. 101-130, vertaald uit

Review of Religions, Juli 1995]

inhoud



- 6 [redactie] Abdul Hamid van der Velden
islaam en terrorisme
- 8 politiek moeras
ramadaan
- 10 **Belangrijke punten betreffende Ramadaan**
- 11 **Ramadaan de vastenmaand van de islaam** Abdoel Hakiem Akmal, H.A. Shd.
fysieke aspecten
hoofddoel
- 12 recitatie van de Heilige Qor'aan
itikaaf
- 13 kinderen die vasten
discipline en oprechtheid
- 14 **De vasten en uw gezondheid.** Drs. M. Amjad
de voordelen voor uw gezondheid
- 15 kan iedereen meedoen aan het vasten?
wie vast niet vanwege gezondheidsredenen?
- 16 **Rondom de moskee**
Uit de pers
Agenda
- 21 **Belangrijke punten betreffende 'iedoel fitr'.** Naecem Ahmad Warraich

achteromslag Tijdtabel ramadaan

bijlage De Boodschap van Ied. *Sahibzada Mirza Tahir Ahmad* bezocht in 1978, vier jaar voordat hij tot kalief werd gekozen, Nederland. In de bijlage verschijnt in de serie 'bijzondere lezingen en toespraken' deze maand de preek die hij hield tijdens het Ied gebed.

op het omslag: Prent van Rembrandt van Rijn, Amsterdam, 1648 n.Chr.

links: Open Dag Mobarak Moskee, 7 Oktober 2001, Den Haag

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

- s) *sallallaaho aleyhi wa sallam*: 'mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn'
- a) *aleyhissalaam*: 'vrede zij met hem'
- r) *radiallaaho anho*: 'moge Allah welbehagen in hem hebben'

Arabische woorden worden zo veel mogelijk fonetisch weergegeven.
Referenties uit de heilige Qor'aan worden aangegeven door (soera:vers).

[redactie]

'11 September 2001'

Abdul Hamid van der Velden
Hoofdredacteur

Dinsdag 11 september 2001 zal een dag zijn die Amerikanen zich blijvend zullen herinneren; het kan zelfs een dag blijken te zijn die de gehele wereld zich zal herinneren.

Want het was de dag dat het financiële en militaire hart van de Verenigde Staten werd aangevallen door terroristische aanslagen. De twee torens van het wereldhandelscentrum in New York werden op dramatische wijze met de grond gelijk gemaakt toen twee passagiersvliegtuigen de torens binnenvlogen en hierdoor een grote verwoesting en chaos in de gehele omgeving teweegbrachten. Het was uitermate schokkend te zien hoe zulke machtige constructies tot puin werden gereduceerd terwijl allen die zich erin bevonden volkomen werden verpletterd. Toen, om een sinister boodschap nog eens te benadrukken, werd ook het Pentagon getroffen door een passagiersvliegtuig waardoor een deel van dit machtige wereldwijde commandocentrum werd verwoest. Meer dan 6000 mensen kwamen bij deze weerzinwekkende terreuraanslagen om het leven.

De getoonde wreedheid deed de wereld in verbazing toezien. Weinigen in Amerika ontlieden de gevolgen ervan. Het gehele openbare leven in het land werd een halt toegeroepen toen alle bruggen en tunnels werden gesloten en alle vluchten werden geannuleerd. President Bush haalde uit tegen de onbekende terroristen en nieuwsberichten waarin melding werd gemaakt van de gebruikelijke verdachten overstroomden de wereld. Echter, toen het stof voor de grafsteen, tot welke het wereldhandelscentrum was geworden, was opgetrokken was er één naam die over de gehele wereld werd uitgespeld als de hoofdverdachte van het brein achter deze aanslag – Osama bin Laden – en zoals men kon voorspellen werd ook de islam afgeschilderd als een godsdienst van terreur en geweld.

islam en terrorisme

Religieus terrorisme is een contradictio in terminis op grond van zowel goddelijke instructies als de menselijke rede. Iedereen die iets weet over godsdienst zal weten dat

geen van God afkomstige religie geweld in enige vorm en voor enige rede steunt. Het gaat het geloof te buiten dat God Zijn schepping zou opdragen om destructief te handelen, want menselijk mededogen en

de liefde voor God zijn slechts twee kanten van dezelfde munt – u kunt niet in het ene geloven zonder onvoorwaardelijk in het ander te geloven. De islam in het bijzonder heeft zoveel nadruk gelegd op vrede en geweldloosheid dat zelfs als een oorlog zou uitbreken het de moslims streng verboden is om burgers, vrouwen en kinderen te doden en om bezit te vernietigen. De leer verplicht moslims om niet alleen menselijke levens te respecteren, maar ook dierlijk leven, omdat het moslims is verboden om gedurende een strijd dieren te slachten.

De boodschap is daarom overduidelijk dat de heiligheid van het leven deel uit maakt van het Islamitisch geloof. Men kan er zeker van zijn dat toen de wereld rouwde om het verlies van levens in New York, moslims en niet-moslims waren verenigd in hun droefheid over deze moorddadige aanslag. Op tijden als deze is het onzinnig om zich te richten op het gedrag van juist de Moslims omdat dit een daad was tegen de mensheid die het spectrum van religieuze verscheidenheid doorsnijdt. Zij die deze misdaad begingen waren geen moslims, christenen, joden of volgelingen van een andere godsdienst – zij waren de antithese van alles wat godsdienst symboliseert en zij werden terecht door de gehele wereld veroordeeld.

Desondanks was het uiterst ongelukkig te constateren dat de media in het algemeen de islam afschilderden als de ideologische aanstichter van al deze verschrikking. De vloed aan informatie en opinies die zijn weg vond via de ether en de pers overstemde het

Moslims, christenen en joden, alsmede anderen moeten zich verenigen in het verwerpen van ieder verband tussen zulk geweld en godsdienst.

ware islamitische (en daarmee religieuze) perspectief over zulke onderwerpen. In plaats hiervan werd de vreedzame godsdienst van de islam vervangen door een nogal botte en boosaardige politieke macht die zogenaamd geworteld was in de islamitische leer. De woorden 'moslim terroristen' en 'moslim fundamentalisten' werden veelvuldig gebruikt door iedere omstander die maar wilde geloven in hetgeen de media uitbracht.

Dit onverantwoordelijke gedrag van de kant van de media heeft er ongetwijfeld mede toe aanleiding gegeven dat racistische gevoelens werden aangewakkerd, hetgeen wereldwijd resulteerde in aanvallen tegen moslims. Sommige politieke leiders echter spraken zich uit tegen dergelijke onjuiste acties. Zonder zich af te vragen wat de motieven waren die eraan ten grondslag lagen was het verademend hen zich te horen uitspreken tegen dergelijke wandaden. George Bush sprak over de Islam als een vredelievende godsdienst, en de Britse premier zei: 'Wat is gebeurd in de Verenigde Staten was niet het werk van islamitische terroristen, het was niet het werk van moslim terroristen. Het was het werk van niets anders dan terroristen. Wij moeten hen niet eren met een religieuze rechtvaardiging', en hij vervolgde: 'onze strijd is niet tegen de islam'.

Zij zeiden wat moslims steeds hebben gezegd, namelijk dat als men terroristische daden in verband brengt met de islam, men terroristen een eer toekent welke zij niet

In Engeland heeft de woordvoerder voor buitenlandse betrekkingen van de Liberaal Democraten, Menzies Campbell, Amerika ervan beschuldigd niet de resoluties van de Verenigde Naties te steunen, die de Palestijnen een thuisland garanderen.

verdienen en op welke zij geen recht hebben. Dezelfde benadering die men heeft voor terroristen die opereren vanuit christelijke of joodse landen moet men aanhouden voor hen die opereren vanuit islamitische landen – d.w.z dat zij volledig moeten worden losgekoppeld van religie omdat zij volkomen tegen godsdienstige principes zijn.

Respect voor de mensheid staat in alle godsdiensten centraal en moslims, christenen en joden, alsmede anderen moeten zich verenigen in het verwerpen van ieder verband tussen zulk geweld en godsdienst, anders zou dit neerkomen op het toeschrijven van geweld aan God Zelf. Het is de plicht van alle geloven dit te benadrukken zodat de feiten over godsdienst bekend zijn.

politiek moeras

De vorming van een coalitie tegen terrorisme door de Verenigde Staten is ongetwijfeld een unieke prestatie. De oorlog tegen terrorisme spreekt velen aan, maar men moet zich afvragen of deze strijd met rechtvaardigheid zal worden gestreden. Zullen de Verenigde Staten er in slagen de terroristen die zij zoeken in Afghanistan voor het gerecht te brengen? Zullen zij het land verlaten nadat de Noordelijke Alliantie Kabul heeft ingenomen? Dit laatste bergt

het gevaar in zich dat het land zal worden overgelaten aan een regerende alliantie die alleen verenigd kan blijven in het doel de gemeenschappelijke vijand – de Taliban – te verwijderen. Dit zal zeker in de komende jaren aanleiding geven tot conflicten.

En wat zal er gebeuren als de aandacht voor Afghanistan wegebt en voor het enorme probleem van de miljoenen vluchtelingen die van voedsel zijn verstoken? Welk land zal volgen, Irak? Iran? De Verenigde Staten? Israël? Palestina? Hoe goed zal de coalitie stand houden en wat zal worden gedaan om het probleem in het Midden-Oosten, dat is geworteld in het ontbreken van een absolute rechtvaardigheid, en dat door velen wordt gezien als de oorzaak van het terrorisme, op te lossen?

Dit debat is al begonnen. In Engeland heeft de woordvoerder voor buitenlandse betrekkingen van de Liberaal Democraten, Menzies Campbell, Amerika ervan beschuldigd niet de resoluties van de Verenigde Naties te steunen die de Palestijnen een thuisland garanderen. De moeilijkheden waarmee de coalitie te maken heeft zijn duidelijk en het is te hopen dat het nobele doel van het uitwissen van terrorisme niet dezelfde weg zal gaan als eerder geformuleerde nobele doelen.

De tekenen zijn niet hoopgevend. Het is

De werkelijke schoonheid van de vastenmaand is dat zij de mens aanmoedigt om voort te gaan op het pad van rechtschapenheid

tijd voor een grondige analyse en een wereldwijd nadenken en het is tijd voor de landen om in praktijk te brengen wat zij prediken – dat terrorisme, in geen enkele vorm, in de wereld van vandaag een plaats heeft.

ramadaan

Omdat rond deze tijd de vastenmaand Ramadaan begint is deze uitgave van Al-Islaam voornamelijk gewijd aan de instelling van het vasten. De Islamitische traditie benadrukt het feit dat gedurende Ramadaan de hemel vol is met activiteit en dat zij die ernstig trachten nabijheid tot God te verkrijgen worden verzekerd van een overvloed van zegeningen.

Het doel van ramadaan is niet anders dan de leerstellingen van de islam. Men kan zich dan afvragen wat de noodzaak is van zo'n bijzondere maand. Zijn niet de dagelijkse voorzieningen voor de moslims voldoende om een band met de Schepper te bewerkstelligen? Natuurlijk wordt de mens zodanig geleid dat hij een band met God kan ontwikkelen. God is echter 'Al-Aliem', 'de Alwetende' en Hij weet heel goed dat de mens bij al zijn bezigheden het risico loopt de herinnering van God te verzuken. Daarom heeft Hij de mens de gelegenheid geboden uit deze toestand van geestelijke

lethargie te ontsnappen. De heilige periodes in de verschillende godsdiensten hebben ook het gezamenlijke doel om de mens in staat te stellen een evenwicht te vinden tussen lichamelijke en geestelijke zaken. Gods Barmhartigheid strekt zich echter veel verder uit dan dit evenwicht en die mensen die voldoen aan de additionele eisen die zulke periodes zoals vasten stellen, worden in overvloedige mate beloond.

Vasten is in harmonie met de natuur en heeft duidelijke voordelen voor het lichaam. Het echte voordeel van deze oefening is echter veel groter. De werkelijke schoonheid van de vastenmaand ramadaan is dat zij de mens aanmoedigt om voort te gaan op het pad van rechtschapenheid, dat niet alleen succes verschaft in deze wereld, maar ook – en wellicht veel meer – in de volgende. Periodes zoals ramadaan dienen dus om het leven van de mens dat te geven wat hij anders zou kunnen veronachtzamen en zijn dus een genade voor de mensheid. Zij fungeren als geestelijke aanjagers: hoe meer energie wij ze geven, hoe meer wij eruit kunnen behalen.

belangrijke punten betreffende Ramadaan

Naeem Ahmad Warraich

Huidig Imaam van de Mobarak Moskee te Den Haag

→ De maanmaand ramadaan begint dit jaar met de zonsondergang op vrijdag 16 november.

→ Het eerste 'taraawieh' (extra nacht-) gebed begint op vrijdag avond om 19.30 uur

→ Volgens de heilige Qor'aan is het vasten in de maand ramadaan verplicht voor iedere gezonde moslim.

→ Volgens een hadies (gezegde van de heilige Profeet^S worden alle zonden vergeven van iemand, die de ramadaan goed heeft doorlopen.

→ De openbaring van de Qor'aan is in de ramadaan begonnen. Toen de openbaring van de Qor'aan voltooid was, heeft de engel Gabriël ieder jaar erna in de ramadaan de gehele Qor'aan opnieuw geopenbaard. Dus iedere moslim moet proberen de Qor'aan één keer uit te lezen in de ramadaan.

→ Volgens een hadies zijn alle daden van een persoon voor zichzelf maar is het vasten voor God. Volgens een hadies moet elke moslim de 'sehri' (ontbijt vóór het vasten) gebruiken, omdat dit gezegend is. Dus ook iemand die niet hoeft te vasten kan hiervan profiteren.

→ Het is verplicht vóór het vasten, de 'niyya' (intentie) om te vasten te formuleren, met het volgende gebed: 'wa bi saumi ghadin-nawwaito min shahri ramadaan'. Vertaling: 'In de maand ramadaan heb ik de intentie om te vasten'.

→ Tijdens het vasten moet iemand aan God denken en nutteloze gedachten vermijden. Uit een hadies leren wij dat, wanneer iemand een persoon die vast provoceert, laatstgenoemde moet antwoorden dat hij vast.

→ Alle moslims moeten het vasten snel breken (direct na zonsondergang).

→ Gebeden voorafgaande aan de 'iftaar' (breken van de vasten) worden verhoord

→ Vóór de 'iftaar' dient het volgende gebed gebeden te worden: 'allaahoemma laka soemto wa bika aamanto wa alayka tawwakaltu wa alaa rizqika aftarto'. Vertaling: 'O Allah, voor U heb ik gevast, ik geloof in U, ik vertrouw op U en met het levensonderhoud dat U heeft geschonken breek ik de vasten.'

→ Iemand die een ander uitnodigt voor 'iftaar' krijgt dezelfde beloning als iemand die vast. Het laatste taraawieh-gebed valt op zaterdag 15 december om 19.30 uur 30 Ramadaan, de laatste vastendag valt op zondag 16 december en eindigt met de zonsondergang op die dag.

→ Het laatste taraawieh-gebed valt op zaterdag 15 december om 19.30 uur 30 Ramadaan, de laatste vastendag valt op zondag 16 december en eindigt met de zonsondergang op die dag.

Ramadaan, de vastenmaand van de Islaam

Abdoel Hakiem Akmal, H.A. Shd.

Voormalig imaam van de Mobarak Moskee te Den Haag

Het in acht nemen van het vasten gedurende de heilige maand Ramadaan, wordt uiteengezet door de heilige Qor'aan en door de heilige Profeet^S:

O gij die gelooft, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (2.184)

Het idee van het vasten ligt besloten in alle godsdienstige stromingen die op openbaring zijn gebaseerd. In de islaam worden de verordeningen die betrekking hebben op het vasten duidelijk uiteengezet, en als men ze beziet naar de mate van hun toepasbaarheid kan men stellen dat ze strikt in acht worden genomen. Het vasten is verplicht voor iedere volwassen moslim gedurende de maand ramadaan, de negende maand van de in de islaam gebruikte maankalender. Daar het maanjaar ongeveer elf dagen korter is dan het zonnejaar verschuift ramadaan door het jaar en de seizoenen heen en vangt ieder jaar elf dagen vroeger aan. In ieder deel van de wereld verschuift ramadaan dus gelijkmatig door ieder seizoen. Het vasten is in geen enkel opzicht een boetedoening en het doel

ervan is de bevordering van oprechtheid en de bescherming tegen het kwaad. Door de ervaring van het vasten wordt de aanbieder gedwongen Allah te verheerlijken omdat Hij leiding heeft verschaft en wordt hij aangespoord tot het weldadig gebruik van Zijn gunsten en overvloed (2.186).

fysieke aspecten

De periode van het dagelijkse vasten strekt zich uit van de eerste tekenen van het aanbreken van de dageraad, normaliter ongeveer een uur en een kwartier vóór zonsopgang, tot aan zonsondergang. Gedurende deze periode mogen noch voedsel, noch drank de lippen passeren van iemand die vast. Ook geneeskrachtige middelen of enig andere substantie mogen niet worden inge-

‘Hij die gedurende de periode van het vasten afziet van voedsel en drank, maar zich niet onthoudt van leugens, ondergaat honger en dorst voor geen enkel doel.’

nomen of in het lichamelijke stelsel worden geïnjecteerd. Het vasten mag echter in noodgevallen worden beëindigd en wordt ook beëindigd als de persoon die vast, ziek wordt. Ook dient er tijdens de periode van het vasten geen enkele vorm van omgang te zijn tussen man en vrouw. Het vasten moet niet na zonsondergang worden voortgezet, zelfs als er niets voorhanden is om het vasten te breken behalve een paar druppels water, wat zout, een beetje suiker, wat brood, een gedroogde dadel, enz. Als tijdens het vasten door volkomen vergeetachtigheid voedsel of drank zou worden genuttigd breekt dit het vasten niet en dient het vasten te worden voltooid tot aan het vallen van de avond. Zou echter iets door onzorgvuldigheid worden genuttigd, zelfs als dit onvrijwillig is, is het vasten gebroken en kan niet worden voortgezet. Het is gebruikelijk en wordt wenselijk geacht om onmiddellijk voordat het vasten aanvangt een licht ontbijt te gebruiken. Het breken van het vasten na zonsondergang moet geen gelegenheid zijn waarbij men zich te buiten gaat aan voedsel en drank. Dit zou namelijk in tegenspraak zijn met de geest van het vasten en zou een afwijking betekenen van het voorbeeld van de heilige Profeet (s), dat moet worden nagevolgd. Bovendien zou het nadelig voor de gezondheid kunnen zijn. De maand ramadaan is een periode van intensieve training in weldadige waarden. Het zich onthouden van voedsel en drank en echtelijke relaties voor een aantal uren per dag gedurende een maand is een waardevolle oefening in uithoudingsvermogen en standvastigheid. Maar dit is als het ware alleen maar de buitenkant. Toch heeft zelfs dit een grote sociale beteke-

nis. Het maakt het beter voorziene deel van de maatschappij de betekenis van honger en dorst nog eens duidelijk. Ontzegging houdt dan ook in hun geval op alleen maar een uiting te zijn en wordt dan een ervaring die gedeeld wordt met allen. De wetenschap dat een groot aantal van hun medemensen meestal honger heeft wordt duidelijker en er ontstaat bij hen een grotere hang om met hen te delen in de overvloed die Allah u in Zijn genade heeft geschonken.

hoofddoel

Het ware doel van de ramadaan is, zoals met alle vormen van islamitische aanbidding het geval is, de mensen dichter tot Allah te brengen. Hoewel de normale activiteiten en bezigheden als gebruikelijk doorgaan, wordt de nadruk op morele en geestelijke waarden intensiever benadrukt en wordt alles ondergeschikt aan dit hoofddoel. Het gehoor, het zien, de tong, de gedachten, staan alle onder een striktere controle. De heilige Profeet (s) heeft gezegd: Hij die gedurende de periode van het vasten afziet van voedsel en drank, maar zich niet onthoudt van leugens, ondergaat honger en dorst voor geen enkel doel.

recitatie

De studie van de heilige Qor'aan en het nadenken over de goddelijke tekenen neemt ook een groot gedeelte van de dag in beslag. Het vrijwillige gebed gedurende het laatste gedeelte van de nacht wordt tijdens ramadaan verplicht geacht, maar het kan individueel of gezamenlijk worden gezegd. Om het degenen gemakkelijk te maken die het moeilijk vinden om op dat uur naar de moskee te gaan om aan de dienst deel te nemen

wordt na het 'ishaa' (avond) gebed een gezamenlijke dienst gehouden. Ongeacht het feit of deze dienst, die men 'taraawieh' noemt, na het 'ishaa' gebed of voor het 'fadjr' (ochtend) gebed wordt gezegd, zijn de te reciteren gedeelten van de heilige Qor'aan, na 'soeratul-faatihah', vrij lang. De dienst telt acht 'rak'aats', die worden gezegd in vier gedeelten, terwijl ieder gedeelte uit twee 'rak'aats' bestaat. De dienst wordt geleid door een imaam die 'haafiz' is, d.w.z. iemand die de gehele heilige Qor'aan van buiten heeft geleerd.

'itikaaf'

Gedurende de laatste tien dagen van de ramadaan begeven zich veel mensen als het ware in afzondering in een moskee en wijden al hun tijd aan de verplichte en vrijwillige gebeden en aan de studie van de heilige Qor'aan en het herdenken van Allah. Deze periode van de volledige toewijding van de tijd van een aanbidder aan het beoefenen van zuiver geestelijke waarden vormt het hoogtepunt in de fysieke, morele en geestelijke discipline die de Islam heeft ingesteld.

kinderen die vasten

Een kind van twaalf of dertien jaar oud mag het tijdens de ramadaan worden toegestaan om afwisselend in groepjes van drie of vier dagen de vasten te houden. Het jaar daarop kan het worden toegestaan het aantal dagen te verhogen tot acht of tien. Tijdens het derde jaar zal het kind zeer tevreden zijn als het om de andere dag kan vasten. Tijdens het vierde jaar zal het dan gereed zijn om de volle verplichting op zich te nemen.

discipline en oprechtheid

Door het in acht nemen van het vasten doet de aanbidder de eed of gaat een verbond aan dat, als hij tijdens de uitoefening van zijn plicht van een volledige onderwerping aan de wil van Allah zou worden geroepen zijn leven in gevaar te brengen of de belangen van zijn nageslacht op te offeren, hij niet zou aarzelen dit te doen. Zulk een discipline die ieder jaar gedurende een gehele maand in acht wordt genomen staat er borg voor dat hij die zich eraan onderwerpt, gedurende de andere elf maanden van het jaar geleidelijk een grotere hechting verkrijgt aan morele en geestelijke waarden. Men moet nooit over het hoofd zien dat het gehele doel van het vasten, of dit nu verplicht is zoals gedurende de maand ramadaan, of vrijwillig, zoals in andere maanden, het bevorderen van oprechtheid is, hetgeen betekent de geleidelijke stimulering van geestelijke waarden. De geestelijke beloning van een juiste beoefening van het vasten is zeker groot. De heilige Profeet (s) heeft gezegd:

Er is een toepasselijke geestelijke beloning voor alle aanbidding en alle oprechte daden; de uiteindelijke beloning voor hem die het vasten uitsluitend houdt om het welbehagen van Allah te winnen, is Allah Zelf.

De vasten en uw gezondheid

Drs. M. Amjad

Er zijn vijf fundamentele religieuze plichten, die door de Allah aan de heilige Profeet Hazrat Mohammed^S zijn geopenbaard en waaraan iedere gelovige moslim zich derhalve dient te onderwerpen. Deze plichtenleer, ook bekend als de vijf zuilen van de islam, houdt in :

De instelling van het vasten kwam in de islam na die van de salaah. De vastenmaand ramadaan begint als de nieuwe maan gezien wordt. Alle moslims in de wereld vasten in deze maand. Juist in de ramadaan leert de mens liefde en barmhartigheid kennen.

de voordelen van het vasten voor uw gezondheid

Naast de geestelijke aspecten heeft het vasten ook invloed op de lichamelijke gezondheid. Door zich te onthouden van voedsel vindt er ook een lichamelijke reiniging plaats in de vorm van de 'ontslakking' van het lichaam, waardoor de inwendige organen beter gaan functioneren. Door artsen wordt het vasten dan ook voorgeschreven ter ondersteuning van een bepaald genezingsproces. Pas in dit tijdperk van dieet wordt het ook voor niet-moslims duidelijk dat het vasten iets heilzaam is. Het vasten zuivert de darmen, herstelt de maag, ontdoet het lichaam van achtergebleven schadelijke stoffen en helpt het overvloedige vocht dat opgeslagen is kwijt te raken. Het geeft rust aan het

hart, bevordert de bloedsomloop en helpt om van eventuele gezetheid af te komen. Mensen die vertrouwd zijn met het vasten hebben zichzelf leren bedwingen. Door het jaarlijkse vasten kan een moslim eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en respect ten aanzien van de medemens en de Schepper. Elke dag dat men vast is een overwinning over begeerten en lusten. Het vrijwillige vasten heeft ook langzamerhand een vaste plaats veroverd in de overvloedige en 'ziekmakende' Westerse cultuur onder het motto: 'Een gezonde geest in een gezond lichaam.' Maar het uiteindelijk doel blijft toch de geestelijke vooruitgang, waarbij de gelovige in de nabijheid van Allah tracht te komen ('taqwah').

kan iedereen meedoen aan het vasten?

1. *Shahaada*, de geloofsbelijdenis
2. *Salaah*, het gebed
3. *Saum*, het vasten
4. *Zakaat*, de armenbelasting
5. *Hadjdj*, de bedevaart.

Er is altijd discussie geweest over dit onderwerp. Eigenlijk is het antwoord erg eenvoudig. In de heilige Qor'aan vermeldt Allah :

De maand ramadaan is die, waarin de Qor'aan als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij Allah's grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. (2.186)

Uit deze verzen blijkt, dat het vasten verplicht is gesteld voor personen, die lichamelijk gezond zijn. Van verpleegkundigen en artsen wordt vaak de klacht vernomen, dat sommige islamitische patiënten weigeren medicijnen te slikken of van hun dieetvoorschriften af te wijken gedurende de maand ramadaan. Hierdoor wordt het genezingsproces vertraagd en brengt de patiënt zijn gezondheid in gevaar. Er zijn zelfs moslims, die zich strikt willen houden aan de vastenvoorschriften en zelfs injecties weigeren. Voor b.v. suikerpatiënten kan het weigeren van insuline fatale gevolgen hebben.

Deze vorm van godsdienstfanatisme vinden wij onverantwoord en onjuist! De islam kent geen dogma's en houdt daarom rekening met de draagkracht en het 'incasseringsvermogen' van iedere gelovige. In de bovengenoemde verzen wordt voor zieken en andere categorieën gelovigen, die de vastenplicht in de maand ramadaan niet kunnen volbrengen, duidelijk een uitzondering gemaakt. Er staat nadrukkelijk, dat Allah u geen moeilijkheid wenst te bezorgen en dus

geen lasten oplegt aan zijn dienaren, die zij niet kunnen dragen. Vandaar dat deze 'ontsnappingsclausule' in de aangehaalde verzen is ingebouwd.

wie vast niet vanwege gezondheidsredenen?

- Een zieke persoon.
- Vrouwen die menstruatie of nifaas (periode van 10 dagen na het baren) hebben zijn vrijgesteld, en mogen niet vasten.
- Vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, voor hen geldt het volgende: Wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden krijgen zij vrijstelling.
- Degene die door ouderdom niet in staat is te vasten
- Kinderen tot aan hun puberteit.
- Mannen en vrouwen die geestelijk niet verantwoordelijk zijn voor hun daden, bijvoorbeeld: mensen met een verstandelijke handicap en psychiatrische patiënten

Als de mogelijkheid bestaat dat de ziekte van de patiënt verergert door het vasten of door het niet innemen van de medicatie is het eigenlijk voor een moslim verboden om te vasten. Hij bepaalt zelf of hij vast. Alle dagen die hij niet kan vasten, haalt hij in. Chronisch zieken compenseren elke dag die ze niet kunnen vasten door een arme te voeden.



rondom de moskee

1e pocket Qor'aan Arabisch/Nederlands

Primeur voor Nederland. Het is ons een genoegen u mede te delen dat een Nederlandse vertaling van de heilige Qor'aan door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland thans verkrijgbaar is als pocketuitgave. Het boek bevat een korte introductie, een inhoudsopgave van de hoofdstukken, tekst arabisch/nederlands en een index. 647 blz. Prijs voor abonnees van Al Islam f 10.- (4.50 Euro)..

African Day

Op zondag 28 oktober j.l. werd in de Mobarak Moskee, te Den Haag een Afrikaanse dag gehouden. 35 Gasten uit verschillende Afrikaanse landen werden op de Moskee ontvangen. Zij werden toegesproken door de hoofdmissionaris en imaan van de moskee de heer Naeem Ahmad Warraich. Daarna volgde een vraag en antwoord sessie

Salaana Idjtemaa Ansaarullah

Op zaterdag 10 en zondag 11 november j.l. werd in Baitunnoer te Nunspeet de 14e Salaana Idjtimaa (jaarlijkse bijeenkomst) gehouden Deze bijeenkomst voor mannen boven de 40 werd goed bezocht in. Er waren gasten uit o.a. België, Bangladesh, Afghanistan en Ghana. De dagen werden gevuld met gebeden, toespraken en wedstrijden.

Radio Nunspeet

Radio Nunspeet zendt wekelijks een programma uit dat door de afdeling Nunspeet wordt verzorgd. Ook de dames nemen actief deel in de presentaties.

Radio Akasanoma

De heer Abubakr Sidic Bin Osman uit Ghana, voorzitter van de Afrikaanse groep, verzorgt ieder zaterdag van 18.05 uur – 18.30 uur een programma over de islam in het Asanti voor radio Akasanoma in Amsterdam

Open Dag Mobarak Moskee

Op zondag 7 oktober j.l. is in de Mobarak Moskee te Den Haag, voor belangstellenden een Open Dag georganiseerd. Na een inleiding door de heer Abdul Hamid van der Velden werden door de bezoekers vragen gesteld. Ook was er veel belangstelling voor de aanwezige boeken.



Open Dag Mobarak Moskee, 7 Oktober 2001

uit de pers

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap veroordeelt terreuraanslagen

NUNSPEET – Het Ahmadiyya Moslim Media Buro aan het Groenelaantje in Nunspeet heeft in een persverklaring laten weten dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Nederland met ontsteltenis kennis heeft genomen van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

De Ahmadiyya Gemeenschap distantieert zich heel nadrukkelijk van alle vormen van terroristische activiteiten. Geweld, agressie en intolerantie zijn tegengesteld aan de leer van de Islam. "Terrorisme is nooit gebaseerd op godsdienst, maar op het ontbreken hiervan. Er is geen godsdienst die agressie en in-

tolerantie, in welke vorm dan ook, toestaat", zo laat persvoorlichter F. A. Dieffenthaler van de Ahmadiyya Gemeenschap weten. Alle vormen van agressie worden dan ook onvoorwaardelijk verworpen. "Wij achten de Islam synoniem met tolerantie, vrede en broederschap onder het mensdom. Immers Islam betekent vrede scheppen met God en Zijn schepselen". De gemeenschap geeft uiting aan gevoelens van medeleven met het Amerikaanse volk, en in het bijzonder met hen die als gevolg van de barbaarse aanslagen, hun dierbaren hebben verloren. "Moge Allah hen de kracht geven deze tragische verliezen te dragen".

Nunspeets Nieuwsblad, 19 September

Ephimenco (1)

Sylvain Ephimenco baseert zich in zijn column (de Verdieping, 13 september) op een enkel beeld van CNN. Hij trekt de volgende conclusie: „Er zijn honderdduizenden zo niet miljoenen mensen op deze aarde wier hart zich met zalige blijdschap heeft vervuld bij het denken aan de talloze verscheurde, verkoolde en verpletterde levens van onschuldige burgers in New York en Washington. Niet alleen in de bezette gebieden of in Libanon, maar in vele islamitische steden en in migrantenbuurten, bijvoorbeeld in Frankrijk en zelfs in Nederland."

Door op deze manier een scheidslijn te trekken tussen moslims en westerlingen, en ongenueanceerde uitspraken te doen over de onbekende 'ander', worden nog veel meer slachtoffers gemaakt. Alle moslims worden zo in de categorie van de 'ander' geplaatst, zonder hen naar hun mening te vragen. Zij worden medeverantwoordelijk gemaakt, zonder ook maar de mogelijkheid open te houden dat het grootste deel van hen het even verschrikkelijk vindt als 'wij'. Simpele geesten (en sommige wereldleiders) vertalen deze gebeurtenissen in kreten van 'good guys, bad guys'. En creëren zo een 'ons' en een 'zij', dat slechts oog heeft voor het goede in

'ons' en het kwaad in 'de ander'. In naam van het goede en in naam van de strijd tegen het kwaad zijn in de geschiedenis van de mensheid al te veel slachtoffers gevallen. Over deze aanslag verhalen in dergelijke termen is vragen om onvoorstelbaar meer problemen.

Den Haag **Maaike de Langen**

Ephimenco (2)

„Niemand kan ontkennen dat de vruchtbare grond waaruit mensen als (de fundamentalist) Bakri zijn voortgekomen de islam is", volgens Sylvain Ephimenco. De columnist schetst zijn gruwelijke indruk van islamitisch leedvermaak bij alle ellende van deze week op tv. Mensen die dansen op het graf van hun medemens zijn slechte moslims. 'ongelovigen' in de woorden van de Koran. Maar de woorden van Ephimenco, 'dat van de kant van islamitische religieuze leiders nooit een krachtig collectief signaal is uitgegaan om wrede zelfmoordenaars tegen te houden', zijn onjuist. Inderdaad is de nalatigheid van vele moslimleiders en geestelijken een smet op hun geloof, maar er is wel degelijk een grote groep moslims van wie de leiders zich dagelijks uitspreken tegen de extremisten die de Koran

en de traditie moedwillig misbruiken. De Ahmadiyya moslimgemeenschap is een groep van tientallen miljoenen moslims, die een vreedzame islam vertegenwoordigt. Hoe deze beweging aan de aandacht van de Europese journalistiek ontsnapt is niet duidelijk. Net zoals ik als Europeaan niet meteen verantwoordelijk ben voor de soms bedenkelijke gang van zaken in het Vaticaan, is niet 'de islamitische wereld' aansprakelijk voor wat nep-moslims voor kwaad aanrichten. De Koran is ondubbelzinnig: zij die vliegtuigen tegen gebouwen hebben gevlogen staat ongeacht hun godsdienst een flinke tijd in de hel te wachten. Dihad is geen terreur, maar het verdedigen van de moslimgemeenschap tegen aanvallen van buiten. Hiervoor zijn strikte regels opgesteld

in de Koran. Deze regels zijn minstens zo hoogstaand als de oorlogsconventies van de Verenigde Naties.
Leiden **Herman Meester**

Trouw, 21 September

Moslim- en christenecht paar wonen onder één dak in Heeg 'Het leven is je geloof'

Heeg - 'Het is 'Wahabisme' dat ons op de grond van het huize van Ger (1971) en Fien (1968) heeft gezet. Het is het denken dat ons verbindt van vooruitgang de kleine boekwinkel van Nieuwland. Het is de strijd die ons verbindt voor jaar ook het vreedzaam van Waam Ahmed (1971) en zijn echtgenote Maria (1972) in Pakistan.

Geloven zonder grenzen

Nederland wordt meer en meer een multicultureel land. Het is niet alleen de culturen en religies die in het land zijn gekomen, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

COLOFON

De Heegse familie Ger en Fien is in Nederland in 1968 vanuit Karachi naar Nederland emigreerde. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

Gelooft met behalve

De Heegse familie Ger en Fien is in Nederland in 1968 vanuit Karachi naar Nederland emigreerde. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

wereld. Daar wilden wij niet omkomen. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

Maaike de Langen

De Heegse familie Ger en Fien is in Nederland in 1968 vanuit Karachi naar Nederland emigreerde. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

Wahabisme is de strijd die ons verbindt voor jaar ook het vreedzaam van Waam Ahmed (1971) en zijn echtgenote Maria (1972) in Pakistan. Het is de strijd die ons verbindt voor jaar ook het vreedzaam van Waam Ahmed (1971) en zijn echtgenote Maria (1972) in Pakistan.

Herman Meester

De Heegse familie Ger en Fien is in Nederland in 1968 vanuit Karachi naar Nederland emigreerde. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren. Het is niet alleen de mensen die in het land zijn geboren, maar ook de mensen die in het land zijn geboren.

Bijbel voor Ahmadiyya

NUNSPEET – Voorzitter van de Moslim-gemeenschap Ahmadiyya in Nunspeet, de heer Ah-san Mahmood, heeft uit handen van het contactorgaan van de kerken een bijbel uitgereikt gekregen. Deze actie werd ingegeven toen Ahmadiyya een Heilige Qor'aan de Nunspeeter gemeenschap aanbood.

veel kennis over de geschiedenis uit gehaald wordt. Het is zelfs een geloofspunt in de islamitische leer dat een moslim geloof in alle voorafgaande profeten. Het is dus voor de moslims noodzakelijk te geloven in alle profeten, zonder enige uitzondering, zoals Jezus, Mozes, Abraham, Zoroaster en Krishna. Dit is de reden dat de islam zo een grote tolerantie onderwijst. De profeet Jezus heeft in de is-

lam een hoge status. Volgens de Heilige Qor'aan was Jezus een van de belangrijkste profeten en de laatste profet onder het Israëlitische volk. Zijn moeder, Maria, was een vrome vrouw en de maagdelijke geboorte van hem is een van de vele wonderen van God. Voor verdere informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kan contact worden opgenomen met tel. (0341-) 257284.

De bijbel is voor moslims een hoog gewaardeerd boek, waar

Nunspeet Huis aan Huis, 7 November

agenda

Ied ul-Fitr

Iedoel Fitr valt op 17 december (insha'Allah) Het Ied-gebed is om 10.30 uur In de Mobarak Moskee te Den Haag en in Baitunnoer te Nunspeet.

Tarbiyyat

De Nationale Tarbiyyat klas wordt gehouden in Nunspeet op 28, 29 en 30 december Ramadaanreceptie - Amsterdam Zaterdag 22 december 2001 'De Griffioen' Cultuurcentrum Uilenstede 106 Amstelveen Aanvang: 14.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie

Nunspeet Zaterdag 5 januari 2002 'Baitunnoer' Groenelaantje 20 Nunspeet Aanvang 18.00 uur

Open Dag

Den Haag Zondag 6 januari 2002 'Mobarak Moskee' Oostduinlaan 79 Den Haag Aanvang 13.45 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten zal na een korte introductie de gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen. Thee en koffie worden geserveerd De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst)

De Djalsa Salana Nederland wordt gehouden op het Paasweekend, 29, 30 en 31 maart 2002 De Internationale Djalsa Salana UK wordt gehouden op 26, 27 en 28 juli 2002 in Engeland

belangrijke punten betreffende Ied ul-Fitr

Naeem Ahmad Warraich

→ Het Ied-gebed zal insha-Allah op 17 december om 10:30 uur beginnen.

→ Op Ied-dag is het wenselijk een bad te nemen. Het is 'soenna' (praktijk van de heilige Profeet^s) om indien mogelijk nieuwe kleren te dragen.

→ Het is soenna om parfum te gebruiken.

→ Vasten is op de Ied-dag verboden.

→ Voor het Ied-gebed wordt iets gegeten. Het is soennah om een oneven aantal dadels te eten.

→ Alle moslims zijn verplicht op de Ied-dag naar de moskee te komen.

→ Alle moslims (van alle leeftijden) zijn verplicht in de ramadaan, uiterlijk voor het Ied-gebed, fitrana te geven. Het bedrag dat hiervoor is vastgesteld, bedraagt f 5,- per persoon. Dit geld is bestemd voor de armen.

→ Voor het Ied-fonds is een bedrag van f 10,- per gezin vastgesteld.

→ Voor het Ied-gebed wordt geen azaan en iqamat gegeven. Voor en na het Ied-gebed worden geen andere gebeden gezegd.

→ Het Ied-gebed bestaat uit twee rakaat. De eerste rakaat wordt voorafgegaan door zeven extra taqbier (niyya, openings-takbier, sanaa, 7 takbiers, ta'awwoez, soeratoel faat-ihā, enz.)

→ De tweede rakaat wordt voorafgegaan door vijf takbiers.

→ De Ied-preek hoort bij het Ied-gebed en iedereen moet er naar luisteren.

→ Na de Ied-preek wenst men elkaar een gezegende Ied en bidt men voor elkaar.

→ De heilige Profeet^s zei: 'Versier uw Ied met de takbier: *allaahu akbar, allaahu akbar, laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, allaahu akbar, wa lillaahil hamd*. Vertaling: 'Allah is groot. Allah is groot. Er is geen niemand waardig te worden aanbeden behalve Allah. Allah is groot. Allah is groot. Aan Allah behoort alle lof.' Deze takbier behoort op de dag van de Ied vanaf het fadjr-gebed, na ieder gebed ten minste 3 keer te worden herhaald.

→ De weg die men op de Ied-dag neemt naar de moskee moet verschillen van de weg die men neemt bij het verlaten van de moskee.

→ Geurende de ramadaan wordt men verzocht de minder bedeeden onder ons extra te gedenken. In dit verband denken wij bijvoorbeeld aan het verstrekken van snoep of cadeaus aan kinderen die thans in opvangcentra verblijven.

→ Itikaaf (retraite) gedurende de laatste 10 dagen van de ramadaan gaat in na het zohr-gebed op de 20ste van de ramadaan (donderdag 6 december). Beter is om in de moskee te blijven vanaf het fadjr-gebed.

→ Degenen die de gehele maand ramadaan hebben gevast kunnen na de Ied dag 6 dagen achtereen vasten. Deze vasten brengt bijzondere zegeningen.

De klassieker met de islamitische visie op het Nieuwe Testament en het historische leven en sterven van Jezus^a, opnieuw uitgegeven.

Inmiddels is de identiteit van het graf dat in Kashmir werd gevonden met Jezus' naam, door velen geaccepteerd als van hem. In de Verenigde Staten en de zogenaamde 'New-Age'-literatuur is zelfs een ware cultus ontstaan rond het onderwerp.

De vraag is echter of het discours zoals dit de afgelopen eeuw vorm heeft gekregen wel alle consequenties van de ontdekking in ogenschouw heeft genomen.

Om de bijzondere feiten rond de ontdekking opnieuw onder de aandacht te brengen, verzorgt de Ahmadiyya Gemeenschap Nederland dit jaar een heruitgave van het klassieke boek dat bij introductie in 1945 aanleiding gaf tot het debat.



Heden verkrijgbaar bij de Moskee, Euro 4,99,-

Hazrat Mirza Tahir Ahmad,

Khaliefatul Masieh iv, de 4e opvolger van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, en het huidige hoofd van de Gemeenschap.

Na het overlijden van de Beloofde Messias in 1908 werd Hazrat Alhaadj Hakiem Noeruddien zijn eerste opvolger. Na zijn dood in 1914 werd hij opgevolgd door Hazrat Alhaadj Mirza Bashieruddien Mahmoed Ahmad. Hij leidde de Gemeenschap tot 1965. De derde opvolger was Hazrat Haafiz Mirza Nasir Ahmad.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad werd op 10 juni 1982 gekozen tot Khaliefatul Masih iv. Onder zijn bezielende leiding is de Gemeenschap uitgegroeid tot 150 miljoen leden (augustus 2001).

Vanuit een bescheiden begin, iets meer dan 100 jaar geleden, is de Gemeenschap uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de godsdienst.

Onze leden – mannen, vrouwen en kinderen – hebben hun eigen organisaties op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. Ook draagt ieder lid een deel van zijn of haar inkomsten bij aan de fondsen van de Gemeenschap om het omvangrijke netwerk van plaatselijke, landelijke en internationale organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v. tv-uitzendingen (mta) en geeft publicaties uit waaronder 54 vertalingen van de heilige Qor'aan. Zij heeft vestigingen in meer dan 175 landen.



In Nederland is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werkzaam sinds 1947, en telt thans 12 regionale afdelingen. In 1955 werd door de Gemeenschap in Den Haag de eerste moskee van Nederland, de Mobarak Moskee, geopend. De Nederlandse vertaling van de heilige Qor'aan zag het licht in 1953.

Voor bezoek aan de moskee, individueel of in groepen, informatie over de islam, gratis folders, literatuur lezingen, etc., wordt u verzocht contact op te nemen met de imaat van de Mobarak Moskee

De vastenmaand Ramadaan

1422 n.h – 2001 a.d.

52° Noorderbreedte, 5° Oosterlengte



dag / datum	eind sahr begin vasten fadjr gebed	zuhr	asr	iftar einde vasten maghrib	ishaa	tarawi (moskee)
	Vr. 16					19:30
1 [Nov.] .17	6:34	13:00	15:00	16:46	18:16	"
2 Zo. 18	6:35	"	"	16:45	18:15	"
3 Ma. 19	6:37	"	"	16:44	18:14	"
4 Di. 20	6:39	"	"	16:43	18:13	"
5 Wo. 21	6:40	"	"	16:41	18:11	"
6 Do. 22	6:42	"	"	16:40	18:10	"
7 Vr. 23	6:44	"	"	16:39	18:09	"
8 Za. 24	6:45	"	"	16:38	18:08	"
9 Zo. 25	6:47	"	"	16:37	18:07	"
10 Ma. 26	6:48	"	"	16:36	18:06	"
11 Di. 27	6:50	"	"	16:35	18:05	"
12 Wo. 28	6:51	"	"	16:34	18:04	"
13 Do. 29	6:53	"	"	16:33	18:03	"
14 Vr. 30	6:54	"	"	16:33	18:03	"
15 [Dec.] Za. 1	6:56	"	"	16:32	18:02	"
16 Zo. 2	6:57	"	"	16:31	18:01	"
17 Ma. 3	6:59	"	"	16:31	18:01	"
18 Di. 4	7:00	"	"	16:30	18:00	"
19 Wo. 5	7:01	"	"	16:30	18:00	"
20 Do. 6	7:03	"	"	16:29	17:59	"
21 Vr. 7	7:04	"	"	16:29	17:59	"
22 Za. 8	7:05	"	"	16:29	17:59	"
23 Zo. 9	7:06	"	"	16:29	17:59	"
24 Ma. 10	7:07	"	"	16:29	17:59	"
25 Di. 11	7:08	"	"	16:29	17:59	"
26 Wo. 12	7:09	"	"	16:28	17:58	"
27 Do. 13	7:10	"	"	16:28	17:58	"
28 Vr. 14	7:11	"	"	16:28	17:58	"
29 Za. 15	7:12	"	"	16:29	17:59	"
30 Zo. 16	7:13	"	"	16:29	17:59	x

*] Maandag 1 Shawwal 1422 n.h. /

17 December 2001 a.d. Iedul-Fitr insha'allah