

BUREN

naastenliefde

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN

*De opening van
de Baitul Afiyat Moskee
te Almere*

1 OKTOBER 2019

mensenrechten

GEBED

mededogen

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
HOOFD VAN DE INTERNATIONALE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

Opening

1 oktober 2019

Op dinsdag 1 oktober 2019 vond de officiële opening plaats van de Baitul Afiyat Moskee (het ‘Huis van Vrede en Veiligheid’) te Almere, door het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde *khalifa* (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah hem helpen). De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan tachtig gasten, waaronder voormalig lid van de Tweede Kamer Harry van Bommel, Jerzy Soetekouw, wethouder van de gemeente Almere, en raadsleden Ton van den Berg en René Eekhuis. Verder waren er afgevaardigden van de politie en van verschillende geloofsgemeenschappen. Wij zijn verheugd om hierbij de officiële vertaling van de toespraak te presenteren die bij deze gelegenheid werd gegeven door Zijne Heiligheid. Nadat de toespraak was uitgesproken, braken de wolken boven de moskee open in een indrukwekkende regenbui: symbool van Gods zegeningen.



Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{rh} in gebed bij het onthullen van de openingsplaque.

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN

De opening van de Baitul Afiyat Moskee te Almere

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD

VIJFDE OPVOLGER VAN DE BELOOFDE MESSIAS

Na het reciteren van *tashahhud* (de geloofsbelijdenis), *ta'awwuz* (het zoeken van bescherming bij God) en *bismillah* (in naam van God), zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba}:

Gewaardeerde gasten, *assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu* – vrede en de zegeningen van Allah zij met u allen.

Allereerst wil ik u allen bedanken voor het accepteren van onze uitnodiging en het bijwonen van de opening van onze nieuwe moskee hier in Almere. In de wereld van vandaag koesteren veel mensen in de westerse wereld wantrouwen ten aanzien van de Islam en moslims. Het is dan ook niet overdreven om te suggereren dat veel mensen bang zijn voor de religie van de Islam en zijn volgelingen. Het feit dat u onze uitnodiging hebt aanvaard, bewijst dus dat u mensen met een open hart bent en ernaar streeft om vriendschapsbanden te smeden tussen de mensen van verschillende gemeenschappen en overtuigingen. Het illustreert uw verlangen naar een interreligieuze dialoog en laat zien dat u het belang erkent van het in ere houden van menselijke waarden.



Ik waardeer uw gebaar oprecht, en ik verzeker u dat ons geloof ons leert dat religie een zaak van het hart is en dat het aan elk individu is om zijn of haar eigen pad te bepalen, vrij van enige vorm van dwang. In dit verband stelt de Heilige Koran expliciet dat er geen dwang mag zijn in aangelegenheden van religie. De inhuldiging van een moskee is een puur islamitische gelegenheid en het zal u niet verbazen dat wij, Ahmadi-moslims, een diepgaande emotionele band hebben met onze moskeeën. Daarom hebben wij oprechte vreugde en diepe emotie voor het feit dat Allah de Almachtige ons in staat heeft gesteld om deze moskee hier in deze stad te bouwen, waar we samen kunnen komen voor de aanbidding van de Enige God, op de manier die Hij ons heeft geleerd. U allen, die onze gasten zijn, hebben echter niet zo'n emotionele band met deze moskee, maar hebben toch de moeite genomen om deel te nemen aan het evenement van vandaag en dit bewijst dat u allen vriendelijke, genereuze en tolerante mensen bent. Bovendien laat het zien dat u uw kennis over de Islam wilt vergroten en meer wilt weten over de doelstellingen en toedracht voor het bouwen van deze moskee. Hiervoor wil ik u ook prijzen – omdat de tijd nemen om meer te weten te komen over de geloven en overtuigingen van anderen, een cruciale manier is om de barrières die ons verdelen, neer te halen en die mythen bloot te leggen die vaak onnodige angst en schroom cultiveren. Het doet mij en alle vredelievende moslims groot verdriet, dat er in niet-moslimlanden wereldwijd angst voor de Islam heerst. Veel mensen geloven dat moslims en moskeeën nergens goed voor zijn, behalve dat ze problemen veroorzaken en de vrede en veiligheid van de samenleving ondermijnen. De realiteit is echter het tegenovergestelde. Om eventuele vrees bij de lokale gemeenschap weg te nemen, zal ik nu kort de kerndoelen van moskeeën noemen. Zodat u allemaal beter kunt begrijpen wat deze nieuwe moskee vertegenwoordigt.





Het eerste doel van een moskee is de aanbidding van de Enige God en daarom zijn moskeeën een plaats waar moslims samenkomen om neer te buigen en te knielen voor de Almachtige God. Een tweede cruciaal doel van een moskee is om een plek te zijn voor moslims om hun onderlinge relaties te versterken en om eenheid onder de leden van de gemeenschap te ontwikkelen. Het derde, en meest cruciale doel voor elke moskee is om een middel te zijn om niet-moslims kennis te laten maken met de leer van de Islam en om de rechten van een groot gedeelte van de samenleving te vervullen. De moskee dient als platform en locatie van waaruit moslims zich kunnen verenigen om de rechten van hun burens en de bredere samenleving te vervullen, ongeacht geloof, kaste of huidskleur.

Laat het duidelijk zijn dat elke moskee, die niet dient als een baken van vrede en sympathie voor de mensheid en waar vanuit noch de rechten van God de Almachtige, noch die van Zijn schepping worden vervuld, niets anders is dan een hol en leeg omhulsel. Zelfs een vluchtige blik op de islamitische geschiedenis bewijst dat dit waar is. In de tijd van de Heilige Profeet van de Islam^{sa}, werd er een zogenaamde moskee opgericht met de bedoeling onheil te veroorzaken en zaden te zaaien van verdeeldheid binnen de samenleving. Het werd gebouwd om vlammen van haat onder moslims aan te steken en ook om vijandelijkheden te creëren tussen moslims en andere gemeenschappen, met name de joodse gemeenschap. Als resultaat staat er in de Heilige Koran dat Allah de Almachtige de Heilige Profeet^{sa} heeft geïnstrueerd om de moskee te slopen, omdat het was gebouwd met slechte bedoelingen. Daarom werd de moskee met de grond gelijk gemaakt. Zoals ik al zei, is dit incident genoemd in de Heilige Koran en zal het dus voor altijd dienen als een plechtige waarschuwing en herinnering voor moslims. Het illustreert dat wanneer een moskee niet dient als een centrum van vrede, waarbij mensen zich aansluiten om aan

de rechten van hun medemensen te voldoen, maar juist in plaats daarvan als voedingsbodem voor extremisme of aanzetten tot verdeeldheid, de moskee nooit zijn werkelijke doel kan vervullen of als waarachtig kan worden beschouwd. De doelstellingen van een moskee kunnen alleen worden bereikt als de gelovigen de moskee binnengaan met de vaste intentie om Allah de Almachtige te aanbidden en te werken voor de verbetering van de mensheid. Het doel van een moskee kan alleen worden vervuld als de aanbidders doordrenkt zijn met een geest van onzelfzuchtigheid, nederigheid, oprechte sympathie en liefde voor de hele mensheid.

Wat ik verder duidelijk wil maken, is dat een moskee een puur religieus en spiritueel huis van aanbidding is en vrij moet blijven van materialisme en vrij van alles waardoor de vrede van de samenleving in gevaar komt. Zulke activiteiten zijn volkomen verboden in de Islam. De Grondlegger van de Islam^{sa} uitte zijn afkeer voor zulke dingen. Het is alleen toegestaan om evenementen of bijeenkomsten binnen moskeeën te houden die de aanbidding van de Enige God aanmoedigen. Of de leringen van de Islam op een vreedzame manier overbrengen of de behoeften van de mensheid dienen. Dus als we moskeeën bouwen, waar we vijf keer per dag samenkomen voor de aanbidding van de Almachtige God, en waar we religieuze evenementen houden om onze morele en spirituele ontwikkeling te versterken, houden we ook regelmatig evenementen en stellen we plannen op om onze burens en de samenleving te dienen. We stellen plannen op hoe we de armen en behoeftigen kunnen helpen en de rechten van wezen kunnen vervullen. We bieden hulp en bijstand aan de kwetsbare en behoeftige leden van maatschappij.

Om dergelijke inspanningen voort te zetten hebben we met de genade van Allah een internationale liefdadigheid organisatie opgericht, genaamd Humanity First. En vanuit gemeenschapsniveau

houden we verschillende liefdadigheidsevenementen over de hele wereld het hele jaar door. Bij het bouwen van moskeeën in Afrika bijvoorbeeld, streven we, los van het introduceren van de lering van de Islam, er ook naar om de lokale bevolking te helpen, ongeacht hun etniciteit of religieuze achtergrond. We bouwen ziekenhuizen, klinieken en scholen, waar iedereen welkom is. De meerderheid van de studenten en patiënten die naar onze scholen en ziekenhuizen gaan zijn geen lid van onze gemeenschap. Om de mensheid te dienen, en met het enige doel om degenen te helpen die kansarm zijn, hebben we een humanitair hulpproject opgezet om water te verstrekken in afgelegen dorpen en steden van Afrika.

Onze ingenieurs graven boorgaten en installeren waterpompen, voor schoon drinkwater voor de lokale bevolking. U kunt het pas geloven, als u met eigen ogen ziet hoe de lokale bevolking die nooit schoon water heeft gezien, wordt overmand door emotie en ongebreidelde vreugde wanneer ze voor het eerst water zien stromen uit hun eigen kranen. De onschuldige kinderen, die in armoede en extreme armoede zijn geboren, kunnen hun opwinding en verwondering niet bevatten. Generaties lang moesten de lokale bevolking dagelijks kilometers reizen met schepen of emmers rustten op hun hoofd om vijverwater te verkrijgen voor huishoudelijk gebruik. Zelfs dat water, waar ze zo hard voor moesten vechten, was ontzettend vervuild en was de oorzaak van vele ziekten en aandoeningen. Wanneer die wanhopige mensen vers en schoon water zien, is het alsof ze alle schatten van de wereld hebben gekregen.

Wij geloven dat als een moslim de rechten van de aanbidding van God de Almachtige en de rechten van een moskee wilt vervullen, hij of zij de rechten van de mensen moet vervullen. Voor moslims is het dienen van God en het dienen van Zijn schepping intrinsiek

‘Wanneer iemand van u onze hulp nodig heeft, beloven we dat we er zullen zijn om te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat de lokale Ahmadi-moslims hun verplichtingen jegens de lokale samenleving uiterst serieus zullen nemen en er altijd naar zullen streven positief bij te dragen aan deze stad. Om trouwe en loyale burgers te zijn, die hartstochtelijk geven om hun lokale gemeenschap.’



met elkaar verbonden. Als een moslim, God verhoede, pijn of leed veroorzaakt bij andere mensen en geen mededogen kan tonen, zijn diens aanbidding van God, zijn gebeden en smeekbeden, volkomen waardeloos en zinloos. In hoofdstuk 107, verzen 3-7 van de Heilige Koran, zegt Allah de Almachtige:

... degene die de wees verjaagt en niet aandringt op het voeden van de armen. Dus wee degenen die bidden, maar niet op hun gebeden letten.
Ze houden er alleen van om door mensen gezien te worden.

Omdat ze hun plichten jegens de mensheid niet vervullen, worden hun gebeden niet geaccepteerd. Hier heeft Allah de Almachtige degenen vervloekt die tot hem bidden, maar niet voldoen aan de rechten van de zwakken en behoeftigen en Hij heeft verklaard dat hun gebeden nooit zullen worden geaccepteerd. Hun aanbidding en het betreden van een moskee is niets anders dan een schijnvertoning en een leeg gebaar. De Heilige Koran is er duidelijk over dat hun gebeden zinloos zijn. Hun hypocriete manier van doen zal alleen leiden tot hun vernedering en wanhoop. Daarom vestigt een moskee niet alleen onze aandacht op het vervullen van de rechten van God, maar ook van het vervullen van de rechten van de mensheid en het belang van het dienen van de mensheid. Wanneer dit de kerndoelen zijn van echte moskeeën, zou er geen reden voor u moeten zijn om deze moskee te vrezen. Keer op keer heeft de Islam grote nadruk gelegd op de zorg voor iemands burens en het vervullen van hun rechten. Bijvoorbeeld, waar hoofdstuk 4, vers 37 van de Heilige Koran moslims oproept om liefde en medeleven te tonen voor hun ouders en gezinnen, roept het hen ook op om in de behoeften van de kwetsbare leden van de samenleving te voorzien. En een speciale vermelding wordt gemaakt bij het vervullen van de rechten van burens.

Rechts: Almere Kruidenwijk.
(Foto: B. Mahboob)





Moslims wordt geleerd hun naasten lief te hebben en te beschermen, of het nu persoonlijke relaties zijn of niet. En om altijd klaar te staan om hen te helpen in tijden van nood. Bovendien is de definitie van de nabuur in de Islam erg uitgebreid. Het omvat iemands collega's, ondergeschikten en reisgenoten. Het omvat niet alleen de mensen die in de directe omgeving wonen, maar de hele buurt. De Heilige Profeet van de Islam^{sa} zei dat op z'n minst de veertig huizen in de directe omgeving van elk persoon heen tot burens behoren. Er kan dus worden gezegd dat alle mensen van deze stad de burens zijn van deze moskee of van de mensen die bidden in deze moskee.

Ongeacht of onze burens moslim zijn of niet, is het onze godsdienstplicht om voor hen te zorgen, hun rechten te vervullen en ervoor te zorgen dat we geen problemen of moeilijkheden veroorzaken voor hen. Dit is geen gunst van onze kant, maar onze fundamentele religieuze plicht. In feite zei de Profeet van de Islam^{sa} dat Allah de Almachtige het belang van het uitoefenen van de rechten van iemands burens zo vurig benadrukt dat hij begon te denken dat ze misschien wel zouden zijn opgenomen onder de rechtmatige erfgenamen van een persoon.

Kortom, nu deze moskee is gebouwd, is het niet alleen onze plicht om de Almachtige God te aanbidden vergroot, maar tegelijkertijd is ook onze verantwoordelijkheid toegenomen om de lokale gemeenschap te dienen en een positieve bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. De lokale Ahmadi-moslims zullen alle mensen in deze stad beschouwen als hun burens en erkennen dat ze veel rechten over hen hebben en zullen ernaar streven deze zo goed mogelijk te vervullen. Wanneer iemand van u onze hulp nodig heeft, beloven we dat we er zullen zijn om te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat de lokale Ahmadi-moslims hun verplichtingen

jegens de lokale samenleving uiterst serieus zullen nemen en er altijd naar zullen streven positief bij te dragen aan deze stad. Om trouwe en loyale burgers te zijn, die hartstochtelijk geven om hun lokale gemeenschap.

In het licht hiervan zou ik ook van deze gelegenheid gebruik willen maken om de plaatselijke Ahmadi-moslims eraan te herinneren dat ze altijd de hoogste morele normen moeten vertonen en de ware leringen moeten volgen van de Islam en hun lokale gemeenschap moeten dienen. Door hun vroomheid en oprechte bezorgdheid voor hun medemensen, moeten ze alle aanhoudende angsten of misvattingen over de Islam wegnemen, die kunnen bestaan onder sommige leden van de lokale samenleving.

Indien God het wil, ben ik er zeker van dat nu deze moskee de relatie tussen ons heeft geopend, de gemeenschap en het bredere publiek steeds hechter zullen worden en de vriendschapsbanden tussen ons voor altijd zullen blijven versterken. Ik ben er zeker van dat een geest van liefde en wederzijdse genegenheid zal blijven groeien en u ook deze moskee gaat zien als een symbool van vrede en welwillendheid voor de hele mensheid.

Op dit moment, meer dan ooit tevoren, is het de taak van ons allemaal – moslim of niet-moslim – om samen te werken voor de vrede. Om onze religieuze verschillen opzij te zetten, ons te verenigen in naam van de mensheid, samen te werken aan de verbetering van onze naties en ernaar te streven vrede te brengen naar de rest van de wereld. Moge Allah de Almachtige de mensheid het vermogen en de wijsheid schenken om dit te doen.

Tot slot bid ik dat deze moskee een eeuwigdurend baken van licht zal blijken te zijn van vrede, liefde en menselijkheid in alle richtingen – Amien.

Met deze woorden wil ik u allen nogmaals bedanken voor uw deelname aan deze speciale gelegenheid.

Dank u wel.

De volgende afkortingen werden in dit boekje gebruikt:

-
- sa: *sallallahu 'alaibi wa sallam*: 'Mogen Gods vrede en zegeningen met hem zijn'.
 as: *'alaibi s-salam*: 'Vrede zij met hem'.
 aba: *ayyadallahu ta'ala bi nasrihil 'aziz*: 'Moge de Verheven God hem helpen met Zijn machtige hulp'



Aan de tafel van links naar rechts: dhr. Hamid Karim Mahmud, missionaris; dhr. René Eekhuis, raadslid; dhr. Ton van den Berg, raadslid; dhr. Jerzy Soetekouw, wethouder; dhr. Harry van Bommel, voormalig lid Tweede Kamer; dhr. Naem Ahmad Warraich, hoofdmissionaris Nederland; dhr. Abdul Majid Tahir, vice voorzitter internationaal missiewerk. Aan de kansel: Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de vijfde kalief van de Beloofde Messias.⁸⁵

(Foto's in deze brochure, tenzij anders vermeld: Sheraz Haroon.)



De gasten van de openingsceremonie kregen als souvenir het doosje mee 'de Baitul Afiyat Moskee beschermt'. Het werd speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door fotografe B. Mahboob en ontwerper Abdulhaq Compier. Het doosje bevat ansichtkaarten met een unieke fotoserie over Almere. De kaarten tonen vijftien zaken, waarvoor moslims zich dienen in te zetten in de maatschappij: Geloof in Gods éénheid. Het vaderland. De rechtsorde. De scheiding van kerk en staat. Vrijheid van geloofsovertuiging. Mensenrechten. Kerken. Synagogen. Tempels. Kinderen. Ouderen. De vreemdeling. Dieren. Bomen en planten. Onderwijs. Op de achterkant van de kaarten staat een korte toelichting op elk onderwerp vanuit de islamitische bronnen.

Links: Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba} op de persconferentie na de opening.



*Liefde voor iedereen
haat voor niemand*



AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP ALMERE

Baitul Afiyat Moskee | Siliciumstraat 3 | 1362 JC Almere

T: 085-0606558 | almeremoskee@islamnu.nl | www.islamnu.nl



@AlmereMoskee



mtanederland