

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de snelst groeiende herlevingsbeweging van de islam met een ledenaantal van enkele tientallen miljoenen verdeeld over meer dan 200 landen. De gemeenschap is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias en hervormer is verschenen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian (India). Ahmad beweerde de metaforische tweede komst van Jezus te zijn. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad zond net als Hij Jezus zond, om een eind te maken aan religieuze oorlogen, het afkeuren van bloedvergieten en om moraliteit, gerechtigheid en vrede weer tot leven te roepen

Onze landelijke activiteiten:

- ✓ Maaltijddonaties
- ✓ Liefdadigheidsloop
- ✓ Bevordering van interreligieus dialoog
- ✓ Bloeddonaties
- ✓ Vredesconferenties

KORAN VOOR IEDEREEN

Beluister, lees, doorzoek of download de Koran met Nederlandse vertaling **gratis!**



Heeft u vragen?
WIJ BEANTWOORDEN ZE GRAAG.



24/7 Islam Hotline:
085 0606 558

info@islamnu.nl

@AHMADIYYANL

@MTANEDERLAND

Lees meer en download gratis
via: **bieb.islamnu.nl**

Wereldcrisis en de weg naar vrede

Hazrat Mirza Masroor Ahmad
ISBN:978-90-819278-3-3



De behoefte aan uiterlijke en innerlijke vrede

Hazrat Mirza Masroor Ahmad



BEZOEK ONS!

Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79
2596 JJ Den Haag

Baitul Afiyat Moskee
Siliciumstraat 3
1362 JC Almere

Baitul Mahmood
Termieterweg 14
1027 AZ Amsterdam

Baitunnoer
Groenelaantje 20
8072 DD Nunspeet



KALIFAAT

BINNEN DE
AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

**LIEFDE VOOR IEDEREEN
HAAT VOOR NIEMAND**

WWW.ISLAMNU.NL



Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Nederland

KALIFAAT

BINNEN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

De Heilige Profeet Mohammed voorspelde dat het ware kalifaat bij de moslims terug zou komen. Wij brengen u het goede nieuws dat dit rechtvaardige kalifaat vandaag weer in de wereld is. Het is het kalifaat dat is ontstaan na de komst van de voorspelde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische gemeenschap ter wereld die een mondiale geestelijke leider heeft. De Heilige Koran en de geschiedenis van de Islam zijn vol voorbeelden die op het feit duiden dat wanneer de Almachtige God een profeet zendt, het Zijn doel is om met name een verandering teweeg te brengen in de houding van de mensen. Dit vereist tijd en een langdurig en voortdurend streven, dat niet bereikt kan worden in de levensduur van één persoon. Dus, de profeet hoeft alleen maar het zaad te zaaien. Om de missie van de profeet te voltooien kiest Allah na zijn dood opvolgers, de één na de ander. Elke opvolger wordt khalifa (oftewel Kalief) genoemd in de Islamitische terminologie. Dus, na Mozes werd Yohanna als Kalief gekozen. Na Jezus werd Petrus als Kalief gekozen. Na de Heilige Profeet Mohammed werd Abu Bakr als Kalief gekozen. Daarom was het noodzakelijk dat na het overlijden van de Beloofde Messias en Mahdi de Almachtige Allah een Kalief koos en, als het ware, Zijn eeuwenoude praktijk voltooide.



Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba}
Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Citaten:

'Laat het glashelder zijn dat de positie van de vrouw op geen enkele manier minder is dan de man'

'Het behandelen van andere mensen met spot en minachting kan alleen leiden tot pijn, lijden en verdeeldheid. Daar tegenover zijn tolerantie en wederzijds respect de hoekstenen waarmee we vreedzame en harmonieuze samenleving kunnen opbouwen.'

'Wij Ahmadi moslims bevinden ons niet onder de mensen die de huidige wanorde en onrust creëren of die daaraan deelnemen. Wij zijn juist de mensen die verlangen naar vrede in de wereld. Wij zijn de mensen die trachten de wereld te genezen. Wij zijn de mensen die trachten de mensheid te verenigen. Wij zijn de mensen die trachten alle haat en vijandschap om te vormen in liefde en genegenheid. En wij zijn beslist de mensen die ons iedere mogelijke inspanning getroosten om wereldvrede te vestigen.'

In de Nederlandse media:



Elsevier Weekblad, 10 april 2017:

'De Kalief die liefde predikt: meer aanhangers dan IS'



Omroep Gelderland, 9 oktober 2015:

'De belangrijkste persoon ter wereld' sluit bezoek aan Nederland af'



Reformatorisch Dagblad, 7 oktober 2015:

'Deze Kalief is welkom in het parlement'



Almere Deze Week, 2 oktober 2019:

'Kalief van Vrede opent moskee poort'



De Kanttekening, 30 november 2018:

Ahmadiyya-Kalief: 'We moeten ijveren voor vrede en respect'