

Al-Islaam

DE HEILIGE KORAN VERDEDIGER VAN DE MENSENRECHTEN



De Heilige Koran

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“En aanbidt Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.”

(De Heilige Koran 4:37)

Gezegde van de Heilige Profeet Mohammed^(s)

“De gehele schepping is de familie van God, en degene die Zijn schepping het meeste ten dienste staat, is het meest geliefd bij God”

(Overleverd door Anas. Mishkat Al-Masabih, 3:1392; geciteerd uit Bukhari)

Uit de geschriften van de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as)

“Een religie zonder universeel mededogen is geen ware religie! Op dezelfde manier is een persoon zonder mededogen niet menselijk. Onze God maakt geen onderscheid tussen verschillende volkeren. Dit blijkt uit het feit dat Hij dezelfde kennis en kwaliteiten aan de Ariërs heeft geschonken als aan de mensen in Arabië, Perzië, Syrië, China, Japan, Europa en Amerika. De aarde, door God geschapen, biedt een gelijk platform voor iedereen. Zijn zon, maan en vele sterren zijn een bron van verlichting en voordelen voor ons allemaal. Evenzo profiteren alle volkeren van de elementen die Hij heeft geschapen, zoals lucht, water, vuur en aarde, en op dezelfde manier van andere producten die door Hem geschapen zijn zoals graan, fruit, geneeskrachtige stoffen, enz. Deze eigenschappen van God leren ons de les dat ook wij ons grootmoedig en vriendelijk moeten gedragen tegenover onze medemensen en niet en niet bekrompen of gierig.”

(Paighame-Sulh, Ruhani Khazain, vol 23, blz. 439-440)

Inhoudsopgave

4	Voorwoord
6	Twee belangrijke plichten van een Moslim: De rechten van Allah en de rechten van de medemens
10	Broederlijke liefde in de Ahadith: Beperkt tot mede-Moslimes of universele menselijkheid?
13	De Heilige Koran: Verdediger van de mensenrechten
17	Vervullen van de rechten van anderen
20	Vrouwenrechten in de Islam
23	Islam en de rechten van onderdanen
26	Recensie over het boek “Islam & Human Rights”
28	Recensie over het boek “Het leven van Mohammed ^(s) ”
30	Vraag en antwoord met de Kalief
32	Activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

AUTEURSRECHT:

Op de artikelen an Al-Islam rust auteursrecht. Dit heeft ook betrekking op de vorige Al-Islam bladen. Wilt u een korter of langer fragment van een artikel overnemen, neem dan contact met ons op.

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

- (s)** Sallallāho ‘Alaihi wa sallam:
Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.
- (as)** ‘Alaihis salām:
Vrede zij met hem.
- (ra)** Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum:
Moge Allah welbehagen in hem/haar hebben.
- (rh)** Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā:
Moge Allah zij hem/haar genadig zijn.
- (aba)** Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-‘Aziz:
Moge Allah de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand/Hulp.



**AHMADIYYA
MOSLIM GEMEENSCHAP**

Nederland

Voorwoord

Geachte lezers,

Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuahu Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn

Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de periode juli t/m september 2023. Al-Islaam heeft een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirzā Bashir-ud-din Mahmood Ahmad^(ra), die de Tweede Kalief (Khalifa) van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad^(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de vijftiende editie.

Het thema van deze editie is **‘De Heilige Koran: Verdediger van de mensenrechten’**.

De reden dat er voor dit thema is gekozen, is dat er luide stemmen zijn die beweren dat de Islām en de mensenrechten onverenigbaar zijn en dat de Islām zelfs een bedreiging zou vormen voor de mensenrechten. In werkelijkheid zijn de Islām en haar heilige boek, de Koran, juist fervente verdedigers van de mensenrechten. *U vraagt zich waarschijnlijk af hoe het mogelijk is dat de Islam en de Heilige Koran worden gezien als verdedigers van mensenrechten, terwijl in sommige delen van de Moslimwereld en door bepaalde groeperingen terrorisme, onderdrukking en geweld voorkomen.*

We begrijpen dat het negatieve beeld dat soms wordt geschetst over de Islām hieruit voortkomt en verder gevoed wordt door de invloed van Westerse propagandamedia. Het is echter essentieel om onderscheid te maken tussen de ware leerstellingen van de Islām en de handelingen van extremisten die de Islām verkeerd interpreteren en misbruiken. Extremisten handelen duidelijk in strijd met elk concept van mensenrechten. De meeste gelovige Moslims verwerpen deze praktijken ook, omdat ze ingaan tegen de ware leerstellingen van de Islām, die gebaseerd zijn op vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en mededogen.

Het is verder interessant om te weten dat de Islām en de bijbehorende tradities een diepgaande invloed hebben gehad op de ontwikkeling van mensenrechten. De Magna Carta uit het jaar 1215 wordt over het algemeen beschouwd als de oudste grondwet ter wereld en een symbool voor mensenrechten, terwijl de Grondwet van Medina, opgesteld in het jaar 622, meer aandacht verdient als de eerste democratische geschreven grondwet ooit. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Daarnaast mag men niet vergeten dat de Laatste Preek van de Heilige Profeet Mohammed^(s) in het jaar 632 het allereerste mensenhandvest is, waarin belangrijke mensenrechten werden benadrukt, lang voor het ontstaan van de Magna Carta in het jaar 1215 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948. Deze historische feiten tonen aan dat de Islam en de bijbehorende geschriften een rijke bron zijn van mensenrechten die niet onderschat mag worden.

Het is belangrijk hierbij op te merken dat leerstellingen van de Islām duidelijk de geest en het doel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) onderschrijven. De Verklaring van Caïro inzake de Mensenrechten in de Islam (CDHRI) is een islamitische reactie op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en is uitgegeven door meer dan vijftig Moslimlanden in 1990. Het verschilt van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op het gebied van vrouwenrechten en vrijheid van religie.¹ Hoewel de Verklaring van Caïro inzake de Mensenrechten in de Islām gedwongen bekering tot de Islām verbiedt, garandeert het geen volledige vrijheid van religie. Het verbiedt ook expliciet afvalligheid, wat overeenkomt met het standpunt van sommige Moslimlanden die de doodstraf voor afvalligheid voorschrijven.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap daarentegen heeft de doodstraf voor afvalligheid consistent afgewezen, het wordt nergens voorgeschreven in de Heilige Koran.² In deze editie hebben we met het oog op het bovengenoemde een boekreview gewijd aan het boek *“Islam and Human Rights”* van Muhammad Zafrullah Khan^(ra), President van het Internationaal Gerechtshof. Hierin onderzoekt hij de relatie tussen de Islām en mensenrechten en weerlegt hij misverstanden die vaak worden verspreid.

In deze editie zullen we dieper ingaan op de Islām als fervente verdediger van mensenrechten. We zullen ontdekken dat de Islām, en haar heilige boek de Koran, een uitgebreid kader biedt voor het beschermen en bevorderen van mensenrechten. In de islamitische juridische terminologie is “al-haqq” het meest passende woord dat overeenkomt met het Nederlandse woord “recht”. Volgens de Islām zijn er twee essentiële plichten die een Moslim moet naleven: *Ḥuqūq Allāh* (rechten van Allāh) en *Ḥuqūq al-‘Ibād* (rechten van mensen). Deze rechten zijn gebaseerd op Goddelijke openbaringen en hebben tot doel het goede te doen, kwaad en onrecht jegens anderen te vermijden. *Ḥuqūq al-‘Ibād* kan dus worden beschouwd als het meest nauw verwante begrip aan de seculiere term “mensenrechten”.

In deze editie zullen we deze essentiële plichten van een Moslim verder toelichten, en wat de Heilige Koran zegt over mensenrechten. *Wat vermeldt de Heilige Koran bijvoorbeeld over de rechten van ouders, kinderen, zussen en broers, burens, wezen, vrienden, zieken en onderdanen? We zullen ook de rol van de Islām onderzoeken bij het oplossen van slavernij en de universele aard van broederlijke liefde analyseren in de Ahadith. Wat is de visie van de Islām over slavernij? En geldt broederlijke liefde alleen voor Moslims onderling of ook voor niet-Moslims?*

Volgens sommige bronnen heeft het gebrek aan nadruk op de rechten van medemensen, Huqūq al-ʿIbād, in religieuze preken en Moskeeën geleid tot morele, sociale, politieke en economische achteruitgang in de Moslimgemeenschap. Het naleven van Huqūq al-ʿIbād, zoals voorgeschreven in de Heilige Koran en profetische tradities (Ahadith), is essentieel om deze problemen aan te pakken en bij te dragen aan een rechtvaardige en harmonieuze samenleving.

In de hedendaagse wereld zien we verder dat grootmachten selectief zijn in het bevorderen van democratie en mensenrechten als het hun goed uitkomt, afhankelijk van hun eigen belangen. De Islām daarentegen benadrukt de principe van rechtvaardigheid en integriteit. In de Islām worden *drie fasen van menselijke relaties* (Heilige Koran: 16:91) genoemd. De eerste fase is *absolute rechtvaardigheid* ('adl), wat essentieel is voor vrede en door iedereen moet worden nageleefd. De tweede fase is *goedheid* (ihsān), waarbij Allāh ons vraagt om oprechte goedheid te tonen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. De derde fase is *verwantschap* (itā'i dhil qoerbā), waarbij anderen als familie worden behandeld, zonder eigenbelang en zonder iets terug te verwachten.

Volgens het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) kan het toepassen en verspreiden van deze drie vormen van goedheid (Heilige Koran: 16:91) leiden tot een betere wereld. Het ultieme doel is het ontwikkelen van een samenleving waarin *absolute rechtvaardigheid*, *goedheid* en *verwantschap* diep geworteld zijn in het collectieve bewustzijn en door iedereen worden beoefend. Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) heeft herhaaldelijk mensenrechten en rechtvaardigheid benadrukt. In deze editie treft de lezer enkele mooie toespraken van Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) waarin mensenrechten uitvoerig worden behandeld.

Vermeldenswaardig is dat het islamitische concept van mensenrechten in bepaalde opzichten verschilt van het Westerse concept. Islamitische mensenrechten zijn theocentrisch en gebaseerd op de openbaringen van Allāh, terwijl seculiere mensenrechten alleen voortkomen uit door mensen gemaakte wetten die onderhevig zijn aan verandering. Islamitische mensenrechten leggen de nadruk op plichten om anderen rechtvaardig en eerlijk te behandelen, terwijl het Westerse concept meer gericht is op eigen rechten en minder aandacht besteedt aan waarden en de plicht om de rechten van anderen te respecteren. Een illustratief voorbeeld is dat beledigende cartoons over de Heilige Profeet Mohammed^(s) niet worden beschouwd als gebrek aan respect of als ontwrichtend voor de samenleving, maar eerder worden beschouwd als een uiting van de vrijheid van meningsuiting.³

Als laatst is het belangrijk om te vermelden dat sommige Moslimjuristen geloven in universalisme en voor een vorm van modernisering van de Islam pleiten. In het Westen horen we ook geluiden dat de Islām geliberaliseerd moet worden. Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) heeft verklaard dat de Heilige Koran het Goddelijke boek van Allāh is en dat Allah heeft beloofd het te beschermen. De leerstellingen van de Heilige Koran zijn nooit veranderd en zullen blijven bestaan tot de Laatste Dag. De Heilige Koran behandelt verschillende onderwerpen, zoals wetenschap, de rechten van Allāh en de rechten van de mens. Daarom is er geen behoefte aan een nieuwe "verlichting" binnen de Heilige Koran. Mensen die pleiten voor verandering in de Heilige Koran hebben mogelijk niet diep genoeg nagedacht over de inhoud ervan of hebben zich alleen gebaseerd op commentaren van mensen die niet volledig in de diepte van de Heilige Koran zijn gedoken. Hierover leest u meer in dit Blad.

Tenslotte hebben we het voorrecht om een exclusief vraag- en antwoordgesprek met de internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief), te presenteren.

We hopen dat deze editie van ons tijdschrift bijdraagt aan een beter begrip van de ware boodschap van de Islām en haar inzet voor mensenrechten. Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele thema's veel interessante en waardevolle informatie in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen behalen. Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig iets van zijn gading en richt zich dus tot een breed lezerspubliek.

Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, verzoening, gelijkwaardigheid, eenheid en vrede.

Moge Allāh, de Almachtige, de mensheid in de wereld beschermen en in staat stellen deze mooie boodschap te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot bezinning kan komen en de wereld een hemelse verblijfplaats wordt. Alle lof behoort tot Allāh, de Heer der Werelden.

BRON:

1. <https://www.alislam.org/updates/islam-universal-human-rights-and-cairo-declaration/>
2. <https://www.alislam.org/book/punishment-apostasy-islam/>
3. <https://bieb.islamnu.nl/product/mohammed-en-de-karikaturen-tijdschrift-kwartaal-1-2020/>

Met vriendelijke groet,
Redactie Al-Islaam

COLOFON:

Hoofdredacteur: Saeed Ahmad Jatt
Redactie: Ahmad Said Ikhlaif, Youssef Ikhlaif
Administratie: Ahmad Said Ikhlaif
Vertaling: Nabeel Siddiqui, Kashif Akmal, Rashid Siddiqie, Noor Ahmad Raza Hassan, Ahmed Butt
Tekstcontrole: Nabeel Siddiqui, Ataul Latief Verhagen, Muhammad Ahmad Tariq, Kamal Malhi, Tahira Robina Joemannbaks
Eindcorrectie: Ahmad Said Ikhlaif, Youssef Ikhlaif
Vormgeving: Naseer Ahmed Arsalan, Hamaad Akmal, Muhammad Ahmad Tariq
Distributie: Azhar Ali Naeem
PR-afdeling: Kashif Akmal
Website: Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal

Email: alislam@islamnu.nl

Twee belangrijke plichten van een Moslim: De rechten van Allah en de rechten van de medemens

Door de heer Youssef Ikhlaf

INLEIDING

Degenen die kritiek hebben op de Islam beweren vaak dat de Islam de mensenrechten niet respecteert. Ze schrijven ook bepaalde handelingen van sommige onwetende Moslims of onwetende leiders in sommige landen toe aan de Islam, terwijl de Islam wordt vertegenwoordigd door de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed^(s).

Critici hebben in naam van mensenrechten bijgedragen aan chaos in de wereld en zij beschuldigen de Islam ervan dat het de uitoefening van deze rechten belemmert. Ze roepen om vrede zolang het in hun belang is, maar verwerpen het zodra hun belangen niet overeenkomen. Echter, de Heilige Koran is een volmaakt boek dat zowel de rechten van Allah als de rechten van de mens voorschrijft en absolute rechtvaardigheid benadrukt. Het is een krachtige voorvechter van mensenrechten en streeft verder dan alleen eigenbelang. De boodschap van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed^(s) is dat het vestigen van ware vrede alleen mogelijk is wanneer men gelooft in de ene God zonder deelgenoten, en dat Hij wil dat alle mensen in vrede en harmonie samenleven.

In Zijn oneindige genade heeft God de Beloofde Messias en Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap naar deze wereld gezonden. Hij is de trooster en verlosser van deze tijd, die als een bron van leiding fungeert. Zijn huidige opvolger, het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) benadrukte:¹

“We moeten bereid zijn om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn achtergelaten.”

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) en zijn opvolgers, de Khulafa (Kaliefen), hebben herhaaldelijk verklaard dat de Heilige Koran twee belangrijke geboden benadrukt. Deze geboden vormen de kern van de Islamitische leer en zijn essentieel voor het vestigen van vrede en harmonie in de samenleving. In dit artikel en in deze editie van Al-Islaam zullen we hier uitgebreid op ingaan en de tijdloze rechten belichten die met name in de Heilige Koran zijn vastgelegd en die de sleutel vormen tot ware vrede.

Wat zijn de twee geboden?

HUQŪQ ALLĀH EN HUQŪQ-UL-‘IBĀD

حقوق الله “Huqūq Allāh”: Deze term vertaalt zich naar de “Rechten van God” of de “Rechten van Allah.” Het omvat de plichten die mensen hebben ten opzichte van hun Schepper volgens de Islamitische leer. Deze rechten omvatten aspecten van aanbidding, gehoorzaamheid aan goddelijke geboden en het vervullen van religieuze verplichtingen.

حقوق العباد Huqūq-ul-‘ibād: Deze term vertaalt zich naar de “Rechten van Dienaren” of de “Rechten van Mensen.” Het verwijst naar de rechten en verantwoordelijkheden die individuen ten opzichte van elkaar hebben in de

samenleving. Deze rechten omvatten verschillende aspecten van menselijke interacties.

MORALITEIT EN SPIRITUALITEIT

Hoe verhouden Huqūq Allāh en Huqūq-ul-‘ibād zich tot moraliteit en spiritualiteit?

Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad^(ra), de Tweede Khalifa (Kalief) zei² dat het religieuze leven twee aspecten heeft:

Moraliteit;
Spiritualiteit.

Een persoon met een goede morele karakter kan alleen moreel juist zijn en niet per se religieus. Van menselijke handelingen worden diegenen die betrekking hebben op andere mensen en intermenselijk van aard zijn, moraal genoemd. Dezelfde handelingen, wanneer ze betrekking hebben op God, worden spiritueel genoemd en maken deel uit van het spirituele leven van de mens. Zo zijn moraliteit en spiritualiteit nauw met elkaar verbonden. Het enige verschil tussen beide is dat wanneer onze activiteiten gericht zijn op mensen, ze als morele activiteiten worden beschouwd; wanneer ze gericht zijn op God, worden ze spiritueel. De rechten die aan Allah verschuldigd zijn omvatten de Eenheid van God en liefde en gehoorzaamheid aan de Almachtige Schepper die de grootste eigenschappen bezit. En de rechten die van de schepping omvatten vriendelijkheid jegens de mensheid.

DE LINK TUSSEN DE RECHTEN VAN ALLAH EN DE RECHTEN VAN DE MENSHEID

Kunnen de rechten van de mensheid vervuld worden als de rechten van Allah niet vervuld worden?

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) zei:³

“Het is waar dat de rechten van de samenleving niet kunnen worden geëerd tenzij en totdat wordt erkend dat er één Schepper van dit universum is, dat er niemand waardig is om aanbeden te worden behalve Hem, en dat er geen partners met Hem geassocieerd mogen worden. Wanneer dit is gedaan en een ware overtuiging in God is gevestigd, kan de wereld zich op weg begeven naar het vestigen van ware vrede.”

Waarom is dit zo?

Twee redenen liggen hieraan ten grondslag:

Wanneer de Schepper wordt erkend die de Heer is van de Moslims, Christenen, Joden, Hindoes...; de Onderhouder van alle mensen, hoe kan er dan ooit haat in iemands hart ontstaan voor wie dan ook?

Sinds de wereld achteloos is geworden in het naleven van haar rechten tegenover haar Schepper zien we dat onrechtvaardigheid doorgedrongen is tot elk niveau van de samenleving. Als de mensheid zich niet tot haar Schepper

keert en een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover God ontwikkelt, kan rechtvaardigheid nooit zegevieren. En zonder rechtvaardigheid, zal er nooit vrede kunnen zijn. Het Westen wordt vandaag overheerst door agnosticisme en atheïsme. In een dergelijk wereldbeeld, waarin er geen Hogere Macht is aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn, is er weinig stimulans voor mensen om rechtvaardigheid in acht te nemen wanneer hen dat niet gelegen komt. En dit is waarom het geloof in een Schepper noodzakelijk is.

Hieronder zullen we dit verder toelichten in de woorden van Zijn Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:⁴

“Het vestigen van ware vrede kan alleen gebeuren wanneer men gelooft dat er een God is die wil dat alle mensen in vrede leven. Alleen wanneer een persoon dit gelooft en er dienovereenkomstig naar handelt, kunnen de verlangens van de persoon zich uitstrekken naar datgene wat buiten hun beperkte eigenbelang ligt. Hun verlangens zullen gericht zijn op datgene wat gunstig is voor de mensheid in het algemeen. Wanneer dit wordt gerealiseerd, zullen de normen van ons denken en onze verlangens naar het vestigen van vrede op een volledig nieuw niveau liggen; we zullen niet denken vanuit het perspectief van wat voor ons voordelig is, maar we zullen nadenken over hoe het de wereld zal beïnvloeden. Wereldse mensen vernietigen altijd de vrede van anderen voor hun eigen belangen. Maar zij die geloven dat er een Goddelijk Wezen is, zullen nooit durven handelen op deze manier, omdat ze beseffen dat als ze verkeerd handelen, een Almachtige Wezen hun ondergang zal veroorzaken.”

DE HEILIGE KORAN OVER DE RECHTEN VAN ALLAH

Hier zijn enkele verzen uit de Heilige Koran die betrekking hebben op de rechten van Allah en de rechten van de medemens:

Monotheïsme (Tawhid):

“ En aanbidt Allah en vereenzelvig niets met Hem (...)”⁵

Gehoorzaamheid:

“O, jij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en wendt u niet van hem af, terwijl jij hoort.”⁶

Gebed:

“En onderhoudt het gebed (...)”⁷

“En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”⁸

Dankbaarheid:

“Indien jij ondankbaar zijt; Allah is zeker onafhankelijk van u. Maar Hij houdt niet van ondankbaarheid onder Zijn dienaren. En als jij dankbaar zijt, zal Hij in u behagen hebben - En geen lastdragende kan de last van een ander dragen - Dan is uw terugkeer tot uw Heer: en Hij zal u mededelen wat gij deedt. Zeker, Hij weet goed wat in uw innerlijk is.”⁹

DE HEILIGE KORAN OVER DE RECHTEN VAN DE MENS

Sticht geen wanorde op aarde:

“Maar zoek door hetgeen Allah u heeft gegeven het

tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen, die onheil stichten, niet lief.”¹⁰

Goede daden:

“Voorzeker, zij die geloven en goede daden doen en het gebed houden en de Zakaat betalen, hun beloning is bij hun Heer en voor hen is geen vrees, noch zullen zij treuren.”¹¹

Vriendelijkheid voor ouders, verwanten, burenen, behoeftigen en onderdanen:

“En aanbidt Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.”¹²

De heiligheid van het menselijk leven:

“Wie ook een mens doodt (...) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”¹³

Respect voor anderen:

“O, jij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.”¹⁴

Sociale verantwoordelijkheid:

“Degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaat betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij Allah.”¹⁵

Vrijgevigheid en geen verkwisting:

“En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig noch vrekking zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in.”¹⁶

Rechtvaardigheid:

“O, jij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichterbij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.”¹⁷

Het is belangrijk op te merken dat deze verzen slechts enkele voorbeelden zijn en dat de Heilige Koran veel meer verzen bevat die betrekking hebben tot onze plichten die wij dienen te vervullen jegens zowel Allah als de medemens.

DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED^(s) OVER DE RECHTEN VAN ALLAH EN DE RECHTEN VAN DE MENS

De Heilige Profeet Mohammed^(s) benadrukte het belang van dienstbaarheid aan de mensheid:

“Abu Hurairah^(ra) vertelt dat de Heilige Profeet

Mohammed^(s) zei: “Op de Dag des Oordeels zal Allah de Almachtige zeggen: ‘O zoon van Adam! Ik smeekte u om voedsel en u gaf Mij niets.’ Hij zal antwoorden: ‘Hoe kon ik U voeden, terwijl U de Heer van de Werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Heeft u niet beseft dat toen een dienaar van Mij u om eten vroeg, u weigerde aan zijn behoefte te voldoen? Als u hem te eten had gegeven, dan zou Ik dat hebben gewaardeerd alsof u het voor Mij had gedaan.’”¹⁸

De Heilige Profeet Mohammed^(s) zei ook:¹⁹

“De gehele schepping is de familie van God, en hij die Zijn schepping het meeste ten dienst staat, is het meest geliefd bij God.”

En een instructie van de Heilige Profeet Mohammed^(s):

“Niemand van u zal een ware gelovige worden totdat hij voor zijn broeder verlangt wat hij voor zichzelf verlangt”.²⁰

Broederschap in de Islam is een allesomvattend concept dat gebaseerd is op goede omgang met anderen, anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, en het verenigen op basis van gemeenschappelijke waarden.

DE BELOOFDE MESSIAS EN IMAM MAHDI^(AS) OVER DE RECHTEN VAN ALLAH EN DE RECHTEN VAN DE MENS

Hieronder volgen enkele citaten van de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as), over de rechten van Allah en de rechten van de mens.

“De essentie van religie is gebaseerd op slechts twee overheersende aspecten, namelijk de rechten die aan God toekomen, en de rechten die aan Zijn schepping toekomen.”²¹

“Het is de moeite waard om te onthouden dat religie gebaseerd is op twee rechten. Het eerste is het recht dat men aan God verschuldigd is. Dit omvat de manier waarop men in God moet geloven en Hem moet vertrouwen en de manier waarop Hij aanbeden moet worden. Het tweede recht is het recht dat men aan Gods schepping moet verlenen. Dit omvat hoe men mededogen, liefde, vriendelijkheid en welwillendheid moet betonen aan Gods schepping en hun kwellingen, pijn en verdriet moet verlichten.”²²

“De shariah heeft slechts twee componenten. De eerste is het recht van God en de tweede is het recht van de mens.”²³

“Wat is het recht van God? Het is om Hem te aanbidden en niemand anders bij Hem te betrekken, en om bezig te zijn met het gedenken van Allah, Zijn geboden op te volgen en Zijn verboden te vermijden, en alles wat verboden is te mijden, enzovoort.”²⁴

“Het recht van de mens, in het kort, is om niemand wreed te behandelen, de rechten van niemand te schenden [...]”

²⁵

“Een religie zonder universeel mededogen is geen ware religie! Op dezelfde manier is een persoon zonder mededogen niet menselijk. Onze God maakt geen onderscheid tussen verschillende volkeren. Dit blijkt uit het feit dat Hij dezelfde kennis en kwaliteiten aan de Ariërs heeft geschonken als aan de mensen in Arabië, Perzië, Syrië, China, Japan, Europa en Amerika. De aarde, door God geschapen, biedt een gelijk platform voor

iedereen. Zijn zon, maan en vele sterren zijn een bron van verlichting en voordelen voor ons allemaal. Op dezelfde manier heeft de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) degenen die Hij heeft geschapen, zoals lucht, water, vuur en aarde, evenals andere producten zoals graan, fruit en geneeskrachtige middelen, gedeeld met iedereen. Deze eigenschappen van God leren ons dat we ruimhartig en vriendelijk moeten zijn tegenover onze medemens en niet bekrompen of gierig.”²⁶

“De religie heeft twee volmaakte delen. Eén is om God lief te hebben en de ander is om de medemens zo lief te hebben dat men hun problemen beschouwt als zijn eigen problemen en daarvoor bidt.”²⁷

“Mededogen en sympathie voor de mensheid is een uitstekende vorm van aanbidding en een geweldig middel om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen.”²⁸

“Allah de Almachtige zegt: Wees sympathiek jegens mensen, ongeacht hun geloof en etniciteit. Voed de armen, bevrijd de slaven, en verlicht degenen die in schulden zitten. Wees behulpzaam aan de onderdrukten. En toon ware mededogen aan de mensheid.”²⁹

“U moet uw mededogen naar Gods schepping uitbreiden alsof zij uw eigen bloedverwanten zijn, zoals moeders hun kinderen behandelen. Iemand die oprecht goedgevoelt zoals een moeder met natuurlijke passie, kan nooit opscheppen over zijn daden.”³⁰



Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
De Beloofde Messias & Imam Mahdi^(as)

DEFINITIE VAN HET MOTTO
“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Het motto *“Liefde voor iedereen, haat voor niemand”* van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een weerspiegeling van de perfecte leerstellingen van de Islam in de Heilige Koran en het uitstekende voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed^(s).

Tijdens zijn vrijdagpreek op 9 mei 2014 gaf Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) een uitleg van het motto en zei:³¹

“We gebruiken dit motto om aan te geven dat de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geen wrok of haat koesteren jegens iemand, en dat de Islam ons leert om van anderen te houden, hen met respect te behandelen en hen te dienen. Het motto geeft ook aan dat we samen willen leven door de muren van haat af te breken. Wanneer we de mensheid dienen of de boodschap van de Islam aan de wereld verspreiden, doen we dat omdat we van onze medemensen houden en de zaden van haat uit hun harten willen verwijderen en in plaats daarvan de zaden van liefde en harmonie willen planten.”

In een interview zei³² hij ook:

“Ons motto van ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’ is gebaseerd op de leerstellingen van de Islam. De Heilige Koran zegt dat mensen elkaar moeten liefhebben, voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten respecteren. De Heilige Koran zegt dat u rechtvaardig en eerlijk moet zijn, zelfs tegen degenen die u tegenstand bieden. Daarom zijn Ahmadi-Moslams sympathiek en medelevend jegens alle mensen.”

EEN OPROEP AAN DE WERELD DOOR
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD^(ABA)

Ter afsluiting, Zijn Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) herinnerde Ahmadi-Moslams aan hun grote verantwoordelijkheden en zei:³³

“Vandaag is deze taak [het vestigen van vrede] toevertrouwd aan de Gemeenschap van de Beloofde Messias^(as). Als we, in overeenstemming met deze taak, ook nalaten om onze rol te vervullen in het vestigen van vrede op alle niveaus van de samenleving, te beginnen bij onze eigen huizen, helemaal tot op internationaal niveau, dan hebben we geen garantie dat we zelf in vrede zullen leven, evenmin onze toekomstige generaties of de wereld in het algemeen. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om het middel te zijn om de wereld uit een staat van eeuwige duisternis te leiden naar een staat van eeuwig licht. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen onze verplichtingen op de beste manier te vervullen.”

Hij herinnerde ook de mensheid in het algemeen en politici in het bijzonder in de volgende woorden:

“Ik heb tegen de mensen van de wereld - tegen politici, tegen leiders - de hele tijd gezegd dat ze zichzelf moeten veranderen en moeten streven naar ware rechtvaardigheid, absolute rechtvaardigheid in de wereld, en hun plichten tegenover hun Schepper en hun medemensen moeten vervullen. Anders is er geen garantie voor wat er zal gebeuren, en wat we kunnen zien is een zeer donker en somber einde van deze wereld.”³⁴

BRON:

1. <https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2018/03/head-ahmadiyya-muslim-community-addresses-humanity-first-international-conference/>
2. The way of the seekers, pagina 15
3. <https://www.alislam.org/updates/fulfilling-rights-of-others/>
4. <https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/jalsa-salana-germany-2022/>
5. De Heilige Koran 4:37
6. De Heilige Koran 8:21
7. De Heilige Koran 2:11
8. De Heilige Koran 2:187
9. De Heilige Koran 39:8
10. De Heilige Koran 28:78
11. De Heilige Koran 2:278
12. De Heilige Koran 4:37
13. De Heilige Koran 5:33
14. De Heilige Koran 49:12
15. De Heilige Koran 22:42
16. De Heilige Koran 25:68
17. De Heilige Koran 5:9
18. Sahih Muslim
19. Mishkaat
20. Bukhari
21. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as), Ruhani Khaza'in, Vol.3, blz.119. Zie ook: <https://www.alislam.org/articles/need-for-religion/>
22. Idem
23. Malfuzat [Engels], Vol. 10, p. 407
24. Malfuzat [English], Vol. 10, p. 407
25. Malfuzat [English], Vol. 10, p. 407
26. Paighame-Sulh, Ruhani Khaza'in, vol. 23, blz. 439-44
27. Nasim-e-Dawat, Ruhani Khazain, Deel 19, Blz. 464
28. Malfuzat, deel 4, Blz. 438
29. Noer-ul-Quran, Nummer 2, Ruhani Khazain, Deel 9, Blz. 434
30. Kashti Nuh, Ruhani Khazain, Deel 19, Blz. 30
31. <https://www.alislam.org/friday-sermon/2014-05-09.html>
32. (Interview met Radio 24syv, 10 mei 2016, Denemarken)
33. <https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/jalsa-salana-germany-2022/>
34. <https://www.stopww3.co.uk/post/the-caliph-of-peace-warned-of-world-war-but-did-the-world-listen>
<https://www.alhakam.org/world-war-iii-russia-ukraine>



Broederlijke liefde in de Ahadith: beperkt tot mede-Moslams of universele menselijkheid?

Door de heer Youssef Ikhlaf

INLEIDING

In dit artikel wordt de betekenis van 'broeder' in een uitspraak van de Heilige Profeet Mohammed^(s) besproken en een diepgaande analyse gemaakt om na te gaan of deze term verwijst naar Moslimbroeders- en zusters of naar de gehele mensheid.

DE OVERLEVERING WAARIN "BROEDER" STAAT

Anas ibn Malik^(ra) overleverde dat de Heilige Profeet Mohammed^(s), zei:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Niemand van jullie is een ware gelovige totdat hij voor zijn broeder liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft."

In de genoemde Hadith wordt "أَخِيهِ" (akhihi) genoemd. Het is afgeleid van het Arabische woord "أَخ" (akh), wat "broeder" (broer) betekent. Er zijn sommige religieuze leiders die deze Hadith interpreteren als voornamelijk van toepassing op medemoslams. Zij vinden dat de term "broeder" in deze context specifiek verwijst naar Moslimbroeders- en zusters en niet noodzakelijk naar de gehele mensheid.

Is het werkelijk zo dat "broeder" hier alleen verwijst naar moslimbroeders- en zusters?

INTERPRETATIE VAN DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED^(s)

Het is van groot belang om te kijken naar wat de Heilige Profeet Mohammed^(s) nog meer heeft gezegd over ditzelfde onderwerp, om een beter beeld te krijgen van wat de betekenis is en welke betekenissen vroegere vrome Moslimgeleerden hebben gegeven aan het woord "akh". Laten we ons in eerste instantie richten op de andere relevante Ahadith (overleveringen) met betrekking tot dit onderwerp. In een andere overlevering zei de Heilige Profeet Mohammed^(s):²

حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Totdat hij voor zijn buurman liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft."

In de bovengenoemde overleveringen wordt het woord dat verwijst naar "broeder" niet expliciet meer genoemd. De term "li-jārihi" wordt dit keer genoemd en dat verwijst naar "buurman".

In een andere overlevering zei de Heilige Profeet Mohammed^(s):³

لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

"De dienaar bereikt de werkelijkheid van het geloof niet totdat hij voor de mensen liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft aan goeds."

Deze overlevering wordt "broeder" ook niet expliciet genoemd. De term "لِلنَّاسِ" (lil-nās) verwijst naar "mensen" of

"mensheid" in het algemeen. Deze overlevering benadrukt dat een persoon de ware essentie van geloof niet bereikt totdat ze voor anderen liefhebben wat ze voor zichzelf liefhebben, zonder een specifieke relatie zoals een broeder te vermelden. Het concept strekt zich uit tot alle individuen en bevordert een gevoel van zorg, medeleven en goede wil jegens anderen.

INTERPRETATIE VAN VROEGERE VROME GELEERDEN

Vroegere vrome geleerden hebben "broeder" in deze overlevering geïnterpreteerd als universele broederschap, omdat andere profetische overleveringen liefde voor de "buurman" en "mensen" noemen, wat ook niet-Moslams en ongelovigen omvat.

Al-Nawawi geeft commentaar op deze overlevering en schrijft:⁴

الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبا والمراد بالمحبة إرادة الخير والمنفعة ثم المراد المحبة الدينية لا المحبة البشرية

"Dit wordt geïnterpreteerd als algemene broederschap, zodat het de ongelovige en de Moslim omvat. Daarom zou hij voor zijn broeder de ongelovige liefhebben wat hij voor zichzelf liefheeft, namelijk zijn bekering tot de Islam, net zoals hij zou houden van zijn broeder Moslim dat hij in de Islam blijft. Daarom wordt het aanbevolen om voor de ongelovigen te bidden om geleid te worden. De betekenis van liefde hier is de intentie voor het goede en voordeel. Dit is religieuze liefde, niet menselijke liefde."

En Ibn Hajar Al-Haytami schrijft:⁵

ولفظ الناس يشمل الكفار فينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام وما يتفرع عليه من الكمالات

"Wat duidelijk is, is dat het gebruik van het woord 'broeder' gebaseerd is op de breedste betekenis ervan, zodat het passend is dat elke Moslim liefheeft dat de ongelovigen de Islam hebben en de deugden die daaruit voortvloeien."

HET STANDPUNT VAN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

Als we naar het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kijken dan zien we dat het niet alleen gaat over het verlangen dat ongelovigen door God worden geleid, het omvat ook een ruimere betekenis van menselijke liefde en sympathie. Al-Nawawi ondersteunt ook deze betekenis in een ander citaat dat later in dit artikel wordt genoemd.

De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) zei:⁶

"Het beginsel waaraan wij ons houden is dat wij vriendelijkheid in ons hart hebben voor het gehele mensdom. Als iemand ziet dat het huis van een buurman die Hindoe is in brand staat en niet naar voren treedt om te helpen de brand te blussen, dan verklaar ik waarlijk dat hij niet tot mij behoort. Als iemand van mijn volgelingen ziet dat iemand tracht een Christen te

doden en zich niet inspant hem te redden, dan verklaar ik waarlijk dat hij niet tot ons behoort.”

Hij zei ook:⁷

“Ik verkondig aan alle Moslims, Christenen, Hindoes en leden van de Arya Samadj dat ik in de wereld geen vijand heb. Ik bemin het mensdom met de liefde die een medelijdende moeder haar kinderen toedraagt; zelfs meer. Ik ben alleen de vijand van de valse leringen die de waarheid doden. Menselijke sympathie is mijn plicht. Mijn beginsel is het de leugen to verwerpen. Ik verwerp heidendom, verkeerd handelen, wangedrag, onrechtvaardigheid en immoraliteit.”

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) zei:⁸

“Een gouden principe, gegeven door de Stichter van de Islam^(s), is dat een ware moslim ‘moet wensen voor anderen wat hij voor zichzelf wenst.’ Ik geloof dat dit eenvoudige en diepgaande punt, indien in praktijk gebracht, niet alleen door Moslims maar door alle mensen, de sleutel is tot blijvende vrede in de samenleving.”

In een andere overlevering van deze traditie zei de Heilige Profeet Mohammed^(s):⁹

لا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

“De dienaar bereikt de realiteit van het geloof niet totdat hij voor mensen liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft aan goedheid.”

Al-Munawi geeft commentaar op dergelijke overleveringen en schrijft:¹⁰

الكمالات من عليه يتفرع وما الإسلام للكافر يحب أن مسلم لكل فينبغي الكفار يشمل الناس ولفظ

“Het gebruik van het woord ‘mensen’ omvat de ongelovige, dus het past bij elke Moslim om te houden van de ongelovigen dat ze de Islam hebben en de deugden die daaruit voortvloeien.”

Dit betekent dat het onze verplichting is om alle mensen te behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Het is wonderbaarlijk hoe de Heilige Profeet Mohammed^(s) al 1400 jaar geleden sprak over universele mensenrechten. Elke mens verdient het om door de religieuze wet en de seculiere wet beschermd te worden op dezelfde manier als we onszelf zouden willen beschermen.

In een andere overlevering meldde Abdullah ibn Amr dat de Heilige Profeet Mohammed^(s) zei:¹¹

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْحُزَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

“Wie zou willen worden vrijgesteld van de Hel en het Paradijs zou betreden, laat hem sterven met geloof in Allah en de Laatste Dag, en laat hem de mensen behandelen zoals hij graag behandeld wil worden.”

In de bovengenoemde overlevering verwijst het woord “الناس” (an-nas) naar “mensen”. Het duidt op de mensheid of الإنسانية in het algemeen. De overlevering benadrukt de eigenschappen van iemand die verlangt gered te worden van het Hellevuur en het Paradijs binnen te gaan, dat diegenen het geloof in Allah en in de Laatste Dag dienen te hebben, en anderen op een manier behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden.

Al-Nawawi geeft commentaar op deze overlevering en schrijft:¹²

“Dit behoort tot de brede uitspraken van de Profeet^(s), zijn prachtige wijsheid en een belangrijke regel. Het verdient nauwkeurige aandacht dat een mens anderen niet anders zou moeten behandelen dan hoe hij zelf behandeld wil worden.”

Al-Tufi schrijft over de eerdergenoemde overlevering:¹³

“Het doel hiervan is het verenigen van de harten van mensen en het verbeteren van hun omstandigheden. Het is een belangrijk principe in de Islam dat Allah de Verhevene heeft voorgeschreven... Als elke persoon voor anderen liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft, zal hij hen op de beste manier behandelen en hen geen kwaad doen, omdat hij zelf graag goed behandeld wil worden en geen kwaad wil worden gedaan. Als hij hen goed behandelt en hen geen kwaad doet, zullen zij van hem houden en zal liefde tussen de mensen worden verspreid, en met de verspreiding van liefde zal het goede gedijen en het kwade verdwijnen.”

BEHANDELING VAN NIET-MOSLIM FAMILIELEDEN

Als laatst zullen we enkele overleveringen vermelden van de Heilige Profeet Mohammed^(s) met betrekking tot de omgang met ouders en familieleden die vijandig zijn tegen de Islam of de Islam niet hebben geaccepteerd.

De Heilige Profeet Mohammed^(s) heeft het beste voorbeeld gegeven in de omgang met familieleden die vijandig staan tegenover de religie. Hij bekritiseerde hun afgoderij en intolerantie in het openbaar, maar bevestigde ook publiekelijk dat hij zo goed mogelijke relaties met hen zou onderhouden.

‘Amr ibn al-’As overleverde: Ik hoorde de Heilige Profeet Mohammed^(s) openlijk en niet in het geheim zeggen:¹⁴

“Voorwaar, de verwanten van mijn vader zijn niet mijn bondgenoten. Voorwaar, alleen Allah en de rechtvaardige gelovigen zijn mijn bondgenoten. Maar zij hebben de banden van verwantschap en ik zal hun familiebanden in stand houden.”

Zelfs tijdens een langdurig conflict moeten we proberen de beste relaties te onderhouden met onze familieleden. Toen de Quraysh de Moslims vervolgden en hen dwongen te vluchten naar Medina, hadden we verwacht dat velen van hen de banden met hun families zouden verbreken. Toch beval de Heilige Profeet Mohammed^(s) hen vriendelijk te blijven tegenover hun families.

Asma’ bint Abi Bakr overleverde:¹⁵

“Mijn moeder was een afgodendienaar en ze kwam naar me toe tijdens het vredesverdrag met de Quraysh. Ik vroeg de Boodschapper van Allah^(s): “O Boodschapper van Allah, mijn moeder is naar me toe gekomen en ze hoopt op een vriendelijke behandeling. Moet ik haar goed behandelen?” De Profeet^(s) zei:

“Ja, behandel uw moeder goed.”

EEN GOUDEN PRINCIPE

Elk mens verdient menselijke liefde en mededogen, ongeacht hun religieuze keuzes. Dit medeleven voor de mensheid kan de basis vormen voor samenwerking

en dialoog tussen Moslims en andere religieuze gemeenschappen. Dit heeft zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap herhaaldelijk vermeldt in zijn toespraken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:¹⁶

“We moeten altijd dit gouden principe onthouden: we moeten voor anderen wensen wat we voor onszelf wensen. We moeten ons altijd realiseren dat als we alleen vrede wensen voor onszelf en niet voor anderen, we nooit in staat zullen zijn om de liefde, het genoeg en de hulp van Allah te verkrijgen. Alleen wanneer een persoon gelooft dat hij alles moet doen omwille van Allah alleen, kan ware vrede worden gevestigd.”

Verder noemde Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) over dit onderwerp de vredesprincipes die zijn onderwezen door de Heilige Profet Mohammed^(s) en zei:

“Zolang onze intenties niet zuiver zijn, moeten we onthouden dat we nooit ware vrede zullen kunnen bereiken... Mensen zeggen dat geweld verkeerd is, en alle leiders verkondigen dat het voeren van oorlogen niet de juiste aanpak is. Echter, ze bedoelen dit alleen met de intentie dat de oorlogen die door anderen tegen hen worden gevoerd, verkeerd zijn, maar als ze zelf een oorlog voeren, dan is het niet verkeerd. Deze tekortkoming in moraliteit komt doordat hun ogen niet gericht zijn op het Wezen dat ‘Vrede’ is en de ‘Bron van Vrede’. Ze roepen leuzen van vrede zolang het in hun belang is. Zodra hun belangen niet overeenkomen, verwerpen ze vrede. Ze zijn van mening dat het onaanvaardbaar is dat iemand wapens zou verstrekken aan hun vijanden. Maar als ze zelf wapens verschaffen aan hun bondgenoten, zelfs als het wordt gebruikt om onrechtvaardigheden te begaan, wordt het legitiem. Wanneer dit hun praktijk is, hoe kan er dan ooit ware vrede worden gevestigd?”

Sprekend over de filosofie die kan leiden tot echte vrede, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba):

“Het vestigen van ware vrede kan alleen gebeuren wanneer men gelooft dat er een God is die wil dat alle mensen in vrede leven. Alleen wanneer een persoon dit gelooft en er dienovereenkomstig naar handelt, kunnen de verlangens van de persoon zich uitstrekken naar datgene wat buiten hun beperkte eigenbelang ligt. Hun verlangens zullen gericht zijn op datgene wat gunstig is voor de mensheid in het algemeen. Wanneer dit wordt gerealiseerd, zullen de normen van ons denken en onze verlangens naar het vestigen van vrede op een volledig nieuw niveau liggen; we zullen niet denken vanuit het perspectief van wat voor ons voordelig is, maar we zullen nadenken over hoe het de wereld zal beïnvloeden. Wereldse mensen vernietigen altijd de vrede van anderen voor hun eigen belangen. Maar zij die geloven dat er een Goddelijk Wezen is, zullen nooit durven handelen op deze manier, omdat ze beseffen dat als ze verkeerd handelen, een Almachtige wezen hun ondergang zal veroorzaken.”

Sprekend over hetzelfde onderwerp in relatie tot een vers uit de Heilige Koran, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba):

“Daar waar Allah de Almachtige ons het vers uit de Heilige Koran heeft geleerd: ‘Alle lof zij Allah, Heer van alle werelden’, heeft Hij ons ook het gebod gegeven om dit bij elke gebed te reciteren, zodat de Moslims een breed concept van broederschap kunnen ontwikkelen. Wanneer we ‘Alle lof zij Allah, Heer van alle werelden’ reciteren, creëert dit begrip in ons dat het gezag van Allah de Almachtige zich uitstrekt tot alle werelden. Het

reciteren van deze woorden opent de geesten van de mensen en maakt hun gedachten veel omvattender.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) vervolgde en zei:

“Degene die dit vers reciteert, prijst de God die de Heer is van de hele wereld en van alle tijdperken; Die de Heer is van de christenen, hindoes en joden; de Onderhouder van alle mensen. Wanneer een persoon deze woorden reciteert, hoe kan er dan ooit haat in zijn hart ontstaan voor wie dan ook?... We hebben geleerd in de woorden ‘Alle lof zij Allah, Heer van alle werelden’ dat als een persoon oprecht gelooft in de Eenheid van God en zijn tong voortdurend bezig is met het prijzen van de Heer van alle werelden, het niet mogelijk is dat zo’n persoon wrok koestert jegens een individu... Alleen een ware gelovige in de Eenheid van God kan de vaandeldrager zijn van echte vrede en veiligheid.”

Ter afsluiting van zijn toespraak herinnerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) Ahmadi-Moslims aan hun grote verantwoordelijkheden en zei:

“Vandaag is deze taak [het vestigen van vrede] toevertrouwd aan de Gemeenschap van de Beloofde Messias^(as). Als we, in overeenstemming met deze taak, ook nalaten om onze rol te vervullen in het vestigen van vrede op alle niveaus van de samenleving, te beginnen bij onze eigen huizen, helemaal tot op internationaal niveau, dan hebben we geen garantie dat we zelf in vrede zullen leven, evenmin onze toekomstige generaties of de wereld in het algemeen. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om het middel te zijn om de wereld uit een staat van eeuwige duisternis te leiden naar een staat van eeuwig licht. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen onze verplichtingen op de beste manier te vervullen.”

Tot slot, broederschap in de Islam is een allesomvattend concept dat gebaseerd is op goede omgang met anderen, anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, en het verenigen op basis van gemeenschappelijke waarden. Het kent over het algemeen drie niveaus: religie, familie en mensheid. Elk van deze niveaus heeft een reeks rechten en plichten die een Moslim moet naleven ten opzichte van anderen. Als Moslims en anderen zich verenigen op basis van dit principe, zouden liefde, mededogen, vrede en rechtvaardigheid zich over de aarde verspreiden. Zoals Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei¹⁷ dat door deze leerstellingen in praktijk te brengen dat de rechten van anderen geëerd en vervuld kunnen worden. Door niet te handelen volgens deze leerstellingen kunnen de problemen van de wereld niet worden opgelost, noch kunnen de rechten van de samenleving worden vervuld.

BRON:

1. Sahih al-Bukhari 13, Kwalificatie: Muttafaqun Alayhi (consensus dat deze overlevering authentiek is)
2. Sahih Muslim 45, Kwalificatie: Sahih (authentiek)
3. Sahih Ibn Hibban 238, Kwalificatie: Sahih (authentiek)
4. Sharh al-Arba'in 13
5. Al-Fath al-Mubin 1/305
6. Ruhani Khazain, deel 12: Sira-dj-e-Munir, blz. 28
7. Ruhani Khazain, deel 17 Ar-ba'ien, deel 1, blz. 344
8. <https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/religion-is-not-the-cause-of-the-worlds-problems-but-is-the-solution/>
9. Sahih Ibn Hibban 238, Kwalificatie: Sahih (authentiek)
10. Fayd al-Qadir 1/228
11. Sahih Muslim 1844, Kwalificatie: Sahih (authentiek)
12. Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim 1844
13. Al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in 1/124-125
14. Sahih al-Bukhari 5644, Kwalificatie: Sahih (authentiek)
15. Sahih al-Bukhari 2477, Kwalificatie: Muttafaqun Alayhi (consensus dat deze overlevering authentiek is)
16. <https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/jalsa-salana-germany-2022/>
17. <https://www.alislam.org/updates/fulfilling-rights-of-others>

DE HEILIGE KORAN: VERDEDIGER VAN DE MENSENRECHTEN^[1]

Vertaald door de heer Rashid Siddiqie

4 augustus 2019

Samenvatting van de slottoespraak door Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) tijdens Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) Verenigd Koninkrijk 2019.



Na het reciteren van Tashahud, Ta'awuz en Surah al-Fatihah, zei Hazrat Khalifatul Masih V^(aba) dat de machten die vandaag de dag proberen zich te verzetten tegen religie op volle kracht zijn. Er wordt gezegd dat de leerstellingen van religie achterhaald en niet geschikt zijn voor deze tijd. Ze benadrukken dat religieuze leerstellingen moeten veranderen voor het nieuwe tijdperk.

Ze zeggen dat religies in de eerste instantie praten over verouderde aspecten, dus we zouden onszelf moeten veranderen, rekening houdend met de nieuwe verlichting. Ze drukken uit dat religies sommige van hun leerstellingen moeten veranderen om bij te blijven met het nieuwe tijdperk.

Huzoor^(aba) zei dat deze zogenaamde "verlichte" leerstellingen die religie zou moeten accepteren, immorele concepten onder kinderen verspreiden.

Sommige religieuze mensen accepteren dit idee en spreken de noodzaak uit om religie te veranderen. Binnen de Christelijke wereld vindt deze discussie plaats en sommige geleerden accepteren het veranderen van delen van de Bijbel. Huzoor^(aba) zei dat dit komt door een gebrek aan écht begrip. Als iemand volledig gelooft dat Allah vandaag



spreekt, dan zullen dergelijke gedachten niet opkomen. Wij zijn er volledig van overtuigd dat de Heilige Koran het boek van Allah is. Allah heeft de belofte gemaakt om de Heilige Koran zelf te beschermen. Andere religies hebben hun oorspronkelijke leer niet en dus kunnen ze hun boeken veranderen als ze dat willen. De leer van de Heilige Koran is echter nooit veranderd en zal blijven bestaan tot de Laatste Dag.

Door Zijn profeet te sturen, heeft Allah de leer van de Heilige Koran veiliggesteld. De Heilige Koran behandelt alle onderwerpen; het omvat academische kennis, wetenschap, de rechten van Allah en de rechten van mensen. Daarom zouden we ons nooit in een ingewikkelde discussie over de Heilige Koran moeten bevinden, want dat is genoeg voor ons. Er is geen behoefte aan een nieuwe "verlichting" binnen de Heilige Koran.

Deze mensen die de noodzaak accepteren om de Koran te veranderen, hebben simpelweg niet nagedacht over de Heilige Koran. Als ze dat wel hebben gedaan, dan hebben ze alleen het commentaar gelezen van mensen die de diepe wijsheid van de Heilige Koran niet hebben kunnen bereiken.

Zulke mensen moeten we uitdagen. De Heilige Koran heeft alles benoemd; het heeft onze rechten vastgesteld.

Mensen die tegen religie zijn zeggen dat het leert om te aanbidden en te bidden, wat uiteindelijk leidt tot luiheid. Ze wijzen naar de Islam als ze dit bezwaar maken. Huzoor^(aba) zei dat Allah heeft gezegd dat Hij de mens en djinn heeft geschapen voor Zijn aanbedding en tegelijkertijd heeft Hij gezegd dat het niet nodig zou zijn om voor ons te zorgen als we niet zouden bidden en om vergeving zouden vragen. Daarom leiden we hieruit af dat Allah onze gebeden niet nodig heeft. Aanbedding is voor ons eigen voordeel, niet voor dat van Allah.

Degenen die bezwaar maken tegen de Islam zeggen dat de Islam de mensenrechten niet waarborgt. Huzoor^(aba) zei dat hij vandaag de rechten zal noemen die de Heilige Koran heeft vastgelegd, ze zijn voor alle tijden en zijn de sleutel tot echte vrede.

Deze mensen hebben, in naam van rechten, wanorde in de wereld gecreëerd. Ze beschuldigen de Islam van het onderdrukken van rechten. De Heilige Koran is een compleet boek en het heeft de rechten van Allah en de rechten van de mens genoemd.

Hazrat Amirul Momineen^(aba) zei: **"Vandaag zal ik het hebben over de rechten van de mens"**.

Hazrat Amirul Momineen^(aba) noemde een vers uit de Heilige Koran dat zegt dat we Allah moeten aanbidden en niet anderen. Tegelijkertijd beveelt de Heilige Koran ons om voor de mensheid te zorgen; inclusief familieleden, burens, reizigers, de armen en bedienden, etc.

De Heilige Profeet Mohammed^(s) zei: "Wie niet dankbaar is jegens mensen is niet dankbaar jegens Allah". In dit tijdperk zei de Beloofde Messias^(as) dat de Sharia twee hoofdgebieden heeft: de rechten van Allah en de rechten van de mens. De rechten van Allah omvatten Zijn aanbedding

en niets gelijkstellen aan Allah. Het recht van de mens is om daadwerkelijk voor mensen te zorgen en hen geen pijn te bezorgen.

Hazrat Amirul Momineen^(aba), die de Beloofde Messias^(as) citeerde, zei dat mensen dag en nacht moeten besteden aan het verbeteren van hun moraal. Mensen moeten goed over anderen denken, in plaats van slecht over hen te denken. Door dit te doen, zullen we liefde, eenheid en kracht ontwikkelen onder onze broeders en zusters. Huzoor^(aba) zei dat veel mensen geen zorg hebben voor hun medemensen; als iemand honger heeft, geven ze niet om hem; als iemand financiële problemen heeft, overwegen ze niet om hun eigen rijkdom met hen te delen.

Huzoor^(aba) noemde een recent onderzoek waaruit bleek dat liefdadigheid voornamelijk wordt gegeven door religieuze mensen en dat Moslims degenen zijn die het meeste aan liefdadigheid geven. Wereldse mensen geven niet uit hun eigen rijkdom om de armen te dienen.

Wanneer men voor Allah werkt en hun minder fortuinlijke broeders en zusters helpt, neemt hun geloof toe. De Beloofde Messias^(as) zei dat als een mens anderen niet helpt, hij langzaam in een dier verandert en niet om anderen geeft.

De Beloofde Messias^(as) zei: "Wees vriendelijk voor de hele mensheid, ongeacht wie ze zijn." Hij zei: "Vernauw nooit de cirkel van uw vriendelijkheid."

Huzoor^(aba) noemde toen specifieke rechten die Allah heeft ingesteld. Verwijzend naar een vers uit de Heilige Koran, zei Huzoor^(aba) dat Allah grote nadruk legt op vriendelijke behandeling jegens ouders, vooral wanneer ze oud worden.

Als we dit verder toelichten, vermeldt Allah hoe een moeder veel pijn doormaakt om haar kind te baren. Allah spreekt dan over de vriendelijke behandeling en vriendelijkheid die men zou moeten tonen jegens hun ouders, zelfs als ze streng zijn en hard optreden.

Huzoor^(aba) zei dat Allah zegt om altijd de rechten van ouders te respecteren. In een Hadith wordt vermeld dat een man naar de Profeet^(s) kwam en vroeg tegen wie hij het meest vriendelijk moest zijn. De Heilige Profeet^(s) zei drie keer "tegen je moeder" en uiteindelijk "tegen je vader".

De Heilige Profeet^(s) zei dat de meest geliefde daad in de ogen van Allah het aanbidden van Allah is, gevolgd door vriendelijkheid tegenover ouders en vervolgens Jihad op de weg van Allah.

Eens kwam er een man naar de Heilige Profeet^(s) en vroeg toestemming om deel te nemen aan de Jihad [met het zwaard]. De Heilige Profeet^(s) vertelde hem dat zijn Jihad was om thuis te blijven en zijn ouders te dienen.

Hazrat Amirul Momineen^(aba) zei dat degenen die tegenwoordig zogenaamd voor rechten opkomen, de rechten van ouders wegnemen. Als ouders hun kinderen corrigeren, verheffen dergelijke organisaties hun stem. Huzoor^(aba) zei dat mensen het beu zijn en nu hun stem laten horen, en zei dat dergelijke ideeën onzin zijn en dat ouders in staat zouden moeten zijn om hun eigen kinderen op te voeden.

De Beloofde Messias^(as) zei dat de eerste plicht van een man is om voor zijn moeder te zorgen. De Beloofde Messias^(as) zei dat de Heilige Profeet^(s), Hazrat Awais Qarni^(ra) zou prijzen omdat hij de Heilige Profeet^(s) niet kon bezoeken vanwege zijn dienstbaarheid aan zijn moeder. De Heilige Profeet^(s) stuurde zijn specifieke groeten van vrede alleen naar twee mensen, Hazrat Awais Qarni^(ra) en de Imam Mahdi.

In naam van zogenaamde vrijheid beperken regeringen de rechten van ouders. Allah heeft ook grote rechten aan kinderen toegekend. Allah zegt dat je je kinderen niet mag doden uit angst voor armoede. Kinderen doden betekent dat je ze niet opvoedt, niet voorziet in hun behoeften, enz. In een ander geval gebiedt de Heilige Koran om geen kinderen te doden vanwege armoede, omdat het God is die voorziet in hun levensonderhoud en het doden van hen een grote zonde is.



De Heilige Profeet^(s) zei dat we kinderen moeten respecteren en ze een goede opvoeding moeten geven. De Profeet^(s) heeft ook gezegd dat het beste geschenk dat een vader aan zijn kinderen kan geven, een goede opvoeding is.

Over een goede opvoeding van kinderen zei de Beloofde Messias^(as) dat mensen graag kinderen willen, maar geen goede opvoeding geven; ze bidden niet voor hen en doen geen moeite voor hun opvoeding. Huzoor^(aba) zei dat hij elke dag voor zijn kinderen bad. Mensen houden hun kinderen niet tegen als ze immoreel handelen. Kinderen moeten een gezond onderdeel van de samenleving worden.

Islam stelt de rechten vast van kinderen van wie de ouders gescheiden zijn, en deze rechten zijn beter dan welke huidige wet dan ook. Allah zegt dat een (gescheiden) moeder twee jaar moet zogen als de vader dat wenst. Tegelijkertijd heeft de vader de verantwoordelijkheid om voor het kind en de moeder te zorgen. Huzoor^(aba) legde dit vers verder uit en zei dat de rechten van de vrouw en het kind sterk worden gerespecteerd in dit vers. Door dergelijke rechten vast te stellen, zullen echtscheidingen geen bron van grote vijandigheid en chaos zijn, omdat de rechten van het kind, de moeder en de vader worden gerespecteerd.

De Heilige Koran legt grote nadruk op de bescherming van de rechten van wezen. Hazrat Amirul Momineen^(aba) besprak op basis van de Heilige Koran de verschillende verantwoordelijkheden van de samenleving bij het handhaven van de rechten van wezen, het beschermen van hun rijkdom en het geven van een goede opvoeding. Dit is een belangrijke leer van de Islam.

Daarnaast is er vrijgevigheid en vriendelijkheid voor kinderen. De Heilige Profeet^(s) handhaafde zelfs de rechten van de kinderen van vijanden. De Profeet^(s) waarschuwde een leger dat kinderen had gedood.

Tegenwoordig scheiden regeringen wereldwijd moeders en kinderen. Ondanks dat blijven mensen geloven dat het de Islam is die rechten afneemt.

De Heilige Profeet^(s) zei dat degene die niet barmhartig is tegenover kinderen, niet tot de gemeenschap behoort.

De Heilige Profeet^(s) benadrukte sterk de zorg voor dochters. Hij zei dochters niet te haten, aangezien zij degenen zijn die het meest liefdevol zijn.

Een keer toen een man zijn kind sloeg, was de Beloofde Messias^(as) hier erg boos over en sprak zijn afkeuring uit over deze daad. Huzoor^(as) zei dat als mensen voor hun kinderen zouden bidden met dezelfde passie als waarmee ze hen uitscholden, ze de zegeningen hiervan zouden inzien en de positieve verandering die het met zich meebrengt.

De Beloofde Messias^(as) zei ook dat kinderen onderwijs moeten krijgen. Anders zullen ze opgroeien met slechte gewoonten. Huzoor^(as) zei dat dit leer is welk standhoudt.

Allah heeft ons in de Heilige Koran een gebed geleerd voor onze vrouwen en kinderen, wat resulteert in een betere sfeer binnen het gezin.

Er zijn ook rechten vastgelegd voor gescheiden vrouwen. De Heilige Koran beveelt mannen aan om niet onrechtvaardig te handelen bij het scheiden van vrouwen, maar om met grote



vriendelijkheid en vergevingsgezindheid te handelen. Hazrat Khalifatul Masih V^(aba) merkte op dat zelfs sommige Ahmadi's deze geboden in de Heilige Koran niet naleven. Wanneer deze zaken worden voorgelegd in rechtszaken binnen de Jamaat, handelen ze onrechtvaardig.

De Heilige Profeet^(s) zei dat de beste rijkdom van de wereld een vrome vrouw is. Hij zei dat de beste onder jullie degene is die het beste is voor zijn vrouw. Hazrat Aisha^(ra) vertelde dat de Heilige Profeet^(s) meehielp met huishoudelijke taken en zich klaarmaakte voor het gebed wanneer het tijd was.

De Heilige Profeet^(s) zei dat een gelovige man geen afkeer mag hebben van een gelovige vrouw. Als hij een eigenschap niet leuk vindt, zal hij een andere eigenschap waarderen.

Huzoor^(aba) vermeldde een openbaring van de Beloofde Messias^(as) waarin mannen werden geïnstrueerd om zachtaardig en vriendelijk te zijn tegenover hun vrouwen. Huzoor^(as) zei dat echtscheiding vermeden moet worden, omdat Allah hier een grote afkeer van heeft. Huzoor^(as) zei dat echtscheiding niet zou moeten plaatsvinden vanwege hedendaagse zaken. Degenen die in deze landen over rechten praten, zorgen zelf niet goed voor hun vrouwen en hebben vaak buitenechtelijke affaires. Het aantal echtscheidingen is hier erg hoog.

Wat betreft broeders en zusters, leert de Heilige Koran een gebed waarin men vergeving vraagt voor zijn broeder. Om de rechten van broers en zussen te handhaven, beveelt Allah aan om weg te blijven van vooroordelen, laster en spionage.

In een Hadith wordt vermeldt dat de Heilige Profeet^(s) zei: "Men is geen ware gelovige totdat hij voor zijn broeder liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft."

De Heilige Profeet^(s) zei dat we geen vooroordelen of haat jegens elkaar moeten hebben. Het is een gelovige niet toegestaan om langer dan drie dagen niet met een andere gelovige te spreken.

De Heilige Koran hecht veel belang aan het handhaven van de rechten van familieleden en het onderhouden van goede relaties met hen. De Heilige Profeet^(s) zei dat degene die meer rijkdom of ouderdom wil bereiken, vriendelijk moet zijn tegen zijn familieleden.

De Heilige Profeet^(s) zei dat degenen die niet voor hun familieleden zorgen, de hemel niet zullen betreden.

De Heilige Profeet^(s) zei dat Gabriël (de engel) het belang van het zorgen voor de burens zo goed doorgaf dat de Profeet^(s) begon te denken dat Gabriël misschien ook burens in iemands testament zou doen opnemen.

Huzoor^(aba) zei dat de Beloofde Messias^(as) uitdrukte dat degenen die niet voor de rechten van hun burens opkomen niet tot zijn gemeenschap behoren.

De Heilige Koran besteedt ook veel aandacht aan het handhaven van de rechten van weduwen. De Heilige Profeet^(s) zei dat degene die hun rechten handhaaft, zou zijn als degene die deelneemt aan Jihad.

Huzoor^(s) putte uit Koranverzen om te laten zien hoe het de rechten van ouderen handhaafde. Allah zegt om vriendelijkheid te tonen jegens ouderen, altijd zachtmoedig te zijn in spraak jegens hen en hen niet uit te schelden.

De Heilige Profeet^(s) zorgde zelfs voor de rechten van ouderen tijdens gebeden. Een oudere persoon beklagde zich bij de Heilige Profeet^(s) over lange gebeden van een imam. Het resultaat was dat de Heilige Profeet^(s) zijn Metgezellen^(ra) resoluut vertelde om de gebeden kort te houden omdat er ouderen aanwezig waren.

De Heilige Profeet Mohammed^(s) verkondigde bij de verovering van Mekka aan de Quraish dat hun onwetendheid nu voorbij was met de komst van de Islam. Vervolgens las hij een vers uit de Heilige Koran voor dat eenheid tussen mensen bedoeld is en onderscheid tussen rassen niet is toegestaan. De Heilige Profeet^(s) vergaf de hele Quraish-stam nadat ze hadden gezegd dat ze verwachtten dat de Heilige Profeet^(s) vriendelijk tegen hen zou optreden bij zijn verovering.

De Beloofde Messias^(as) stelt dat de Heilige Koran de noodzaak benadrukt om eerlijk en rechtvaardig te handelen, zelfs tegen vijanden. Het is moeilijk om rechtvaardig te handelen tegenover degenen die uw vrouwen en kinderen vermoorden, maar de Heilige Koran eist ook dat de rechten van vijanden worden gerespecteerd. Huzoor^(as) zei dat de meeste mensen vriendelijk praten in het bijzijn van vijanden, maar ze verdedigen hun rechten niet. De Heilige Koran vermeldt niet alleen liefde, maar spreekt ook over de mate van liefde die men zou moeten tonen.



De Heilige Koran heeft de rechten van bedienden en concubines tot in detail vastgelegd. De Heilige Profeet^(s) leerde om goed voor dienaren te zorgen, ze te kleden en te voeden met dezelfde standaard als de eigen kleding en voedsel.

In zijn toespraak zei Huzoor^(aba) dat de Heilige Koran ook religieuze harmonie leert. De Koran zegt dat je de mensen die idolen aanbidden niet moet bespotten, want in ruil daarvoor zouden ze Allah vervloeken. Met betrekking tot niet-Moslams stelt de Heilige Koran dat je niet moet vechten tegen degenen die niet tegen je zijn, maar dat je zulke mensen met rechtvaardigheid moet handelen.

De Beloofde Messias^(as) zei om anderen geen enkele vorm van pijn te bezorgen. Huzoor^(aba) zei dat een religie geen religie is waarin vriendelijkheid jegens iedereen niet wordt onderwezen. Onze God heeft geen onderscheid gemaakt tussen welke natie dan ook, alle mensen hebben dezelfde bevoegdheden gekregen, de wereld is voor elke natie, de sterren en de zon zijn voor iedereen, de natuur is voor iedereen, voedsel en medicijnen zijn voor de hele mensheid. Dit leert ons openhartig te zijn naar de hele mensheid toe.

Huzoor^(aba) zei dat hij slecht een klein aantal rechten kon noemen die de Heilige Koran hoog houdt en dat dit veel tijd had gekost. Huzoor^(aba) zei dat de zogenaamde vrijheidsbewegingen van vandaag geen harmonieuze en morele samenleving creëren; ze maken de samenleving kapot.

Huzoor^(aba) bad dat Allah zulke mensen verstand schenkt en dat ze worden gered van de toorn van Allah. Moge we tegelijkertijd de rechten in de ware zin handhaven.

Huzoor^(aba) leidde toen de gemeenschap in een stil gebed, waarbij hij de nadruk legde op het bidden voor de wereld om gered te worden van de toorn van Allah.

Huzoor^(aba) kondigde vervolgens aan dat de totale opkomst van Jalsa Salana Verenigd Koninkrijk 2019 39.829 was, wat 115 landen vertegenwoordigt. 21.332 mannen en 18.497 vrouwen waren aanwezig. Huzoor^(aba) zei dat vorig jaar 38.510 mensen de Jalsa Salana Verenigd Koninkrijk bijwoonden.

(The Weekly Al Hakam, August 4, 2019)

BRON:

1. <https://www.alislam.org/articles/holy-quran-defender-of-human-rights/#top>

VERVULLEN VAN DE RECHTEN VAN ANDEREN^[1]

Vertaald door de heer Ahmad Butt

8 augustus 2021

Samenvatting van toespraak tijdens de laatste sessie van Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) Verenigd Koninkrijk 2021

Na het reciteren van Tashahhud, Ta'awwuz en Soerah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) dat hij verder zou gaan met zijn toespraak tijdens de Jalsa Salana Verenigd Koninkrijk 2019, over de verschillende rechten die vervuld moeten worden, in het licht van de Heilige Koran en tradities van de Heilige Profeet Mohammed^(s). Zijne Heiligheid^(aba) zei dat het door het handelen naar deze leerstellingen is, dat de rechten van anderen kunnen worden geëerd en vervuld. Door niet te handelen naar deze leerstellingen, kunnen de problemen van de wereld niet worden opgelost, noch kunnen de rechten van verschillende delen van de samenleving worden vervuld.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat we geen behoefte hebben om ons te houden aan de normen van rechten die door wereldse mensen zijn vastgesteld, noch hoeven we ons defensief op te stellen over onze leerstellingen. In plaats daarvan moeten we onze leerstellingen van het eren van de rechten van anderen verspreiden, zodat ware vrede en harmonie in de samenleving tot stand kunnen komen. Het is waar, dat de rechten van de samenleving niet geëerd kunnen worden tenzij en totdat het wordt geaccepteerd dat er één Schepper is van dit universum, er niemand waardig is om aanbeden te worden behalve Hem, en er mogen geen partners met hem worden geassocieerd. Als dit gebeurt, en het ware geloof in God wordt gevestigd, dan kan de wereld zich richten op het vestigen van ware vrede.



WEES DANKBAAR JEGENS DE MENSHEID OM DANKBAAR TE ZIJN AAN GOD

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat God op elk moment heeft opgedragen de rechten van Zijn schepping te eerbiedigen. Sterker nog, Hij heeft gezegd dat we niet dankbaar kunnen zijn aan God totdat we dankbaar zijn aan onze medemensen. Zo presenteert de Islam prachtige leerstellingen voor het vervullen van de rechten van anderen.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat naast de rechten die hij eerder noemde, hij verder zou gaan met het noemen van de rechten van anderen die door de Islam worden onderwezen. In feite zijn de leerstellingen van de Islam zo grondig dat

ze zelfs de rechten van dieren vastlegt. De Islam leert ons niet alleen deze rechten, maar leert ons ook hoe ze geïmplementeerd en uitgevoerd moeten worden.

DE RECHTEN VAN VRIENDEN

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam leert de rechten van vrienden te eerbiedigen. Men moet bevriend raken met mensen die zuiver van hart zijn, en dan die vriendschap eren. God de Almachtige zegt in de Heilige Koran:

'O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen.' (Heilige Koran 3:119)

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Almachtige God vrienden heeft opgenomen in de sfeer van naaste verwanten, en daarmee de manier en zorg toont waarmee ze moeten worden behandeld.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam leert vriendschap te eren omwille van God. Elke andere vriendschap is slechts tijdelijk, terwijl een vriendschap omwille van God een sterke en hechte band heeft, die verder gaat dan gewone vriendschap en daarom kan worden volgehouden. Dit verhoogt ook de liefde waarmee vrienden elkaar behandelen. De Heilige Profeet^(s) zei dat iedereen die voor zijn broeder bidt als hij niet aanwezig is, Engelen bidden dat hetzelfde wordt geaccepteerd ten gunste van de smekeling. Vrienden worden hier ook gezien als broeders. Dit is de manier waarop de Islam liefde tussen vrienden heeft bevorderd. De Islam leert ook dat vrienden niet langer dan drie dagen boos op elkaar moeten zijn en niet met elkaar moeten spreken. Verder leert de Islam dat men ook de vriendschappen van hun ouders moet hooghouden, zelfs nadat zij zijn overleden, en zo de eer van vriendschappen voor generaties vaststelt.

Zijne Heiligheid^(aba) haalde de Beloofde Messias^(as) aan, die zijn zorg voor vrienden vergeleek met een lichaam dat, als het pijn voelt in één deel, pijn voelt door het hele lichaam. De Beloofde Messias^(as) zei dat zijn onrust voor het welzijn van zijn vrienden als een moeders onrust is voor het welzijn van haar kinderen. De Beloofde Messias^(as) vertelde een incident van twee vrienden, waarvan er één op reis ging. Terwijl de één op reis was, vroeg de ander de sleutel van zijn kluis en nam wat geld. Toen de andere vriend terugkeerde en hiervan op de hoogte werd gesteld, werd hij erg blij, en door deze blijdschap bevrijdde hij de werker die zijn vriend niet had tegengehouden dit te doen. Dit incident was bedoeld om de hechte band te tonen die vrienden zouden moeten ontwikkelen.

DE RECHTEN VAN DE ZIEKEN

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam het vasten voor Moslims heeft opgelegd, maar dat er rechten zijn vastgesteld voor degenen die ziek zijn. God de Almachtige zegt:

'Het voorgeschreven vasten is voor een vastgesteld aantal dagen, maar wie van u ziek is of op reis is, zal hetzelfde aantal andere op andere dagen vasten;' (Heilige Koran 2:185)

Daarmee heeft de Islam de rechten van de zieken erkend en hen vrijgesteld van het vasten, zolang ze ziek zijn en tot hun gezondheid is hersteld.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam ook leert om de wensen van de zieken te vervullen. Eens bezocht de Heilige Profeet^(s) iemand die ziek was, en die persoon gaf aan dat hij zin had in wat brood. De Heilige Profeet^(s) zei dat als een ziek persoon iets te eten wenst, er moeite moet worden gedaan om dat voor hem te verzorgen. De Islam leert ook dat er een grote beloning is voor degenen die de zieken bezoeken, en zo de rechten van de zieken bepleiten.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat er eens iemand was die de Beloofde Messias^(as) wilde zien, maar door een kwaal in zijn voeten niet kon lopen. De Beloofde Messias^(as) beloofde hem te bezoeken, en de volgende dag kwam hij zijn belofte na en bezocht die persoon. Het is vastgelegd dat soms zieken rechtstreeks naar de deur van de Beloofde Messias^(as) gingen om medicijnen te zoeken en hun verdriet te uiten, soms zelfs een uur lang. Toch stuurde de Beloofde Messias^(as) hen niet weg, maar luisterde in plaats daarvan geduldig en aandachtig. De Beloofde Messias^(as) gaf aan dat het verzorgen van de zieken ook een zaak van geloof is en iets is wat niet verwaarloosd mag worden door ware gelovigen.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat het bezoeken van de zieken één van de vijf rechten is die een Moslim over de andere heeft, zoals vermeld door de Heilige Profeet Mohammed^(s).

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam ook de rechten van wezen heeft vastgesteld. God de Almachtige zegt:

'En kom niet in de buurt van het bezit van de wees, behalve op de beste manier, totdat hij zijn volwassenheid bereikt, en vervul het verbond; want over het verbond zal men ondervraagd worden.' (Heilige Koran 17:35)



ZORG DRAGEN VOOR WEESKINDEREN

De Islam zegt dat als men in staat is, men uit eigen zak moet zorgen voor weeskinderen, en als men daartoe niet in staat is, men uiterst zorgvuldig moet zijn bij het besteden van de rijkdom van weeskinderen. Verder zegt de Islam dat wanneer een weeskind de volwassen leeftijd bereikt, hun rijkdom aan hen moet worden gegeven. Ook staat er in de Heilige Koran:

'Nee, maar gij eert de wees niet, en gij spoort elkaar niet aan om de armen te voeden.' (Heilige Koran 89:18-19)

Zo waarschuwt de Islam dat er straf staat op het niet eren en respecteren van weeskinderen. Op deze manier heeft de Islam het wellicht de zwakste groep van de samenleving beschermd.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Heilige Profeet^(s) eens zijn wijs- en middelvinger samenbracht en zei dat degene die voor weeskinderen zorgt, zo dicht bij hem in de hemel zal zijn als de twee samengevoegde vingers. De Heilige Profeet^(s) waarschuwde ook dat degene die de rechten van weeskinderen en vrouwen niet nakomt, de toorn van Allah moet vrezen. De Heilige Profeet^(s) zei dat de beloning van iemand die voor drie weeskinderen zorgt gelijk zal zijn aan de beloning van een persoon die de hele nacht opblijft bidden, 's nachts vast, en zich inspant op de weg van Allah.

Zijne Heiligheid^(aba) haalde de Beloofde Messias^(as) aan die zei

dat men voor weeskinderen en behoeftigen moet zorgen, en dit niet moet doen voor hun eigen voordeel of gewin, maar alleen om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen en Zijn nabijheid te bereiken.

RECHTEN VAN EDEN

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam ook leert eden na te komen en te vervullen, waardoor de rechten van eden worden gevestigd. God Almachtig zegt in de Heilige Koran:

'Behalve die der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten en die u daarna in niets hebben teleurgesteld, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervul dus jegens dezen het verdrag, dat gij met hen hebt gesloten, tot het einde van de termijn. Voorwaar, Allah bemint de rechtvaardigen.' (Heilige Koran 9:4)

Dus een van de kwaliteiten van rechtvaardige mensen is het nakomen en vervullen van eden. Het staat vastgelegd dat de Heilige Profeet^(s) zei dat degene die zijn eed breekt, de Heilige Profeet^(s) met hem in conflict zou zijn op de Dag des Oordeels. Bij een andere gelegenheid zei de Heilige Profeet^(s) dat er twee niet-Moslams waren gedood, die ook verdragen hadden met de Heilige Profeet^(s). Daarom gaf de Heilige Profeet^(s) hun families bloedgeld voor hen, wat aantoonde dat zelfs eden met niet-Moslams moeten worden nagekomen.

Zijne Heiligheid^(aba) vertelde over het beroemde incident ten tijde van het Verdrag van Hudaibiyah, dat plaatsvond zelfs voordat het verdrag voltooid was. Een van de voorwaarden was dat als iemand uit Mekka naar de Heilige Profeet^(s) vluchtte, zij zouden worden teruggestuurd naar Mekka. Terwijl het verdrag werd opgesteld, kwam er een Moslim die uit Mekka was gevlucht en de vervolging die hij daar had ondergaan naar de Heilige Profeet^(s) met het verzoek bij hem te blijven. De Heilige Profeet^(s) zei echter dat hij hem niet kon laten blijven. Hij zei dat hoewel het verdrag nog niet ondertekend was, de voorwaarde al was opgeschreven en hij deze eed daarom in ere hield.

RECHTEN VAN ANDEREN TIJDENS OORLOGSTIJD

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat de Islam ook de rechten van degenen in oorlog heeft vastgelegd. Vaak proberen degenen die in oorlog zijn alleen hun macht af te dwingen en ontnemen ze, hoewel ze beweren voor rechten te vechten, de rechten van anderen. Als de Islam toestemming geeft om te vechten, is het uitsluitend en alleen om vrede en religieuze vrijheid te vestigen. Het staat in de Heilige Koran:

'Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk, Almachtig.' (Heilige Koran 22:41)

De Islam stelt dat als de mens vrijgelaten zou worden, religie in zijn geheel vernietigd zou worden. Daarom gebiedt de Islam rechtvaardigheid, zoals vermeld staat in de Heilige Koran:

'O, gij die gelooft, wees standvastig in de zaak van Allah, getuigend in billijkheid; en laat de vijandschap van een volk u niet aanzetten om anders te handelen dan met rechtvaardigheid. Wees altijd rechtvaardig, dat is dichter bij vroomheid. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van wat u doet.' (Heilige Koran 5:9)

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat telkens wanneer de Heilige Profeet^(s) een generaal of bevelhebber aanstelde, hij hen zou adviseren om met rechtvaardigheid te handelen, eerlijk en rechtvaardig te zijn, niet te overtreden en te stoppen met vechten als de tegenstanders hun wapens neerleggen en meewerken. Het staat ook vastgelegd dat de Heilige Profeet^(s) elke gezant die vertrok zou opdragen om mededogen te bevorderen en pas aan te vallen nadat

zij eerst de tegenpartij tot vrede hadden uitgenodigd. Hij gaf ook opdracht om geen kinderen, vrouwen of ouderen te schaden.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat tegenwoordig mensen beschuldigingen uiten tegen de Islam, maar dezelfde mensen voeren luchtaanvallen uit waarbij ziekenhuizen en scholen worden verwoest, of onschuldige mensen worden geschaad of gedood. Toch zijn de leerstellingen van de Islam gericht op het bevorderen van vrede en het vervullen van de rechten van anderen.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat zelfs in tijden van oorlog de Islam de rechten van tegenstanders heeft vastgesteld. De Islam verbiedt Moslims om de lichamen van gedode tegenstanders in de strijd te verminken of te vernederen. Bovendien wordt Moslims opgedragen om niet bedrieglijk te handelen tijdens de strijd. Vrouwen, kinderen en ouderen mogen niet worden geschaad. Bij het betreden van een andere stad of ander land voor de strijd mogen de bewoners en burgers niet worden geschaad of geterroriseerd, zoals tegenwoordig gebeurt door degenen die landen binnenvallen en luchtaanvallen uitvoeren. De gezichten van tegenstanders mogen niet worden geschaad. Gevangenen moeten worden verzorgd en behoren dezelfde dingen te geven om te eten als men zelf eet en kleding te dragen als men zelf draagt. Evenzo leert de Islam om geen gebouwen te vernietigen of vruchtdragende bomen te kappen.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat tegenwoordig, als landen in oorlog zijn, ze de ander bedreigen met nucleaire oorlogvoering; in feite werden in de laatste wereldoorlog zelfs kernbommen gebruikt. Maar als we kijken naar de geschiedenis van de Islam en de voorbeelden van Metgezellen^(ra), zien we dat ze nooit op enige manier onrechtvaardig of wreed handelden.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat dit slechts enkele rechten zijn die hij noemde. Als deze rechten worden nageleefd, dan kan ware vrede en harmonie in de wereld worden gevestigd. Als de wereld echter de vervulling van deze rechten verwaarloost, dan moet de wereld zich voorbereiden op een wereldwijde oorlog.

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat we moeten bidden voor de wereld om dergelijke vernietiging te vermijden en dat de mensheid in staat zou zijn om de Ene, Ware God te herkennen. Zijne Heiligheid^(aba) bad dat alle Ahmadi Moslims veilig mogen blijven en gespaard worden van alle moeilijkheden.

Zijne Heiligheid^(aba) leidde vervolgens het stille gebed.

Zijne Heiligheid kondigde aan dat het totale aantal aanwezigen op de Jalsa Salana gedurende de drie dagen 8.887 was, waarvan 6.709 mannen en 2.168 vrouwen. Ook waren er meer dan 3.000 mensen die zich in verschillende Moskeeën in het Verenigd Koninkrijk verzamelden om de Jalsa Salana te bekijken.

Aan het einde zei Zijne Heiligheid^(aba) dat mensen uit verschillende delen van de wereld virtueel konden worden gezien die deelnamen aan de Jalsa Salana, ondanks de verschillende tijdsverschillen. Dit is ook een buitengewoon iets om te aanschouwen. Zijne Heiligheid^(aba) bad voor allen die over de hele wereld deelnamen.

Samenvatting opgesteld door The Review of Religions.

BRON:

1. <https://www.reviewofreligions.org/33449/address-at-the-final-session-of-jalsa-salana-uk-2021-fulfilling-the-rights-of-others-official-summary/>; Zie ook: <https://www.alislam.org/updates/fulfilling-rights-of-others/>

Vrouwenrechten in de Islam

Door de heer Youssef Ikhlaaf

Het misverstand dat de Islam de rechten en vrijheden van vrouwen niet respecteert en haar probeert te onderdrukken, is ontstaan door de behandeling van vrouwen in sommige landen, maar heeft niets te maken met de ware leerstellingen van de Islam. Wij betreuren dat dit misverstand is ontstaan door de behandeling die een aantal vrouwen in sommige landen kregen of krijgen. De Islam erkent en waardeert juist de rechten en waardigheid van vrouwen op een manier die door geen enkele andere religie of politiek systeem wordt gegeven.

Dus enerzijds worden uit onwetendheid sociale beperkingen opgelegd aan de rechten en vrijheden van vrouwen in sommige Moslimlanden. Aan de andere kant dragen de gevestigde Westerse media, sommige politici en auteurs van nationale en internationale literatuur bij aan een structurele stigmatering van de Islam. Zij wijzen naar wat er in sommige Moslimlanden gebeurt en associëren dit onterecht met de Islam.

Veel van de sociale praktijken die de lage positie van vrouwen in stand houden, zijn in feite ontstaan door de invloed van gewoonten uit de oudheid en de Middeleeuwen. Toen deze gewoonten eenmaal waren geïnfiltreerd in de Moslimcultuur en vervolgens als norm werden aanvaard, werden zij geleidelijk aan geïdentificeerd met de Islam. Een andere reden is dat Moslimjuristen door de eeuwen heen leefden in een andere soort samenlevingen. Deze samenlevingen waren in hoge mate patriarchaal; een maatschappijvorm waarin vaders of meer algemeen mannen een dominante rol innamen. Hierdoor ontstond er een mannelijk dominante perspectief op vrouwenrechten. En toen de meeste Moslims niet langer de ijthad (onafhankelijke redenering) van individuen nodig achtten, werden meningen van geestelijke geleerden en juristen blindelings gevolgd. Maar dergelijke interpretaties kwamen soms niet langer overeen met de context van de Heilige Koran, de Soennah en de Ahadith.

De Islam ziet de gelijkheid van man en vrouw niet op dezelfde manier als het Westen. De Islam kijkt op een andere manier naar gendergelijkheid en definieert feminisme op een andere manier. Het stelt mannen en vrouwen in staat om onafhankelijk van elkaar te bloeien en te groeien, terwijl ze in harmonie met elkaar blijven. Vrouwen voelen zich hierdoor ook veiliger en meer comfortabel. Scheiding tussen mannen en vrouwen houdt dus niet in dat vrouwen ongelijkwaardig zijn of in hun huizen opgesloten worden. Daarom is het bekijken van de Islam en zijn structuur door de lens van het Westerse feminisme en het opdringen van dat begrip van feminisme aan de Islam als de meest bevrijdende ideologie voor vrouwen, op zichzelf niets minder dan een eenzijdige benadering. Het feminisme bracht evenwicht, maar gaandeweg is dit doorgesloten.

het eenzijdig om de Islam en zijn structuur uitsluitend te bekijken vanuit het perspectief van het Westerse feminisme en om dat begrip van feminisme op te dringen aan de Islam als de enige bevrijdende ideologie voor vrouwen.

Vele vrouwen hebben echter het gevoel dat zij vaak harder moeten werken dan mannelijke collega's om te laten zien

wat zij waard zijn. Velen van hen moeten ook vaak een groot deel van de huishoudelijke taken op zich nemen, waardoor zij gefrustreerd en uitgeput raken. De Islam daarentegen zorgt voor een taakverdeling tussen mannen en vrouwen die in overeenstemming is met de natuur van de mens waardoor mannen en vrouwen gelukkiger zijn.

Vrouwen over de gehele wereld hebben de afgelopen eeuw gestreden voor hun rechten. Maar Moslimvrouwen hebben hun rechten al 1400 jaar geleden gekregen van de Almachtige God in een samenleving en wereld waar zij onzichtbaar en irrelevant waren. Dit gebeurde dankzij een man van God die door God naar de gehele mensheid is gezonden, de nobele Boodschapper, de Heilige Profeet Mohammed^(s). Hij was het rolmodel, de *Uswa-e-Hasanah*¹, en de genade der werelden, *Rahmatul-lil-'Alamin*.²

Wat Moslimvrouwen op hun hoofd dragen, is de laatste jaren ook het onderwerp van hevige controverses geworden. Terwijl het dragen van de *niqab*, of *gezichtssluier*, op openbare plaatsen in verschillende Europese landen verboden is, is de *hijab*, of *hoofdbedekking*, ook onder druk komen te staan. Dit plaatst Moslimvrouwen voor een dilemma, aangezien Europese landen vinden dat Iran en de Taliban geen hoofdbedekking mogen opleggen, terwijl sommige Europese landen precies hetzelfde doen door bedekking te verbieden. In beide gevallen wordt de keuze van Moslimvrouwen ontnomen.

Hoewel vele Moslims zich hebben verzet tegen het idee dat vrouwen in de Islam worden onderdrukt, heeft niemand dat zo volledig gedaan als de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, in het bijzonder de *Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie*.

Hieronder volgt een tekst³ van het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Tahir Ahmad^(rh) over de rechten van de vrouw in de Islam.

HET AANBREKEN VAN EEN NIEUW TIJDPERK VOOR DE RECHTEN VAN VROUWEN

Het is hier gepast om onze aandacht te richten op die donkere periode in de geschiedenis van Arabië toen de Islam ontstond door goddelijke instructies, zoals wij Moslims geloven, of als de persoonlijke leer van Mohammed^(s), zoals niet-Moslims beweren. Wat ook de zienswijze van enkele theologen moge zijn, de Islamitische leerstellingen betreffende de scheiding van de seksen waren in het geheel niet representatief voor het Arabische gedrag.

De samenleving in Arabië in die tijd was uiterst paradoxaal in haar houding jegens vrouwen. Enerzijds waren een vrije seksuele moraal, de vrije vermenging van mannen en vrouwen en dolzinnige orgieën van wijn, vrouwen en gezang de hoogtepunten van de Arabische samenleving. Anderzijds werd de geboorte van een meisje beschouwd als een zaak van ongenade en uiterste schande. Van sommige "trotse" Arabieren wordt zelfs bericht dat zij hun pasgeboren dochters met hun eigen handen begroeven om aan deze schande te ontkomen.

Vrouwen werden als roerend goed behandeld en hun werd

het recht ontzegd zich tegen hun echtgenoten, vaders of andere mannelijke leden van de familie te verzetten. Er waren echter uitzonderingen op deze regel. Nu en dan zou een vrouw met voortreffelijke leiderschapskwaliteiten een belangrijke rol spelen in de aangelegenheden van de stam.

De Islam veranderde dat alles, niet als een natuurlijk geleidelijk resultaat van sociale spanningen, maar als scheidsrechter van waarden. Een sociaal stelsel dat niet in verband stond met de normale krachten die een samenleving vormgeven, werd van boven gedicteerd.

Door de leer van de scheiding werd de seksuele anarchie plotseling een halt toegeroepen. In de mannelijke en de vrouwelijke betrekkingen werd een orde gevestigd op basis van hoogstaande morele principes. De positie van de vrouwen werd gelijktijdig verhoogd tot zulke hoge normen dat zij niet langer konden worden behandeld als hulpeloze waren. In de zaken van het leven werd hun een gelijk deel gegeven. Terwijl zij vroeger werden verdeeld als onroerende goederen die worden geërfd, konden zij nu niet alleen het bezit van hun vaders erven, maar ook dat van hun echtgenoten, kinderen en naaste bloedverwanten. Zij konden het nu opnemen tegen hun echtgenoten en iets terugzeggen. Zij konden met hen redeneren en hadden natuurlijk het volste recht om het met hen oneens te zijn. Niet alleen hun echtgenoten konden zich van hen laten scheiden, maar zij hadden gelijke rechten zich van hun echtgenoten te laten scheiden als zij dat verkozen.

Als moeders werden zij in de Islam met zo'n grote achting behandeld dat het moeilijk is een soortgelijk voorbeeld in andere samenlevingen van de wereld te vinden. Het was de Heilige Stichter van de Islam die opkwam voor de rechten van de vrouwen door onder goddelijke instructies het volgende te verklaren: *"Het paradijs ligt aan de voeten van uw moeders"*.



Hij verwees niet alleen naar een belofte die moest worden vervuld in het leven na de dood, maar ook naar het sociale paradijs dat was beloofd aan een volk dat grote achting en diepe verering toonde voor hun moeders en ervan vervuld was hen te behagen en hun ieder mogelijk gerief te verschaffen.

De leerstelling van scheiding moet in dit verband worden begrepen. Zij was niet het gevolg van enige mannelijke superioriteit, maar was bestemd om de heiligheid van het huis te vestigen, om een groter vertrouwen tussen man en vrouw te scheppen, om de fundamentele menselijke driften te temperen en deze in het gareel te brengen en te disciplineren, zodat zij in plaats van als machtige demonen te worden losgelaten in de samenleving, zij een constructieve rol spelen zoals getemde krachten een rol spelen in de natuur.

Scheiding wordt totaal verkeerd begrepen als zij wordt opgevat als het opleggen van beperkingen aan de

vrouwelijke leden van de moslimsamenleving om volledig deel te nemen aan alle gebieden van menselijke activiteiten. Dit is niet juist. Het Islamitische begrip van scheiding moet alleen worden begrepen in samenhang met maatregelen om de heiligheid van de vrouwelijke kuisheid en de eer van vrouwen in de samenleving te beschermen, zodat de gevaren dat deze doeleinden worden geschonden tot een minimum worden teruggebracht.

De rol die vrouwen spelen in het Islamitische sociale stelsel is er zeker niet een van concubines in harems, noch van een groep die is gevangen binnen de vier muren van haar huizen, afgesloten van vooruitgang en verstoken van het licht van kennis. Dit lelijke beeld van het Islamitische sociale stelsel wordt alleen geschilderd door interne of externe vijanden van de Islam of door geleerden die de Islamitische wijze van leven volkomen misverstaan.

Het enige wat de Islam niet zou onderschrijven is dat vrouwen zouden worden gemaakt tot speelobjecten die worden uitgebuit of worden overgelaten aan de genade van mannelijke vulgariteit. De Islam bevordert een dergelijke houding jegens vrouwen niet.

Enkel omdat de samenleving als geheel steeds meer van ons is gaan vragen, is het louter wreedheid jegens vrouwen als deze samenleving hen noodzaakt om zich steeds bewust te moeten blijven van hun uiterlijk, voorkomen en de manier waarop zij zijn gekleed en opgemaakt. Vrouwelijke charmes worden steeds tentoongespreid. Zelfs het verkopen van een levensmiddel of een artikel dat men dagelijks nodig heeft, zoals waspoeder, vereist reclame met vrouwelijke modellen. Een kunstmatige, stijlvolle en dure wijze van leven wordt voorgesteld als onontbeerlijk voor een vrouw om haar dromen te verwezenlijken. Zo'n samenleving kan niet lang evenwichtig, sober en gezond blijven.

Volgens de Islam moeten de vrouwen worden bevrijd van uitbuiting en van het spelen van de rol dat zij niets anders zijn dan werktuigen van plezier. Zij moeten meer tijd hebben voor zichzelf om zich te kunnen kwijten van hun verantwoordelijkheden voor hun huizen en de toekomstige generatie van het mensdom.

GELIJKE RECHTEN VOOR VROUWEN

Men hoort zoveel over vrouwenemancipatie en rechten voor vrouwen, enz. De Islam spreekt over een veelomvattend fundamenteel principe dat alle situaties bestrijkt:

"En zij (de vrouwen) hebben rechten die overeenkomen met, en gelijk zijn aan die (welke mannen) ten opzichte van haar hebben in billijkheid" (d.w.z. dat er voor vrouwen exact gelijke rechten zijn als voor mannen, zoals mannen rechten hebben met betrekking tot vrouwen. Er is dus volstrekte gelijkheid en er is in het geheel geen onderscheid tussen de fundamentele mensenrechten van vrouwen en mannen). Maar mannen hebben een mate van voordeel ten opzichte van boven haar. En Allah is Machtig en Wijs."

In een ander gedeelte van een vers van de Heilige Koran wordt verklaard: ***"Mannen zijn aangesteld als voogden over vrouwen wegens datgene ten aanzien waarvan Allah sommigen van hen heeft doen uitblinken boven anderen, ondanks het feit dat zij van hun rijkdommen besteden."***

Uit het Arabische woord ***"Qawwamun"*** (voogden die ervoor verantwoordelijk zijn gemaakt om hen die onder hun bescherming staan op het rechte pad te houden) leiden sommige middeleeuws denkende 'ulema's (godsdienstleraren) af, en beweren dat mannen boven

vrouwen staan, terwijl het vers alleen verwijst naar een voordeel dat de kostwinner heeft op hen die van hem afhankelijk zijn. Als zodanig is de voorgedrukte beter geschikt om een morele druk uit te oefenen op degenen die hem zijn toevertrouwd om te blijven voortgaan met het bewandelen van het rechte pad. Wat betreft fundamentele mensenrechten wordt er op geen enkele wijze naar verwezen dat vrouwen ongelijk zijn of dat mannen boven vrouwen staan. Het laatste gedeelte van het vers verwijst naar het bovengenoemde voordeel en maakt het overduidelijk dat ondanks dit voordeel, de fundamentele rechten van vrouwen exact gelijk zijn aan die van mannen. De Arabische letters **“wa”** moeten worden vertaald met **“ondanks het feit dat”** of **“terwijl”**, en in deze samenhang schijnt dit de enig juiste vertaling te zijn.

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:

- ♦ [“De positie van de vrouw in de Islam.”](#) Islam en Vrouwen: Rechten van vooroordelen naar feiten. Al-Islam, juli-september 2021. Pagina 13.
- ♦ [“Hoe verhoudt de Islam zich tot andere religies over vrouwenrechten?”](#). Al-Islam, juli-september 2021. Pagina's 9-10.
- ♦ [“Hoofddoek: een vorm van onderdrukking of juist een uiting van vrijheid?”](#). Al-Islam, juli-september 2021. Pagina's 11-12.
- ♦ [“De behandeling van de vrouwen door de Heilige Profeet Mohammed\(s\)”](#). Al-Islam, juli-september 2021. Pagina's 20-22.

Islam en de rechten van onderdanen

Door de heer Ahmad Said Ikhlaif

RECHTEN VAN SLAVEN

In dit artikel zal ik enkele rechten bespreken die in de Heilige Koran worden gewaarborgd. We kunnen waarnemen dat de zogenaamde hedendaagse vrijheidsbewegingen geen harmonieuze en morele samenleving tot stand brengen. In dit artikel zullen we verkennen hoe de Heilige Koran fungeert als een beschermer van de mensenrechten.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) zei^[1] dat God op elke stap heeft bevolen om de rechten van Zijn schepping te eren. Sterker nog, Hij heeft gezegd dat totdat we dankbaar zijn voor onze medemensen, we niet dankbaar kunnen zijn voor God. Zo presenteert de Islam prachtige leerstellingen over het vervullen van de rechten van anderen.

De Islam heeft zich altijd uitgesproken over de behandeling van slaven en heeft in de loop van de geschiedenis geleidelijke maatregelen genomen om de praktijk van slavernij te beëindigen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de rechten van slaven in de context van de Islam:

Erkennen van de menselijke waardigheid: Islam benadrukt dat alle mensen, ongeacht hun sociale status, ras of afkomst, gelijkwaardig zijn in de ogen van God. Slaven worden beschouwd als menselijke wezens met inherente waardigheid en rechten. De rechten en waardigheid van alle individuen moeten gerespecteerd worden.

Behandeling met rechtvaardigheid en vriendelijkheid: Moslims worden aangespoord om slaven met rechtvaardigheid en vriendelijkheid te behandelen. Slaven moeten fatsoenlijk en humaan worden behandeld, met respect voor hun basisbehoeften en welzijn.

Verbod op wreedheid en mishandeling: Islam veroordeelt elke vorm van wreedheid, mishandeling of onrechtvaardige behandeling van slaven. Moslims worden aangemoedigd om medeleven en genade te tonen, en slaven hebben het recht om beschermd te worden tegen fysiek en psychologisch misbruik.

Mogelijkheid tot vrijlating: Islam moedigt vrijlating van slaven aan als een nobele daad en een middel om vergeving en Gods genade te zoeken. Het vrijlaten van een slaaf wordt beschouwd als een deugdzame daad die leidt tot spirituele reiniging en beloning.

Het is belangrijk op te merken dat slavernij een historische praktijk was die in verschillende samenlevingen bestond. De Islam heeft maatregelen geïntroduceerd om de positie van slaven te verbeteren en de vrijlating aan te moedigen.

Gedurende de periode, 600 jaar na Chr. was de wereld verward in een onrechtvaardige en duistere toestand. Gevangenen uit de oorlogen of onderdrukte volkeren werden tot slaven gemaakt, die geen enkel recht hadden of een eigen wil en verplicht waren hun meesters te

gehoorzamen. In die tijd heeft God de Almachtige zijn Genade getoond door een bijzondere Profeet te sturen in de persoon van de Heilige Profeet Mohammed^(s). Een van de moeilijkste opdrachten voor de Heilige Profeet Mohammed^(s) was om een eind te maken aan de slavernij die in die tijd op een gruwelijke manier werd uitgevoerd. God heeft aan de Heilige Profeet Mohammed^(s) instructies gegeven hoe hij de slavernij op kon lossen. Er is een bekende citaat door het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad^{ra}, de Tweede Khalifa (Kalief). Hij schrijft:^[2]

“Is er zelfs maar één voorbeeld in heel Europa, Amerika, heel Afrika of Australië van een bevrijde slaaf die zo’n status van leiderschap en gezag bereikte op enig gebied waar zelfs het volk dat hem bevrijdde hem als gids begon te aanvaarden? We beweren niet dat we een expert zijn in de geschiedenis van volkeren, maar voor zover wij weten, zijn we niet in staat een enkel voorbeeld te vinden onder de vrijgelaten slaven van Christelijke naties, waar zo’n persoon een dergelijk niveau van onderscheiding bereikte.”

In het artikel *‘Welke rol heeft de Islam gespeeld bij het oplossen van slavernij?’*^[3] worden een aantal onderwerpen behandeld over de rol die de Islam heeft gespeeld bij het oplossen van slavernij en de leerstellingen van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed^(s) over slavernij. Er worden ook verschillende voorbeelden van slaven genoemd die bevrijd werden in de tijd van de Heilige Profeet Mohammed^(s) en die zich later ontwikkelden tot gerespecteerde personen binnen de Islamitische gemeenschap. Het was de Islam die perspectief bood om de slaven geleidelijk tot actieve en gerespecteerde leden binnen de samenleving te vormen.

RECHTEN VAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS^[4]

De Islam benadrukt inderdaad de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers worden opgeroepen om hun werknemers eerlijk en op tijd te betalen, en hen met respect en waardigheid te behandelen. Ze worden herinnerd aan hun verantwoordelijkheid om het welzijn van hun werknemers te waarborgen, aangezien zij mede verantwoordelijk zijn voor hun welvaart.

Aan de andere kant worden werknemers aangemoedigd om hun taken eerlijk en met toewijding uit te voeren wanneer ze werken voor anderen. Ze worden opgeroepen om de rechten en eigendommen van hun werkgevers te respecteren en hun verplichtingen na te komen. Bovendien wordt in de Islam benadrukt dat degenen die gezegend zijn met fysieke gezondheid en kracht de zwakkeren niet mogen onderdrukken of minachten. Mensen met fysieke beperkingen verdienen eerder respect en mededogen dan minachting of onderdrukking.

Deze principes weerspiegelen de bredere ethiek van rechtvaardigheid, mededogen en gelijkheid die in de Islam wordt gepropageerd. Het streven naar eerlijke en rechtvaardige behandeling van zowel werkgevers als werknemers, en het respecteren van de waardigheid van alle individuen, ongeacht hun fysieke conditie, is een belangrijk aspect van de Islamitische sociale ethiek.



RECHTEN VAN DE ARMEN^[5]

Islam leert de rijken dat hun de plicht is opgedragen naar de armen om te kijken en ieder jaar een veertigste deel van hun vermogen te besteden voor het verminderen van armoede en ellende en voor de vooruitgang van diegenen die dit niet kunnen betalen. Islam leert hen niet gebruik te maken van de onbekwaamheid van armen door hen geld te lenen tegen vergoeding van rente, maar hen te helpen met giften en renteloze leningen. Dit alles met de moraal dat rijkdom niet aan iemand is gegeven om een luxe en buitensporig leven te kunnen leiden, maar dat hij dit dient te gebruiken voor de vooruitgang van de gehele mensheid zodat hij in het hiernamaals de beste beloning verdient.

Aan de andere kant leert Islam de armen niet met jaloezie en afgunst te kijken naar datgene dat aan andere mensen is gegeven, want deze gevoelens verduisteren geleidelijk het verstand. Islam spoort de armen derhalve aan hun aandacht te wijden aan het ontwikkelen van die talenten waarmee God hen heeft gezegend zodat zij vorderingen kunnen maken langs gezegende paden. Islam draagt de regering op om voor de armen in de samenleving die tegemoetkomingen te verschaffen welke hun vooruitgang bewerkstelligen en niet toe te staan dat alle rijkdom en macht in enkele handen beperkt blijft.

Islam herinnert diegenen wier voorvadersen als resultaat van edele motieven roem en eer hebben behaald en aan deze roem en eer te onderhouden en waarschuwt hen neer te kijken op anderen die niet op dezelfde wijze zijn gezegend. Want God heeft een ieder met gelijke rechten geschapen.

Islam herinnert hen eraan dat God die deze zegeningen aan hen heeft geschonken anderen met nog grotere eer en roem kan zegenen. En voorts dat wanneer zij hun positie misbruiken en zich te buiten gaan tegenover diegenen die niet op die wijze gezegend zijn, zij de basis leggen voor toekomstige overtredingen door degenen tegen wie zij zich nu te buiten zijn gegaan. Zij dienen derhalve niet trots te zijn op hun eigen succes maar trots te zijn op het helpen van anderen om succesvol te worden want de werkelijke succes behoort hem alleen toe die tracht zijn gevallen broeder te helpen.

Islam leert dat geen natie mag opstaan tegen een andere natie behalve dat staten en landen dienen samen te werken met als doel de belangen van de gehele mensheid te bevorderen. Islam verbiedt landen en individuen zich met elkaar te verenigen met als enige doel tegen andere landen samen te voegen uit haat of vijandigheid. Aan de andere kant leert Islam landen en individuen verdragen met elkaar te sluiten om elkaar van agressie te weerhouden en om met elkaar samen te werken om degenen die achter zijn te helpen met vooruitgang.

Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad^(ra), de Tweede Khalifa (Kalief) schreef over het opkomen voor de rechten van de armen^[6]:

“Toen de Islam zich inmiddels over het grootste deel van Arabië had verspreid, kreeg de Heilige Profeet^(s) regelmatig grote hoeveelheden geld en goederen, welke hij onmiddellijk onder de armen verdeelde. Op een keer kwam zijn dochter Fatima^(ra) naar hem toe en liet haar handen zien die ongevoelig waren geworden door het malen van graan. Zij vroeg de Profeet^(s) of zij de beschikking kon krijgen over een slaaf, zodat deze haar kon helpen bij het zware werk. De Profeet^(s) antwoordde hierop:

“Ik zal u iets vertellen wat veel meer van waarde zal zijn dan een slaaf. Voordat u vanavond naar bed gaat om te slapen, moet u 33 maal God prijzen en hetzelfde aantal keren Zijn Volmaaktheid loven en vervolgens 34 maal Zijn Grootheid loven. Dit zal veel meer van nut voor u zijn, dan het hebben van een slaaf.”

Op een keer, tijdens het uitdelen van geld, viel een muntstuk uit de hand van de Profeet^(s) en rolde uit het zicht. Nadat de Profeet^(s) klaar was met het uitdelen, ging hij naar de moskee en leidde hij daar de gebeden. Nu was het zijn gewoonte om na het gebed een tijdje te blijven zitten om God te gedenken en vervolgens de mensen de gelgenheid te geven om hem vragen te stellen of om een gunst te vragen. Deze keer echter, zodra hij klaar was met zijn gebeden, stond hij op en keerde naar huis terug. Hij ging op zoek naar de verloren munt en zodra hij het gevonden had keerde hij terug naar de moskee en overhandigde hij de munt aan een arme. Hij vertelde dat hij vergeten was dat de munt tijdens het uitdelen uit zijn hand was gevallen en het zich pas weer herinnerde tijdens het gebed. Het idee dat hij het geld niet terug zou vinden voordat hij dood zou gaan en het niet aan een arme kon geven en daarvoor verantwoording zou moeten afleggen tegenover God, verontrustte hem zo erg dat hij daarom zo haastig de moskee had verlaten om het muntstuk terug te vinden.

Zijn zorgen om het welzijn van de armen ging zelfs zo ver dat hij liet vastleggen dat er geen gunsten verleend mochten worden aan zijn nakomelingen om daarmee te voorkomen dat de Moslims uit liefde en toewijding voor hem, zijn nakomelingen met voorrang gunsten zouden verlenen en daarmee de armen en behoeftigen zouden onthouden van hun aandeel.

Op een keer bracht iemand een grote hoeveelheid dadels als geschenk naar de Profeet^(s). Naast de Profeet^(s) zat zijn kleinzoon Imam Hassan^(ra) van 2,5 jaar oud. Imam Hassan^(ra) pakte een dadel en stopte het in zijn mond.

De Profeet^(s) stak zijn vingers in zijn mond en haalde de dadel er uit, zeggende:

“Wij hebben hier geen recht op. Dit behoort toe aan de armen en de behoeftigen onder Gods schepselen.”

Samengevat laat de Islam zien dat het een religie is die aandacht besteedt aan de rechten en waardigheid van alle mensen, ongeacht hun positie in de samenleving. Of het nu gaat om slaven, werkgevers, werknemers of de armen, de Islam roept op tot rechtvaardigheid, mededogen en gelijkwaardigheid. Islam nodigt mensen uit om elkaar te respecteren, te helpen en samen te werken voor het welzijn van de gehele mensheid. De Islam streeft naar een wereld waarin alle individuen gelijkwaardig worden behandeld, hun

volledige potentieel kunnen bereiken en waar harmonie centraal staat. Door het naleven van deze principes, biedt de Islam een leidraad voor een samenleving die rechtvaardig en menswaardig is. Deze samenleving beschermt de rechten van alle onderdanen.

BRON:

1. <https://www.alislam.org/updates/fulfilling-rights-of-others/>
2. Seal of the Prophets - Volume II; Blz. 210, Boek van Hazrat Mirza Bashir Ahmad^(ra)
3. "[Welke rol heeft de Islam gespeeld bij het oplossen van slavernij?](#)". Al-Islam okt – dec 2020, pagina 18, zie
4. <https://www.islamnu.nl/wat-is-islam/>
5. <https://www.islamnu.nl/wat-is-islam/>
6. Het leven van Mohammed, pagina's 293 t/m 295: Islamnu.nl

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:

- ♦ [Islam – een baken van licht in een wereld van ongelijkheid](#); Al-Islam oktober – december 2020:

Recensie over het boek “Islam & Human Rights”

Door de heer Ahmad Said Ikhlaq



Afbeelding^[1]: **ISLAM & HUMAN RIGHTS DOOR MUHAMMAD ZAFRULLAH KHAN**

Het boek *“Islam & Human Rights”*^[2] (Islam & Mensenrechten) is geschreven door Muhammad Zafrullah Khan^(ra). Deze beknopt geschreven tekst presenteert de leerstellingen van de Islam en de duidelijke superioriteit ten opzichte van de verschillende artikelen die deel uitmaken van de Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en universeel is geprezen als het grotere handvest van de vrijheid.

De auteur legt uit hoe de Islam 1400 jaar geleden de armen en onderdrukten emancipeerde en de wereld het basisvoorschrift gaf voor het respect en de waarde van alle mensen ongeacht sociale rang, huidskleur of geloofsovertuiging. Deze instructies in de Heilige Koran zijn vandaag even relevant als toen ze werden geopenbaard. Echter, met het verstrijken van de tijd verwaarloosden sommige delen van de Moslimgemeenschap de leerstellingen van de Heilige Koran met een onvermijdelijke achteruitgang van morele normen als gevolg. De auteur concludeert echter met een optimistische noot dat de

herleving van de Islam plaatsvindt en daarmee een strikte naleving van de in de Heilige Koran vastgelegde waarden.

WIE WAS MUHAMMAD ZAFRULLAH KHAN^[3]?



Afbeelding^[4]: **MUHAMMAD ZAFRULLAH KHAN^(ra)**

Muhammad Zafrullah Khan^(ra) onderscheidde zich niet alleen als vertolker van de Islam, maar ook als een leider in het openbare leven. Hij was een vooraanstaand geleerde op het gebied van vergelijkende godsdienstwetenschap. In 1947 werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan; jarenlang leidde hij de delegatie van Pakistan in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en was hij voorzitter van de zeventiende zitting van de Algemene Vergadering. Sindsdien was hij rechter en president van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hij is de auteur van een aantal boeken over de Islam en over de vergelijking met andere religies.

ISLAM EN MENSENRECHTEN

De op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens belichaamt de breedste consensus van de hedendaagse beschaving over het onderwerp Mensenrechten. In dit boekje wordt een vergelijkende studie gemaakt van de Islam en de Verklaring. De presentatie van Islamitische waarden is bijna volledig gebaseerd op de Heilige Koran en de Soenna van de Heilige Profeet van de Islam, de twee meest authentieke en gezaghebbende bronnen die voor dit doel beschikbaar zijn. De verwijzingen naar de Heilige Koran zijn in de tekst aangehaald; alle andere verwijzingen zijn in de voetnoten toegevoegd.

Om de lezer te helpen de hoofdstelling beter te begrijpen, wordt het inleidende hoofdstuk gevolgd door een korte schets van de Islamitische leerstellingen over de mens en het universum, sociale waarden en economische waarden.^[5]

INHOUD VAN HET BOEK^[6]

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens pagina's IX – XVII

Deel I: Inleiding 1 - 14

Deel II: De mens en het universum 15 - 40

Deel III: Sociale waarden 41 - 60

Deel IV: Economische waarden 61 - 76

Deel V: Islam en de Verklaring: De preambule 77 - 182

Deel VI: Gangbare opvattingen ten opzichte van mensenrechten onder de Moslims 183 - 200

Toekomstige relatie tussen de Islam en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 201 – 210

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen en afgekondigd, waarvan de volledige tekst op de volgende bladzijden staat.

Na deze historische gebeurtenis riep de Vergadering alle Lidstaten op om de tekst van de Verklaring bekend te maken en “ervoor te zorgen dat deze voornamelijk op scholen en andere onderwijsinstellingen wordt verspreid, getoond, gelezen en uitgelegd, zonder onderscheid naar politieke status van landen of gebieden”.^[7]

BRONNEN:

1. Afbeelding: <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/> (Book Browser); https://www.alislam.org/library/browse/book/Islam_and_Human_Rights?!=English#page/-21/mode/lup
2. <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/>
3. <https://www.alislam.org/profile/sir-muhammad-zafrulla-khan/>;
<https://www.alislam.org/articles/brief-life-sketch-chaudhry-sir-muhammad-zafrulla-khan/>
4. Afbeelding: <https://www.reviewofreligions.org/31211/the-palestinian-question-united-nations/>
5. Zafrulla Khan Den Haag, juli 1967; <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/>
6. <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/>
7. <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/>

Om het boek “Islam & Human Rights” door Muhammad Zafrullah Khan^(ra) in het Engels te lezen, verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:

- ♦ <https://www.alislam.org/book/islam-human-rights/>

Voor meer informatie over de boeken van Muhammad Zafrullah Khan^(ra) verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u ook naar de bijgaande link:

- ♦ <https://www.alislam.org/books/muhammad-zafrulla-khan/>

Recensie over het boek “Het leven van Mohammed^(s)”^[1]

Door de heer Ahmad Said Ikhlaq



Het onderhavige boek is de biografie over de Heilige Profeet Mohammed^(s) geschreven door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra), de tweede Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Khalifa geeft door de samenhangende, verhalende stijl de mogelijkheid om ons in te leven in het leven van de Heilige Profeet Mohammed^(s). Het is een leven van geloof, van vriendschap, van trouw en succes, maar ook van grote moeilijkheden die de Heilige Profeet Mohammed^(s) samen met zijn Metgezellen^(ra) trotseerde. Er is een apart gedeelte gewijd aan een beschrijving van de deugden van de Heilige Profeet Mohammed^(s), zijn menslievendheid en zijn liefde voor de Schepper. Omstreden punten worden tot in detail behandeld, zoals de relatie van de Heilige Profeet Mohammed^(s) met de joodse stammen van Medina en de oorlogen met de Arabische stammen. Hieruit blijkt keer op keer de diepe rechtvaardigheid en de vergaande opofferingen van het voorbeeld van de Moslims, de Heilige Profeet Mohammed^(s).

Het boek bestaat uit twee delen:^[2]

- (1) Het leven van Mohammed^(s); Pagina's 11 t/m 255
- (2) Het karakter van Mohammed^(s); Pagina's 256 t/m 326

HET LEVEN VAN DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED^(s) IS ALS EEN OPEN BOEK

Een korte beschrijving uit het boek over zijn leven:^[3]

“Het leven van de Heilige Profeet Mohammed^(s) is als een open boek, waarin men, ongeacht welk deel men openslaat, interessante zaken tegenkomt.

Van geen enkele andere Leider of Profeet is het leven zo gedetailleerd beschreven en zo toegankelijk om het te bestuderen als die van de Heilige Profeet Mohammed^(s). Toegegeven moet worden dat de enorme hoeveelheid aan feiten kwaadwillende critici genoeg stof heeft gegeven om hier negatief over te schrijven. Maar, het is ook waar dat de critici, nadat ze eenmaal het materiaal hebben onderzocht en zich eigen hebben gemaakt, niet kunnen ontkennen dat op het gebied van geloof en toewijding het leven van niemand anders zo inspirerend is geweest. Mensen die een teruggetrokken leven leiden, hebben dan wel geen last van critici, maar missen de overtuiging en het vertrouwen bij hun volgelingen. Er zullen altijd vragen, teleurstellingen en onduidelijkheden blijven bestaan. Maar een leven die zo gedetailleerd beschreven is als die van de Heilige Profeet Mohammed^(s) is een bron van inspiratie en vervolgens van overtuiging. Wanneer alle kritiek en misvattingen uit de weg zijn geruimd, dan is het zeker dat wij zo'n leven volledig en voor eeuwig zullen liefhebben.

Het moge duidelijk zijn dat een leven dat als een open boek is en zo veelzijdig, niet zomaar in het kort verteld kan worden. Men kan slechts een poging doen om een klein deel ervan te vertellen. Maar zelfs dat kleine deel is al de moeite waard. Een religieus boek zal weinig impact hebben zonder de aanvullende kennis ervan door zijn Leraar. Dit punt is door vele religies over het hoofd gezien. Het Hindoeïsme bijvoorbeeld heeft veel respect voor de Veda's, maar van de Rishis, die de Veda's van God geopenbaard hebben gekregen is nauwelijks iets bekend. De behoefte aan extra informatie bij de verhalen over hun boodschappers schijnt geen indruk te maken bij de Hindoe commentatoren. Aan de andere kant hebben de Joodse en Christelijke wetenschappers niet gearzeld om hun eigen Profeten aan de kaak te stellen. Ze vergeten dat een openbaring die er niet slaagt om de ontvanger ervan op het rechte pad te houden, van weinig nut is voor anderen. Als de ontvanger onbetrouwbaar is, waarom heeft God hem dan uitgekozen? Was Hij gedwongen om dat te doen? Geen van beide veronderstellingen zijn gegrond. Om te denken dat openbaringen niet in staat zijn om de ontvanger ervan op het rechte pad te houden is net zo ongegrond als te denken dat God geen alternatieven heeft dan alleen incompetente ontvangers te kiezen voor sommige van Zijn openbaringen. Toch hebben dit soort ideeën hun weg gevonden in verschillende religies. Misschien komt dat doordat de afstand tussen hen en hun Stichter te groot is geworden of omdat het menselijk intellect, tot de komst van de Islām, nog niet in staat was om de dwaling van dit soort ideeën te doorzien.

Hoe belangrijk en waardevol het is om een Boek en zijn Meester samen bij elkaar te houden, werd al zeer vroeg in de Islām onderkend. Eén van de toegewijde vrouwen van de Heilige Profeet Mohammed^(s) was de jonge Hazrat Aisha^(ra). Ze was dertien of veertien toen ze trouwde met de Heilige Profeet Mohammed^(s). Hun huwelijk heeft ongeveer acht jaar geduurd. Toen de Heilige Profeet Mohammed^(s) overleed was zij ongeveer tweeëntwintig. Ze was jong en ongeletterd; toch wist ze dat een leer niet los kan worden gezien van zijn leraar. Toen haar werd gevraagd om het karakter van de Heilige Profeet Mohammed^(s) te beschrijven, zei ze onmiddellijk dat zijn karakter de Heilige Koran

was.^[4] **Wat hij deed, was wat de Heilige Koran onderwees; wat de Heilige Koran onderwees was niets anders dan wat hij deed. Het siert de Heilige Profeet Mohammed^(s) dat een ongeletterde jonge vrouw in staat is geweest om een waarheid te begrijpen die aan de aandacht van Hindoeïstische, Joodse en Christelijke wetenschappers is ontsnapt.**

In één kleine scherpe zin vatte Hazrat Aisha^(ra) een grote en belangrijke waarheid samen. Voor een waarachtige en oprechte leraar is het onmogelijk om het ene te zeggen en het andere te doen, of om het ene te doen en het andere te zeggen. De Heilige Profeet Mohammed^(s) was een waarachtige en oprechte Leraar^(s). Dat is wat Hazrat Aisha^(ra) onmiskenbaar wilde zeggen. Hij handelde naar wat hij predikte en predikte zoals hij handelde. Om hem te leren kennen moet men de Heilige Koran kennen en om de Heilige Koran te leren kennen moet men hem kennen.”

AANTAL SELECTIES UIT DE GESCHRIFTEN VAN DE BELOOFDE MESSIAS^(AS) OVER DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED^(S)

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) uit Qadian (India) zei:

“Uit een studie van het leven van de Heilige Profeet^(s) zal het voor iedere lezer duidelijk worden dat de Heilige Profeet van de Islam^(s) geen tweeslachtigheid in zijn karakter had en een zuivere en edele geest bezat. Hij was steeds gereed voor God zijn leven te geven, hij vestigde niet zijn hoop op de mensen en hij vreesde hen niet. Hij legde zijn gehele vertrouwen in Allah. Omdat hij zich geheel en al aan de wil en het welbehagen van Allah had onderworpen, bekommerde hij zich niet om de gevaren die hij zou ontmoeten en om het lijden dat hij zou moeten ondergaan door de hand van de afgodendienaren als gevolg van het verklaren van de boodschap van de Eenheid van God aan de wereld.”^[6]

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) zei:

“Neem er nota van hoe de Heilige Profeet van de Islam^(s) van het begin tot het eind in het aangezicht van duizenden gevaren en een veelheid van vijanden en bedreigende tegenstanders, vastbesloten en standvastig bleef in zijn aanspraak op het profeetschap. Gedurende vele jaren onderging hij een ongemak en lijden dat van dag tot dag erger werd; voldoende om iemand aan succes te doen wanhopen. Het is ondenkbaar dat iemand met alleen wereldse motieven zo'n langdurig en standvastig uithoudingsvermogen toont. Bovendien verloor hij door het bekendmaken van zijn aanspraak op het profeetschap zelfs de steun die hij voorheen had genoten. De prijs die hij voor deze ene aanspraak moest betalen was de confrontatie met wel honderdduizend gevallen van strijd en een veelheid van rampspoeden die hem ten deel zouden vallen. Hij werd van zijn geboortegrond verdreven; vervolgd met de bedoeling te worden gedood; zijn huis en zijn bezittingen werden verwoest; verschillende aanslagen werden op zijn leven gepleegd door middel van vergiftiging. Zij die hem het beste hadden toegewenst begonnen hem kwaad toe te wensen. Vrienden veranderden in vijanden. Gedurende een tijdperk dat een eeuwigheid leek doorstond hij zulke moeilijkheden die iemand met valse voorwendselen en een bedrieger niet kan doorstaan.”^[7]

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) zei:

“Is het niet als iets wonderbaarlijks dat is geschied dat in een eeuw dat alle grote naties van de wereld een overvloed aan financiële, militaire en intellectuele middelen bezaten, een arme wees die geen macht bezat, die hulpeloos was, ongeletterd en niet werd geholpen, zulke schitterende leerstellingen voortbracht die met hun beslissende argumenten en onweerlegbare bewijzen, iedere tegenstander met stomheid sloegen? Het onthulde ook de fouten en gebreken van die geleerden die in hun verwaandheid pochten dat zijn grote filosofen en mensen van wijsheid waren. Ondanks het feit dat hij arm en hulpeloos was rees hij tot grote macht en onttroonde menig machtige koning en bracht in hun plaats de armen naar voren. Als dit niet van Allah was, wat was het dan? De gehele wereld veroveren en haar in wijsheid, in kennis en in kracht overtreffen, kan dit alles worden volbracht zonder de hulp van Allah?”^[8]

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) zei:

“Ik zie altijd met verwondering naar deze Arabische Profeet, wiens naam Mohammed is. Mogen duizenden zegeningen en vrede met hem zijn. Hoe verheven was zijn positie! Men kan de uiteindelijke grens van zijn rang niet waarnemen en het ligt niet binnen het vermogen van de mens om de diepte en het doordringingsvermogen van zijn edele eigenschappen ten volle te kunnen bevatten. Helaas heeft zijn verheven rang niet de erkenning gekregen die deze toekwam. Die eenheid die van de wereld was verdwenen werd hersteld door deze zelfde moedige kampioen. Hij beminde God zeer intens, en ook zijn ziel ging op in een diepe sympathie voor de mensheid. Daarom heeft God, Die de verborgen voortreffelijkheden van zijn hart volledig kende, hem boven alle Profeten en alle mensen van het verleden en de toekomst verheven en vervulde de wensen van zijn hart gedurende de periode van zijn leven.”^[9]

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi^(as) zei verder:

“David, vrede zij met hem, bevestigde de grootheid en pracht van de Heilige Profeet, mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn, toen hij in Psalm 45 zei: Gij zijt voorwaar veel bevalliger dan de zonen van de mensen. Bekoring is over uw lippen uitgestort. Daarom heeft God u tot in eeuwigheid gezegend. Gord uw zwaard aan op uw dijbeen, o machtige, met uw waardigheid en uw pracht. En gaat in uw pracht naar de overwinning. Gaat in de zaak van waarheid met nederigheid en oprechtheid. En uw rechterhand zal u onderrichten in vreesinboezemende dingen.”^[10]

BRON:

1. [Het leven van Mohammed^{\(s\)}](#) door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra);
2. [Het leven van Mohammed^{\(s\)}](#) door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra);
3. [Het leven van de Heilige Profeet Mohammed^{\(s\)} is als een open boek; Het karakter van Mohammed^{\(s\)}](#); Deel II; Het leven van Mohammed^(s) door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra); Pagina's 323 t/m 326
4. Musnad Ahmad, Vol. 6, blz. 91, Beirut, Hijra 1313
5. [Selecties uit de geschriften van de Beloofde Messias](#)
6. Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-Ahmadiyya, blz. 111
7. Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-Ahmadiyya, blz. 108
8. Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-Ahmadiyya, blz. 191
9. Ruhani Khazain, deel 22: Haqiatul-Wahi, blz. 118-119
10. Ruhani Khazain, deel 2: Surma-e-Chasma-e-Arya, blz. 281-282

Voor uitgebreide informatie over het leven van de Heilige Profeet Mohammed^(s) verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:

- ♦ <https://www.islamnu.nl/mohammed/>
- ♦ [The Life & Character of the Seal of Prophets^{\(s\)}](#) by Hazrat Mirza Bashir Ahmad, M.A.^(ra) – Volume I; Volume II and Volume III (In het Engels)
- ♦ <https://www.alislam.org/holyprophet/> (In het Engels)

VRAAG EN ANTWOORD MET DE KALIEF

Vertaald door de heer Noor Ahmad Raza Hassan



De leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat kregen de gelegenheid om het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Jamaat, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba), een reeks vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.

VRAAG: Een van de Nasirat-leden vroeg Zijne Heiligheid^(aba) naar de reden waarom Moslims zich naar rechts en links wenden om vredesgroeten te zeggen wanneer zij hun gebed beëindigen.^[1]

De reden verklarend, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba):

“We doen dit omdat we bij het verlaten van de aanwezigheid van God niet alleen onze boodschap van afscheid overbrengen aan het gebed, maar we brengen ook vrede over aan de mensen rechts en links van ons. Wij zenden vrede over hen uit. Zo ontstaat in ons het gevoel dat we in vrede moeten leven met de mensen om ons heen en dat we de sfeer om ons heen moeten vullen met vrede. We moeten niemand bevechten en geen vijanden van elkaar worden.”

VRAAG: Een van de Lajna-leden vroeg Zijne Heiligheid^(aba) waarom kinderen in Afrika en andere arme landen verhongeren, terwijl God heeft gezegd dat Hij de Voorziener is.^[2]

In antwoord op de vraag zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba):

“Mensen gaan door beproevingen in dit leven. Bijvoorbeeld, als onderdeel van de natuurwetten, zijn er droogtes die zich voordoen en dus zijn de mensen die in zulk soort gebieden leven gebonden aan de impact van zulke droogtes. Soms zijn mensen zelf niet in staat om de juiste beslissingen te nemen en soms zijn regeringen oneerlijk en verzwelgen ze de rijkdom van hun land zonder zich om de mensen te bekommeren. Dus als er in Afrika mensen sterven, moet men ook zien dat de regeringen in die landen de rechten van hun bevolking niet naleven. Ten tweede is de wereld nu een global village geworden. Het voedsel dat we verspillen, bijvoorbeeld in Europa waar een buitengewone hoeveelheid voedsel wordt verspild, als dat voedsel in Afrika wordt verdeeld met alle oprechtheid zonder enige gevestigde belangen, dan zal een groot deel van de honger worden weggenomen. Als we delen wat we hebben en het voedsel dat Allah ons gegeven heeft,

verdelen, zal niemand door honger sterven. Allah heeft ons van voedsel voorzien, maar het is ons wanbeheer van de middelen waardoor het vermindert. Het natuurlijke gevolg daarvan is dat kinderen, vrouwen en ouderen verhongeren. Maar de schuld hiervoor kan niet op God worden afgeschoven. Zelfs vandaag de dag is het voedsel in de wereld genoeg om alle mensen op aarde te voeden.”

VRAAG: Een andere aanwezige vroeg Zijne Heiligheid^(aba) waarom er zoveel lijden in de wereld is en waarom God het lijden niet stopt.^[3]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:

“De door Allah de Almachtige geschapen natuurwet is in deze wereld van kracht. Allah de Almachtige heeft nergens gezegd dat wanneer men tegen de natuurwetten ingaat er geen negatieve reactie zal zijn. Wanneer oorlogen plaatsvinden en bommen ontploffen, sterven ook onschuldige kinderen als gevolg daarvan. Het zijn de daden van mensen die de oorlog en de dood van onschuldige mensen veroorzaken.”

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat zelfs in oorlogen die tegen de Moslims en de Heilige Profeet Mohammed^(s) werden gevoerd, onschuldige Moslims kwamen te lijden, ondanks het feit dat hen de overwinning was beloofd.

Verder verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba):

“In het algemeen is de wet van de natuur zodanig dat er gevolgen zijn voor alle handelingen. Het kan niet zo zijn dat je (schadelijke) handelingen verricht en toch hoopt dat je gered zult worden van de gevolgen ervan, want Allah de Almachtige heeft ons al verteld dat de wet van de natuur van kracht is.”

Sprekend over waarom kinderen worden geboren met ziekten en handicaps, zei Zijne Heiligheid dat het soms het gevolg is van bepaalde handelingen van de ouders waardoor de kinderen worden geboren met een ziekte, dus zelfs dat is een gevolg van de natuurwet die de wereld bestuurt. Zijne Heiligheid^(aba) zei echter dat ons geloof als Moslims niet beperkt is tot de gebeurtenissen in dit leven, maar dat degenen die in deze wereld lijden, beloond zullen worden in het Hiernamaals. Zijne Heiligheid adviseerde haar om beide boeken van de Tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met betrekking tot dit onderwerp te lezen, wat de zaak duidelijker maakt: *Ten Proofs of the Existence of God* ^[4] en het Urdu boek, *Hasti Bari Ta'ala*.

VRAAG: Een vraag ging ook over wat iemand moet doen als hij door een bedelaar op straat wordt benaderd.^[5]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:

“De betere aanpak is om geld te geven aan liefdadigheidsorganisaties. Er zijn goede doelen opgericht door andere gemeenschappen of instanties die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap steunt via Humanity First of rechtstreeks, zodat zij de armen kunnen helpen en zij weten waar de nood het hoogst is voor de armen wat betreft het verstrekken van voedsel, onderwijs en het beschikbaar stellen van medische zorg. Daarom geven

wij geld aan de goede doelen. Maar als een bedelaar je rechtstreeks benadert, is onze leer dat we hem niet moeten afwijzen, maar hem iets moeten geven, al is het maar een beetje. Als je ze geen geld wilt geven, spreek dan in ieder geval nooit op een wrede toon tegen ze, want we weten niet of ze echt in nood zijn of niet, want we weten niet wat er in de harten van anderen omgaat.”

VRAAG: Een Ansarullah-lid vroeg Zijne Heiligheid^(aba) wat



kinderen moeten doen als hun ouders oud worden en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.^[6]

Zijne Heiligheid^(aba) zei dat wanneer de ouders gezond en in orde zijn, hun kinderen idealiter met hun echtgenoot apart moeten gaan wonen wanneer zij trouwen, omdat dit helpt potentieel ontwrichtende problemen te voorkomen die kunnen ontstaan door het samenwonen van een groter familie.

Zijne Heiligheid^(aba) zei echter dat wanneer ouders te oud worden om zelfstandig te wonen, de kinderen voor hen moeten zorgen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:

“In westerse landen zijn mensen geneigd om hun ouders in ‘bejaardentehuizen’ achter te laten waar verzorgers voor hen zorgen, en de kinderen bezoeken hen af en toe en nemen dan kleine geschenken voor hen mee. Ze denken dat ze daarmee voor de ouders hebben gezorgd. Wij moeten echter goed voor onze ouders zorgen. Eens zei de Heilige Profeet Mohammed^(s) drie keer dat je moeder recht op je heeft, en de vierde keer zei hij ook dat je vader recht op je heeft. Dit zijn dus de rechten die we moeten vervullen en dit is wat de maatschappij ook eist. Ouders moeten hun kinderen zo opvoeden dat ze tegen hen zeggen: ‘Nu jullie getrouwd zijn, scheiden wij jullie in jullie jeugd omwille van jullie, of jullie gaan nu zelf apart wonen, dat is prima. Maar als we oud worden, moeten jullie je verantwoordelijkheden tegenover ons nakomen en ons te hulp komen als we jullie nodig hebben. Wij bidden eerst dat wij jullie hulp niet nodig hebben op onze oude dag en dat Allah ons beschermt tegen afhankelijkheid van jullie. Daarom heeft Allah de Almachtige bevolen dat jullie moeten bidden om gered te worden van zo’n hoge leeftijd waarop jullie volledig zwak en afhankelijk van anderen worden. Zij moeten tegen hun kinderen zeggen: “Als wij inderdaad heel oud en zwak worden en wij jullie nodig hebben, dan wordt het jullie morele en religieuze verantwoordelijkheid om voor de ouders te zorgen en hen bij u te houden. In zulke omstandigheden moet de schoondochter ook haar schoonouders tolereren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) verklaarde verder:

“Als de huizen te klein zijn dan kan een huis worden aangeschaft voor de ouders in de buurt van de

kinderen zodat zij ‘s morgens en ‘s avonds naar hen toe kunnen gaan om voor hen te zorgen. Als iemand een huis heeft dat groot genoeg is, dan kan een kamer worden toegewezen voor de ouders en kunnen zij op die manier worden verzorgd. Dit brengt de beloning van Allah de Almachtige met zich mee. Als iemand echt bezorgd is over het Hiernamaals en ook enige kennis van religie heeft, dan moeten we onthouden dat zulke handelingen ook beloningen in het Hiernamaals met zich meebrengen. We moeten onthouden dat we op een dag ook zullen sterven en dat is iets wat we ook zelf zullen ervaren. Probeer dus de zegeningen van Allah te verkrijgen door voor onze ouderen te zorgen op hun oude dag.”

VRAAG: Een persoon vroeg dat als Allah weet wat er in de toekomst zal gebeuren, waarom brengt hij mensen dan in ontberingen?^[7]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) antwoordde:

“Allah de Almachtige heeft kennis van wat er met u zal gebeuren, maar Hij heeft u een keuze gegeven. Allah de Almachtige brengt iemand niet opzettelijk in moeilijkheden.”

Zijne Heiligheid^(aba) legde verder uit dat Allah onderscheid heeft gemaakt tussen goed en kwaad en weet of iemand goede of slechte daden zal verrichten, maar de uiteindelijke keuze ligt bij de persoon en Allah dwingt niemand tot een van beide.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) zei:

“Allah de Almachtige heeft niemand geschapen met het doel om slechte daden te verrichten. Allah de Almachtige brengt ons niet in moeilijkheden, maar wij brengen onszelf in moeilijkheden. Allah de Almachtige beveelt ons om deugdzame daden te verrichten zodat we niet in moeilijkheden komen.”

VRAAG: Een van de Khuddam vroeg Zijne Heiligheid^(aba) hoe men zijn woede kan beheersen.^[8]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) antwoordde:

“De Heilige Profeet Mohammed^(s) heeft gezegd dat als je je boos voelt, ga dan zitten en als je boosheid aanhoudt, ga dan liggen en was je gezicht met koud water. Dus als je boos bent, toon dan berouw en drink koud water en volgens het gezegde van de Heilige Profeet Mohammed^(s), ga zitten in plaats van vurig en emotioneel te zijn, zodat je boosheid kan zakken. Verder zijn er gevallen waarin iemand kwaad op iemand wordt en zijn woede gerechtvaardigd is. Maar zelfs dan moet iemand niet zijn verstand verliezen. Die terechte woede mag alleen worden geuit om iemand te verbeteren en hervormen, en moet spoedig verdwijnen en niet in iemands hart worden bewaard. Het moet niet zo zijn dat het een gewoonte wordt en dat je zelfs door kleine dingen geïrriteerd raakt, zodat andere mensen zich gespannen voelen in je buurt en je gezelschap willen vermijden.”

BRON:

1. [Nasirat and Lajna from Belgium have Honour of Virtual Meeting with World Head of Ahmadiyya Muslim Community; 16th December 2022](#)
2. [Nasirat and Lajna from Belgium have Honour of Virtual Meeting with World Head of Ahmadiyya Muslim Community; 16th December 2022](#)
3. [Student Members of Lajna Imaillah from India have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 14th January 2023](#)
4. <https://bieb.islamnu.nl/product/het-bestaan-van-god-en-de-noodzaak-van-religie-al-islam-oktober-december-2021/>; Pagina's 30 t/m 31
5. [Nasirat from Germany have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 27th January 2023](#)
6. [Ansarullah from Norway have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 4th February 2023](#)
7. [Destiny, Hijab, and 73 Sects in Islam: UK Ahmadi Muslim Children Seek Guidance from His Holiness; 12th February 2023](#)
8. [Khuddam and Atfal from Finland Have Honour of a Virtual Meeting With Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 22nd February 2023](#)

Activiteiten



Impressie

Activiteiten van de ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Jaarlijkse Bijeenkomst | Jalsa Salana



Grootste moslimbijeenkomst van Nederland

Honderden Ahmadi-moslims kwamen op 5, 6 en 7 mei 2023 bijeen in De Paasheuvel te Vierhouten voor de eenenveertigste jaarlijkse bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de oudste moslim-gemeenschap van Nederland.



Een vredesadvies aan de mensheid

De driedaagse bijeenkomst stond in het teken van spiritualiteit en saamhorigheid en omvatte lezingen, voordrachten en een Islam-expositie. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere worden gesproken over vredesadviezen ter voorkoming van een derde wereldoorlog en een Islamitische kijk op profetieën in de Bijbel.



Gastvrijheid en verbinding

De bijeenkomst trekt ieder jaar diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder academici en politici, en biedt vooral niet-moslims de gelegenheid om de Islam te ontdekken. Eenieder wordt uitgenodigd om om een vreedzame sfeer van gastvrijheid en verbinding te ervaren.

Informatie over de Islam



Informatiecampagne over de Islam

In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking, ziet de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de noodzaak in van dialoog en wederzijds begrip. In dit kader werd een grootschalige informatiecampagne gelanceerd in Groningen om met Groningers in gesprek te gaan over de Islam en de boodschap van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.



Karavaan van de mensenzoon

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap trekt met de 'Karavaan van de Mensenzoon' door het gehele land met de boodschap dat de Beloofde Messias^(as), de spirituele- en morele gids van de huidige tijd is verschenen in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Het doel van zijn komst is om de band tussen de mens en God te herstellen en vrede te stichten.



Grootscheepse flyeractie

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap trekt met de 'Karavaan van de Mensenzoon' door het gehele land met de boodschap dat de Beloofde Messias^(as) en morele gids van de huidige tijd is verschenen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad. Het doel van zijn komst is om de band tussen de mens en God te herstellen en vrede te stichten.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed^(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige Profeet^(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50^{ste} jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. [Klik hier](#)

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed^(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.

[Klik hier](#) voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, [klik hier](#).

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in:

De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad.

Contact:

Info@islamnu.nl

www.islamnu.nl

www.alislam.org

www.mta.tv

085-0606-558



De Beloofde Messias & Imam Mahdi^(as),
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad