

AI-Islaam

EERSTE NEDERLANDSE ISLAMITISCHE BLAD SINDS 1948

**ISLAM - EEN BEDREIGING
OF EEN BRON VAN VREDE?**

**V
R
E
D
E**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Vers uit de Heilige Koran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

5:9 O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.

(De Heilige Koran 5:9)

Gezegde van de Heilige Profeet(s)

Hazrat Abdullah bin Amr(ra) overbrengt dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “Zij die genadig zijn, zullen door de Genadige God met genade behandeld worden. Dus wees genadig voor de medemens, Hij die in de hemel is, zal genadig voor u zijn.”

(Abu Daud)

Uit de geschriften van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)

Geen van de ware Moslims die ooit hebben geleefd, beweerden dat voor de verspreiding van de islam dwang moest worden toegepast. Anderzijds heeft de islam altijd gebloeid door de kracht van zijn inherente eigenschappen van voortreffelijkheid. Zij die het onderscheid genieten Moslims te worden genoemd en toch geloven dat de islam met geweld moet worden verspreid, schijnen geen enkel begrip te hebben van de inherente schoonheden van de islam.

(Taryaquoel Qoeloeb blz 167)

INHOUD

- 4 Voorwoord
- 6 Britse Regering en Jihad
- 9 De Heilige Koran over oorlog en vrede
- 11 Wereldcrisis en de weg naar vrede
- 13 Het verspreiden van de ware boodschap van de Islam
- 15 Persbericht: Interview met de Kalief
- 15 Persbericht: Terreur aanslagen in Nieuw-Zeeland
- 16 Persbericht: Kalief over wereldwijde conflict
- 17 Islam is een religie van vrede
- 20 Kalief van Islam spreekt in het Parlement
- 21 De nachtegaal. Religie van vrede, de Islam
- 22 Misverstanden over het woord “Jihad”
- 23 De dreiging van een derde wereldoorlog
- 23 Ramadan
- 24 De weg naar Vrede

In de tekst komen volgende afkortingen voor:

- (s) Sallalaho Alaihi wasallam: Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.
- (as) Alaihissalaam: Vrede zij met hem.
- (ra) Radi-Allaho Anho/ha: Moge Allah welbehagen hebben in hem/haar.
- (rh) Rahmatullahi Alaihi/ha: Allah zij hem/haar genadig.
- (aba) Ayyaduhullaho Taala binasrihil-Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen

Voorwoord:

Geachte lezers,

Assalamo 'Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu.

Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.

Na een periode van afwezigheid werd het eerste officiële Nederlandstalige Islamitische blad 'Al-Islam' in januari j.l. online gelanceerd. Dit is het tweede nummer voor de periode april tot en met juni.

Al-Islam heeft een grote betekenis omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad (ra), die de Tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah zijn Helper zijn), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-Islam te lanceren. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad.

Al-Islam is een blad waarin lezers waardevolle informatie kunnen vinden over de ware leerstellingen van de Islam. Het behandelt thema's over de Islam en onderwerpen die verband houden met religie in het algemeen. Het benadrukt de rol van de Islam in een steeds veranderende mondiale samenleving. Het biedt de mogelijkheid om de samenleving over hedendaagse vraagstukken te informeren en haar oplossingen te bieden vanuit een Islamitisch perspectief.

De wereld maakt thans een moeilijke periode door. Er zijn ook grote zorgen over het escaleren van diverse conflicten en een toenemende onstabiele toestand in de wereld. Onze geliefde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah zijn Helper zijn), zei dat duurzame vrede nooit kan worden bereikt totdat er rechtvaardigheid is op elk niveau van de samenleving.

En in het licht van de huidige pandemie van het coronavirus (Covid-19) heeft Zijne Heiligheid ook enige instructies gegeven. Zijne Heiligheid heeft verder ook verteld dat deze epidemie niet werd voorspeld, noch als een goddelijk teken is verschenen. Naast de maatregelen die de regering heeft genomen is gebed het ultieme toevluchtsoord. Laten we bidden dat de Almachtige Allah onze Ahmadi Moslimbroeders en -zusters tegen deze epidemie moge beschermen en hen in overtuiging, geloof en kracht doen toenemen. We moeten ook de gehele mensheid in onze gebeden herinneren, zodat Allah de mensheid zal redden van deze pandemie en degenen die getroffen zijn, genezing zal schenken. Amin. Moge Allah de gehele mensheid genadig zijn.

Het is onze oprechte wens dat Al-Islam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, eenheid en vrede.

Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit mooie blad. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Hibatunnoer Verhagen (*Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland*), de heer Abdul Hamid van der Velden (*Vicevoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland*) en de heer Khakan Ahmad voor hun bijzondere bijdrage aan deze editie van Al-Islam. Moge Allah de Verhevene hen veelvuldig belonen. Amin.

Wij hopen dat dit blad de lezer inspireert en de misverstanden wegneemt over de Islam en de Heilige Profeet Mohammed (s).

Met vriendelijke groet,

Redactie Al-Islam

[Klik hier](#) om de overige nummers van Al-Islam te zien

Redactie:

Hoofdredacteur: Saeed Ahmad Jatt

Redactie: Ahmad Said Ikhlaif, Youssef Ikhlaif

Administratie: Ahmad Said Ikhlaif

Vormgeving: Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan

Distributie: Azhar Naeem

Marketing: Kashif Akmal

Website en Techniek: Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal

INTRODUCTIE

Britse Regering en Jihad

22 mei 1900

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias en Mahdi, de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het boek met als titel: "Government Angrezi aur Jihad" (Britse Regering en Jihad) geschreven op 22 mei 1900. In dit boek heeft hij de filosofie van Jihad uiteengezet in het licht van de Heilige Koran en de Ahadith (overleveringen) van de Heilige Profeet Mohammed (s) om aldus de ware aard van het Islamitische concept van Jihad toe te lichten.

De auteur wijst ook naar het vreedzame karakter van het Islamitische geloof en legt uit dat Moslims, in het begin van de geschiedenis van hun geloof, pas na een dertien jaar lang durende wrede onderdrukking door een meedogenloze en bloeddorstige vijand, hun toevlucht zochten tot een defensieve oorlog. Goddelijke toestemming voor vergelding werd verleend, specifiek voor zelfverdediging, bestraffing van aanvallers en voor de handhaving van vrijheid van religie.

De vragen die tegenwoordig wereldwijd worden bediscussieerd, zijn honderd jaar geleden onder goddelijke leiding en begrip beantwoord door deze persoon die er aanspraak op maakte de Beloofde Messias te zijn.

In dit boek worden de volgende vragen beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- Wat is Jihad?
- Waarom was het in de vroege geschiedenis van de Islam onvermijdelijk voor de moslims om zichzelf te verdedigen?
- Waarom behandelden de tegenstanders, de Heilige Profeet Mohammed(s) en zijn metgezellen met bittere vijandschap en hen hevig vervolgden en doodden?
- Hoe zijn de verkeerde opvattingen over Jihad onder sommige moslims ontstaan?
- Welke rol hebben islamitische geestelijken en christelijke priesters gespeeld in dit proces?
- Is het legitiem voor moslims om in opstand te komen tegen een regering die de openbare orde handhaaft en godsdienstvrijheid toestaat?

Enkele fragmenten uit het boek:

De metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (s) die door de vijanden van de vrijheid van religie en de vrijheid van geweten werden vervolgd, wordt hierover het volgende verteld:

"Zij begingen daden van extreme wreedheid en vermoordden op brute wijze vele moslims. Hun manieren bleven ongewijzigd gedurende een lange periode van dertien jaar. Veel van Gods gelovigen—de eer van de mensheid—werden op wrede wijze in stukken gesneden door de zwaarden van deze barbaren. Wezen en zwakke, hulpeloze vrouwen werden afgeslacht in straten en steegjes. Ondanks alles gebood God dat er geen vergeldingsmaatregelen getroffen zouden worden tegen het kwaad. Dit rechtvaardige en uitverkoren volk hield zich precies aan deze instructie. Ze keken in stilte toe, terwijl de straten rood kleurden met hun bloed. Ze werden afgeslacht als beesten, maar verzetten zich niet."

"Zijn metgezellen (ra) hielden zich vast aan dezelfde verheven principes en deden wat hen geboden werd, zij weerstonden een groot aantal gruwelijkheden en toonden veel geduld. Zij werden vertrapt, maar gaven geen reactie. Hun kinderen werden voor hun ogen in stukken gesneden. Ze werden gemarteld met vuur en water, maar troffen geen vergeldingsmaatregelen tegen dit kwaad, net als onschuldige kinderen."

"Sommigen van hen werden op de volgende wijze gedood: twee kamelen werden dicht bij elkaar geplaatst, elk been van het slachtoffer werd vastgebonden aan één van de kamelen. Vervolgens werden de kamelen in tegengestelde richting gestuurd. De slachtoffers scheurden prompt uiteen zoals een wortel of radijs die dwars doormidden wordt gespleten."

Over de Heilige Profeet Mohammed (s) die ook hevig door de vijanden van de vrijheid van religie en vrijheid van geweten werd vervolgd, wordt het volgende vermeld:

"Gods heilige en verheven Profeet Mohammed (s) werd meerdere malen tot bloedens toe gestenigd. Toch tolereerde deze oprechte rots van waarachtigheid al deze mishandelingen met een open hart en liefde. Deze houding van standvastigheid en nederigheid provoceerde de vijanden van de Islam om hun vervolging te intensiveren. Zij keken naar deze heilige gemeenschap zoals een jager naar zijn prooi kijkt."

"Zoals ik al eerder zei was onze Heilige Profeet Mohammed (s) nooit degene die als eerste zijn zwaard trok. Sterker nog, zelfs na een lange periode van onderdrukking en geweld door de ongelovigen, toonde hij een mate van geduld die door geen mens kan worden geëvenaard."



Waarom werd de Beloofde Messias en Mahdi (a) bedreigd om het concept van Jihad?

“Sommige maulvi’s uit dit land bestempelden mij als een dajjal en een kafir [ongelovige] en publiceerden—zonder angst voor de wetten van de Britse regering—een fatwa waarin stond dat ik vermoord zou moeten worden en dat het een gezegende daad zou zijn om mijn bezittingen te plunderen of om de vrouwen van mijn huis te ontvoeren. Wat was hier de reden van? Ik mij had hun ongenoegen op de hals gehaald door de Beloofde Messias te zijn en predikte tegen hun concept van jihad. Ik verwierp de opvattingen over de bloeddorstige Messias en Mahdi wiens komst, zo hadden zij gehoopt, hen in staat zou stellen om deel te nemen aan berovingen en plunderingen.”

Verder zegt hij:

“O moslimgeleerden en maulvi’s! Luister naar mij. Ik vertel u waarlijk dat dit niet de tijd is voor jihad. Wees niet ongehoorzaam aan de Heilige Profeet Mohammed (s) van God. De verwachte Messias is gekomen en beveelt u zich te onthouden van religieuze oorlogen met gewapende strijd, moorden en bloedvergieten. Het zelfs nu niet nalaten van bloedvergieten en het geven van zulke preken is dan ook niet de weg van de Islam. De persoon die mij aanvaardt, zal niet alleen stoppen met op deze manier te preken, maar zal ook het kwaad van dit pad herkennen en begrijpen dat het de toorn van God uitlokt.”

Hij verklaarde ook dat de Islam niet toestaat dat een moslim de wapens opneemt tegen een overheid die zorgt voor volledige godsdienstvrijheid en een rechtsstaat, en die het leven en de eigendommen volledig beschermt.

En hij maakte duidelijk dat zijn lof en loyaliteit aan de Britse Regering werd ingegeven door drie feiten:

- **Deze regering heeft Moslims in de Punjab bevrijd van de tirannie van de Sikhs.**
- **Zij heeft een algehele vrede tot stand gebracht.**
- **De Britse Regering heeft volledige vrijheid van godsdienst toegestaan zodra zij de Punjab betrad.**

En tenslotte verzocht de Beloofde Messias (a) voor de derde keer Zijne Excellentie de Onderkoning om een wet aan te nemen om vrede en vriendschap onder de verschillende religies te bevorderen, zodat er in het land geen chaos zou zijn.

Hij zegt tenslotte het volgende:

“Ik geloof dat de kwaadaardige groei van afgunst en wrok, die langzamerhand aan het groeien is, spoedig zal verdwijnen als onze wijze regering een wet aanneemt, die:

- **Alle partijen, inclusief de christelijke geestelijken, die meedoen aan negatieve aanvallen op andere godsdiensten, voor een periode van vijf jaar verbiedt.**
- **Alle partijen vraagt om met liefde en beschaving samen te leven, en**
- **Alle groepen aanmoedigt om zich te richten op de positieve eigenschappen van hun eigen religie.”**

[Klik hier](#) om het boek te lezen

INTRODUCTIE

De Heilige Koran over oorlog en vrede

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad

De tweede khalifa van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

In deze wereld, waarin veel strijd voorkomt, zijn de begrippen oorlog en vrede veel beschreven en besproken onderwerpen. Helaas is ook de islamitische wereld oorlogen niet bespaard gebleven, en niet-moslims verkeren daarom maar al te vaak in de veronderstelling dat de Islam een agressieve godsdienst is die niets kan bijdragen aan een wereldvrede en een wereldbestel waarin volkeren en naties vreedzaam en op een harmonieuze wijze naast elkaar bestaan. Dat de Islam wel degelijk de vrede bevordert en uitgebreide richtlijnen geeft ter handhaving van deze vrede wil ik aantonen door te verwijzen naar hetgeen de Heilige Koran, het heilige Boek van de moslims, over dit onderwerp zegt.

In dit boek worden de volgende vragen beantwoord vanuit de oorspronkelijke bronnen:

- Leerstellingen van het Jodendom en het Christendom over oorlog
- De Heilige Koran over oorlog en vrede
- Richtlijnen van de Heilige Profeet Mohammed (s) over oorlogsvoering

De Heilige Profeet Mohammed (s) leed zwaar en voortdurend onder de agressie in Mekka, maar hij vocht niet terug tegen het geweld waar hij onschuldig slachtoffer van was. Toen hij naar Medina emigreerde was de vijand erop uit om de Islam te vernietigen;

Nu rijzen er twee belangrijke vragen die in het boek behandeld worden:

- Was het toen voor de Heilige Profeet Mohammed (s) noodzakelijk om het zwaard op te nemen tegen de agressors om de vrijheid van religie te beschermen?
- Waarom nam de Heilige Profeet Mohammed (s) in Mekka het zwaard niet op, maar nadat de Heilige Profeet Mohammed (s) naar Medina emigreerde, nam hij het zwaard wel op? Was hier sprake van individuele of collectieve vervolging?

Verder worden de volgende vragen ook beantwoord in het boek:

- Wat zegt de Heilige Koran als de Moslims in de nabijheid van de Moskee aangevallen worden?
- Is het in de Islam toegestaan om individuen aan te vallen?
- Wat onderwijst de Heilige Koran over het in hechtenis nemen van krijgsgevangenen?

Een interessante fragment uit het boek:

De Islamitische leerstellingen bestaan niet alleen uit de voorschriften die zijn vastgelegd in de Heilige Koran. De richtlijnen en praktijkvoorbeelden van de Heilige Profeet Mohammed (s) maken daar ook onderdeel van uit. Wat hij deed en wat hij zei in feitelijke situaties is ook een belangrijk onderdeel van de Islamitische leerstellingen. De Heilige Profeet Mohammed (s) stond op een strikte naleving van deze gedragsregels door zijn legers. Iedereen die zich niet aan deze regels hield, zo verklaarde hij, streed niet voor de zaak van God, maar voor zijn eigenbelang.

Hiernavolgend worden enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammed (s) aangehaald die handelen over oorlog en vrede:

- **Het is de Moslims verboden om bedrog te plegen.**
- **Priesters en geestelijken en geestelijke leiders moeten met rust worden gelaten.**
- **Ouderen, zwakkeren, vrouwen en kinderen mogen niet gedood worden. De mogelijkheid op vrede moet altijd in gedachte gehouden worden.**
- **Wanneer Moslims vijandelijk gebied binnentrekken, dan mogen zij geen angst en terreur zaaien onder de bevolking. Ze mogen het gewone volk niet slecht behandelen.**
- **Men moet zorgen zo min mogelijk schade toe te brengen aan de vijand.**
- **De gevangenen moeten goed verzorgd worden. De Moslims moeten beter voor hun gevangenen zorgen dan voor henzelf.**
- **Afgezanten en gedelegeerden uit andere landen moeten met het grootste respect worden behandeld. Als zij een vergissing begaan of ongemak veroorzaken, dan moet men hun dat vergeven.**
- **Als een Moslim iemand krijgsgevangen neemt, dan dient deze hetzelfde voedsel en dezelfde kleding te krijgen als de Moslim zelf.**

[Klik hier](#) om het boek te lezen



INTRODUCTIE

WERELDCRISIS EN DE WEG NAAR VREDE

De wereld maakt momenteel zeer turbulente tijden door. De wereldwijde, economische crisis blijft bijna elke week, nieuwe en ernstige gevaren vertonen. De overeenkomsten met de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden voortdurend aangehaald en het lijkt duidelijk dat de gebeurtenissen de wereld in een ongekend tempo voeren in de richting van een gruwelijke derde wereldoorlog.

In dit boek, een verzameling van toespraken en brieven aan de Wereldleiders, waarschuwt het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de wereld voor de snel naderende gevaren en hoe zij rampspoed kan voorkomen en een koers naar vrede uit kan zetten.

Het boek bestaat uit de volgende verzameling van toespraken en brieven aan wereldleiders:

Toespraken:

- Islamitisch Perspectief op de Wereldcrisis
- De Leer van de Islam inzake Loyaliteit en Liefde voor de Eigen Natie
- De Verwoestende Gevolgen van een Nucleaire Oorlog en de Kritieke Behoeftes aan Absolute Rechtvaardigheid
- Het Pad naar Vrede—Rechtvaardige Betrekkingen Tussen Naties
- De Sleutel tot Vrede—Mondiale Eenheid
- Kunnen Moslims integreren in westerse samenlevingen?
- Islam – Een Religie van Vrede en Mededogen
- Wereldvrede—De Dringende Behoeftes van deze Tijd

Brieven aan Wereldleiders:

- Brief aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus de XVI
- Brief aan de Minister-President van Israël
- Brief aan de President van de Islamitische Republiek van Iran
- Brief aan de President van de Verenigde Staten van Amerika
- Brief aan de Minister-President van Canada
- Brief aan de Bewaarder van de Twee Heilige Plaatsen, de Koning van het Koninkrijk Saoedi Arabië
- Brief aan de Premier van de Staatsraad van de Volksrepubliek China
- Brief aan de Minister-President van het Verenigd Koninkrijk
- Brief aan de Kanselier van Duitsland
- Brief aan de President van de Franse Republiek
- Brief aan Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk en de Rijken van het Gemenebest
- Brief aan de Opperste Leider van de Islamitische Republiek van Iran
- Brief aan de President van de Russische Federatie

Er is een overweldigend gevoel dat de zaken snel uit de hand lopen, en de mensen zijn op zoek naar iemand die het podium opkomt en concrete, gedegen leiding geeft waarin ze kunnen vertrouwen, en die zowel hun harten als hun gedachten aanspreekt, en hen hoop geeft dat er een pad is dat naar vrede kan leiden. De gevolgen van een nucleaire oorlog zijn zo catastrofaal dat niemand er zelfs aan durft te denken.

Hier, in dit boek zijn richtlijnen samengebracht die aangehaald zijn door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. In de afgelopen jaren, zoals de gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt, heeft hij onverschrokken aan de wereld verkondigd waar deze zaken toe leiden – niet om alarm te slaan maar om de wereld voor te bereiden om erover na te denken hoe zij tot zo'n toestand is gekomen en hoe het onheil kan worden afgewend en een koers kan worden uitgezet naar vrede en veiligheid voor alle volkeren die wonen in deze global village. Hij heeft openhartig verkondigd dat de enige weg om vrede voor de wereld te verzekeren, het toepassen van nederigheid en rechtvaardigheid is en door zich ootmoedig, onderdanig te wenden tot God; dat de mens weer humaan wordt; dat de sterke de zwakke met waardigheid, respect en rechtvaardigheid behandelt en dat de zwakken en armen ook dankbaarheid tonen en de waarheid betrachten en rechtschapen worden en dat iedereen zich in uiterste nederigheid en totale oprechtheid tot de Schepper wendt.

Steeds weer heeft hij iedereen eraan herinnerd dat de weg terug van de rand van onheil is dat de naties rechtvaardigheid een absolute vereiste maken in hun zakelijke relaties met elkaar. Zelfs als er onderlinge vijandschap is, dienen ze rechtvaardigheid na te leven omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat dit de enige weg is om elk spoor van toekomstige haat weg te wissen en bijgevolg een duurzame vrede te bouwen.

Zijne Heiligheid heeft over een groot gebied gereisd om persoonlijk de mensen aan te spreken die verantwoordelijk zijn voor het besturen van de grote naties in de wereld. Zo heeft hij historische toespraken gehouden op Capitol Hill in Washington D.C., de Houses of Parliament in Londen, het militaire hoofdkwartier in Duitsland, het Europees Parlement in Brussel en het Nationale Parlement van New Zeeland. Deze evenementen werden bijgewoond door vooraanstaande congresleden, parlementsleden, ambassadeurs, ngo-leiders, religieuze leiders, professoren, beleidsadviseurs en journalisten. Zijne Heiligheid heeft duidelijk tegen hen gezegd dat de eisen van rechtvaardigheid enkel vervuld worden wanneer alle partijen en alle volkeren gelijk behandeld worden en hij waarschuwde voor een wereldcrisispiraal die het natuurlijke gevolg is van een onjuist en onmenselijk financieel en politiek beleid dat onophoudelijk spanningen doet ontstaan tussen volkeren in de wereld.

Dit is de leer van de Heilige Koran die hij benadrukt heeft in zijn brieven aan de leiders van de wereld:

“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichterbij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.”

Het is ons oprechte gebed dat de richtlijnen die hierin verzameld zijn, mogen bewijzen een bron van leiding voor de mensheid te zijn in deze tijd van groot gevaar, zodat door te handelen naar deze principes van rechtvaardigheid en nederigheid en door zich te wenden tot God, de mens moge worden gezegend met duurzame vrede! (Amin).

[Klik hier](#) om het boek te lezen.

INTRODUCTIE

Het verspreiden van de ware boodschap van de Islam



Op 29 juli 2016 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah zijn helper zijn), de vrijdagpreek in de Baitul Futuh-moskee in Londen over het verspreiden van de ware boodschap van de Islam.

De Kalief (moge Allah zijn helper zijn) vertelde over de achterliggende oorzaken waarom de situatie in de wereld van vandaag in een zeer snel tempo verslechtert en de wanorde die men in elk Islamitisch land in de wereld van vandaag ziet.

De Kalief (moge Allah zijn helper zijn) zei:

“...De gruweldaden die in naam van de Islam en de jihad worden uitgevoerd... Waar staat in de Islam geschreven dat men onschuldige mensen mag doden...?”

“...De Islam onderwijst dat u de boodschap van ‘salaam’ moet verspreiden en deze gezegende boodschap aan andere mensen doorgeeft. Het woord ‘salaam’ is niet alleen beperkt tot de Moslims....In de tijd van de Heilige Profeet Mohammed (s) werd ‘salaam’ tegen iedereen gezegd, zonder enige discriminatie op grond van religie of etniciteit. Enkele van de kwaliteiten die over de Islam zijn genoemd, zijn bedoeld om vrede tot stand te brengen. Als u in details gaat en vanuit elke gezichtspunt de Islam bekijkt en de religie van Islam wilt bespreken, dan is de enige conclusie die u kunt trekken dat Islam een religie is van vrede, harmonie en goede wil en geen terrorisme bevordert.”

“Na elke actie die de Islam in diskrediet brengt, moeten we de wereld vertellen dat de basis van onze religie gebaseerd is op vrede. Als er onder de aanhangers van de Islam iemand is die iets doet wat de vrede en harmonie van de religie vernietigt, dan heeft die persoon of die gemeenschap een doel voor ogen om er zelf beter van te worden. Het betreft dan puur eigen gewin. Het is niet de leerstelling van de Islam. ...De verantwoordelijkheid ligt alleen bij de verkeerde doeners en de religie, de Islam, moet hiervan niet de schuld krijgen.”

“Ze moeten de rechten van God en van elkaar erkennen. Ze moeten ook harmonie en liefde tussen mensen tot stand brengen, ongeacht hun religie. In plaats van onrechtvaardige praktijken te gebruiken en onschuldige mensen te doden, zouden ze de ware leerstellingen van de Islam moeten verspreiden. Ze zouden de harten van mensen moeten winnen en ze naar de herinnering van God moeten brengen. In plaats van de toorn van Allah te verdienen door onrecht te doen en andere wezens te schaden, zouden ze de liefde van Allah moeten verdienen.”

De Kalief (moge Allah zijn helper zijn) vertelde ook hoe Ahmadi Moslims zich kunnen beschermen:

“Gezien de huidige situatie in de wereld, moet elke Ahmadi worden beschermd tegen het kwaad. Daarom moeten we enorm veel belang hechten aan gebeden en liefdadigheid...”

“De Beloofde Messias (a), zei, toen hij de aandacht op gebeden vestigde, dat hij altijd het gebed verrichtte, maar dat wij hetzelfde moeten doen. Dat we ons meer in de gebeden verdiepen en goed berouw tonen. Dan zal Allah ons beschermen. Als iemand in ons huis hieraan oprecht aandacht schenkt, zal Allah andere familieleden ook beschermen... Verricht het gebed vanuit het diepste van uw hart en onderhoudt het gebed en geef dezelfde leerstellingen door aan uw familieleden en bloedverwanten en wendt u volledig vanuit het diepste van uw hart tot Allah...”

[Klik hier](#) voor de volledige vrijdagpreek.



INTRODUCTIE

“Iedereen heeft het recht om zijn geloof te verspreiden, maar enkel met vreedzame middelen” – Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Op 11 mei 2016 werd het *internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief*, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, geïnterviewd door het Zweedse dagblad *Skansa Dagbladet* in de *Mahmood Moskee* te Malmö, Zweden.

In dit boeiende interview werden enkele vragen gesteld aan Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

- Of er een toename is van terrorisme en radicalisering onder de jongeren?
- Het concept van *Jihad*.
- Of het voor Zijn Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) als leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wel mogelijk is om naar Pakistan te reizen?

[Klik hier](#) om het hele interview te lezen.

INTRODUCTIE

Persbericht terreur aanslagen in Nieuw-Zeeland

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (*Kalief*), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (*Moge Allah zijn helper zijn*) heeft op vrijdag 15 maart 2019 vanuit Londen de terroristische aanslagen die op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw Zeeland hebben plaatsvonden, ten stelligste veroordeeld.

Voor meer informatie over deze veroordeling door Zijne Heiligheid van deze terroristische aanslagen, verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar het [volledige persbericht](#).



INTRODUCTIE

Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zegt dat de Islam als schuldige aanwijzen voor het wereldwijde conflict enkel zal leiden tot verdere verdeeldheid en instabiliteit in de wereld

Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, zich gericht tot een publiek van hoogwaardigheidsbekleders en gasten op de tweede dag van de 27e Jaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Frankrijk.

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft in zijn rede de volgende punten krachtig en helder uiteengezet:

- Zijne Heiligheid schetste de verstrekkende gevolgen van moderne conflicten en oorlogvoering en waarom hierdoor de vrede niet wordt bereikt.
- Wat de betekenis is van het woord "Islam" en wanneer iemand een ware moslim is.
- Aan de hand van voorbeelden uit het leven van de Heilige Profeet Mohammed (s) en dat van zijn metgezellen (ra) deed Zijne Heiligheid licht schijnen op het geduld, de verdraagzaamheid en de beginselen die vrede waarborgen die door de Islam worden onderwezen.
- Het voorbeeld van het 'Verdrag van Medina' dat tot stand kwam tussen de moslims en de joden, om de historische toewijding van de Islam aan maatschappelijke vrede en harmonie aan te tonen
- De vele leidende principes van de Islam voor het dagelijks leven. Onder dergelijke leerstellingen noemde Zijne Heiligheid de principes van integere handel, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
- Nog een principe van de Heilige Koran dat door Zijne Heiligheid werd genoemd, had betrekking op internationale betrekkingen en interne conflicten.
- Nadat hij had gesproken over hoe bepaalde dominerende landen in de wereld wreedheid en onrecht hebben begaan in de naam van vrede, gaf Zijne Heiligheid een plechtige en krachtige waarschuwing
- Hij drong er ook bij mensen op aan om van hun verleden te leren teneinde hun toekomst te verbeteren.
- Hij vertelde en waarschuwde over de gevolgen van een nucleaire oorlog als deze ooit zou uitbreken

[Klik hier](#) om de volledige toespraak te lezen.

INTRODUCTIE

Islam een religie van vrede



Een toespraak van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (*Moge Allah zijn helper zijn*) gehouden op 8 april 2004 aan de Universiteit D'Abomey-Calavi, Cotonou in Benin.

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft in zijn toespraak de volgende vier onderwerpen behandeld:

- **Islam, een religie van vrede**
- **Er is geen dwang in religie volgens de Islam.**
- **Vrijheid van religie en geweten**
- **Oorlogen, grondbeginselen en voorschriften**

Hij vertelt: Wanneer we spreken over de Islam als een religie van vrede, komt natuurlijk meteen de vraag naar voren waarom de Islam een religie van vrede is, terwijl er zoveel andere religies zijn zoals het Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, etc. Hij geeft hiervoor twee interessante redenen in zijn toespraak.

Verder vertelt hij in zijn toespraak als men de ware leerstellingen van de Islam zou willen ontdekken, dan moet men de Heilige Koran bestuderen en zich niet baseren op de acties van sommige moslims die de leerstellingen van de Heilige Koran hebben vergeten.

Het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is dat de leerstelling van de Heilige Koran vrede bevordert. Wij moeten deze boodschap naar alle delen van de wereld verspreiden. Daarom begin ik mijn boodschap vandaag met het verwijzen naar de Heilige Koran. Daarna zouden we de praktijk moeten onderzoeken van de Heilige Profeet Mohammed (s), aan wie de leerstellingen van de Heilige Koran werden geopenbaard. Heeft hij ooit steun verleend aan enige soort van wreedheid, geweld of extreem terrorisme? Bovendien werden, gebaseerd op de Heilige Koran en de overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed (s), enkele belangrijke ophelderingen aan ons doorgegeven door de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a) van Qadian (a), die er aanspraak op maakte de Beloofde Messias te zijn. Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft naar enkele van zijn geschriften verwezen.

Zijn Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft ook in het kort enkele van de ontelbare voorbeelden van de vriendelijkheid van de Heilige Profeet Mohammed (s) uitgelegd, die men in zijn leven tegenkomt en die aantonen hoe betrokken hij was bij de gesteldheid van zijn mensen.

Er is geen dwang in religie volgens de Islam

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad vertelt verder dat er geen dwang is in religie volgens het beroemde vers uit de Heilige Koran:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden. Derhalve hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.”

(De Heilige Koran 2:257)

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (a), heeft gezegd:

“Ik weet niet waar vandaan of van wie onze tegenstanders hebben gehoord dat de Islam verspreid werd door het zwaard. God zegt in de Heilige Koran dat er geen dwang bestaat in het Islamitisch geloof. Wie gaf dan de opdracht tot geweld? Wat waren de wapens van dit geweld? En wat voor een soort oprechtheid en geloof is het van deze “gedwongen” Moslims die, zonder betaling en ondanks dat zij met niet meer dan twee- tot driehonderd man waren, een strijd aangingen met een strijdkracht van duizenden. En dan, toen zij uitgroeiden tot enkele duizenden, dan zouden zij meer dan honderdduizenden moeten verslaan en, om hun geloof te beschermen tegen de vijand, zouden zij hun hoofden moeten offeren als een offerlam en de waarheid van hun geloof moeten bezegelen met hun eigen bloed. Zij moeten zo gepassioneerd zijn om de Eenheid van God te verspreiden dat zij, als vluchtelingen, ontberingen moeten verdragen en de woestijn van Afrika bereiken om de Islam in dat continent te verspreiden; zij moeten zoveel moeilijkheden ondervinden en China bereiken, niet als indringers, maar als vluchtelingen, en de bewoners van China tot de Islam roepen. Zeg eens eerlijk, is dit het werk van mensen die gedwongen werden om Moslim te worden? Van diegene wiens hart ongelovig is, zouden wel hun tongen geloven? Nee, dit is het werk van diegene wiens hart vervuld is met het licht van het geloof en in wiens hart niemand anders is dan God en God alleen.”

Vrijheid van religie en geweten

Het verbazingwekkende is dat men gelooft dat deze oorlogen begonnen in de tijd van de Heilige Profeet Mohammed (s). Om aan de voorwaarden van absolute rechtvaardigheid te voldoen, moet men de situatie van die tijd onderzoeken, want als men deze tijd niet naar voren haalt, wordt het onmogelijk om recht te doen. In dit verband heeft Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad in het kort de woorden uiteengezet van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap:

“Onze Profeet Mohammed (s) verdroeg pijn in Mekka en zelfs daarna nog door toedoen van de ongelovigen. Als we dat beeld in gedachten houden van dertien jaren in Mekka met zulke vervolgingen en alle soorten van wreedheden, dan komen tranen bij ons op. Maar hij trok zijn zwaard niet en beantwoordde hun ruwe woorden niet met strengheid – totdat vele volgelingen en zijn naaste vrienden op gruwelijke wijze werden vermoord, aan verschillende beproevingen werden blootgesteld en soms werden vergiftigd. Er werden veel complotten tegen hem gesmeed, maar de tegenstanders behaalden geen resultaat. Toen de dag van de afrekening van God naderde, gebeurde het dat alle leiders en hooggeplaatste personen in Mekka unaniem besloten dat, koste wat kost, de Heilige Profeet Mohammed (s) moest worden gedood. God, die de Bewaker en Beschermers is van Zijn beminden en eerlijke en ware dienaren, lichtte op dat moment de Heilige Profeet Mohammed (s) in dat er, naast kwaad, niets meer was overgebleven in deze stad en de inwoners vastbesloten waren om te moorden. Hij moest meteen vertrekken.

Op goddelijk bevel trok hij toen naar Medina, maar zelfs daar lieten zijn vijanden hem niet met rust en vervolgden hem. Zij wilden in ieder geval de Islam vernietigen. Toen hun kwaadwilligheid niet meer een halt kon worden toegeroepen en het vermoorden van vele onschuldige mensen het rechtvaardigde om hun moordenaars te straffen, kwam op dat moment de toestemming tot verdediging en zelfbescherming. Bovendien waren veel van deze onschuldige mensen moedwillig en niet in een open strijd vermoord en waren hun bezittingen in beslag genomen, zodat het gerechtvaardigd was om hun tegenstanders op deze manier te bestrijden. Maar toen de Heilige Profeet Mohammed (s) over Mekka zegevierde, vergaf hij hen allen. Daarom is de gedachte dat de Heilige Profeet Mohammed (s) en zijn metgezellen in enige strijd gemengd waren om het geloof te verspreiden of om iemand te dwingen om Moslim te worden, een verschrikkelijke misvatting en wreedheid.”

Oorlogen, grondbeginselen en voorschriften

Toen de Heilige Profeet Mohammed (s) betrokken was in een strijd, gaf hij altijd het volgende vastberaden bevel:

- Er mogen geen vrouwen worden vermoord.
- Er mogen geen kinderen worden vermoord.
- Ouderen mogen niet worden gehinderd.
- Er mag niets gezegd worden tegen de vluchtelingen, monniken of kluizenaars.
- Niemand mag worden verbrand.
- Er mogen geen dieren worden omgebracht.
- Er mag geen boom worden omgehakt.
- Van niemand mag de neus of het oor worden afgesneden, zoals jullie vijanden dit doen.

Na de overwinning, verkondigde hij altijd:

- Gewonden mogen niet worden gedood.
- Achtervolg iemand die ontsnapt niet onnodig.

En met betrekking tot de krijgsgevangenen, vroeg hij altijd om een vriendelijke behandeling.

“Zo verklaarden de mensen die gevangen waren genomen na de Strijd van Badr zelfs: O mijn God. De Moslims liepen, zodat wij konden rijden; zij bleven hongerig, omdat zij ons te eten gaven; zij bleven dorstig, omdat zij ons water gaven.”

Dan zegt Zijn Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad met krachtige woorden: “Wie kan hierna nog zeggen dat de Islam geen geloof is van vrede, harmonie, verzoening en gerechtigheid. Door deze verzen zou het duidelijk moeten worden dat er volgens de leerstellingen van de Islam geen dwang is in geloofsaangelegenheden. De Almachtige God laat het aan het geweten van ieder persoon over, welk geloof hij wil aanvaarden.”

Vandaag de dag, waarop men zichzelf beschouwt als hoogontwikkeld en verstandig, zou men zich moeten afvragen of deze hoge waarden zich manifesteren wanneer bommen van de hemel neervallen, wanneer raketten op steden en woningen worden afgevuurd. Hoeveel onschuldig bloed is vergoten tijdens willekeurige bombardementen die hier plaatsvinden en die hier iemand doden en daar weer iemand anders? In de gebieden waar anarchie heerst, zijn er elke dag begrafenissen van ouderen, vrouwen en kinderen. Zulk nieuws blijft niet verborgen voor onze ogen.

[Klik hier](#) voor de volledige toespraak.

INTRODUCTIE

Kalief van Islam spreekt in het Parlement

Op 6 oktober 2015 heeft het Hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, een historische toespraak gehouden tijdens een bijzondere sessie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in het Nederlandse Parlement in Den Haag voor een publiek van meer dan honderd hoogwaardigheidsbekleders en gasten. De formele sessie begon met het verwelkomen van Zijne Heiligheid door waarnemend voorzitter Van Bommel (SP) en het introduceren van de commissieleden, dhr. J.H. ten Broeke (VVD); dhr. M. Servaes (PVDA); dhr. S. Sjoerdsma, (D66) en dhr. P.H. Omtzigt (CDA). Hij verwelkomde eveneens verschillende buitenlandse parlementariërs, landen ambassadeurs en afgevaardigden van landen, waaronder Albanië, Kroatië, Ierland, Montenegro, Spanje en Zweden. In dit boek presenteren we de toespraak voorgedragen door Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah hem helpen met Zijn machtige hand)

De Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sprak over de leerstellingen van Islam betreffende nationale en internationale vrede, en rechtvaardigheid. En benadrukte dat de landen samen moeten komen om rechtvaardigheid in de wereld te creëren. Ook gaf hij aan dat duurzame vrede in de wereld alleen bereikt kan worden door rechtvaardigheid.

[Klik hier](#) om het hele toespraak te lezen.



INTRODUCTIE

De nachtegaal. Religie van vrede, de Islam

Gepubliceerd in VVD-Partijblad Liberaal Reveil, december 2015

David Suurland opende het debat door een artikel dat hij schreef in het VVD-partijblad Liberaal Reveil (Juni 2015 'De kleren van de keizer: Islam en de religieuze fundering van politiek geweld'). Hij betoogde dat het jihadisme een wezenlijk onderdeel is van de Islam. In de Volkskrant van 25 augustus 2015 stond ook een opinieartikel van Frits Bolkestein, 'Jihadisme heeft alles met Islam te maken'. Frits Bolkestein baseerde zich op het artikel van David Suurland.

Naar aanleiding van het artikel van David Suurland in Liberaal Reveil heeft het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde een artikel geschreven. In dit artikel ontkracht het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde dat het jihadisme een wezenlijk onderdeel is van de Islam. Deze reactie met als titel "De nachtegaal. Religie van vrede, de Islam" werd gepubliceerd in Liberaal Reveil van December 2015.

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Djamaat dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam en de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.

Dit artikel beantwoordt intrigerende vragen:

- **Moeten we ons baseren op een selectieve lezing van Islamitische bronnen uit de middeleeuwen en/of de handelingen van sommige Moslims die de leerstellingen van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed(s) zijn vergeten?**
- **Had de Heilige Profeet Mohammed (s) zelf opdracht gegeven of toegestaan mensen te doden die hem hadden beledigd?**
- **Hoe reageerde de Heilige Profeet Mohammed (s) toen Abdullah bin Salul hem had beledigd, en schrijft de Heilige Koran een straf voorvoor het beledigen van de Heilige Profeet Mohammed (s)?**
- **Hebben de aanslagen op Charlie Hebdo iets te maken met de Islam?**
- **Het woord 'Jihad' roept in het Westen een schrikbeeld op van barbaars geweld en voedt een afwijzende houding tegenover de Islam, maar wat betekent het concept Jihad volgens de bronnen van de Islam?**
- **Welke drie soorten Jihad kent de Islam?**
- **Wanneer is een fysieke strijd toegestaan en voor welk doel, en waarom plegen sommige terroristen aanslagen uit naam van de Islam?**

[Klik hier](#) om het artikel te lezen.

Misverstanden over het woord “Jihad”

Om de ware leerstellingen van de Islam te ontdekken, zouden we de Heilige Koran moeten bestuderen en begrijpen wat deze zegt en ons niet moeten baseren op de verkeerde handelingen van sommige Moslims die de leerstellingen van de Heilige Koran zijn vergeten en op sommige media en westerse schrijvers die voortdurend bezig zijn met het schetsen van een ongenueanceerd, negatief en onvolledig beeld van de Islam, waardoor opzettelijk valse informatie en een verkeerde beeldvorming wordt gecreëerd.

Laat het dan duidelijk zijn dat alle vormen van haat, agressie, geweld, radicalisme en terrorisme geheel in strijd zijn met de mooie leerstellingen van de Islam en de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed (s). De Islam was vanaf het begin een religie van vrede, liefde, eenheid, broederschap en tolerantie.

Het Arabische woord ‘Jihad’ wordt overigens vrij vertaald als ‘heilige oorlog’ en in één adem genoemd met terrorisme. Dit is onjuist. In de Islam is een oorlog niet heilig, maar defensief. Oorlog betekent ‘al-harb’ en niet Jihad. Jihad betekent ‘streven’. Nergens in de Koran wordt het woord ‘Jihad’ in verband gebracht met geweld.

Het woord Jihad betekent zeker NIET:

- Het plegen van zelfmoordaanslagen;
- Het om het leven brengen van een onschuldigen;
- Het vernietigen van eigendommen;
- Het creëren van angst en vrees bij medeburgers;
- Het gijzelen van onschuldige mensen;
- Het voeren van strijd om zelfzuchtige, politieke en economische beweegredenen.

De juiste betekenis van het woord Jihad is uitdrukkelijk :

- Het zich een uiterste inspanning getroosten voor innerlijke geestelijke zuivering (*grootste jihad*);
- Het overbrengen van de leerstellingen van de Islam op een vreedzame wijze (*grote jihad*);
- Fysieke strijd ter zelfverdediging en ter verdediging van de vrijheid van godsdienst tegen een agressieve vijand. Deze fysieke strijd is echter onderworpen aan een strikte gedragscode (*kleine jihad*).

De dreiging van een derde wereldoorlog

In de woorden van de Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Wij zien steeds dat er onvrede in de wereld heerst. Nationaal en internationale conflicten hebben de wereld nog dichterbij bij een derde wereldoorlog gebracht dan voorheen. Wat kunnen wij doen om nog een wereldoorlog te voorkomen? Hoe kunnen wij de toekomst van ons, en onze nakomelingen veilig stellen?

[Klik hier](#) om te zien wat de de Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap adviseert.

[Klik hier](#) om zijn advies aan de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te zien. (videoclip)

Leestip: [Een boodschap van vrede en een woord van waarschuwing](#)

Ramadan

Binnen enkele weken begint de Ramadan maand. Een buitengewone kans voor de Moslims om hun band met Allah de Verhevene te versterken. Natuurlijk zijn er ook veel vragen over de Ramadan. Bijvoorbeeld: wie mag er vasten, moeten kinderen ook meedoen of hebben zij een keus om niet mee te doen, hoe zit het met de zwangere vrouwen? Moeten zij meedoen?

[Klik hier](#) om het antwoord op deze vragen te lezen.

[Klik hier](#) om een uitgebreid uitleg te lezen over het vasten van kinderen.



DE WEG NAAR VREDE

De negen oplossingen voor “De weg naar vrede” is een initiatief van de Outreach-afdeling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van het Verenigd Koninkrijk. Deze gedetailleerde oplossingen zijn noodzakelijk voor het bereiken van een wereldvrede. Ze zijn gebaseerd op de richtlijnen gegeven door het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge Allah zijn Helper zijn). Door ernaar te handelen, kan de mensheid een Derde Wereldoorlog afwenden.

1. ERKENNING VAN DE SCHEPPER

“Indien u van een kunstwerk houdt, dan moet u ook van de kunstenaar houden. Indien u van de schepping houdt, dan moet u ook van de Schepper houden”

~ Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra)

Het begrip dat erkenning van de eenheid van onze Schepper de enige echte basis kan zijn voor de erkenning van de eenheid van de mensheid.

2. GLOBALE EENHEID TUSSEN LANDEN

Met de opkomst van globalisering is er behoefte aan eenheid tussen wereldleiders, zodat de rechten van kleinere naties niet worden ondermijnd.

Het erkennen van de gelijkheid van alle naties in internationale structuren zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Wereldbank.

3. ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID

“En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichterbij de vroomheid.”

~ Heilige Koran 5:9

Rechtvaardig handelen, op alle gebieden van het leven, gevestigde belangen mijden en altijd werken voor wat juist is.

4. EXTREMISME VERWERPEN

“Schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen, die onheil stichten, niet lief.”

~ Heilige Koran 28:78

Erkennen dat bij het bestrijden van extremisme in naam van de Islam het een vereiste is om het ware, vreedzame gezicht van de Islam te tonen, te benoemen en te propageren.

5. LOYALITEIT AAN DE NATIE

“Liefde voor het land waarin men woont is onderdeel van het geloof.”

~ De Heilige Profeet Mohammed (s)

Werken in een geest van onzelfzuchtige opoffering en welwillendheid voor het land waarin men verblijft, ongeacht het feit of men tot de oorspronkelijke bewoners behoort of niet.

6. NOODZAAK VAN NUCLEAIRE ONTWAPENING

De wapens die vandaag de dag beschikbaar zijn, zijn dermate destructief dat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen van komende generaties geboren worden met ernstige afwijkingen.

Werken aan een snelle ontmanteling van kernwapens. Het gebruik van zulke wapens zal op elk gebied een ongekend lijden betekenen voor de mensheid en de planeet in het algemeen.

7. ELIMENEREN VAN WINSTBEJAG OP WAPENS

“Geld regeert en moraliteit is nergens meer te bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt in een dergelijke omgeving?”

~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Mensen gaan vóór winst, immers het welzijn van mensen is belangrijker. Een einde aan winstbejag op wapens, en in het bijzonder aan wapenleveranties aan partijen en landen die betrokken zijn bij een conflict.

8. NOODZAAK TOT ECONOMISCHE GELIJKHEID EN UITROEIING VAN ARMOEDE

De Islam leert dat de middelen van een land het nationale vermogen vormen en derhalve moeten worden aangewend ten gunste van alle lagen en klassen van de samenleving.

Beëindiging van schuldsavernij op elk niveau. Vestiging van het soevereine recht van elk volk op een aandeel in de rijkdom en de middelen van hun land.

9. DE MENSHEID DIENEN

“Wees bereid om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn achtergelaten.”

~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Bevordering van wederzijdse liefde voor en dienstbaarheid aan de gehele mensheid ongeacht klasse, huidskleur of geloof.

Ik omarm deze negen fundamenteën van vrede!

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.



De Beloofde Messias en Imam Mahdi (as)

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.'

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50^{ste} jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. [Klik hier](#)

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.

[Klik hier](#) voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, [klik hier](#).

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad.

Contact:

Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv Tel: 085-0606-558