

بِهَبِطُ

نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

إِلَى الْأَرْضِ

## De komst van de Messias

Op het omslag: *Jezus, de profeet van Allah, (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) en zijn volgelingen (moge Allah welbehagen in hen hebben) landen op de aarde.'*

Hadith bericht door Nawaas Ibn Sam'aan (moge Allah welbehagen in hem hebben) in *Sahih Muslim*.

# De komst van de Messias<sup>a</sup>

Abdul Hamid van der Velden

De komst van de Beloofde Messias en Mahdi (vrede zij met hem)  
en zijn positie volgens de Heilige Qor'aan en de Hadith  
en de uitleg van de 'Ulema' en de commentatoren.

Toespraak gehouden op 22 juni 1986 te *Baitunnoer*, Nunspeet,  
ter gelegenheid van de 7e Jaarlijkse Bijeenkomst van de  
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland.



Deze uitgave verscheen als bijlage bij *Al-Islam*, maart 2002.

*Al-Islam* is het officiële maandblad van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. |  
*Mobarak Moskee*, Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag, | t: 070-3245902 | f: 070-3242881 |  
e-mail: [islam@ahmadiyya.nu](mailto:islam@ahmadiyya.nu) | voorzitter: Hibatunnoer Verhagen |  
hoofdmissionaris: Naeem Ahmad Warraich | jaarabbonnementen: binnenland euro 24,- |  
buitenland euro 28,- | losse nummers: euro 2,50 | © *Al-Islam* ISSN: 0021-180X

Het doel van deze maandelijkse publicatie is de lezers inlichten en informeren over religieuze, sociale, economische en politieke vraagstukken gezien vanuit islamitische visie.

Hoofdredacteur: Abdul Hamid van der Velden

Redactie: Drs. Muhammad Amjad, Abdul Aala, Daud Akmal, Fahim Ahmad Dieffenthaler, Said Ikhlaq

Correcties: Tahira Robina Fahim

Fotografie: Abdur Rehman Mir

Administratie: Mohammad Anwar

Marketing: Munir Ahmad Tariq

Distributie: Shakil Sirajdin

Lay-out/typesetting: Abdul Haqq Compier

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

s) *sallallaaho aleyhi wa sallam*: 'mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn'

a) *aleyhissalaam*: 'vrede zij met hem'

r) *radiallaaho anho/ha*: 'moge Allah welbehagen hebben in hem/haar'

Arabische woorden worden zo veel mogelijk fonetisch weergegeven.

Referenties uit de Heilige Qor'aan worden aangegeven door (soera:vers).

Alle Moslims geloven dat onder hen de Beloofde Messias en Mahdi zal verschijnen zodat door hem de overwinning op alle andere godsdiensten zal worden behaald. Deze gedachte is gebaseerd op de Heilige Qor'aan in het algemeen en op de Hadith (overlevering) in het bijzonder.

In Surah *Djum'ah* zijn twee komsten van de Heilige Profeet<sup>s</sup> vermeld. Eén vers vermeldt dat deze Profeet het doel heeft om de leiding te vervolmaken en de *Shari'ah* van de Heilige Qor'aan aan de mensen mede te delen in volmaakte vorm, de praktische zijde van het leven van de Heilige Profeet<sup>s</sup> zelf aan de mensen te laten zien en de verheven positie van de Heilige Profeet<sup>s</sup> voor de mensen duidelijk te maken. Deze doeleinden werden bereikt tijdens het leven van de Heilige Profeet<sup>s</sup> zelf en tijdens het leven van zijn opvolgers.

De tweede komst van de Heilige Profeet<sup>s</sup> wordt vermeld in het vers: *Wa akharina minhum*: 'En onder hen die later komen'. De bedoeling van deze komst is de leiding die reeds is gekomen te verspreiden en door verse tekenen van God de waarachtigheid van de Islam in de wereld te verduidelijken en de overwinning van de Islam te bewerkstelligen. Dit werk zou moeten worden vervuld door de komst van de Beloofde Messias en Mahdi.

Volgens de Heilige Qor'aan zien wij dus twee belangrijke groepen in de Umma van de Islam: een van de *Ummiyin*, waartoe de Heilige Profeet<sup>s</sup> zelf behoorde, en de groep van de *akharina minhum* waarin de Beloofde Messias en Mahdi zou moeten verschijnen. Een ander vers van de Heilige Qor'aan bevestigt deze gedachte. Dit vers luidt als volgt: *Sullatun min al awwalin was*

*sullatun min al akharin*: ‘een groep van de eerste en een groep van hen die later komen’.

Behalve deze verzen van de Heilige Qor’aan die wij hebben vermeld, vinden wij ook veel materiaal in de Hadith.

Hazrat Abu Huraira<sup>r</sup> vermeldt: *Toen het vers ‘akharina minhum’ uit Surah Jum’ah was nedergezonden, vroeg ik de Heilige Profeet<sup>s</sup>: ‘Wie zijn deze mensen die later zullen komen?’ Op dat moment was ook Hazrat Salman Farsi<sup>r</sup> aanwezig. De Heilige Profeet<sup>s</sup> legde zijn hand op diens schouder en zei: ‘Als het geloof naar de hemel is opgegaan dan zal één van deze mensen het terugbrengen.’*

De bedoeling van de Heilige Profeet<sup>s</sup> was dat dit zou gebeuren in de tijd van de Beloofde Messias. De Islamitische geleerden hebben naar aanleiding van deze Hadith de tijd van de Beloofde Messias bepaald. Hazrat Imam Muhammad Ismael Bukhari<sup>r</sup> zegt in zijn beroemde boek *Sahih-ul-Bukhari*:

Een tweede Hadith van Hazrat Abu Huraira<sup>r</sup> vermeldt: *Qaifa antum idha nazalabnu Mariyama fiqum wa imamakum minkum*:

‘O gij mensen, hoe zult u zich voelen wanneer onder u de zoon van Maria nederdaalt en hij uw Imam uit uw midden zal zijn?’

Hetzelfde heeft Hazrat Imam Muslim in zijn beroemde boek *Sahih Muslim* ook vermeld. Volgens de Heilige Qor’aan en de Hadith wordt de komst van de Beloofde Messias en Mahdi onder de Moslims dus verwacht. Men is het eens over zijn komst, maar men verschilt over het feit of de zoon van Maria dezelfde zal zijn die onder de Joden kwam, of een andere persoon zal zijn, die in de geest en de kracht van de zoon van Maria zal komen. Ten aanzien van de wederkomst van de zoon van Maria bestaan verschillende gedachten die in vier groepen Moslims hun weerslag vinden:

1. Mensen die geloven dat de zoon van Maria, die voor de Heilige Profeet<sup>s</sup> onder de Joden aanwezig was, met zijn fysieke lichaam naar de hemel is opgestegen en daar thans nog levend aanwezig is. Hij zal in de latere dagen uit de hemel nederdalen.

2. Zij die zeggen dat de wederkomst van de zoon van Maria betekent dat onder de Moslims zelf een persoon zal opstaan die dezelfde eigenschappen heeft als de zoon van Maria of een gelijkenis met hem vertoont. De twee eerder genoemde Hadith van Bukhari en Muslim versterken deze gedachte.

3. De derde groep gelooft dat de ziel van de zoon van Maria zal overgaan in het lichaam van een andere persoon. Dit zijn de mensen van de moderne westerse wetenschappen die de komst van welke persoon ook ontkennen. Deze mensen zijn wanhopig geworden. Onder hen bevinden zich geleerden als Sir Syed Ahmad, Dr. Iqbal, enz.

De Ahmadiyya Beweging is het eens met de gedachte van de tweede groep mensen en zij gelooft dan ook dat de Messias, de zoon van Maria, niet uit de hemel komt, maar onder de Moslims zelf is opgestaan. Deze Messias vertoont een overeenkomst met de zoon van Maria en zijn verschillende eigenschappen. De reden voor dit geloof is dat als wij de Heilige Qor’aan lezen wij duidelijk vermeld vinden dat Jezus, de zoon van Maria, die tot de kinderen Israëls was gezonden, is heengegaan en dat volgens de Heilige Qor’aan iemand die heengaat nooit meer terug in deze wereld terugkomt. Daarom zal die Messias nooit meer wederkeren.

### **De vastgestelde tijd voor de Beloofde Messias en Mahdi**

De Heilige Qor’aan schept duidelijkheid ten aanzien van de tijd van de komst van de Messias. In Surah *Sadjdah* lezen wij: *Yudabbirul amra minassama’i ilal ardi summa ya’rudju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta’uddun*: ‘Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde. Daarna zal deze tot Hem opstijgen in een dag, waarvan de duur naar uw berekening duizend jaar is’. In de Hadith heeft de Heilige Profeet<sup>s</sup> vermeld dat de eerste drie eeuwen van de Islam de beste eeuwen zijn. Hierin wordt de Islam op een goede wijze in praktijk gebracht. Als wij deze periode en de periode van duizend jaar, die in de Heilige Qor’aan is vermeld samenvoegen, dan kunnen wij de tijd van de komst van de Beloofde Messias gemakkelijk vaststellen, namelijk, na 1300 jaar.

Een groot geleerde van de Hanafi-sekte van de *Ahlu Sunnat wal Djama'at*, Hazrat Alama Mullah Ali Qari, zegt dat door Harzat Abu Qatada is vermeld dat de Heilige Profeet<sup>S</sup> heeft gezegd: *Al ayyata baidal mi'atain*. Als wij het eerste woord *al* van deze Hadith zien kunnen wij zeggen dat als duizend jaren voorbij zijn en wij er dan nog twee eeuwen bijtellen, de tekenen van de komst van de Beloofde Messias duidelijk zullen worden. Dit wil dus zeggen in de dertiende eeuw. En dit is de tijd van de Beloofde Messias en Mahdi. Wanneer wij naar het einde van de dertiende eeuw zien, dan vinden wij slechts één persoon die er aanspraak op maakt de Beloofde Messias te zijn, en die persoon is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian<sup>a</sup>, de Stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islaam. Hij werd geboren in 1835 in de dertiende eeuw en stierf in 1908 in de 14e eeuw.

Nog een Hadith die ook de tijd van de Beloofde Messias en Mahdi vaststelt en die een onderscheid maakt tussen de ware Messias en de valse, is de volgende: *Aliyyin anna limahdina ayataini lam takuna munzu khalaqa samawati wal arda yankaziful qamaru li auwalil lailatin min Ramadana wa tauqa zif fushamsu fin nisfi minhu. Wallamtaquna munzo khalqi samawati wal ardi. (Dar Qutni):* 'Voor de Mahdi zijn er twee grote hemelse tekenen, die sinds de begintijd van de hemelen en de aarde nooit hebben plaatsgehad, en dat zijn de maaneclips en de maand Ramadan op de eerste nacht van de nachten die daarvoor in aanmerking komen, en de zoneclips op de middelste van de drie dagen die daarvoor in aanmerking komen. Deze twee tekenen hebben nooit plaatsgevonden sinds de begintijd van de hemelen en de aarde.'

In het licht van deze Hadith kunnen wij de waarachtigheid van de aanspraak van de Stichter van de Ahmadiyya Beweging, Hazrat Ahmad, duidelijk zien. In vervulling van deze profetie van de Heilige Profeet<sup>S</sup> heeft de maaneclips plaatsgehad in Ramadan 1311 A.H. (1894 na Chr.), en wel op dezelfde nacht die in de Hadith is vermeld, dus op de eerste nacht van de drie daarvoor in aanmerking komende nachten. Ook de zoneclips vond plaats op de middelste van de daarvoor in aanmerking komende nachten, en wel de 28ste van de maand Ramadan. Hazrat Ahmad, de Stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islaam, maakte zijn aanspraak als Mahdi bekend in

1891, drie jaar voordat deze profetie werd vervuld, en hij schreef in zijn boek *Tuhfa Golerwiyya*:

*Ziet hoe duidelijk deze voorspelling in vervulling is gegaan ten tijde van mijn uitspraak. De zon- en de maaneclips hebben in dezelfde eeuw, d.i. de 14e eeuw, in de maand van Ramadan 1311, plaatsgevonden.*

### De positie van de Beloofde Messias en Mahdi

In *Surat ul Djum'ah* wordt de Beloofde Messias, die de tweede komst van de Heilige Profeet<sup>S</sup> belichaamt, *Rasul* genoemd, en in de Hadith van Muslim wordt door Nawar bin Sam'an vermeld dat de Heilige Profeet<sup>S</sup>, waar hij de Beloofde Messias noemde, het woord *Nabiullah* of 'de profeet van God' gebruikte, en dit woord heeft hij viermaal gesproken. In de eerste zin zegt hij: *Yahzaru nabiullah Isa wa ashabuhu*. De tweede maal zegt hij: *Fayarghabu nabiullah Isa wa ashabuhu*. De derde maal zegt hij: *Yahbitu nabiullah Isa wa ashabuhu*. De vierde maal zegt hij weer: *Fayarghabu nabiullah Isa wa ashabuhu*.

In het boek der Hadith van Abu Da'ud, hetgeen een betrouwbaar boek van Hadith is, zegt de Heilige Profeet<sup>S</sup> met betrekking tot de Beloofde Messias: *Laisa baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun*: 'De Beloofde Messias zal komen en tussen mij en hem is er geen profeet'.

Dit wil zeggen dat als Jezus<sup>a</sup> verschijnt, hij een profeet zal zijn, maar dat vanaf de tijd van de Heilige Profeet<sup>S</sup> tot aan de komst van de Beloofde Messias er geen profeet zal zijn. Verschillende imams en geleerden huldigen hetzelfde standpunt. Sheikh Muhyuddin Ibni Arabi<sup>f</sup> schrijft in zijn boek *Fatuhati Makkiya*, deel 2: *Er bestaat geen verschil van mening over het feit dat Jezus een Nabi en een Rasul zal zijn en er bestaat ook geen verschil van mening over dat hij in de laatste periode komen zal. Zijn profetschap wordt door de feiten gesteund en door kennis en onderzoek bevestigd. Hij die na de Heilige Profeet<sup>S</sup> zal verschijnen is dus een Nabi en een Rasul.*

De Heilige Profeet<sup>S</sup> is ook waarachtig in het verklaren dat er na hem geen profeet zal zijn. Hieruit kunnen wij met zekerheid opmaken dat de bedoeling van zijn uitspraak dat er na hem geen profeet meer

zal zijn, is dat na hem geen wetgevend profetschap meer mogelijk is. Hazrat Imam Jalal ud Din Sayuti<sup>f</sup> zegt hetzelfde in zijn boek *Hidjadjul Qiram*, op blz. 431. Wij lezen daar: *Wa man qala bi salbi nabuwattihi faqad kafara haqqam kama saraha bihi as sayuti fa innahu annabiyya la yadhabu anhu wasfu nabuwati fi nayyatihi wa la baida mamatihi*: 'Iemand die zegt dat Jezus, de Messias, als hij komt geen profeet is, terwijl het profetschap niet van hem wordt weggenomen, is een duidelijke ongelovige. Hazrat Imam Jalal ud Din Sayuti heeft duidelijk gemaakt dat Jezus een profeet is en dat de eigenschap van het profetschap tijdens zijn leven of na zijn dood niet van hem wordt weggenomen.'

Al deze vermelde aanhalingen uit de Heilige Qor'aan en de Hadith, alsmede de uitspraken van de geleerden, maken duidelijk dat de Messias die komen moest een profetische rang zou hebben. De vraag blijft echter welke soort profetschap zijn profetschap is. In de Heilige Qor'aan wordt de Heilige Profeet Muhammad<sup>s</sup> *Khatamun Nabiyyin* genoemd. Wij lezen in *Surat un Nisa*: *Wa manyuti illaha war rasulah fa ulaiqa ma'alladhina an amallahu alaihi min an nabiyyina was siddiqina washuhada wa salihina, wa hasuna ulaiqa rafiqa*.

Hier wordt gezegd dat onder hen die Allah en Zijn Boodschapper strikt gehoorzamen mensen zullen zijn aan wie Allah Zijn gunsten heeft geschonken, en dit zijn de *Nabi*, de *Siddique*, de *Shahid* en de *Salih*, en dit zijn de beste metgezellen. In dit vers wordt duidelijk gemaakt dat iemand die Allah en de Heilige Profeet<sup>s</sup> strikt volgt, voortgang zal maken van de toestand van *Salihyyat* tot aan de rang van het profetschap. Een Hadith van de Heilige Profeet<sup>s</sup> is als volgt: *Lam yabka min an nabuwati ilal mubashirat* (*Bukhari, Kitab Kabir*): 'Er is van het profetschap niets overgebleven dan blijde tijdingen.'

Dit wil zeggen dat *al mubashirat*, de gesprekken met God, ook een soort profetschap zijn. Het is echter geen wetdragend profetschap maar zuiver een profetschap. Het brengen van een wet is een extra dimensie van het profetschap. Hazrat Sheikh-i-Akbar Muhyuddin ibn-i-Arabi<sup>f</sup> zegt: *Het profetschap is niets anders dan het van God ontvangen van onzienlijke berichten*.

Hazrat Alam Mullah Ali Kari<sup>f</sup> zegt dat na de Heilige Profeet<sup>s</sup> geen profeet kan komen die zijn wet ongeldig maakt en buiten zijn umma is. (*Kitab Mauzu'ati Kabir*, blz. 59). Hazrat Imam Sha'rani (moge de Genade van God met hem zijn) zegt: *Het zuivere profetschap is niet opgeheven, maar wel het wetgevende profetschap*.

De Stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islaam, Hazrat Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi, maakte er aanspraak op een dergelijke profeet te zijn en niet een wetgevende profeet. De Beloofde Messias schrijft in een van zijn boeken: *De bedoeling van God ten aanzien van het woord Nabi in deze tijd is alleen dat iemand in een volledig ontwikkelde vorm de eer heeft, conversatie met God te hebben, en dat hij wordt benoemd ter herleving van de godsdienst en niet om een andere wet te brengen, omdat de wet reeds voltooid is door de Heilige Profeet<sup>s</sup>. Het is niet juist om na de Heilige Profeet Muhammad<sup>s</sup> iemand profeet te noemen, tenzij wij hem een volgeling kunnen noemen, hetgeen wil zeggen dat iedere gunst die hij verkrijgt, wordt verkregen door het volgen van de Heilige Profeet<sup>s</sup>. Hij krijgt deze gunsten niet zelfstandig en onafhankelijk*.

Verder schrijft hij in zijn boek *Tjasma'i Ma'rifat* op blz. 324: *Wij hebben vaker geschreven dat het een vaststaand gegeven is dat onze heer en onze leider Hazrat Muhammad<sup>s</sup> 'Khatamul Anbiyya' is en dat na hem geen onafhankelijk profetschap en geen nieuwe wet mogelijk is, en dat als iemand hierop aanspraak maakt hij een ongelovige en een verwerpene is*.

Verder schrijft de Beloofde Messias: *Allah heeft hem (de Heilige Profeet<sup>s</sup>) dus in deze betekenis Khatamul Anbiyya gemaakt, en dit geldt tot aan de Dag des Oordeels. Iemand die hem niet in volledige gehoorzaamheid volgt en er geen blijk van geeft een ware volgeling te zijn, en niet volledig opgaat in het navolgen van hem, een dergelijke persoon kan tot aan de Dag des Oordeels nooit een volledige openbaring van God ontvangen. Het volledige profetschap is beëindigd met de Heilige Profeet<sup>s</sup>, maar het schaduwprofetschap, dat wil zeggen het ontvangen van goddelijke openbaring via de zegeningen van de Heilige Profeet<sup>s</sup>, blijft bestaan tot aan de Dag des Oordeels, opdat de deur tot vervolmaking van de mensheid niet gesloten blijft* (*Haqiqatul Wahi*, blz. 28).

De Stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islaam heeft duidelijk

gemaakt dat een dergelijke persoon, die door de Heilige Profeet<sup>s</sup> is vermeld, alleen de Beloofde Messias is. Hij schrijft hierover in zijn boek *Haqiqatul Wahi*, op blz. 391, het volgende: *Ik ben aldus de enige bijzondere persoon die onder de auliya, de abdal en de aqbab van deze umma is geweest. Zij hebben niet in zo'n grote mate de gunst van openbaring ontvangen. Ik ben daarom de enige persoon voor wie de naam profeet is gereserveerd. Alle anderen komen voor deze naam niet in aanmerking. Hiervoor zijn talrijke openbaringen en talrijke onzientlijke werken een voorwaarde en deze worden in hen niet gevonden. Het was noodzakelijk dat het zo zou gebeuren opdat de voorspelling van de Heilige Profeet<sup>s</sup> zou worden vervuld.*

Wij prijzen ons gelukkig dat wij ons in deze gezegende tijd bevinden. In deze tijd namelijk is de Beloofde Messias<sup>a</sup> gekomen en God heeft ons in staat gesteld hem te herkennen. Wij moeten ons gelukkig prijzen dat wij ons onder die mensen bevinden die in de Heilige Qor'aan *Akharin* zijn genoemd en die de taak hebben de verspreiding van de Islaam op zich te nemen, en daarom moeten wij deze grote verantwoordelijkheid steeds voor ogen houden en trachten haar op een juiste wijze te dragen. Wij zijn er van verzekerd dat wij niet door onze pogingen, maar met de hulp en de beloften van Allah die Hij aan de Heilige Profeet<sup>s</sup> en aan de Beloofde Messias<sup>a</sup> erin zullen slagen de Islaam onder de vlag van onze geliefde Profeet Hazrat Muhammad Mustafa<sup>s</sup>, *Khatamul Anbiyya*, tot de gehele mensheid te brengen. De Beloofde Messias heeft met betrekking tot de succesvolle toekomst van de Ahmadiyya Beweging een voorspelling gedaan. Hij zegt in zijn boek *Tuhfa Golerwiyya*:

*Zie, die tijd komt dat God deze Beweging een grote bekendheid zal geven en deze Beweging zal verspreiden in het Oosten, in het Westen in het Noorden en in het Zuiden. Dan zal met de wereld van de Islaam deze Beweging worden bedoeld. Dit zijn de woorden van God, voor Wie niets onmogelijk is.*



De heer **Abdul Hamid van der Velden** werd geboren op 15 augustus 1944. Hij werd lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1961. Hij is redacteur van het Nederlandstalige Islamitische maandblad *Al-Islaam* sinds 1978. Hij vervult/vervulde andere functies, zoals: hoofd organisatie van mannelijke leden boven de veertig jaar; secretaris voor contacten met organisaties buiten de gemeenschap; hoofd vertaalcommissie; hoofd moskeecommissie; hoofd Nederlandse etnische groep; lid financiële commissie; lid millennium commissie; algemene secretaris; hoofd van de gemeenschap Zoetermeer; lid literatuur commissie; lid missie commissie; secretaris huwelijksbemiddeling; secretaris missie; vice voorzitter.

Door hem vertaalde boeken: *De filosofie van de islamitische leer; De zegeningen van het gebed; Selecties uit de geschriften van de Beloofde Messias; Onze leer; Geselecteerde verzen uit de Heilige Qor'aan*; verscheidene andere publicaties en artikelen.

Bij diverse gelegenheden hield hij lezingen op verschillende plaatsen over onderwerpen zoals: *De Heilige Qor'aan over oorlog en vrede; De positie van Jezus in de Heilige Qor'aan; Islaam; een godsdienst van vrede of terrorisme?; Prediking in de islaam; Tarbiyyat/ training; De geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap; Het verschijnen van de Messias onder de moslims; De komst van de Beloofde Messias en Mahdi<sup>a</sup> en zijn positie volgens de Heilige Qor'aan en de Hadies en de uitleg van de Oeema's en de commentatoren; De waarachtigheid van de Beloofde Messias; De profetieën van de Beloofde Messias; Het leven van de Beloofde Messias; Vasten; Het bestaan van God in de islaam; De Heilige Qor'aan over de instelling van het kalifaat; Arabieren ten tijde van de geboorte van de Heilige Profeet<sup>s</sup>; Het volmaakte voorbeeld van de Heilige Profeet<sup>s</sup>; De profeten van God; Het leven van de metgezellen van de Heilige Profeet<sup>s</sup>; Hazrat Muslih-e Maw'oed (de Beloofde Hervormer)*

Verder trad hij op in verscheidene radioprogramma's en in een aantal films/video's, en had interviews met enkele dagbladen.



Tot onze spijt is *Al-Islaam* een aantal keren niet verschenen. Daarom bieden wij u de komende maanden bij *Al-Islaam* tien extra bijlagen aan met daarin bijzondere lezingen en toespraken.

Dit is bijlage 4/10.